



# De Doarpsskille

Septimber

**182**

Nûmer 4/ 2017

Sânentritichtste Jiergong

## Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma  
Grienewei 34  
Tel. 242048  
[baudycuperus@knid.nl](mailto:baudycuperus@knid.nl)

Dieta Holwerda  
(Administraasje)  
Langgrousterwei 12  
Tel. 242212  
[dieta@knid.nl](mailto:dieta@knid.nl)

Pieter Hoogland  
De Lyts Ein 37  
Tel. 241284  
[info@hooglandverhuur.nl](mailto:info@hooglandverhuur.nl)

Tineke Slager–Groenewoud  
(Lay-out)  
De Lyts Ein 2  
Tel. 242020  
[doarpsskille@hotmail.com](mailto:doarpsskille@hotmail.com)

Anneke Weidenaar-Bergema  
(Boargerlike Stân)  
Langgrousterwei 23  
Tel. 242148  
[annekebergema@hotmail.com](mailto:annekebergema@hotmail.com)

Bankrek. nr.  
NL32 RABO 03461.40.293

## **Yn dizze skille û.o.:**

- Ferslagen fan Simmerwilledei en Dorpenslag
- Nijs fan de oare kant fan de wrâld
- Hoe is it no mei Lolke Elzinga?
- en noch folle mear.....

## **Fan de redaksje**

Achte lêzer,

Tiden hawwe tiden seit it sprekwurd en sa brûkt er eltse kear wer in nije tiid oan. Somtiden folgje oare tiden harren fluch efter elkoar op en somtiden liket it as hat de tiid jierren stilstien. It iene wurdt ôfsletten en d'r komt wer wat oars foar yn it plak. Sa is it ek mei de feroaring dy't de redaksje fan de Skille oan jim foarlizze wol. Sûnt it begjin fan de Doarpsskille komt dizze 5 kear yn it jier út. De redaksje hat it foarnimmen om dit werom te bringen nei 4 kear yn it jier. It doel is om de tiden fan it jier hjiryn te folgjen, de Skille sil ferskine yn maart, juny, septimber en desimber. Dit hat te krijen mei de -->

steeds hegerekosten wêr't wy mei te krijen ha en wat ek meispile hat yn ús beslissing is dat de tiden sa bot feroarje. Alles wat d'r yn ús moaie doarp bart, wurdt oankundige op de social media en de foto's en ferhalen kinne dêr op folge wurde. It fielt somtiden dat wy as Doarpsskille wat efter de feiten oanrinne.

Troch no fjouwer kear yn it jier út te kommen, hoopje wy jimme eltse kear in goed fulde Skille biedsje te kinnen.

De Doarpsskille fan novimber wurdt trochskood nei heal desimber, om't oars de tiid tusken de beide Skilles te lang wurdt.

Wy rekkenje op jim begryp!

Yn dizze Skille is wer in protte te lêzen, wij winksje jim in noflik oerke ta!

Út namme fan de redaksje: TSG

**FAN DE PONGHÂLDER IS DIZZE KEAR GJIN NIJS!**



# Dûmny's tinzen

---



## LEVENSSTIJL

Ik ben een goed mens. Wanneer ik straks in de hemel kom, houdt Petrus de deur wijd voor mij open. Hij zal nog net niet een buiging maken, maar mij wel allerhartelijkst welkom heten. Want zeg nu zelf: ik vloek niet. Ik ben vriendelijk tegen de mensen om mij heen. Gooi mijn afval netjes in de vuilnisbak. (Ik ben ook zeer bedreven in het scheiden van afval.) Geef maandelijks een gift aan verschillende goede doelen. Ja, ik heb zelfs een kindje uit Afrika financieel geadopteerd. Dus, als ik niet in de hemel kom, wie dan wel?

Toch baart mijn goede gedrag mij wel zorgen. Ik zal uitleggen waarom. Wat nu als ik toch per ongeluk een papiertje laat slingeren? Wat als ik door een bedrijfsreorganisatie mijn baan kwijtraak en besluit om aan minder goede doelen te geven. Ja, zelfs mijn financiële adoptie beëindig? Zou het dan nog goed komen. Zou Petrus mij dan nog zo allerhartelijkst welkom heten?

Ik kan natuurlijk zeggen dat het niet aan mij ligt. Dat ik door een reorganisatie minder te besteden heb, is niet mijn schuld. En dat papiertje dat niet in maar naast de vuilnisbak belandt: dat kan een keer (twee keer, misschien drie...) gebeuren. Het zegt niets over mijn goede bedoelingen. Maar ja, red ik het daarmee bij Petrus? Zijn goede bedoelingen genoeg? Ik heb zo mijn twijfels.

Ik zit dus met een probleem. Ik wil best wel in de hemel komen, maar ik weet niet of ik dat haal. Ik zou willen dat God goed over mij denkt, maar zou dat lukken met mijn levensstijl? Hoe kom ik aan die zekerheid?

In een goed boek las ik: God heeft mij zo lief dat Hij zijn zoon Jezus Christus naar de wereld gestuurd heeft en dat ik eeuwig leven zal wanneer ik dat geloof. Zou daarin mijn zekerheid van de hemel liggen?



## Openbaar vervoer:

Op 27 juni jl. is de presentatie van de enquête openbaar vervoer gehouden in het dorps huis.

De enquête is in december 2016 gehouden door Partoer in opdracht van de provincie.

Bij de presentatie waren de volgende partijen vertegenwoordigd: Arriva, het dorpsbelang en een aantal ouders van jongeren die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer. De vertegenwoordiger van de provincie was helaas verhinderd.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er in ons dorp niet heel veel gebruik wordt gemaakt van Openbaar Vervoer en dat de gebruikers hoofdzakelijk jongeren zijn die naar school gaan.



Een aantal moeders hebben aan de directeur van Arriva duidelijk gemaakt waar de problemen liggen.

Door vertraging en slechte communicatie van chauffeurs blijft er soms jeugd op het busstation in Dokkum achter en missen ze de laatste bus naar huis. Een vertegenwoordiger van Arriva was aanwezig en heeft de kritiek angehord en beloofd te kijken naar de aansluitijden van de bussen en naar de mogelijkheid om deze aansluitijden te verruimen van

5 naar 10 min. Daarnaast zal hij doorgeven dat de chauffeurs van de laatste bus verplicht moeten wachten, op de aansluiting uit Leeuwarden en Drachten.

Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe diensregeling. De enquête en deze presentatie zijn input voor de te maken keuzes door de provincie. Partoer zal haar bevindingen doorspelen aan de provincie.

De kans is groot dat er t.z.t. moet worden ingestapt aan de provinciale weg bij Installatiebedrijf Faber of bij Metslawier.

Mogelijk dat er dus een snellere verbinding komt, die de dorpen Nes, Paessens en misschien Lioessens niet meer aandoet. We zullen hier nog meer over horen.

Dieta Holwerda  
Dorpsbelang



# Dorpenstag - Admiraliteitsdagen

---

*Halve finale herenteam Oosternijkerk roeit naar de finale!*

Donderdag 7 sept. jl. is Oosternijkerk vertegenwoordigd door een mannen en een vrouwenteam bij de dorpenstag in Dokkum, als één van de activiteiten van de Admiraliteitsdagen.



Het dames team (Lisa Linthof - de Graaf, Annemiek de Graaf, Sjarine Weidenaar, Hester Wijtsma, Joanne Wijtsma, Anna-Meinsina Visser en Natasja Wagenaar-Iedema, reserve) van harte gefeliciteerd met jullie 3de plaats!!

De heren bereikten de finale maar ondanks alle aanmoedigingen was de tegenstander net te sterk.

Uiteindelijk zijn we 2e geworden en hebben we de finale verloren tegen Raard-Foudgum-Bornwird.

Sybrand de Vries, Andries Hannema, Marcel Wijtsma, Theo Dorhout, Freerk de Beer en Jelle Wagenaar van harte gefeliciteerd met jullie 2de plaats

***Dorpsbelang  
Oosternijkerk, wil  
hierbij de vrijwilligers  
bedanken voor hun  
inzet bij de Dorpenstag!***



# Simmerwilledei

---

We moeten wat terug in de tijd en met het huidige herfstweer misschien wat moeilijk voor te stellen, maar **zaterdag 24 juni** was het Simmerwilledei in Oosternijkerk.



De 'wille' begon 's ochtends voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool met een meerkamp op het terrein van sportpark 'de Fiver'. De jongere kinderen konden er zich vermaken in het ballenbad en op het springkussen.

De gevormde teams moesten het tegen elkaar opnemen om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten met zaklopen, funslang, kruiptunnel en de zeephelling. Een gezellige en sportieve strijd die zo nu en dan vergezeld ging met een spatje regen.

's Middags namen de buurten deel aan de meerkamp en kreeg de zon het gelukkig voor het zeggen. Hiermee werd de 'simmer' aan de al bestaande 'wille' toegevoegd en was het plaatje compleet. Helemaal, omdat daardoor ook meer publiek aanwezig was om de buurten te zien 'strijden' voor de overwinning en hen daarin aan te moedigen.

Als laatste onderdeel op het programma stond het 'Kûpkestekken'. Dit werd een heus waterspektakel en vele deelnemers kregen de volle laag, dit tot groot hilariteit van het massaal toegestroomde publiek.



De afsluiter van deze dag vond 's avonds plaats in de tent. Daar zorgde de top 100 coverband Xclusive- Live voor het nodige muzikale vertier. Deze uit negen man bestaande band met een prachtige blazerssectie zorgde er met hun gevarieerd repertoire voor dat er tot in de late uurtje door gefeest werd.

**1<sup>e</sup> prijs meerkamp basisschooljeugd;**

Sietze Johannes Blom

Jelmar Wagenaar

Minze Faber

Aleida Werrie

Iwan Brouwer

**1<sup>e</sup> prijs meerkamp buurten;**

Langgrousterwei 1.



Janneke Themmen  
Dorpsbelang.





## Stichting Dorpshuis 'de Terp'

De zomer is weer voorbij, we hebben zelfs al de eerste herfststorm gehad. En omdat straks de dagen weer korter worden, het sneller donker is buiten willen we als bestuur er een leuke/gezellige periode van maken samen met jullie.

Hieronder vinden jullie de jaaragenda, deze activiteiten kunnen jullie alvast op de kalender zetten want deze staan vast!

### ***Komende activiteiten 2017***

- \* Dorpsklaverjassen (6 oktober 2017)
- \* Sjoelen (17 oktober 2017)

└┘ *Een gezellige activiteit voor jong en oud.*

- \* Eten Oars Aktief (2 november 2017)
- \* Dorpsklaverjassen (3 november 2017)
- \* Herfstfeest met muziek (4 november 2017)

└┘ *Feest vanaf 20.30 in de hal. We hopen op een leuke opkomst!*



- \* Achmea Culpa (KREDYT) (30 november 2017)  
└┘ *Toneelstuk gespeeld door Gerrit Haaksma & Anke Bijlsma*
- \* Dorpsklaverjassen (8 december 2017)
- \* Sportman/vrouw o.v. (schooljeugd) (kerstvakantie)
- \* Maatjassen (29 december 2017)

## **Jaaragenda activiteiten**

- \* Dorpsklaverjassen (5 januari 2018)
- \* Hymphamp (cabaret & toneel) (15 januari 2018)
- \* Dorpsklaverjassen (2 februari 2018)
- \* Eten oars aktief (16 februari 2018)
- \* Vrijwilligersavond (23 februari 2018)
- \* Dorpsklaverjassen (2 maart 2018)
- \* Dorpsdiner (9 maart 2018)
- \* Lentematinee (24 maart 2018)
- \* Dorpsklaverjassen (6 april 2018)
- \* 11 dorpshuizenfietstocht (2 juni 2018)

**Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om bijvoorbeeld zo nu en dan een bardienst te draaien, op een doordeweekse avond of in het weekend? Geef u dan op als vrijwilliger bij één van onderstaande bestuursleden of stuur een mail naar [dorpshuisdeterp@hotmail.com](mailto:dorpshuisdeterp@hotmail.com)**

Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij deze graag, u kunt ons bereiken via de email [dorpshuisdeterp@hotmail.com](mailto:dorpshuisdeterp@hotmail.com) of benader één van onderstaande bestuursleden.

André Beeksma (Voorzitter)  
Peet Kuiper  
Paulien Jagersma (secretaresse)  
Mark Boersma  
Teade Anne Holwerda  
Geke Braaksma (Penningmeester)  
Grietsje Linthof

Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto's en meer zijn wij ook te volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op de hoogte is met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk ook gewoon doorgaan met het verspreiden van huis aan huis berichten.



Tot de volgende Skille!  
Paulien Jagersma



Sa... De knyntsjedagen binne wer foarby. De measten binne wer oan it wurk, de bern bin wer nei skoalle en it stof is wer út de ynstruminten spile. Wy binne wer oan de slach! Tradysje getrouw binne wy de earste wike fan septimber wer op paad west mei koeken. Op de moandeis kamen wy de loads fan de famylje Faber binnen en de hearlike lucht fan de âld wiif kaam ús al temjitte. Yn trije jûnen ha wy al ús âld wiif en smulkoek ferkocht. En der stienen aardich wat koeken klear om te ferkeapjen. Wy wolle jo tige tankje dat jo ús op dizze manier stypje wolle. Wy hoopje dat de koeken jo wer smeitsje sille (of smakke ha) en wy hoopje jo it oar jier wer bliid mietsje te kinnen mei de koeken! Fanôf dit plak wolle wy ek de famylje Faber tankje. We koenen alle koeken dêr stalle en jûns mei inoar noch in kopke kofje drinke.

Op tiisdei 12 septimber binne wy echt los gien. De earste repetysje. It wie krekt as hienen we nea fakansje hoan. Fanatyk binne wy fan start gien, want we ha wer in moai jier yn it foarútsicht. Yn 2018 is Ljouwert kulturele haadstêd. Hjir sille wy, op ús manier, ek ús meiwurking oan ferliene. Foar dizze spesjale gelegenheid sille Federaasje Oost en Federaasje West gearwurkje. Der sil yn februaris in grut federaasjefestival plak fine. Ek sil it solistenkonkoers dit jier tegearre hâlden wurde. Oer tiid, plak en fjidder ynformaasje heare jo letter mear. Foardat dit prachtige, kulturele jier begjinne sil, sille wy 2017 feestlik ôfslúte mei in gesellige 'krystborrel'. Oer de details fan dizze borrel heare jo letter mear.

Hâld foar al ús nijtsjes, aksjes en foaral konserten ús website en facebook yn de gaten! Wy hoopje jo gau wer te sjen. Wy ha sin oan it nije seizoen en jo heare snel wer fan ús!

Rinskje

Noch efkes in omtinken foar it âld papier. Wy wolle jo tige tankje foar al it âld papier wat jo bringe. Wy begripe ek dat it foar jo hiel noflik is dat de kontainer troch de wike ek iepen is. Wy wolle dit dan ek graach sa hâlde. Mar hjir moat wy mei syn allen wol wat om tinke. Wy merke dat de kontainer soms hiel fluch folsit. Wy probearje altiid sa fluch mooglik in nije kontainer te regeljen, mar hjir gean altyd in pear dagen oerhinne. Wy wolle jo dan ek freegje om, at de kontainer fol sit, it papier efkes mei te nimmen nei hûs en it net foar de kontainer te setten. Oars fleant it papier alle kanten op. Alfêst tige tank.

## Nifelclub

---



Ek dizze winter wolle wy wer los mei ús nifelclubke op woansdeitemoarn. It is altyd bar gesellig en we hawwe in soad wille. Wat wy dogge is net sa belangryk mar wy sjogge de moaiste dingen makke wurden! Binne der no minsken dy't tinke dat wolle wy einst ek wol: jo binne fan herte wolkom op de Nijbuorren 43 fanof 9.00 om in praatsje en miskien wol in handwurkje en oars betinke wy wol wat...

Wy hawwe dit 1x yn de trije wiken en de earstfolgjende kear is 4 oktober!

Oant 4 oktober dan stiet de kofje wer klear!



Het adres voor natuurlijke gezondheid en balans

- Aloë Vera producten
- Essentiele oliën
- Zechsal magnesium
- Rineke Dijkstra producten
- Kartalin zalf
- Workshops
- Yoga
- La Vita
- Balans therapie

Bartenswei 6  
9138 CA Niawier  
Tel: 06-46556185

Bereikbaar voor afspraak en bestellingen:  
email [j.holwerda10@kpnplanet.nl](mailto:j.holwerda10@kpnplanet.nl)  
Telefonisch bereikbaar: maandag tot vrijdag van 19.00-20.00 uur.

***ledere 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand  
inloopmiddag van 13.00 – 18.00 uur***



De zomervakantie is weer voorbij!

Woensdag 13 september was de 1<sup>ste</sup> les weer voor de kinderen.

Meester Freerk krijgt dit jaar hulp in groep 1 en 2 van Jelmar Wagenaar.

We hopen er met z'n allen weer een sportief seizoen van te maken.

Wij willen u alvast laten weten dat we voor dit jaar, 2017/2018, een speciale uitvoering hebben gepland. Hierover later meer!

Gymtijden voor 2017/2018 zijn als volgt:

Groep 1 + 2: 13.30-14.30 uur

Groep 3: 14.30-15.30 uur

Groep 4+5+6: 15.30-16.30 uur

Freerunning (gr. 7+8): 16.30-17.30 uur

### Freerunning:

Overwin hindernissen op snelle wijze.

Spring over hekjes, jump van

prullenbakken of maak salto's door je af

te zetten tegen een muur.

Free running is een echte urban sport

(zowel indoor als outdoor) die elementen

combineert van turnen, acrobatiek en

atletiek. Je leert basis spring- en

valtechnieken en spectaculaire stunts.

Eerst natuurlijk de warming-up, dan het

oefenen van (nieuwe) stunts en tot slot

een cooling down.



**Dus kinderen van groep 7 en 8, lijkt het je leuk om mee te doen?**

**Kom dan gerust langs op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur.**

### Bodymove:

Donderdag 14 september was de 1<sup>ste</sup> les weer voor de bodymovers. Al meerdere jaren verzorgt SPORT STAALT SPIEREN op de donderdagavond de lessen Bodymove.

Fit en in vorm blijven d.m.v. oefeningen, ondersteunt door eigentijdse muziek in een gezellige groep.

Bodymove is op donderdagavond van 19.45 tot 20.45 uur in de periode september tot mei.

Locatie: Dorpshuis De Terp.

Docent is Ykje de Vries, uit Dokkum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De kosten zijn gering: €8,50 per maand.

**Donderdagavond 28 september 2017 open les Bodymove.  
Iedereen is welkom van 19.45 tot 20.45 uur.**

Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk  
Hier staan foto's en het laatste nieuws op.

Op naar een fit en bewegingsvol seizoen!

Een sportieve groet namens,  
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Janny Kuipers, Voorzitster	tel: 241938
Aukje Weidenaar, Secretaresse	tel:720306
Aaltsje Meirink, Penningmeester	tel: 241419
Jolanda Hoogterp, Bestuurslid	tel: 06-51547376
Froukje Wiersma, Bestuurslid	tel: 241866

**Bewegen?  
Gewoon doen!**

# 25 jier lyn yn de Doarpsskille

---



Henk Solle fan de Mûnewei hie al in skoftsje sin oan wat hinnen. Hy tocht by himsels: "Ik ha romte genôch op it hiem foar wat hinnen en alle dagen farske hinne-aaien ha'k wol sin oan. Doe seach er yn de Dokkumer in advertinsje:  
Vier kippen te koop + haan + voederbakje + drinkbakje + tijdklok. Sa'n oanbod koe Henk him net ûntgean litte, dat drekt mar reagearje en ja hear, hy koe de hiele hannel wol oernimme. Grutsk liet hy de hiele Mûnewei syn oanwinst sjen en mar opskeppe oer de aaien dy't meikoarten komme soene.  
It duorre wol in pear dagen, mar dat soe kinne om't de hinnen wat fan slach wiene troch de ferhuzing. It begûn Wiebe wat te begrutsjen: Henk hie him der safolle fan foarsteld en no kamen der mar gjin aaien. Dat op in jûn lei Wiebe trije aaien fan syn eigen hinnen yn it hok fan Henk!  
Henk Solle syn earste wie moarns om yn it hinnehok te sjen. Wat wie der grutsk doe't dêr 4 aaien yn leine: dit wiene bêste hinnen, want se hiene alle fjouwer in aai lein!! Sjonge, sjonge, dit like der op. It kaam him al foar dat ien fan de aaien wat in oare foarm hie, mar ja, soks wie bêst mooglik, net alle hinnen lizze deselde soarte aaien, dêr hie dizze nije hinne-boer fierder gjin erch yn.  
Spitich dat er de oare deis mar ien aai yn it hok lei. Hoe't soks no koe, wist Henk ek net krekt, mar it soe wolris sa wêze kinne dat syn hinnen om 'e dei aaien leine. Dus Wiebe de tredde deis mar wer mei 3 aaien nei it hinnehok fan Henk ta en dus wiene it de oare deis wer 4.  
No wie Henk der wol wis fan: syn hinnen leine om 'e dei! Dochs knap fan sokke hinnen!

Sa giet it no al in pear wiken en der binne yntusken al safolle aaien kaam, dat Henk en Jacqueline de aaien net mear opkinne en se útdiele oan de buorlju. Dat er Wiebe dan syn eigen aaien werom bringt wit er noch altiten net en sil er sels yn dizze Doarpsskille lêze moatte!!

Anonymus



# Nijtsjerksters yn it bûtenlân

---



Hallo (oud) dorpsgenoten,

Mijn naam is Remco Wijtsma, 25 jaar en 2e zoon van Pieter en Margriet. Afgelopen 5 jaar werkte ik in de zorg, totdat ik in augustus ontslag heb genomen om een reis van mijn leven te maken.



Afgelopen januari bedacht ik dat ik naar Australië wou. Ik vond het in Nederland allemaal helemaal goed en oké en was happy, maar er zat voor mij, op een of andere manier, niet echt meer uitdaging in. Na een jaar in Dokkum gewoond te hebben, heb ik alles in Nederland opgezegd om te gaan reizen. Toen ik vertrok had ik toen nog het plan om alleen maar naar Australië te gaan, maar als je met andere backpackers praat hoor je veel ook over Azië en sowieso over Nieuw-Zeeland. Dit ligt nog wel in de planning, maar wanneer?....., daar heb ik geen idee van. Dat is ook wat ik inmiddels in het leven als backpacker wel heb geleerd. Je plant niet veel vooruit, maar je gaat gewoon van plek naar plek en dan zie je wel hoelang je blijft. Hier moest ik in het begin heel erg aan wennen, maar als je het eenmaal gewend bent dan is het heerlijk.

*Klaar voor vertrek*

Mijn reis begon in Kuala Lumpur, Maleisië, omdat dit goedkoop vliegen was. Hier heb ik een meid ontmoet, waar ik alle dagen mee op pad ben geweest en wat super leuk was.



*Sydney met het Opera House en de Harbourbridge.*

9 augustus, 's ochtends in een uber richting het vliegveld van Kuala Lumpur om naar Australië te vliegen, waar mijn echte avontuur zou beginnen. De eerste week heb ik in Sydney doorgebracht, waar ik het allemaal wat leerde kennen. Nieuwe mensen ontmoeten, tours boeken, highlights bezoeken en zo verder. Na een ruime week in Sydney ben ik begonnen met reizen. Via Facebook heb ik een meid getroffen die een eigen auto heeft. Een Nissan Pathfinder, een echte 4wheeldrive met een rooftoptent. De route die we rijden is van Sydney naar Cairns. Dit is de route die de meeste backpackers doen, de eastcoast. De eerste nacht gingen we camperen in een nationalpark. Gewoon auto parkeren en tent uitklappen. We reden een groep Australische mensen voorbij, die daar ook kampeerden en na het avondeten besloten we om gewoon erbij te

gaan zitten. Stoeltje mee, biertjes mee en gaan. Ik moest zelf gemaakte rum proberen en ik kreeg bier van ze alsof het een verjaardag was. Dit was gelijk een van mijn leukste ervaringen en zulke ervaringen komen minstens wekelijks voorbij. De Australische mensen zijn super aardig en als ze je vragen, "How are you" en je zegt "Im fine", dan denken ze dat het niet helemaal goed gaat, want je hoort te zeggen " Im GREAT!, How are you". Alles is geweldig, super, amazing .. heerlijk die positiviteit!!



Op het moment van schrijven lig ik aan het zwembad in Airline beach, wat aan de oostkust ligt, dichtbij Cairns. De reis met Anneke (reismaatje) zit er bijna op. We hebben geweldige dingen gezien. Om maar een paar dingen te noemen: Opera house, Harbourbridge,

Blue mountains, Bondi beach, Surfers paradise, Great barrier reef, Fraser island, Whitsundays en zo kan ik nog wel even doorgaan. De foto's op internet zijn precies zo als het er in het echt ook uitziet, maar dan 10x mooier.

In de komende maanden heb ik een aantal dingen op de planning, maar dit kan ook zo weer veranderen. Zo gaat 't hier, je leeft van dag tot dag. De plannen die ik nu heb zijn:

Doorreizen tot Cairns en daar op zoek naar werk voor mijn secondyear. (Secondyear is zoals het al zegt een tweede jaar. Normaal krijg je een Visum voor een jaar en na dit jaar kan je farmwork doen om een tweede jaar te mogen blijven. Jobs zijn: fruitplukken, agrariër, veehouder etc. Dit doe je voor 88 dagen en dan kun je een tweede jaar aanvragen).

Als dit niet lukt, ga ik voor een "normale" job. Het liefst in de horeca of in de zorg. Ik heb al wat lijstjes uit om dit te laten slagen.

Dit allemaal tot eind december, want dan heb ik in Sydney een villa geboekt met 40 Nederlanders om oud en nieuw te vieren. Daarna??? Laat de tijd het uitwijzen.

Ik geniet hier nog wel even en als ik Australië niet meer leuk vindt, kan ik nog naar Nieuw-Zeeland, Vietnam, Laos, Bali ... ik vermaak me wel. Voor de mensen die het leuk vinden, ik houd een blog bij; [www.remcowijtsma.waarbenijj.nu](http://www.remcowijtsma.waarbenijj.nu), je kunt je aanmelden en dan krijg je, als ik er wat op heb gezet, een mail.

Misschien schrijf ik over een maand of wat wel weer een verhaaltje in de doarpskille of ben ik weer in Nederland, want concrete plannen zijn er niet.

Kind regards,

Remco Wijtsma



# Reünie Christelijke School

---

In maart 2018 bestaat de christelijke school in Oosternijkerk

**150 jaar!**

Er is een werkgroep in het leven geroepen voor het organiseren van een reünie.

De datum voor deze reünie zal waarschijnlijk

**zaterdag 26 mei** zijn.

Meer nieuws volgt via facebook en in de volgende Doarpsskille.

De werkgroep bestaat uit:

*Michelle van der Sluis*

*Antje Machiela*

*Reinder Tolsma*

*Aukje Sikkema*



*Beeld van de Reünie van 1991: Juf Nynke Alzerda als stralend middelpunt van 'haar' voormalige kleuters! Het wordt vast wéér zo gezellig!*

# Hoe is it no mei?

---

**Weromsjen op Easternijtsjerk en dêrnei.....troch Lolke Elzinga**

## ***Oosternijkerk (1962-1981)***

Vanaf mijn geboorte 24 juni 1962 tot aan de start van mijn studie aan de HEAO te Groningen (september 1981) heb ik in Oosternijkerk gewoond. Dat wil niet zeggen dat ik daarna afscheid van Oosternijkerk heb genomen, want mijn ouders Gerrit en Baukje wonen er nog steeds en dus kom ik nog geregeld in het hoge noorden op bezoek. Bijna elke keer als ik er ben geniet ik weer van



het prachtige landschap, de mooie aanblik van de Hervormde kerk die (hoewel een beetje scheef) als een tijdloos bakens, stevig op de Friese bodem staat. Bij goed weer maken we vaak een wandeling langs de vaart de Peazens. Hoge luchten, mooie wolken, soms is het warm en soms is het koud, maar altijd is het weer mooi.

### **Groningen (1981-1985)**

In Groningen ging ik op kamers wonen in een krakkemikkige verbouwde boerderij aan de Popdijkema weg. Veel herinner ik me er niet meer van, maar nog wel dat de vloer in de keuken zo vet was, dat je schoenen eraan vast plakte, dat je de douche eerst schoon moest maken voor je ging douchen, en dat mijn benedenbuurman een vleugel had, waarop hij uren lang de eerste regels van Für Elise speelde. Gedurende mijn drie jaar in Groningen is hij nooit aan de tweede regel toe gekomen, maar de eerste regel beheerste hij perfect.

### **Middelburg (1985-1988)**

Na mijn studie in Groningen, en na een tijdelijke baan vlak bij Utrecht bij de gemeente Vleuten-De Meern, mocht ik op 5 januari 1987 het land gaan dienen. Dat begon met een 10 daagse kampeervakantie op de Ossendrechtse hei. Nu staan de kranten tegenwoordig vol over de opwarming van de aarde, maar in januari 1987 was daar nog geen sprake van. We hadden onze comfortabele tent nog niet opgezet, of het kwik dook meteen naar de -20



graden. Het graven van een schutterputje bleek een onmogelijke opgave, we sliepen 's nachts liefst zo dicht mogelijk bij de kachel, (koolmonoxidevergiftiging was vanwege de tocht niet erg waarschijnlijk), de ijspegels hingen aan de tent. Voordeel was wel dat de latrine altijd droog en schoon was en niet stonk. Ik heb in die tijd ook Middelburg leren kennen. Een prachtige stad, met gezellige terrassen en mooie eetcafé's, waar we genoten van onze opleiding tot compagnieadministrateur. Ik heb daar geen partner opgedaan, maar wel veel vrienden leren kennen, waar ik nog steeds geregeld mee optrek. De functie van compagniesadministrateur was trouwens een gewichtige functie, waar een opleiding van zes maanden voor nodig was, compleet met examens. Het slagen voor

deze opleiding werd uiteindelijk beloond met een open dag voor familie en vrienden en de rang van sergeant-titulair. Het mooie van die toevoeging was dat je wel de strepen van een onderofficier mocht dragen, maar dat je het salaris kreeg van een soldaat. Dit was voor de noodlijdende Rijk's schatkist een verstandige manier om de financiële problemen bij defensie op te lossen.

Na deze opleiding ben ik overgeplaatst naar Assen om daar als administrateur te werken bij een infanteriebataljon. Die periode heb ik weer een jaar in Oosternijkerk gewoond. Ik heb in die tijd zelfs nog een werkbezoek gebracht aan onze compagnie, tijdens een oefening in het Lauwersmeergebied.

### ***Enkhuizen (1988-1993)***

Na deze enerverende periode werd ik vrijgelaten. In de zomer van 1988 mocht ik eindelijk aan het werk. Ik ben toen in West-Friesland beland, in de historische stad Enkhuizen (16.000 inwoners). Daar heb ik vijf jaar gewoond en gewerkt, tot 1 mei 1993. Ik had voor die tijd (zowel binnen als buiten het leger) al veel opleidingen genoten, maar in Enkhuizen heb ik geleerd hoe gemeentefinanciën in elkaar steken, hoe de gemeentepolitiek werkt en hoe leuk het is

om in een organisatie zoals een gemeente te werken. In een historische plaats horen ook historische gebouwen en daar hoort dan weer de Boktor bij. Dit is een klein, onaanzienlijk wezen, wat in staat is de hele Westertoren weg





te knagen. En omdat te voorkomen moesten er miljoen worden geïnvesteerd. Heel erg interessant allemaal. Tegenwoordig maken gemeenten elk jaar een jaarrekening op, in die tijd was het gebruikelijk daar vijf jaar mee te wachten, en dan een accountant te vragen om vijf jaarrekeningen in één keer op te stellen. Eigenlijk het toppunt van efficiency, als je ziet hoe lang we nu over één jaarrekening doen, en dat elk jaar weer opnieuw. Ook hier heb ik een fijn leven gehad, vrienden gemaakt, geleerd om van cultuur en theater te genieten etc.

### ***Almere (1993-2017)***

Maar zoals het gaat als je jong bent: je wil hoger op, meer salaris en een belangrijker baan. Het begon te kriebelen. Ik dacht, het is de meest lelijke plaats in Nederland, maar laat ik toch maar even wat ervaring opdoen in Almere, toen 70.000 inwoner groot. Dat staat goed op mijn CV. In mei 1993 ben ik daar naartoe verhuisd



met het idee dat ik het daar ook vijf jaar zou uithouden. In die periode moet er iets mis gegaan zijn, want we zijn nu 24 jaar en 130.000 inwoners verder en ik woon en werk er nog steeds. Ook daar heb ik veel geleerd en veel meegemaakt, maar daar zal ik jullie verder niet mee vermoeien. Het meest spectaculaire wat ik in deze tijd heb gedaan is zondermeer het bouwen van een experimentele woning, 'de korf' geheten (zie foto hiernaast). Dit bouwproject, wat gepland was een maand of vijf te duren, heeft uiteindelijk van januari 2010 tot medio 2012 mijn gemoederen in toenemende mate bezig gehouden. Kortom ik kan iedereen afraden zoiets te doen: het kost je een hoop geld extra en is heel slecht voor de nachtrust. Na oplevering in de zomer van 2011 bleek het huis zo lek als een zeef, uiteindelijk, na een jaar ruzie maken met de onderaannemer, een gewonnen rechtszaak en een failliete aannemer, is er een nieuw dak op gezet en zijn de problemen gelukkig verholpen.

Hier oogst je dan wel weer veel waardering en aandacht voor. Het materiële verlies is ruimschoots gecompenseerd, zou je kunnen zeggen voor immateriële waarde. Onze wethouder Ruimtelijke ordening Adri Duivesteijn noemde mij 'moedig'; een kwalificatie die hij maar zelden in de mond neemt. Ook omroep Flevoland ('Architectuur Dichtbij') en NPO1 ('BinnensteBuiten') waren zeer te spreken over mijn huis en mijn avontuur. Om over SBS6 ('droomhuis gezocht') floggers en dagjesmensen nog maar te zwijgen. Ik woon er nu met heel veel plezier, en heb over belangstelling niet te klagen. Maar ik zou het toch niet graag opnieuw doen.

## **Slot**

Zoals jullie zien ben ik na wat omzwervingen door ons kleine land nog steeds in Almere. En dankzij het feit dat heit en mem nog steeds gezond en wel in Oosternijkerk wonen, kom ik er nog geregeld met veel plezier. Ik heb een Marokkaanse collega die me om die reden geregeld vergelijkt met een Paradijsvogel. Ik hoop dus dat ik nog vaak bij jullie in Oosternijkerk mag aan komen vliegen.



Peuterspeelzaal de Berneijster is gevestigd in de basisschool de Foeke Sjoerds Skoalle. De peuters hebben daar hun eigen lokaal en een afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half tot 4 jaar twee t/m vier dagdelen per week komen spelen. Zo kunnen de kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes. Ze maken kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen.

Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rond dit thema gedaan.

De afgelopen periodes zijn de peuters bezig geweest met de thema's winkelen, eten en vakantie. De oudste peuters gingen naar de winkel met een zelfgemaakt boodschappenlijstje.

Ook mochten de peuters op school eten. Zelf de boterhammen smeren en daarna heerlijk opeten. Met z'n allen hadden ze een heel brood opgegeten en kreeg iedereen een welverdiend smeerdiploma.



Het thema eten viel wel in de smaak. De oudste peuters mochten hun zelfgekochte chips opeten op school, en er werden worstenbroodjes gebakken. De kinderen gaven aan wat voor eten ze zo heel erg lekker vinden. Dan komt ook echt naar voren dat ze toch best wel veel lusten..

Ook kwamen Jeanet en Jacky langs om voor te lezen uit een Tomke boekje. Ze vertelde het verhaal over Romke die niet in het zwembad durfde omdat er een krokodil in lag. De peuters kregen ook allemaal het nieuwe Tomke boekje mee naar huis.

Tot slot werkten de peuters aan het thema vakantie. En net voor de grote vakantie begon gingen beide groepen op schoolreisje naar het "Booze Wiif" op Lauwersoog. Er werd naar hartelust gespeeld. Alhoewel het eerst nog een beetje koud was, kwam later op de ochtend de zon er steeds meer door. Aan het eind gingen we met z'n allen naar restaurant Schierzicht waar Juf Harmke ook nog werkzaam is. Hier konden de kinderen wat warmer spelen in de apenkooi terwijl de ouders genoten van een kop koffie. Als klap op de vuurpijl kreeg iedereen een bakje patat met een heerlijke ijSCO. Na deze prachtige dag was het voor de peuters dan ook eindelijk vakantie!!



Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De Bernejister / SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam naast de deur.

In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de Bernejister.”

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan contact op met een van de oudercommissieleden.

*Wilt u uw peuter opgeven, dan kan dit via [www.kinderopvangfriesland.nl](http://www.kinderopvangfriesland.nl). U kunt dan doorklikken naar peuteropvang, en dan vervolgens het online inschrijfformulier invullen. Voor vragen hierover of overige vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij juf Afke Jongeling 0519- 241918 of 06-29525478 Zij is op het mobiele nummer ook even voor de school begint tot net na 12u te bereiken.*

Tijden jongste peuters:  
Maandag 8.30-12.00  
Woensdag 8.30-12.00

Tijden oudste peuters:  
Dinsdag 8.30-12.00  
Donderdag 8.30-12.00

Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is natuurlijk van harte welkom!!!

# Zendingscommissie

---

Beste dorpsgenoten,

Vanuit de zendingscommissie zijn wij bezig om de jaarlijkse zendingsdienst voor te bereiden. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 15 oktober. Wij kunnen u alvast vertellen dat “Stichting Gave” zijn medewerking aan deze dienst verleent

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.



gevlucht

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze

hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.



gezien

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een

persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.



geliefd

Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij

tegemoet treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

Traditiegetrouw komen we maandag 16 en dinsdag 17 oktober bij u aan de deur met de verkoop van uien en dagboekjes. De opbrengst van de zendingsdienst en actie gaat geheel naar Stichting Gave.

**U kunt de uien kopen voor € 4,- per 5 kg.**

**Dagboekjes zijn te verkrijgen voor € 8,- per stuk.**

Graag zien we u tijdens de zendingsdienst van 15 oktober in "de Bining" of bij u aan de deur!



Ook dit seizoen gaan we weer dorpsklaverjassen: de eerste vrijdag van de maand in Oosternijkerk en de tweede in Nes

**Oosternijkerk:** 6 oktober, 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april

**Nes:** 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april

**Het maatjassen is dit jaar op 29-12-2017, aanvang 19.30 uur**

# Oars Aktyf

---

Dit seizoen hebben wij alvast een programma gemaakt voor alle 3 de middagen van Oars Aktyf. U kunt dan alvast de datums noteren. Ook blijven wij de uitnodigingen nog in de voorafgaande Doarpsskille zetten zodat u er weer aan herinnerd wordt.

In samenwerking met dorps huis De Terp is er na de middagen van Oars Aktyf de mogelijkheid om te blijven eten. De kosten hiervoor bedragen 10 euro per persoon, exclusief eventuele consumpties.

Als u wilt blijven eten, kunt u zich tot 3 dagen voor de middagen opgeven bij Hilda Dijkstra.

## **Donderdag 2 november 2017:**

We hebben onze dorpsgenoot Jan van der Meer uitgenodigd om te komen vertellen over zijn werk en passie.

Het thema is: "de dood als brood".

Na de pauze doen we nog een gezellig spel met elkaar.

Daarna is er de mogelijkheid om te genieten van een Hollands buffet.

## **Vrijdag 16 februari 2018:**

Deze middag komt orkest Hamme Hos u vermaken met zang en muziek. Het orkest bestaat uit wat oudere muzikanten uit de regio die regelmatig gezellige middagen verzorgen.

Hier worden ook de ouderen uit Nes uitgenodigd want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Ook nu bent u naderhand in de gelegenheid om te blijven eten.

## **Donderdag 12 april 2018:**

Age de Jong laat ons de film zien van het reisje dat we in mei naar de Weerribben hebben gemaakt. Na de pauze is er nog tijd voor een gezellig potje bingo met elkaar.

Wilt u blijven eten dan kan dat ook weer vandaag. Wat er op het menu staat is nu nog niet bekend.

Wij hopen op een grote opkomst.

U bent van harte welkom vanaf half 3 in de Terp.

De kosten van deze middagen zijn 6 euro, exclusief maaltijd.

Graag vooraf opgeven bij Hilda tel.242085

Tot 2 november, Hilda en Grietje.



# Oarsomom

---

Hûnebesitters wiene wer ris yn it nijs. Of yn it nijs? Hat it echt yn de krante stien? Dat soe ik eins net witte. Samar ynienen wie dêr it gerofft dat mannen yn buskes hûne-útlitters skerp yn de gaten hâlde: ha se



de hûn oan 'e riem as net? It skynt nammentlik strafbaar te wêzen as je de hûn los rinne litte. Kinst in fikse boete krije as se dy trappearje. Wy hienen der neat oer lêzen, mar hearden it fan oare hûnebesitters. In skofke letter, doe't hiel Nijtsjerk de hûn braaf oan 'e riem hie, seach ik d'r wat oer op Omrop Fryslân. Se lieten opnames sjen makke yn in bosk: minsken dy't harren hûn

net fêst hienen waarden oansprutsen troch in tasichthâlder. Dat wie dan in tasichthâlder fan It Fryske Gea. En bedoeld (sa ha ik lêzen op de side fan It Fryske Gea) om briedende fûgels net te steuren. No ja, dêr kin ik my wat by foarstelle. Mar it belied skynt feroare en fiks útwreide te wêzen. It jildt no oeral ha ik it idee, dus net allinnich yn natoergebieden. De boete liicht der ek net om, wy hearden bedragen fan 90 en 140 euro. Net om 'e nocht no. Soks begruttet my fan herte.

Dus de hûn mar gau oan 'e riem. Sels bin ik noch nea in tasichthâlder tsjin kaam. Kin ek wêze dat ik se gewoan net sjoch. Flitskastsjes as flitsers sjoch ik ek nea stean oan 'e kant fan 'e dyk. Guon minsken ha soks fuortendaliks yn 'e gaten en dan kin se harren foet noch moai op tiid fan it gas helje. Spitigernôch falt my soks net op, it soe wol handich wêze. No ja, mar net te hurd ride. Mar dy tasichthâlders, ik soe wolris ien treffe wolle en harren ris freegje wolle hoe oft it no krekt sit. Want earlik sein, ik kin der neat oer fine. Graach soe ik witte wolle oft dit nij belied is of dat it al jierren ferbean is om hûnen los rinne te litten, mar dat der eins neat mei dien waard. Wy ha no sa'n lytse 20 jier in hûn (net deselde) en ha ús hjir noch nea drok om makke. Los rinne is miskien net altyd ferstannich, mar wy ha d'r noch nea oer ynsitten dat it miskien jildt kostje koe.

It is fansels ek mar de fraach oft soks no it bêste belied is. Jout it jaan fan boetes it measte risseltaat? It smyt fansels jild yn it laadsje. Soks is altyd moai foar dyjinge dy't it kriget, mar wêrom de boel net ris omdraaie? Oarsomom, om samar te sizzen. Wy witte allegear dat je bern better priizgje of beleanen kin dan straffe, as se wat dogge watsto leaver net hast. Dat jildt foar hûnen krekt gelyk. Nea better risseltaat dan wannear ast goed gedrag beleanest. It mist my net dat ek de hûnebesitters hjir gefoelich foar binne. Jou mar ris wat wei yn stea fan altyd klear te stean mei boetes. Of soe d'r allinnich mar in geroft wêze dat tasichthâlders yn buskes by de dyk steane om minsken te beleanen dy't harren hûn oan 'e riem ha wylst se de hûn útlitte. Binnen de koarste keren docht de iene groep wat de oare groep graach wol en dêr giet it dochs om.

Fansels moat d'r regelmjittich wat útkeart wurde oars is de aardichheid d'r gau ôf. It moat net by geroften bliuwe. Dit beleaningssysteem moat se ek fuortendaliks trochfiere yn it ferkear. Ek dêr kin it net gean om it jild wat de boetes foar bygelyks te hurd riden opsmyt. Der wurdt teminsten altyd sein dat it fanwege de ferkearsfeiligens. De plysje sil altyd wer string optrede tsjin oertreders fan de geboaden en ferboaden yn it ferkear. Of de boetes geane wer omheech. Tsja, se ha it mar goed mei ús foar, alles foar ús feilichheid.

Soks moat je wurdearje. Mar soenen se net folle mear risseltaat ha as de boel omdraait wurdt? Beleanen ynstee fan beboete? Se kin it yn alle gefallen ris útprebearje. Gewoan alle auto's flitse dy 't harren oan de snelheid hâlde en dan elke wike in stikmannich in beleaning jaan. Net ien is fiis fan jild en ik bin d'r dan ek wis fan dat dit de ferkearsfeiligens ten goede komt. Fuort takom jier mar mei begjinne. Ik bin d'r flak foar. Ha se noch in pear moanne de tiid om de flitskastsjes om te bouwen. De plysje tefreden en wy tefreden, wat wol je no noch mear. Fan takom jier ôf is it nije belied: oarsomom!

**STRENGER STRAFFEN**

**VOLGENS MIJ  
MOETEN WE  
STRENGER GAAN  
BELONEN**

*Loesje*

AWB

# DE SOPSLEEF

---



Deze keer een heerlijk nagerecht van appel en blauwe bessen met een krokant korstje.

In de korst zit ook **havermout** en net zo als in de granola (granenontbijt met granen, zaden, pitten en gedroogd fruit) van de vorige keer, wordt deze mooi goudbruin als je hem bakt in de oven.

Heel makkelijk te maken en smaakt heerlijk! Probeer maar!

## Appelcrumble met blauwe bessen

- 4 frisureappels (bijv. goudrenette)
- 150 g blauwe bessen
- 200 g zelfrijzend bakmeel
- 150 g rietsuiker
- 3 el havermout
- 175 g koude boter
- 1 vanillestokje (zakje)
- ovenschaal (Ø 26 cm)



Verwarm de oven voor op 190 °C. Schil de appels, snijd ze in kwarten en verwijder het klokhuis. Snijd het vruchtvlees in blokjes en verdeel samen met de bessen over de bodem van de ovenschaal. Meng het bakmeel, de suiker en havermout. Snijd de boter in blokjes en voeg toe.

Snijd het vanillestokje open, schraap het merg eruit en doe erbij. Wrijf tussen je vingertoppen tot een kruimelig mengsel en verdeel over het fruit. Bak de crumble in het midden van de oven in ca. 35 min. goudbruin.

### *Serveertip:*

Je kunt de crumble zowel warm als koud serveren. Lekker met crème fraîche of een bolletje vanille-ijs.

Je kunt de crumble 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast en laat 30 min. voor serveren op kamertemperatuur komen.

Smaakvolle groet,  
Erna Brouwer



# PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Groencommissie	C. Miedema	571173
Doarps hûs De Terp	D. Wolsink	241486
Foeke Sjoerds Skoalle		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
U.D.I.	S. Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejster	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
S.S.S.	Aukje Weidenaar	720306
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdhonk 't Terpke	Suhas Dijkstra	06-37375477
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Yme Braaksma (Niawier)	241611
De Bûnte Flinters	N. Wagenaar-Iedema	241777
Ropta Boys	T. Linthof	241706
OCO	P. Hoogland	241284
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	G. Post-de Boer	241199
Koersbalvereniging ON	A. Wolsink	241613
Burenhulpdienst	A. Kuiper-Wijtsma	241384

## Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle-----www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----www.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

# AGENDA

---



## **September**

- 28 Open les Bodymove
- 30 Oud papier naar container aan de Lyts Ein

## **Oktober**

- 2 1<sup>e</sup> biljartavond Biljartclub De Terp seizoen 2017/2018
- 4 Nifelclub 9.00 uur
- 6 Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
- 13 Dorpsklaverjassen Nes
- 14 Oud papier naar container aan de Lyts Ein
- 15 Zendingsdienst
- 17 Sjoelen
- 28 Oud papier naar container aan de Lyts Ein

## **November**

- 1 Ynleverje kopij
- 2 Oars Aktyf met aansluitend maaltijd
- 3 Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
- 4 Herstfeest met muziek
- 10 Dorpsklaverjassen Nes
- 11 Oud papier naar container aan de Lyts Ein
- 14 Redaktievergadering
- 25 Oud papier naar container aan de Lyts Ein
- 25 Intocht Sinterklaas in Oosternijkerk
- 30 Achmea Culpa met KREDYT

## **December**

- 8 Dorpsklaverjassen Oosternijkerk
- 9 Oud papier naar container aan de Lyts Ein
- 16 Skille 183 ferskynt
- 23 Oud papier naar container aan de Lyts Ein
- 29 Maatjassen
- ? Sportman/sportvrouw (kerstvakantie)