



# De Doarpsskille

Juny

193

Nûmer 2/ 2020

Fjirtichste jiergong

## Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma  
Grienerwei 34  
Tel. 242048  
[baudycuperus@knid.nl](mailto:baudycuperus@knid.nl)

Dieta Holwerda  
(Administraasje)  
Langgrousterwei 12  
Tel. 242212  
[dieta@knid.nl](mailto:dieta@knid.nl)

Tineke Slager-Groenewoud  
(Lay-out)  
De Lyts Ein 2  
Tel. 242020  
[doarpsskille@hotmail.com](mailto:doarpsskille@hotmail.com)

Anneke Weidenaar-Bergema  
(Boargerlike Stân)  
Langgrousterwei 23  
Tel. 242148  
[annekebergema@hotmail.com](mailto:annekebergema@hotmail.com)

Geert van Wieren  
Lou Sanen 1  
Tel. 346683  
[gmvanwieren@hetnet.nl](mailto:gmvanwieren@hetnet.nl)

Bankrek. nr.  
NL32 RABO 03461.40.293

## **Yn dizze skille û.o.:**

- Skoalle ferhuzet nei it Doarpsûshûs
- In sjongersjubileum
- De Doarpscanon
- It ferhaal fan De Beuk
- Corona yn Nijtsjerk...

## **Fan de redaksje**

Achte lêzer,

Al in pear moannen binne wy yn de ban fan in firus, in firus mei in ûnskuldige namme mar wat sa lang om let de hiele wrâld yn syn besnijing hat. Lokkich binne wy yn Nijtsjerk en omkriten oant no ta besparre bleaun fan besmette gefallen en wy hoopje fansels dat dit ek sa bliuwe mei. Mar dat wol net sizze dat wy net troch de gefolgen fan dit firus rekke wurde. Minsken meitsje harren soargen oer de takomst fan harren sûnens, wurk of bedriuw. Omt alle ferienings en aktiviteiten stil kamen te lizzen, siet de redaksje fan de Doarpsskille er oer yn at er noch wol genôch kopij binnen komme soe en at we jim wol in moai folde doarpskrante troch de brievebus skowe koene.

Wy hawwe in opropke dien op Facebook om jim persoanlike ûnderfinings yn dizze spesjale tiid mei ús te dielen en dêr kaam fuortendaliks al respons op. Derneist hawwe we in oantal doarpsgenoaten frege en elkenien hat tasein en ek in ferhaal mei ús dield.

**Tige tank foar jim moaie persoanlike bydragen!**

Neist Corona gean lokkich oare saken ek gewoan troch!  
It is allegearre te lêzen yn dizze bomfolle Skille!

Folle lêswille en wy dogge alfêst in opropke foar it septimbernûmer.  
Diel jim belibbenissen mei ús en dan kinne wy dan ek wer in moaie Doarpsskille oan jim presintearre.

Noflike simmer allegearre en bliuw sûn!  
*tsg*



# Dûmny's tinzen

---



## Coronatiid

Vanaf zondag 15 maart zijn er bij ons geen kerkdiensten meer gehouden. Dat betekent dat er nu al 16 zondagen geen eredienst in onze kerkgebouwen is geweest. Dat is behoorlijk ingrijpend voor een kerkgemeenschap. De dienst op zondag behoort immers tot het kloppend hart van de kerkelijke gemeente. Wel zijn er genoeg initiatieven ontstaan waarop dit gemis enigszins dragelijk wordt, maar echte vervanging is het niet.

Uit een vragenlijst door de gemeente bleek dat ook. De internetdiensten worden goed gewaardeerd, maar de eigen dienst op zondag wordt gemist. De mogelijkheid om vanaf 1 juli weer diensten te houden zijn er wel, maar daar kleven strenge voorwaarden aan. Niet zingen in de kerk is daar één van. Ook het van tevoren aanmelden is zo'n voorwaarde. En natuurlijk geldt ook in de kerk de anderhalve meter afstand. Met de zomervakantie in aantocht is daarom door de kerkenraad besloten om ook dan geen kerkdiensten te houden. Een moeilijke beslissing.

Ieder voelt zijn/haar eigen pijn. Als kerkgemeenschap zijn dat zoals gezegd de vervallen kerkdiensten en daarmee het sociale contact. Voor anderen ligt die pijn op diverse terreinen. Ouderen thuis missen het bezoek. Het verzorgingshuis is op slot. Ouders van een pasgeboren baby moeten het kraambezoek achter het raam ontvangen. In het bedrijfsleven gaat ieder zijn eigen weg. Kapsalon Geartsje mag sinds enkele weken weer knippen. Supermarkt Mook is, met aanpassingen, altijd open geweest. Voor Tentenverhuur Van Kammen is dit jaar helemaal dramatisch (ook al blijven ze positief).

Halverwege april werd in ons dorp een roos van hoop rondgebracht. Hoop is belangrijk. Hoop geeft uitzicht. Hoop draagt je in moeilijke tijden. Laten we de hoop niet verliezen, ook al duurt deze coronatiid nog wel even. Het bijzondere van hoop, is dat het niet op zichzelf staat. Het is altijd verbonden met iets of iemand. Een medicijn geeft de hoop dat je beter wordt. Iemand kan je hoop geven door een telefoontje. En...God wil hoop geven omdat Hij, zoals we in de kerk plechtig zeggen, 'niet laat varen de werken van zijn handen'. Oftewel Hij laat ons niet los.

In de bijbel staat de tekst:

*Met al mijn wegen bent U vertrouwd.*

Dat betekent: hoe het ook zij, Hij is erbij. Neem die hoop mee. Jij en je situatie zijn gekend!

# Nanne en Akke

## 130 jaar lid van het koor

---

Tijdens een informele bijeenkomst gemoedelijk en thuis werden woensdagavond 16 juni Nanne Walda en Akke van der Wagen-Walda gehuldigd door het bestuur van zangkoor 'Sjong de Heare'. Nanne is dit jaar maar liefst 70 jaar lid en zus Akke 60 jaar. Leuke detail in deze is dat broer en zus vernoemd zijn naar pake en beppe Nanne en Akke Walda die in Metslawier woonden. Toen woensdagavond de serre van Nanne en zijn vrouw Martje Walda vol druppelde met bestuursleden was Nanne in de veronderstelling dat er een bestuursvergadering bij hen thuis was. Het werd iets specialer. Hij werd met zijn zus gehuldigd voor gezamenlijk 130 jaar zingen. Nanne is al vanaf zijn zeventiende lid van het koor te Oosternijkerk evenals zijn zus Akke. Uitzonderlijk was het niet toen ze op jonge leeftijd al bij het koor gingen hun heit Jelle Walda zong ook zijn hele leven in het koor en was lid van de muziekvereniging UDI. Vanaf 1950 en 1960 heeft de dinsdagavond voor hen in het teken gestaan van zingen.

Voorzitster Djoke Holwerda-de Vries memoreerde dat Nanne begon bij het koor onder leiding van dirigent Arie van Lune uit Liessens. Nanne volgde in die tijd ook orgellessen bij hem. Na deze dirigenten volgden nog Hans Faber, van der Meulen, Jitze Nicolai, Freerk Hofma, Zandt, Bauke Hoekstra en huidig Henry Pickée. Akke zingt Alt in het koor en is tevens ook nog vaste organist bij de kapeldiensten in de Skûle te Metslawier. Het zingen wordt de laatste jaren wat moeilijker voor Nanne maar zijn vrouw Martje die ook al meer dan zestig jaar koorlid is staat hem niet alleen in het dagelijkse leven terzijde maar ook tijdens de repetitie avonden en assisteert, naast het zingen van sopraan, met omslaan van bladzijden. Normaal gesproken is een jubileum een feestelijk gebeuren tijdens de jaarvergadering maar vanwege de anderhalvemeter regel doen we het vanavond op deze manier aldus de voorzitster. Ze vond het wel erg dat ze de jubilarissen niet even een hand en een 'tút' kon geven. Bestuurslid Gerda de Jong overhandigde oorkondes en er waren bloemen en koffie met gebak.



## Wikseling fan de wacht.

---

De famylje Jensma hat oanjûn dat sy stopje wolle mei it behearen fan “it Koetshûs”.

Graach wolle wy harren tige tank sizze foar de geweldiche inset, tidens de lêste trije jier.

Regina Meinsma, Langgrousterwei 44 is fan no ôf de nije beheardster fan “it Koetshûs”. Foar ynformaasje en ferhier, kin jo kontakt mei har opnimme. Sy is berikber op tillefoannûmmer: 242208 of fia de e-mail: [f.meinsma@knid.nl](mailto:f.meinsma@knid.nl). Alfêst in protte sukseske tawinske.

Hertlike groetnis,  
Het college van kerkrentmeesters

# Mear Sangnijs

---

We waren zo mooi aan het repeteren voor ons Cantate concert voor 10 mei. Maar het, tot volgende week werd, tot weerzien. Wanneer echter weten we niet. We hebben elkaar niet gedag kunnen zeggen voor velen van ons was het niet alleen een avond van zingen maar ook van sociale contacten. Door al onze plannen werd zoals zoveel verenigingen en evenementen een streep gezet. Iets waar we totaal niet op voorbereid waren. In onze bestuursvergadering van 5 juni jl. hebben we geen plannen durven maken voor het volgende seizoen. Zoals het nu lijkt zit er nog niet veel muziek in de toekomst en mögen we vooralsnog niet eens zingen. Daar komt bij dat ons zanglokaal in de Terp wordt verbouwd voor de huisvesting van leerlingen tijdens de nieuwbouw van de Wrâldwizer. Dinsdagavond 10 maart blijft een memorabele avond. We konden niet in de verste verte vermoeden, toen we die avond om half tien naar huis gingen, dat we niet weer terug zouden komen de eerste jaren op deze plek. Mochten er toch positieve veranderingen komen dan is ons toegezegd dat we op onze vaste repetitie-avond terecht kunnen in het Koetshûs.



*Kerstconcert op 15 december jl. toen zingen nog gewoon was.*



VERENIGING  
VOOR DORPSBELANGEN  
OOSTERNIJKERK

We hebben als bestuur van het Dorpsbelang niet veel nieuws te brengen. Sinds maart hebben we één keer vergaderd met teams. Een hele ervaring om allemaal thuis te zitten en online met elkaar af te spreken. Maar het is gelukt, al misten we de gezellige nazit natuurlijk wel. In juni hebben we voor het eerst weer fysiek bij elkaar gezeten. Aukje Sikkema heeft haar taken overgedragen aan Renske de Weger en we hebben Marcel Wijtsma als nieuw bestuurslid welkom geheten.

Verder heeft Freerk de Beer aangegeven nog een jaar langer mee te draaien en is Klaas Jensma onze nieuwe voorzitter.

Op 4 mei hebben we een hele mooie en indrukwekkende dodenherdenking gehad. Na een korte dienst in de St. Ceciliakerk zijn buiten bij het monument kransen gelegd door de gemeente, de familie Postmus en de veteranen uit Oosternijkerk.

Alle overige geplande activiteiten, welke we zo mooi op een kalender uitgegeven hadden zijn natuurlijk de afgelopen maanden komen te vervallen.

Maar..... we hebben besloten dat het tijd is om toch nog een activiteit te houden na de zomervakantie.

Op **zaterdag 29 augustus** willen we graag de **autopuzzeltocht** houden, welke normaal jaarlijks met Koningsdag is. Jelle Wagenaar is deze al aan het voorbereiden en ligt al nachten te piekeren over het perfecte puzzelwoord.

Na de puzzeltocht is er een dorpsbarbecue buiten op het plein voor het dorps huis. Het bestuur van het dorps huis heeft een goede en veilige manier bedacht om dit doorgang te laten vinden. Deze datum is nog even onder voorbehoud van de weersverwachtingen, want we kunnen nog niet met een grote groep mensen in de Terp.

*Dieta Holwerda*





Beste buren en dorpsgenoten,

Zoals jullie wellicht weten, komt er een nieuw schoolgebouw voor basisschool Wrâldwizer in Oosternijkerk. Inmiddels is het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw zo goed als gereed. We zijn er ontzettend blij mee. Heel graag hadden we dit ontwerp in een informatiebijeenkomst gepresenteerd. Dit is echter helaas niet mogelijk in deze tijd. Daarom informeren we jullie op deze manier.

Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de onderwijsvisie van Wrâldwizer. Hierin wordt de school gezien als een plek waar kinderen de wereld kunnen leren kennen door vragen te stellen, te ontdekken en te ondernemen. Met als doel dat onze leerlingen met zelfvertrouwen en gezonde nieuwsgierigheid hun plek in de maatschappij vinden. De koppeling tussen school, de 'mienskip' en de wereld is terug te zien in het nieuwe ontwerp.

Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau KAW uit Groningen en kenmerkt zich door vijf herkenbare delen die uit elkaar zijn geschoven. Hierdoor ontstaat er een speels gebouw dat goed in de omgeving en in het dorp past. Door materialen als baksteen, hout en aluminium te gebruiken, gaat het mooi op in het landschap. Het gebouw heeft zonnepanelen en voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De school staat op dezelfde plek als het huidige gebouw. Over de erfafscheiding en beplanting zullen we in een later stadium uiteraard overleg hebben met onze buren.





Het voorlopig ontwerp gaat uit van een multifunctioneel kindcentrum, ook de bibliotheek, de GGD en de peuterspeelzaal en kinderopvang worden hier gehuisvest. Met de ontwikkeling van een kindcentrum sluiten we aan bij de visie van de gemeente. In het nieuwe gebouw komen verschillende leerpleinen, met instructielokalen, speciale stilte - en samenwerkingsplekken. Ook komt er een nieuw schoolplein, waar van alles is te ontdekken en te ondernemen en wordt de verkeerssituatie voor de school verbeterd.

We hebben een video gemaakt waarin u het ontwerp kunt zien <https://vimeo.com/422359702>, de QR-code naar de link van de video staat onderaan deze brief. De verwachting is dat de start van de nieuwbouw in 2021 zal plaatsvinden. Via onze Facebookpagina <https://www.facebook.com/wraldwizer/> geven we regelmatig een update over de vorderingen van de nieuwbouw. Wanneer het gebouw klaar is en wat de precieze verhuisdatum is naar onze nieuwe school hangt van verschillende factoren af. Zodra daar meer duidelijkheid over is, informeren we jullie hierover.

Tijdens de nieuwbouw zullen peuters en de leerlingen van de locatie Oosternijkerk verhuizen naar het dorpshuis 'de Terp'. Daarmee sluiten we als school en dorpshuis aan op de samenwerking die we voorstaan. Samen met De Terp en de gemeente bespreken we mogelijke aanpassingen om De Terp geschikt te maken voor de tijdelijke huisvesting van Wrâldwizer. Buiten schooltijden blijven er ruimtes beschikbaar voor de Terp. Op deze wijze wordt het gebouw optimaal benut.

Vragen over het ontwerp, de nieuwbouw of de tijdelijke huisvesting kunnen worden gesteld via mailadres: [wraldwizer@arlanta.nl](mailto:wraldwizer@arlanta.nl). In een volgende nieuwsbrief in juni geven wij een reactie op de algemene vragen. Als er een meer specifieke toelichting gewenst is, kunnen wij deze persoonlijk verzorgen. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over onze plannen als wij!

## *Update nieuwbouw en tijdelijke huisvesting*

Onlangs deelden we in een video en via de nieuwsbrief onze plannen voor de nieuwbouw. We hebben daarin beloofd om in juni een update te geven naar aanleiding van de reacties op onze plannen. We ontvingen ontzettend veel positieve reacties en willen jullie daar hierbij voor bedanken. De kinderen en ouders vinden het ontwerp heel mooi. De naaste burens van de school zijn, zoveel mogelijk, persoonlijk geïnformeerd door Michelle van der Sluis. Dit werd zeer gewaardeerd en ook hier ontvingen we positieve reacties. Er zijn twee vragen gesteld door de naaste burens. Allereerst was er een vraag over de specifieke locatie van de nieuwbouw. Verder was er een verzoek om enkele bomen te snoeien. Op deze vragen volgt een persoonlijke terugkoppeling.

### *Tijdelijke huisvesting*

We verhuizen in de zomervakantie naar De Terp. Zo kunnen de kinderen het komende schooljaar starten op hun nieuwe plek. Het feit dat er geen verhuizing plaats hoeft te vinden tijdens het schooljaar is goed voor de stabiliteit en kwaliteit van het onderwijs. De start van de nieuwbouw verwachten we begin 2021. Mocht de bouw vertraging oplopen dan kan de school langer in De Terp blijven.

Inmiddels zijn de kinderen en leerkrachten van de locatie Oosternijkerk aan het inpakken. Groep 1 t/m 5 en de peuteropvang betrekken na de zomervakantie de tijdelijke huisvesting in de Terp. Groep 6 t/m 8 blijft, tot oplevering van het nieuwe schoolgebouw, op de locatie in Niawier.

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nodige aanpassingen in de Terp, onder andere door het plaatsen van units. In het dorpshuis zelf is ruimte voor drie lokalen. In de avonden en het weekend blijft De Terp de gymzaal en de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw gebruiken. Een mooie samenwerking dus! Samen met de Terp werken we er de komende periode hard aan om dit voor ons allemaal een fijne plek te maken die we multifunctioneel kunnen gebruiken. Wij kijken er naar uit!

Met vriendelijke groet,  
Michelle van der Sluis  
Directeur Wrâldwizer



## Stichting Dorpshuis 'de Terp'

Door het coronavirus is het dorpshuis vanaf half maart gesloten, maar zijn we in begin mei op zaterdag weer opengegaan voor het bestellen van patat en snacks. Al die maanden heeft het verenigingsleven voor het grootste deel stil gestaan en dat is slecht voor het dorpshuis maar natuurlijk ook voor de leefbaarheid in ons dorp. Wij hopen dat de maatregelen spoedig dusdanig worden verruimd dat we na de vakantie weer volledig open kunnen.

Geheel stil hebben we niet gezeten. In de afgelopen half jaar hebben we intensief overleg gevoerd om een deel van de leerlingen van de Wrâldwizer voor de komende 2 schooljaren onderdak te geven in het dorpshuis. Het is de bedoeling dat we op het terrein units gaan plaatsen voor de groepen 1 en 2. Daarnaast maken we de Jister klaar voor groep 3 en de Finne voor groep 4. Door de gymberging leeg te maken krijgt de school ruimte voor opslag. Omdat de gym spullen wel ergens moeten worden opgeborgen gaan we het podium verwijderen om daar een tijdelijke berging te maken. Buiten wordt een tijdelijk hek aangebracht zodat ons terrein een afgesloten schoolplein wordt. Terwijl ik dit schrijf is het nog niet geheel duidelijk of we ook een unit gaan plaatsen voor de peuters, hiervoor moet er nog een gesprek plaatsvinden tussen de gemeente en kinderopvang Friesland.

Door deze tijdelijke huisvesting krijgen wij een groot bedrag van de gemeente wat een begin is voor een grote verbouwing van onze grote zaal, de Miede. Deze zaal is het oudste deel van ons gebouw en aan groot onderhoud toe. Het dak en het grote kozijn aan de zijkant worden snel slechter, maar ook verder is deze zaal door de tijd ingehaald en moet gemoderniseerd worden. Het is de bedoeling dat de sport- en cultuuroppervlakte met ongeveer 60% wordt vergroot en dat er 2 in plaats van 1 kleedruimtes worden gebouwd en dat er meer bergruimte wordt gecreëerd. Op de tekening kunnen jullie zien hoe we graag willen dat deze zaal er over 3 jaar uit zal zien. Het bedrag van de gemeente is niet toereikend, maar wij hopen door subsidies het resterende bedrag bij elkaar te harken.

Al deze bouwactiviteiten hebben invloed op het verenigingsleven in ons dorp en daarom hebben we met deze verenigingen overlegd wat de mogelijkheden zijn en we hebben voor allemaal een plaatsje kunnen vinden. Het wordt passen en meten, maar als we allemaal een beetje water bij de wijn doen dan gaat het lukken en kan de Terp en het dorp weer vele jaren vooruit. Begin juli gaan we overleggen met onze vrijwilligers wat dit allemaal voor hen gaat betekenen, en ook daar gaan we vast en zeker uit komen.

Wij bedanken iedereen die zich nu al geheel op vrijwillige basis inzet voor de verbetering van het dorps huis want alleen samen kunnen we dit voor elkaar krijgen.



*Bestuur stichting dorps huis De Terp*



# Brassband UDI

En sa leit alles om ús hinne ynienen stil. Sa ek it kulturele libben. Gjin muzyk. Dat is efkes skrikke. It iene momint binne je je noch drok oan it taryeden op alle moaie dingen dy't op de planning steane en it oare momint sitte je thús. Wachtsjend op it nijs dat je einlik wer begjinne kinne, nijs dat mar net liket te kommen. Healwei maart hawwe wy ús lêste repertysje hân. In wike letter soenen wy nei de Skûle, mar dat koe fansels net trochgean. Al snel waard dúdlik dat ek de rippetysjes net mear trochgean koenen. Wat moatte je dan op tiisdeitejûn? Peaskesnein soenen wy yn it tsjerke blaze, yn april soenen wy meidwaan oan it Gouden Spiker Festival en fansels ús jierlikse rûntsje troch it doarp mei Keningsdei.

Gelokkich begjint súntsjes oan it libben wer wat gewoaner te wurden. Op 4 maaie mochten wy mei fjouwer frou sterk spylje by de betinking by it monumint op it hôf by de St. Cecilia tsjerke. Bûten en mei ôfstân natuerlik. Sa koe elk dochs krekt foar achten de 'last post' en krekt nei achten it Wilhelmus noch efkes heare by dizze bysûndere betinking. It wie moai om wer efkes mei wat minsken spylje te kinnen. Wat ha wy dêr al lang op wachtsje moatten. Ynmiddels binne de muzyklessen wer begûn, dat fine wy geweldich. Mar mear as dat wurdt it earst noch net. Wy moatte ôfwachtsje en foaral hoopje dat wy in septimber wer mei inoar spylje meie. De âldpapier kontainer is 'ticht', mar jo kinne hjir sels jo papier hinne bringe. Wy binne der efkes net by. Wy hoopje dat wy allengear gau wer genietsje kinne fan de positive klanken fan de muzyk. Musyk ferbynt! Bliuw sûn en hooplik oant gau.

*Rinskje*

# Zoektocht - Dorpsgenoten - Zoektocht !!!

---

Binnenkort wordt kerkgebouw De Bining verlaten door de Protestantse Gemeente Oosternijkerk.

Ter gelegenheid daarvan worden er pogingen in het werk gesteld om een boekwerk(je) samen te stellen over de historie van het gebouw.

Een onderdeel daarvan zou kunnen zijn: het orgel.

Het is bekend dat er tussen 1914 en 1964 een Standaard-orgel in het kerkgebouw heeft gestaan.

In 1965 is dat vervangen door het tegenwoordige 'Reil-orgel'.

Van dat laatste orgel zijn uiteraard wel foto's bekend, maar.....

Helaas, helaas, zijn er mij geen foto's bekend van dat eerste orgel, het Standaard-orgel.

Er zijn wel gegevens bekend, het orgel is bijvoorbeeld gebouwd door een Rotterdamse firma, maar een foto.....???

Wie – o – wie heeft een foto van dat eerste orgel, hoe miniem ook, zo'n foto is zeer welkom.

Misschien een organist die aan het klavier zit?

Een foto van een doop met op de achtergrond het orgel?

Optreden van U.D.I. met op de achtergrond het orgel?

Heel mooi zou zijn een foto van het orgelfront, maar ja.....

Wie heeft er eentje???

Reacties naar Reinder Tolsma, [r.tolsma01@knid.nl](mailto:r.tolsma01@knid.nl)

Alvast bedankt !



# 25 jier lyn yn de Doarpsskille

---



## Clubreis naar Ameland!

Op vrijdag 11 maart was het eindelijk zover, we vertrokken om ong. 16.00 uur bij Pieter. Degene die zijn tas kwijt wilde, kon deze bij Piet de Boer in het busje doen, hij zou ze wel naar de pier brengen. Het begon goed, we waren nog niet eens in Ternaard en toen kreeg André een lekke band. André pompte de band op en fietste naar Ternaard om bij de fietsenmaker een nieuwe band te halen. Wij fietsten op ons gemak verder en opeens moesten we stoppen: waar was André nou?? Hij was in geen velden of wegen te bekennen. Pieter in paniek...maar gelukkig had hij de draagbare telefoon mee en hij belde naar huis om te horen of André daar ook heen had gebeld. Maar nee, thuis hadden ze niets gehoord. Wat moesten we nou? Pieter zei dat we maar verder moesten fietsen. Op de pier zagen we André, hij was bij Piet de Boer in het busje gegaan. Op de boot haalde bijna iedereen wat eten want het was inmiddels al 18.00 uur geweest. Toen we eindelijk op Ameland aankwamen, hadden we pal in de wind en duurde het dus nog wel even voordat we bij de plaats van bestemming aankwamen. Bij de boerderij aangekomen, moesten we ons eerst "melden" bij de kantine. Daar zei Pieter dat we zelf maar moesten weten hoe we wilden slapen. Dit was niet moeilijk, met z'n allen (18 man) op één kamer, welke voor 10 personen bedoeld is. En Pieter en Lieuwe met z'n tweeën op één kamer - Gezellig!!!

Die vrijdagavond zijn we naar een café in Hollum geweest, beregezellig! Lieuwe en Pieter beleefden opnieuw hun vrijgezellenavond, ze waren niet te houden, ongelofelijk. En ja, je raadt het al, op de terugweg fietsten Pieter en Jan in een smal slootje waarin gelukkig amper water stond. Oorzaak: DRANK!

Pieter ging bij Jacob C. achter op de fiets en Jan ging op z'n eigen fiets verder. Bij de boerderij aangekomen doken de twee mannen onder de douche. Janny, Jantine, Coby en Tiny wasten, zo goed als dat ging, de twee boys hun kleren. Al snel bleek dat Jan onder de plekken zat (leuk gezicht!). Na nog wat gebabbeld te hebben gingen we op bed. En ja hoor, er kwam niks van slapen. Om 6.00

uur was de laatste stil en om 7.00 uur had de eerste z'n bekje alweer open. O ja, Jantine stond om 3.30 uur al onder de douche. Een kort nachtje dus.

Om 9.00 uur ontbeten we en daarna moest de afwas gebeuren. Toen moesten we onszelf maar vermaken, sommigen gingen kaarten, anderen gingen onder de douche of effe slapen. Om ong. 13.00 uur zaten we op de fiets, op weg naar de vuurtoren. We waren mooi op tijd en aten dus eerst een snackje (daar ben je wel aan toe na zo'n lange fietstocht). In de vuurtoren kregen we uitleg van een vuurtorenwachter en daarna konden we omhoog en van het uitzicht genieten. Dit alles duurde maar even en al snel stond iedereen weer veilig met beide benen op de grond. Hierna mochten we onze eigen gang gaan. Met bijna de hele ploeg fietsten we naar Nes, naar de amusementshal. Ieder ging daarna in kleine groepjes terug naar de boerderij. De meiden hebben toen macaroni gemaakt en hi, hi, de jongens moesten afwassen. Degene die moe was kon na het eten nog effe naar bed. Hier waren Pieter en Lieuwe wel aan toe!

Om 22.00 uur waren we weer in de kantine aanwezig en tot 23.00 uur speelden we spelletjes. Eindelijk kwamen de taxi's die ons naar Westend zouden brengen. Het leek wel of wij de zaal hadden afgehuurd want er waren maar zo'n 10 man. Ja hoor, toen gebeurde het, stoere Sander kotste alles onder (Sander, alias brulmeister). Gelukkig kwamen al snel de taxi's om ons naar de boerderij te brengen. Daar werd Sander onder de douche gezet, maar hij knapte daar niet van op. Voor straf moest hij toen alleen slapen. Deze nacht sliep iedereen zomaar en gelukkig mochten we de 's zondags uitslapen.

Na die ochtend ontbeten te hebben, moesten (alweer) de jongens de slaapkamer opruimen. Die middag aten we soep en een hamburger en hierna moesten we doorgaan met opruimen. Voordat we naar huis gingen moesten we nog even met z'n allen op de foto. We namen de half vijf boot vanaf Ameland. Op de boot werd bekend gemaakt wie nummer 20 was (Jacob C.) en wie nummer 1 was (Sander) van het spelletje "De rode draad".

Het leek wel of iedereen graag naar huis wou, zo snel fietsten we naar O-nijkerk. Degene die z'n tas bij Margriet of Ankie in de auto had, moest deze na aankomst in O-nijkerk ophalen. Naar mijn idee was dit een zeer geslaagd weekend. Zeker voor herhaling vatbaar!

PS: Helaas waren Anita, Frederika en Peter H. niet mee. Jolanda de Graaf

# YN TIDEN FAN CORONA

---



Mij werd de vraag gesteld: “Hoe beleef je de coronatijd”? In de eerste weken zaten we iedere dag voor de tv. Het journaal en veel andere nieuwsprogramma’s volgden we op de voet en de krant werd iedere dag gelezen. Maar de laatste weken kan ik het woord corona bijna niet meer horen, je wordt ermee overspoeld. De laatste weken luisterden we wel elke keer naar de persconferentie van onze minister-president. Ik heb respect gekregen voor Rutte en voor minister De Jonge. En diep respect voor de zorgverleners in ons land!

Hier in Oosternijkerk hebben we gelukkig niet direct met het virus Covid 19 te maken gehad. Maar indirect is er nogal wat veranderd. Met name in de omgang met elkaar.

Wat miste ik in het begin de knuffels van mijn kinderen en kleinkinderen. Daarnaast mis ik de kerkgang, de contacten en het samen koffiedrinken met anderen. Ik mis het zingen in het koor ook heel erg en onze hobby ochtenden bij Gay Stolk en Fokje Torensma.

De 1,5 meter afstand in de winkels en bij samenkomsten daar wen je aan en het is nodig.

Maar we mogen dankbaar zijn dat we hier op de ruimte mogen wonen en dat we niet erg dicht op elkaar zitten zoals in steden en in flatgebouwen.

Al met al mogen we en moeten we vertrouwen dat we hier samen door heen komen. Samen zijn we sterk!

*Djoke Holwerda-de Vries*

## **Gisteren was het leven anders Gisteren wist ik het nog niet**

*"Juster wie it libben oars, juster wisten wy nog net..." Twa wrâlden: ien fan foar Covid-19 en ien fan dernei. It virus hat in grutte ympact hawn yn de wrâld en dermei ek yn ús deistich libben. Neat is noch itselde, ûndanks dat d'r hjir yn Fryslân folle minder minsken besmet rekken, siik waarden en kamen te ferstjerren oan dit virus as yn it midden en súden fan ús lân. Mar dochs, wat hat de Coronacrisis grutte gefolgen: emosjoneel, finanieel en ek maatskippelik. Op it mêd fan skoalle en wurk dringt sy troch, op it mêd fan sûnenssoarch en kwaliteit fan libjen, op it mêd fan frijheid, dwaan en litten, stean en gean wêr't elk mar wol. De oardel-meter is in feit dêr wêr't it giet oer minslik contact en net ien wit noch wanneer en of't dêr ea wer in ein oan komt.*

*Minsken wurde beperkt yn harren kontakten mei elkoar, prate kin wol mar oanreitsje net, wy moatte elkoar de rûmte jaan en each foar elkoars sûnens op de earste plak sette. Hannen skuodzje ta begroeting, in earm om in oar lizze as treast, krûpe mei in oar út leafde: it kin allinich mei ús neisten mits sy net yn in soarchynstelling wenje, wy ûnder itselde dak wenje en net ta ien fan de kwetsbere groepen hearre.*

*Al dizze rigels kom ik ek tsjin yn myn wurk weryn ik minsken ûndersteun en help in paad te finen yn de lêste fase fan harren libben. Dêr wêr't ik oars samar even oanskowe koe om te hearren hoe't it giet, is dat oanskowen no yniens net samar mear mooglik en bin wy ôfhinkelik fan de telefoan en bygelyks byldebellen. Dêr wêr't ik oars by minsken oan it bêd sitte kin, harren "live" oansjen kin, wy face-to-face djippe gesprekken fiere kinne weryn gefoelens sa'n belangryk plak hawwe, dêr kin dat no sa maklik net mear.*

*Dat docht sear, sawol by kliënten as by mysels: jo wolle sa graach mar kin sa'n bytsje.*

*Yn úterste gefallen en as it echt om de lêste mominten gie bleau ik wol beskikber om langs te kommen, mits de maatregelen fierder goed yn acht naam waarden troch de neisten.*

*Ek by it ôfskienimmen en de útfteart sels bin alle rigels fan tapassing. Maximaal 30 minsken oanwêzich. Hopelik fanôf 1 july wer 100 minsken mits de oardel-meter regeling tapast wurde kin. By útferten wer't leauwen in rol spilet mei foarearst net songen wurde en foar alle útferten jilt: gjin hannen skuodzje, gjin krûpkes of tútsjes, minsken dy't net ûnder itselde dak sitte meie net neist elkoar sitte en gjin kofje, thee as buorrel nei de tiid.*

*Fuort-en daliks op hús oan allegear.*

*Wa hie ea tinke kint dat dit virus sa'n grutte ynfloed hawwe soe.*

*Undanks alle beheiningen sykje minsken, ek by ôfskie, nei manieren om dochs harren gefoelens te úterjen op in wize dy't wol tastien is. Live-streaming fan de tsjinst wertruch elk-en-ien de tsjinst thús folgje kin. Ynstee fan kondolearjen in Drive-Tru hâlde werby de de neiste famylje mei de kist bûtendoar stiet en belangstellenden fanút de auto in lêste groet bringe kin. Of oarsom kin ek: op in bepaald en fan te foarren oankûndige tydstop giet de roustoet troch it doarp werby elk útnoege wurd om langs de wei in lêste groet te bringen oan de ferstoarne. Healweis maaie is dat ek bart by de útfteart fan in doarpsgenoate en ik moat sizze, dizze oare wize fan respekt betoanen makke in djippe yndruk op de neibesteanden en ek op de boade en my. Yn alle ienfâld wie it in bysûnder barren.*

*Hoe't it yn de takomst wurd as komt? Ik wit it net, krekt sa't eins net ien fan ús dat op foarhân sizze kin. De tiid moat dat útwize. Ik kin nei wiken fan thúswurkjen fanôf 2 juny wol wer foarsichtich ien en oar op myn kantoar yn de Sionsberg dwaan wêr't ik sûnt jannewaris dit jier myn eigen romte haw en neibesteanden ek ûntfange kin.*

*Ek kin ik lokkich wer by minsken thús komme dy't siik binne, desnoads mei de nediche foarsoarchsmatregels lykas mûlekapke en wer nedich hân skuonnen.*

*De tariedings foar de utfearten mei neibesteanden kin ek wer "live" plakfine by minsken thús mits derby de oardel-meter yn acht nommen wurde kin. Is dat lêste net it gefal dan haw ik de mooglikheid om harren út te noegjen om mei maximaal 2 persoanen nei myn kantoar te kommen. Moatte d'r mear minsken by it petear wêze dan kin ik harren ûntfange yn útfearsintrum fan De Westereen, mei wa't ik in nauwe gearwurking haw.*

*Sa kin d'r lokkich stadichoan hieltyd wer wat mear.*

*Gisteren was het leven anders*

*Gisteren wist ik het nog niet.*

*Hjoed is hjoed en hjoed witte wy ynmiddels wol.*

*It bin' rare tyden.*

*In virus hâld ús wrâld yn 'e greep en it ienige wat wy kinne is op elkoar en op ús sels passe op de wei dy't foar ús leit yn de tiid dy't noch komt.*

*Mochten jo om wat foar reden dan ek, help as efkes in lústerjend ear nedich wêze yn it omgean mei siikwêzen, ôfskjenimmen en rou: wit dan dat jo altyd, frybliuwend dei en nacht kontakt mei my opnimme kinne.*

*Alle goeds en alle sûnens,*

*"mens voor mens"*

*Ondersteuning en begeleiding bij sterven, afscheid en rouw*

*Jan van der Meer*

*De Sionsberg/DC Klinieken*

*G-Vleugel 031*

*Birdaarderstraatweg 70*

*9101 DC DOKKUM*

*Tel : 06-53873823*

*Website : [www.janvandermeer.com](http://www.janvandermeer.com)*

*Email : [mensvoormens@outlook.com](mailto:mensvoormens@outlook.com)*

## ***Coronatijd op De Bernejster troch Afke Jongeling***

**14 maart**, krijgen we een bericht op de leidster app. Een collega appt op RTV NOF staat dat de scholen van de stichting Arlanta sluiten. Wat betekent dit voor ons, moeten wij ook dicht of blijven we open? Later staat het bericht ook op Omrop Fryslân. Er wordt heel wat geappt, want zeker weten we nog steeds niks. Later horen we dat Arlanta en Skf waar wij onderdeel van zijn, zondag met een gezamenlijk bericht komen. Maar 's avonds staat al in het ouderportaal van de Wrâldwizer dat de school in ieder geval 2 weken dicht gaat.

**15 maart**, de ouders hebben een brief via de mail gehad dat ook de Bernejster dicht gaat. Op onze Facebooksite nog aan de ouders die in de cruciale beroepen werken gevraagd of ze nog opvang nodig hadden, want dan konden we opvang voor hun kinderen regelen. Maar dit was niet nodig.

**16 maart**, eerst toch nog maar naar school geweest, peuters waren er niet maar toch nog wat dingen opgeruimd en even bij praten met collega. En dan maar weer naar huis, het voelt heel onwonderlijk om dan thuis te zijn, het hoort zo niet te zijn. En wat doe dan in deze vreemde tijd? Zo nu en dan maar wat werkjes op Facebook zetten of uitleg geven over berenjacht (wat veel beren zijn er geteld) enz. Maar je loopt ook tegen veel dingen aan, peuters die jarig zijn, hoe doen we dat nu? We willen daar wel aandacht aan schenken, dus een mooie kaart in de brievenbus doen of opsturen en toch ook op Facebook zetten wie er jarig is. Wat doen we met Moederdag? We kunnen nu niks maken dus verschillende dingen op Facebook zetten die heit samen met de peuter kan maken. We hopen dat de moeders toch nog een mooi zelf gemaakt cadeau hebben gekregen. Iedere week maar weer naar Rutte luisteren of de scholen weer open mogen want we missen onze peuters heel erg. Ook ouders van peuters die vaker dan 2x in de week bij ons komen bellen of ze toch nog hulp nodig hadden en die we dan misschien op een of andere manier konden helpen. Voor de eerste keer een videovergadering, ook heel spannend, maar ging gelukkig goed. Natuurlijk ook heel veel overleg met collega's, vaak via app, telefoon of soms op school met 1,5m afstand om weer eens even bij te praten.



**21 april** weer een persconferentie van Rutte. Deze keer goed nieuws voor ons. De scholen en kinderopvang mogen vanaf 11 mei, dit is na de meivakantie weer open. HOERA. We zijn heel blij met dit nieuws want we willen heel graag weer open en onze peuters weer zien na lange tijd. Maar dan moeten er nog heel veel protocollen gemaakt worden met looproutes enz.

**8 mei** gaan we weer naar school om veel speelgoed op te ruimen, want alles waar mee gespeeld wordt, moet ook dagelijks weer worden schoon gemaakt. En het is niet handig om iedere dag de duplo enz. schoon te maken, dus veel op geruimd.

**11 mei**, we gaan weer open. De ouders hebben allemaal een brief gekregen waarin de nieuwe regels staan. Hoe gaat het met het brengen en halen van de peuters. Ouders mogen vanaf nu niet meer op het plein en in de school komen. De juffen komen de peuters bij het hek van het parkeerterrein ophalen en brengen ze daar ook weer naar toe. De peuters houden dan een koord met ringen vast en zo lopen we naar voren, ze mogen de ring niet eerder loslaten dan dat de juf het zegt. Dit gaat super. Als we het lokaal binnen komen doen we de jassen uit en worden de handen gewassen en afgedroogd met papieren doekjes, als we later ons fruit gaan eten krijgen de peuters allemaal toverzeep op de handen (desinfectiezeep) en mogen ze de handen er mee wassen tot ze droog zijn en lekker ruiken, dan kan het eten beginnen. Als het eten en drinken op is en er een plasronde is geweest, worden de deurkrukken en de wc's schoongemaakt, de commode wordt na iedere verschoning schoon gemaakt. En iedere keer maar weer handen wassen. Maar wat zijn peuters toch flexibel, ze hadden nergens last van, ze gingen direct weer heerlijk samen spelen. Je kon wel merken dat ze het samen spelen gemist hadden, maar dat ging direct weer heel goed, de dagen zijn zo weer om. Wat voor de juffen een hele verandering was, dat opeens heel veel peuters droog waren, geweldig wat een kanjers.

**8 juni**, voor ons verandert er niks, alleen zijn nu weer alle kinderen van de basisschool ook weer op school en dat is alleen maar gezellig. We hopen dat het zo blijft en dat er geen rare dingen meer gebeuren.

*Afke*

## ***Beleving van de corona tijd door Annie Bremer***

In februari van dit jaar bezochten we de familie in Canada. Drie nichten uit de Bremer familie wonen in Ontario. Toen ik jong was bezocht ik mijn oom en tante, nu de nichten met hun partners, hun kinderen en kleinkinderen.

Op de heenweg, op Schiphol zagen we twee mensen met een mondkapje op. We graptten er wat over "uit de buurt blijven, andere rij kiezen, zitten ze in ons vliegtuig?"

Bij de familie bezochten en knuffelden we naar hartenlust allen die ons lief en dierbaar zijn. En dat zijn er héél wat!

Heerlijk om daar nu op terug te zien.

Toen wij 27 februari terugreisden, was er 1 coronageval in Toronto bekend. De dag erna de eerste corona patiënt in

Limburg, dag 2 de tweede, de dagen daarna 4, 10, 18, 38, 82, 128, 188, 264, 321, 382, 503, 614, 804, 959 etc. etc. En gisteren

31 mei stond de teller op 46.257 positief geteste corona patiënten en 5822 doden met diagnose corona. (*Kees als oud wiskunde leraar, had deze ontwikkeling al voorspeld, maar we wilden het liever niet horen natuurlijk*)

Thuis gekomen uit Canada gaan we naar Karlijn, Gert Jan en de kinderen, we gaan winkelen en heerlijk uit eten. Ook de week erna 3 bijeenkomsten; van de kerk en de doarpscanon.

Nog een etentje en tweemaal naar theater in de Harmonie o.a. Herman van Veen.

Op 8 maart is er kerkdienst in de Bining, waar ik de gemeente informeer over de stand van zaken rond verkoop van De Bining. Het blijkt nu de laatste dienst in de Bining te zijn geweest.

"Brabanders blijf thuis" was de boodschap op 6 maart (geldt voor Kees zijn familie dus), op 8 maart 's avonds sluiten de restaurants. Vanaf 9 maart "geen handen meer schudden in Nederland".

Maar ik ga nog naar de kapper, "doe maar weer eens lekker kort", zeg ik gelukkig nog.

Op 12 maart 'evenementen afgelast en ook kerkdiensten'. 'Scholen, restaurants en kroegen dicht tot 6 april', is de boodschap.

Dan neemt het dagelijks leven een andere wending. Alle afspraken in de agenda kunnen geschrapt worden. Het voelt als voorzitter van de kerkenraad het ene moment rustig, stil zelfs en dan moet er weer van alles gebeuren. Want het schokt iedereen. Wat kunnen we doen als kerkelijke gemeente? We bezinnen ons voortdurend en doen van alles, zoals waarschijnlijk elders te lezen is in de Skille.

Ik heb zelf al sinds lang vóór de coronatijd een hoestje, maar dat roept nu ineens vragen op natuurlijk (allergie, irritatie zegt de huisarts, niks om je druk te maken). En tot overmaat van ramp, maak ik een duikvlucht met mijn fiets en zie weken blauw en beurs. (Gelukkig blijven we toch al vooral binnen door corona en *“zo heb elk nadeel toch weer zijn voordeel”*).

Ik volg de technische briefings op tv, ga maar wat breien, werk in de tuin, poets wat in huis en duik in werkjes die nog liggen te wachten van de kerk.

Gelukkig had ik met de Boekenweek nog vier boeken gekocht en nog een stapel ongelezen detectives op de kast. *“Ik kom voorlopig de tijd wel door”*

Kees klust in en rond huis, er is genoeg te doen en we wisselen het werk rond huis af met een wandeling, een fietstochtje, veel telefoontjes of de actualiteiten op tv.

Toch als de boodschap komt van 1½ meter, geen familiebezoek, geen kleinkinderen zien, als iemand niet fit is – thuisblijven etc. komt die boodschap hard aan.

De kinderen kuchelen om beurten, dan heeft iemand een hoestje of keelpijn en dus zien we elkaar voorlopig niet. En voorlopig duurde 8 weken, tot 7 mei.

We bellen via Whatsapp op de kindertelefoon en wat zijn kinderen slim hè?!

Ze sjouwen met de telefoon door huis en tuin, want pake en beppe moeten wel zien hoe ze op de trampoline springen en hoe het met de kippen gaat en de konijnen. En hoe ze met de verkleedspullen zich mooi maken en optutten.

We sturen elkaar pakketjes, we krijgen knutsels en tekeningen van regenbogen en hartjes (voor elke dag) en bloemen en vlinders.

Toch geeft deze tijd ook andere inzichten en vragen, zoals: de luchten die schoner zijn, de vogels die fluiten, de cijfers over een schonere aarde, kleding genoeg – ik hoef niet te winkelen, waar kan ik iets betekenen voor een ander en wat is nu echt van belang in mijn leven?

Gelukkig weten we niet alles vooraf. Want dan zouden we de teleurstelling of het verdriet en gemis niet aankunnen.

Mijn motto is altijd:

'Leef vandaag en zorg dat deze dag een goede dag is.

En sjoch wat de dei bringt, want it komt sa as it komt.'

Of zoals Toon Hermans schreef:

Vandaag is de dag, hij komt maar één keer, morgen is vandaag al niet meer.

Geniet van het leven, het mag. Maar doe het vandaag, want vandaag is de dag.

*Annie Bremer, 1 juni 2020*

*Vandaag is de dag,  
hij komt maar één keer,  
want morgen is het  
vandaag al niet meer.  
Niet zeuren, geniet  
van het leven, het mag,  
maar doe het vandaag,  
want vandaag is de dag.*

*~ Toon Hermans ~*

## Ondernemen in tijden van Corona door Pieter Hoogland

Mij is gevraagd om een beeld te geven van het ondernemerschap in deze tijden.

Normaliter is het in deze periode lastig om hiervoor tijd vrij te maken.

Vanaf eind april t/m begin oktober zitten we dan tot over onze oren in de drukte.

Echter nu hebben we te maken met een terugval in omzetten van meer dan 90%.

Er is dan ook geen gebrek aan tijd om een stukje te schrijven.

De hele winterperiode zijn we bezig geweest met het actualiseren van adressenbestanden en het maken van een nieuwe brochure.

6 Maart jl. konden we onze nieuwe brochures ophalen, 9 maart hebben we deze laten versturen naar al onze klanten.

Achteraf de meest slechte timing die je kunt bedenken, echter wie had kunnen bevroeden dat de wereld in zo'n korte tijd volledig op z'n kop zou staan.

Binnen een week werden er allemaal adviezen en maatregelen afgekondigd, daarna werden alle maatregelen steeds strenger.

Wanneer er sprake is van een 'normale' recessie kun je daar nog enigszins op anticiperen, in dit geval was daar geen sprake van.

Vrij snel hadden we in de gaten dat dit een langdurige kwestie zou worden en zijn direct gestart om alle kosten onder een vergrootglas te houden en waar mogelijk in de kosten te snijden.

De meeste van onze klanten hadden nog steeds de gedachte dat e.e.a. snel voorbij zou zijn en dat we ons normale leventje weer op zouden kunnen pakken.

Echter in de tweede week van april begon de ernst van de situatie tot eenieder door te dringen en regende het annuleringen.

We hebben dit natuurlijk tijdens de MKZ (2001) ook meegemaakt, ondanks dat dit bijna twintig jaar geleden is wisten we wat er ging komen.

De eerste weken zit je te malen: hoe nu verder.

Maar na deze weken volgt er enige berusting, noodgedwongen.

We zijn momenteel druk bezig om alle attracties minutieus te inspecteren.

Het bijwerken en actualiseren van onze e-brochure is ook een activiteit waar we ons momenteel op richten.

We begrijpen dat de huidige maatregelen nodig zijn, uiteraard staat de gezondheid voorop.

Het frustrerende is dat je niet weet wanneer er weer feesten en evenementen georganiseerd kunnen worden.

Wij zijn sterk afhankelijk van evenementen en dorpsfeesten, omdat daar de grotere en spectaculaire luchtkussens worden gehuurd, onze investeringen zijn daar ook op gericht.

Tot 1 september zit natuurlijk de gehele evenementenbranche op slot.

Het is niet alleen de vraag wanneer er weer iets georganiseerd mag worden, maar ook of het juiste gevoel aanwezig is om iets te organiseren.

Wat ook meespeelt is, of alle voorwaarden om festiviteiten te organiseren haalbaar zijn.

Verzekeringsmaatschappijen dekken zich in en wentelen de risico's meer af op de organisatoren.

Terwijl ik dit stukje schrijf komt er een annulering binnen voor een open dag, die gepland was op 12 september.

Het betreffende bedrijf durft het niet aan om de open dag op die datum te organiseren.

Verschoven tot een nader te bepalen datum in 2021.

Wij gaan er echter vanuit dat er wellicht in 2021 ook nog weinig evenementen plaats zullen vinden.

Sommige mensen zullen dit misschien een negatief scenario vinden, ik denk echter dat we daar wel rekening mee moeten houden, ik hoop dat ik ongelijk heb.

Zo nu en dan wordt er een springkussen besteld voor een kinderfeestje. Gelukkig hebben we de eerste week van juli, tijdens de laatste schooldagen, wel een behoorlijk drukke week.

Bestellingen voor daarna zijn er bijna niet, maar wellicht begint het toch een beetje op gang te komen.

Hoe dan ook, er komen andere tijden.

Wat voor tijden? We zullen het zien.

Zijn er ook voordelen, voor zover je daarvan kunt spreken, aan deze situatie?

Jazeker, het klinkt een beetje afgezaagd, het geeft een boost aan je relativiseringsvermogen.

De meeste mensen zullen denken: de tuin ziet er netter uit dan voorgaande jaren, ook dat klopt!

Maar het meest belangrijke is, dat ik samen met Janet soms uren achter de zeedijk over de kwelders en het wad wandel, "quality time".

Lekker ontspannen in een unieke ambiance, gesprekken over allerlei onderwerpen.

Oprecht blij ben ik, dat de horeca, de kappers en alle bedrijven die tijdelijk op slot zaten weer mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren.

Tegelijk voel ik vanzelfsprekend mee met bedrijven die deze mogelijkheden nog steeds missen.

Ik hoop dat al onze leden van de OCO zich staande kunnen houden.

*Pieter Hoogland (Hoogland Attractieverhuur)*



## ***Covid 19! In Quarantaine in Qatar door Bauke Postmus***

*Ik zit voor m'n werk momenteel in quarantaine voor 2 weken in Doha, Qatar in het Midden-Oosten, alle tijd van de wereld om eens een verhaaltje hierover te schrijven voor de Doarpsskille dacht ik.*

Zoals de meeste mensen in Oosternijkerk wel zullen weten ben ik, Bauke Postmus, zoon van Bouke & Geartsje Postmus al meer dan 30 jaar werkzaam in de Offshore-industrie voor een Amerikaanse werkgever uit Houston, Texas. Het werk heeft mij al over diverse uithoeken van de wereld gebracht, de Noordzee, China, Singapore, USA, Dubai, Saudi-Arabië, en nu werkzaam in Qatar sinds 2018. Normaal werken we op rotatie, dat wil zeggen 28 dagen werken en 28 dagen verlof wat veel vrijheid geeft om te reizen, motor trips maken en alle leuke dingen die vrije tijd geven. Maar de wereld is nu tot een full stop gekomen i.v.m. de Corona virus wat over de hele wereld voor de nodige problemen zorgen, zoals ook hier in Qatar.

Qatar is in lockdown, wat betekent dat de grenzen gesloten zijn voor buitenlanders en alles gesloten is, er wordt alleen toegang verleend met permissie en goedkeuring van het Ministerie van Arbeid. Er is voor mij en de crew toestemming verleent om naar Qatar te komen, onder strikte voorwaarden, bij aankomst word je getest en daarna in quarantaine voor 2 weken in een hotel.

Ik ben nu in quarantaine geweest voor 2 weken en mag morgen (31 mei) het hotel verlaten samen met nog 8 collega's, deze komen uit USA, Australië, Engeland, Brazilië, een mix van allerlei nationaliteiten. We gaan voor 3 dagen naar een ander hotel en dan onze collega's die al 90 dagen aan boord zitten aflossen. Ook de lokale crews (Indiërs en Filipijnse) zitten al voor lange tijd aan boord en kunnen niet van boord of naar huis, i.v.m. de gesloten grenzen in hun thuisland.

Nog wat Corona cijfers en feiten van Qatar tot nu toe, 51.000 besmettingen en 25 doden, gemiddeld 1500 besmettingen per dag (World Health Organization).

Het hoge getal van de besmetting hier komt mede door dat er uitsluiten buitenlandse arbeid krachten werkzaam afkomstig uit India, Pakistan, Bangladesh en de Filippijnen. De meeste mensen leven allemaal in camps samen opgepakt onder slechte omstandigheden en kunnen ook niet naar hun thuisland omdat deze de grenzen ook hebben gesloten.

In 2022 is de WK voetbal in Qatar en mede daardoor zijn hier veel goedkope arbeidskrachten nodig voor de bouw van voetbalstadions en hotels, deze schieten hier als paddenstoelen uit de woestijn/grond.

Nog enkele foto's van in het vliegtuig op weg hier naartoe en de schoonmaak jongens van het hotel, iedereen goed beschermd tegen het virus.

*Bauke Postmus*



## Hoe't ik dizze tiid belibje... troch Natasja Wagenaar-Iedema

Wat at der in jier ferlyn ien tsjin dy sein hie: “takom jier om dizze tiid sjocht alles der oars út, is benei neat mear itselde as no. It iepenbiere libben leit op de kop...we sille dan benaud wêze om nei ús wurk te gean, ja sels benaud om ús deistige boadskippen te heljen. Oeral sille wy ús net mear 100% prosint feilich fiele. Alle musea, bioskopen en hoareka binne ticht. Alle konserten, festivals en ja sels ús moanlikse tsjerkeried-as ferieningsgearkomste wurde ferbean. Ja, do hearst it goed ‘ferbean’. Ferbean sels om mei dyn freonen gesellich op in bankje yn it doarpsbosk te sitten...ferbean om mei dyn kollega’s yn de auto te carpoolen nei dyn wurk. Ferbean om it 50 jierrich houlik fan dyn heit en mem mei de famylje en freonen te fieren... en sels ferbean om dyn ferstoarne omke, die noch folop yn it libben stie en in grutte famylje en freonen kring hie, in ôfskied te jaan dy’t hy fertsjinne hat en de famylje it dwaan moat mei in ôfstânnelik ôfskied en minsken jim net kondoleare kinne sa at wy went binne. Sikehuzen dy’t foar 80% ticht binne en allinnich foar spoed iepen bin. Foar dyn yngroeide teannagel, aambeien en stienpûsten kinst net mear te plak. En ja, sels binne der dan guon minsken dy’t in skytpapier samling begûn bin, ja sels dat.



No, ik tink dat we allegearre, wêr ûnder ik sels, freegje hie wêr at dyjinge syn ferstân op it stuit litten hie en at der miskien in sinnestek oprûn hie as miskien in ferkeard piltsje slikt hie. We hiene fêst allegearre sein: Doge jo wol?

En dan binne we in jier letter en blykt dat wat gjinien foar mooglik hâlde koe dochs werklikheid wurden is. De hiele wrâld op syn kop, de hiele wrâld yn de ban fan mar ien ding: In firus, in firus mei de namme Covid-19. Of te wol yn de folksmûle ‘Corona’. In firus dat der dus foar soarge hat datst gjin plak mear yn de foarriedkast hast foar in pûde chips as in blik beantsjes omdat it fol leit mei skytpapier !!!!

Ik tink dat de measte minsken op dit stuit it wurd sje Corona net mear hearre kin. We wurde der mei plat smiten. Alles yn ús deistige libben giet en stiet op dit stuit mei it firus Corona. Doch de telefyzje as radio mar oan, start Facebook mar op. Slach de krante mar iepen en sels no ús doarpskille: it firus is it populêrste item oer de hiele wrâld. Mar alle gekkichheid op in stokje: dat is fansels ek net om de nocht. In oergriislik besmetlik ding is it, safolle sike en deade minsken... safolle ellinde oft dat firus mei har mei bringt. Dêrby fansels alle persoanlike beheiningen die ús oplein wurde. Om oer de ekonomyske krisis noch mar te swijen.

We bin der allegearre mar moai klear mei. No sil it foar de ien wat slimmer wêze yn dizze perioade as de oare. Mar fan hokker kant ast it ek besjochst, we ha der allegearre mei te krijen en we ûnderfine der allegearre wol ellinde fan. At ik it persoanlik sjoch is it foar my faaks noch wat ûnwerklik. Noch witte faak ha ik at ik fan bêd ôf kom it idee dat it in ferfelende dream wie. Dat it no hjoed fêst allegearre wol goed komt en dat der hjoed fêst wol in tsjoender is die mei de jûste toverspreuk sa it firus ferdwine litte kin. As miskien wol in hekse die in toverdrankje makke hat en die ast opdrinke kinst mei wat kofje en in stikje oranjekoeke en ast dan dyn fierdere libben immuun bist. Mar nee, spitigernôch bestean mearkes allinnich mar yn boeken en yn ús tinzen.

No wie de fraach ek fan ús Doarpskillebestjoer hoe at wy dizze perioade persoanlik belibje. Dêr sil ik no dan ek noch probearje in lyts stikje oer te

fertellen (dit skriuwen wurd al wer langer dan at ik yn myn holle hie). At ik moarns nei myn wurk yn it ferpleechhûs riid en ik by ynkomst myn hannen desynfektarre moat, ja dan wit ik wêr dat ik dizze dei myn hannen wer kapot waskje mei en der om tinke moat wat en hoe ik wat doch. Foar my is dat yn dizze perioade in dûbeld gefoel om't ik krekt yn dizze corona perioade (op 1 april noch wol, en dat is gjin grap) in nije baan krigen ha. In nije baan by ien fan de kwetsberste minsken om ús hinne. In nije baan wêr at ik oergriislik sin oan hie mar wêr at it firus toch wat roet yn it iten goait hat. Ik wie ferskrikkelik gespannen foar de earste wurk dagen want alles siet dêr ûnderwilens ek al op slot en ik wist net hoe as wat ik dêr oantrefte soe. Gjin besite mear foar de bewenners, dea benaud at ik wat ûnder de lea ha koe en minsken besmette koe en dan fansels ek noch de 'normale' senuwen die ast normaliter hast ast foar it earst nei dyn neie wurkplak giest. Allegearre nije gesichten, kollega's en bewenners. Die foarstelle sûnder de hân te jaan is dan ek sa frjemd, mar goed dat wie it minste fansels noch net. Lokkich ha ik op it wurk geweldige kollega's die doe't ik sy dochs wol wat spand te wêzen troch dat hiele "croma" (sa nimt in bewenner by ús it firus) my goed opfongen en der ek foar soarchen dat ik myn wurk wat ûntspannend dwaan koe sûnder de hiele dei oan de "macaroni" (ek in útspraak fan in bewenner, ha ha) te tinken. We bin no dik 2 moanne fierder en lokkich bin der al wat dinkjes fersoepele en feroare. Besite is ûnder bepaalde betingsten wer mooglik sadat der in stikje emosjonele soarch by my wei fallen is. We bliuwe alert fansels en soargen oer it firus bliuwe der ek mar we moatte ek "libje". Foaral ús bewenners moatte libje kinne. Sy sitte al yn hun lêste stikje fan hun libben troch âlderdom en die rot sykte en at wy dat lêste stikje wat noflikker en relaxter meitsje kinne is fansels wat wy allegearre graach wolle.

De measte minsken witte ek dat ik ek noch in oare baan ha. Dat wurk ha ik oanhâlden neist myn nije baan. Sa lang at dat te kombinearjen is soe ik net oars wolle. Ik wurkje namtlik noch yn Dokkum yn it krematoarium en útfeartsintrum. Dat is ek krekt as myn oare wurk oergrysluk moai en foaral tankber wurk. Allinnich no, ja no stiet dêr ek alles op syn kop. Wat wie dat ek in omskeakeling foar ús. Net allinnich foar ús, foaral ek foar de neibestenden en ek foar de útfeartfersoargers. Dat wat oars

fanselssprekkend wie, wie it fan ôf Maart net mear. Alle beheinings en regels die ús en de famyljes oplein waarden, dat wie en is net neat. De emoasjes en fertriet wat dêr noch es ekstra bykomme binne swier. Lokkich kin der ek noch in hiele protte wol. Jo wurde yn dizze tiid kreativer en tinke mear ‘oplossingsgerichter’. Sa ek by ús en de útfeartfersoargers. By ús kinne de utfearten al opnaam wurde op kamera mar no kin it ek fia ‘livestream. Dat wol sizze dat minsken thús de tsjinst live mei sjen en hearre kin. Wat we no ek faaks hearre en fiele is dat famyljes it ek yntinser belibje en dat foaral troch dat se ûnder gesin en famylje binne. It kin wat intiemer wêze. Wat net betsjut dat it maklik is at ju keuzes meitsje moatte yn oanwêaziche minsken. Lokkich kin we fanôf 1 juni de famyljes ek wêr op hoareka gebied betsjinje, dat is wol hiel fyn. Noch efkes neiprate en nij sitte ûnder in bakje kofje as in wyntsje. We hoopje fansels dat alles sa at it no giet troch gean mei en dat we yn elts gefal fanôf 1 july wer wat mear minsken by ús ha meie. Want hoe spesjaal we no de tsjinsten ek probearje te meitsjen mei byld en muzyk... emoasjes diele en fiele mei minsken om die hinne is fijner as yn beheinde omjouwing.

Dit wie myn stikje foar yn ús Doarpsskille op persoanlik flak. As eins mear op myn wurkgebiet. Fansels bin der yn myn gesinslibben ek noch genôch ‘corona’ perikelen mar ik hâld it no mar efkes hjir by. We moatte moed en hoop hâlde mei ús allen. Ek al liuwe wy as folwoeksenen net mear yn mearkes... Ik tink toch wol es stikem oan readkapke die op tiid út de bûk helle is fan die boaze wolf, as sneeuwwitje die wekker tute waard troch de prins en dat ferrotte stikje appel sa út har kiel fleach.... Ús hâldfêst hoecht net altyd oerdreaun grut as altyd realistysk te wêzen. As ús hoop yn de minsken om ús hinne mar bliuwt en wy de lytse dinkjes yn it libben wat mear wurdearje en ek foaral de natoer mear romte en respekt jouwe dan wit ik seker dat we hjir sterker útkomme dan at we der yn gean bin.

*Natasja Wagenaar-ledema*

## **It sil wol wenne**

No dat wie wat, samar ynienen de wrâld op slot. Oan it begjin fan dit jier, wie der net safolle oan de hân. Der wie miskien ien of oare frjemde sykte yn Sina, wêr't ek wol mei soarch nei sjoen waard, mar ja wês earlik, it wie yn Sina, dat is in fier-fan-ûs-bêd-show. Neat mei te krijen, tink je dan, mar neat wie minder wier. Foardat we der mei elkoar erch yn hienen wie it der al. Skifakânsjes yn Itaalje, karnaval yn Brabân, hiel gewoane dingen wêr't we gewoanwei net by neitinke setten de boel goed op de kop. Nije oanwensten moasten we krije: goed hân waskje withoefaak deis, prûste yn 'e earmtakke, elkoar gjin hân mear jaan en ôfstân fan elkoar hâlde. Opdrachten dêr't we ús goed oan holden ha en noch hieltyd hâlde trouwens. Mar it wie net genôch, it moast noch folle drastysker en dus moasten we úteinlik allegear thús bliuwe. Bizar hoe't fan de iene op de oare wike alles op slot gie, gjin skoallen, tichte winkels, lege strjitten, gjin ferkear op de diken, gjin fleantúgen yn de loft.... Bjusterbaarlik! Dat dat allegear samar ynienen koe yn ús maatskippij fan drok, drok , drok, gjin tiid en altyd mar trochgean. Ik ha my der oer ferwûndere. No hat der wolris faker wat west dat de boel efkes stil lei, sa ha we in jier as wat lyn ris izel hân. No ja, dan hoechst ek nergens kinne, it kin gewoan net, mar dat hat mar in pear dagen duorre en miskien wie dat ek wol allinnich yn Fryslân, dat wit ik net mear. Dit wie en is oare koek. Neist de nije oanwensten, sieten we meielkoar stiif foar de buis as ús minister-presidint der foar komme soe mei wa wit hokker nijs en ek krigen we eltse dei in update oer it oantal stjerrefallen en it oantal nije besmettingen. Sifers wêr'st dochs wol bang fan waardest. En dan de ferhalen dy't we te hearren krigen. Ferskrikkelik. Reden genôch om ús oan de maatregels te hâlden. Gelokkich ha we der hjir noch net folle mei te krijen hân, we sitte en wenje hjir dochs mar yn in goede hoeke. Ik tink it wolris faker en de lêste trije moannen ha ik it ek wer faak tocht. Silst mar yn in sted wenje, yn in flatsje. Kinst gjin kant út. Ast nei bûten giest,

rinst fuort tsjin oare minsken oan. Wy koenen en kinne alle dagen nei bûten, bygelyks yn eigen tûn en in blokje om kin hjir ek altyd. Dêrby hienen we fuort fan it begjin ôf prachtich waar. Sa noflik, it wie suver fakânsje. Even gjin drokte, argewaasje en stress. Wat wol je noch mear? En omdat we hjir yn sa'n goede hoeke wenje (it bêste lân op ierde dochs 😊) koenen wy ús drok meitsje om oare dingen. Dat ha ik wol dien tenminste, ynearsten om myn hier. Want ja, dat wie dochs wol even in ding. En dat ding waard hieltyd grutter as langer dan yn dit gefal. Ik hie eins krekt foardat alles op slot gie al nei de kapper sillen, it hier wie sels al wat oan de lange kant. Doe noch in wike wachte, wit sels net wêrom en doe ik einlings belle krieg ik in 'nee'. Myn kapster hie de boel al in wike ticht en sy woe ek gjin útsûnderingen meitsje. Dêr koe ik mei hinne gean. Sy hie gelyk fansels, soks moat je net dwaan, de boetes wiene net om 'e nocht, mar op dat momint hie ik wol sa skjinn myn nocht fan myn hier dat ik fuort de skjirre pakt ha en sels oan it knippen gien bin. In bytsje sa 't sy it ek altyd docht. Net tefolle fansels. It foel my net iens

ôf, mar doe't ik om it iene ear hinne west wie, tocht ik hoe doch ik de oare sydkant, want dêr hinget noch folle mear hier, en hoe doch ik de achterkant? Dat seach ik beide net sitten en doe bin ik fuort mar opholden. It koe no noch besjen lije, it foel net iens bot op dat de iene kant wat koarter wie as de oare, dus foardat it te mâl gie, mar gau de



skjirre oan de kant en yn it laad. Mei in wike as wat koenen we miskien wer hinne tocht ik doe noch, mar dat wie mis fansels, trije moanne hat it duorre foar ik wer op in



kappersstoel siet. Hawar der bin mindere dingen. Wat ek wol in ding wie, wie it nei in winkel gean. Earst al it gewoane boadskipjen: skjinne karren, mei ôfstân achter elkoar oan de winkel yn en yn de winkel sels elkoar mije. Wat in tastân. No wiene dit noch de boadskippen dy't nédich hiest, mar as der oars ris wat wie wêr ast foar nei de stêd moastest, dan duordest dat eins net te sizzen, want ja, dan sikest it op no en dat wie net de bedoeling. Yn de stêd sels, wêr it hielendal net drok wie, giest streekrjocht nei de winkel en dêrnei fuort wer werom. Je fielden je suver skuldich. It moast dan ek echt wol needsaaklik wêze. Wêr't ik my ek oer fernuvere ha, wie it feit dat je eins net wolkom wiene by de húsdocter. Salang it gjin haastgefal wie mochtest der net hinne. Sels hie ik yn dy tiid graach even nei in optisien west, mar dat koe ek net. Wylst de ôfspraken mei de mûlehygiëniste en de toskedokter trochgien binne. Fan dy lêste twa soest dochs tinke dat dat al hielendal net lije kin, sokken hingje ommers boppe in iepen mûle. Nuveraardich. We libje no sa'n bytsje trije moanne yn dizze nije tiid. Bliuwt it sa? Guon tinke fan wol. We sil it sjen. It ôfstân hâlden wurdt hieltyd dreger, foaral ek omdat wy hjir net folle te krijen ha mei besmettingen. Dy ûntsmette winkelkarkes kin om my wol bliuwe, dat ha ik altyd wol in bytsje fiis fûn. Wat dat oanbelanget ha ik der tink ik smeteangst oan oer hâlden. Waskje ek folle faker myn hannen as ik earne west bin. Mar gjin hân jaan fyn ik noch hieltyd frjemd en it nuvere is, it is net iens ûnfatsoenlik. Hawar it sil wol wenne.

*Anneke Weidenaar-Bergema*

# De ultieme Coronakwis

---

Vanwege het corona4us zitten we al geruime tijd in de lockdown; beter gezegd: de intelligente lockdown. Anderhalve meter afstand is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Dat we elkaar de handen niet mogen schudden is bijna vanzelfsprekend, al went het niet. Gelukkig mag er inmiddels weer 1 en ander. Daarom is de tijd rijp om je kennis over deze coronatijd te testen. Ken jij de feiten? Wees niet overmoedig, ook al zijn de maatregelen versoepeld. Suc6 ermee!

1. Wat betekent het woord Corona?
  - A. Kroon
  - B. kraag
  - C. Krans
  - D. Dat was toch een biermerk?
2. Het coronavirus heeft de naam Covid-19 gekregen. Wat betekent dat?
  - A. Dat heb ik mij ook altijd afgevraagd
  - B. **Corona virus disease 2019**
  - C. **Corona virus december 2019**
  - D. **Concurrerend virologisch dragerschap nr. 19**
3. Wat is de oorzaak van het coronavirus?
  - A. Het nieuwe 5G-netwerk
  - B. De klimaatverandering
  - C. Waarschijnlijk een dier-mens besmetting
  - D. Combinatie van maanstand, dierenriem en windrichting
4. Wie is het hoofd van de RIVM
  - A. Erik Scherder
  - B. Jort kelder
  - C. Jaap van Dissel
  - D. Ligt op het puntje van mijn tong...

5. Hoe heet Nederlands meest bekende gebarentolk?
- A. Jannie Groen
  - B. Wat is een gebarentolk?
  - C. Lieke Martens
  - D. Irma Sluis
6. Wie was minister van Zorg vóór Martin van Rijn?
- A. Nathan Rutjes
  - B. Bruno Bruins
  - C. Goeie vraag!
  - D. Femke Halsema
7. Wanneer ging Nederland in de Lockdown?
- A. Geen Engels graag.
  - B. Ergens in februari
  - C. Donderdag 12 maart
  - D. Toen het WC-papier op raakte
8. Wat betekent 'intelligente lockdown'?
- A. Als jij het mij vertelt, weet ik het ook
  - B. Gewoon, gebruik je verstand
  - C. Mooi woord voor (te) ingrijpende maatregelen
  - D. Met elkaar, voor elkaar
9. In welke elleboog moet je niezen?
- A. Linkshandigen in de linker, rechtshandigen in de rechter
  - B. Maakt niet uit
  - C. De elleboog die op dat moment dichtbij is
  - D. Ik dacht A, maar begin nu te twijfelen
10. Hoe lang is anderhalve meter?
- A. Dat hangt van de situatie af
  - B. Ligt eraan hoe groot je het schrijft
  - C. Twee keer de afstand van schouder tot vingertoppen
  - D. 0,25 m + 7 dm + 23 cm + 320 mm

11. Hoe vaak was je je handen?

- A. Dat is privé
- B. Nu direct!
- C. Als het me gevraagd wordt
- D. Meerdere keren per dag

12. In ons dorp hangen veel rode vlaggen. Wat is de aanleiding tot het vlaggen?

- A. Iets feestelijks in een zware tijd
- B. Weet ik niet; ik heb geen vlag
- C. Ondersteunen van de mensen in de zorg
- D. Oproep van premier Rutte

13. Wat vind je van het 'nieuwe normaal'?

- A. Ik hou niet van muziek uit de Achterhoek
- B. Prima. Ik was toch al uitgekeken op het 'oude normaal'
- C. Oud? Nieuw? Doe effe normaal!
- D. Je moet met de tijd meegaan

14. Wat is je meest opvallende daad in deze coronatijd?

- A. Ik heb mijzelf leren punniken
- B. Ik heb alle drie filmdelen van Lord of the Rings achterelkaar bekeken
- C. Ik ben begonnen met het zoeken naar de speld in de hooiberg
- D. Ik heb de Alpe D'Huez beklommen door 270x thuis de trap op en af te lopen

D. G. Noot



## Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk

De Canoncommissie van Oosternijkerk lijkt een beetje van slag door het Corona-virus, bijeenkomsten zijn er niet geweest, maar ondertussen wordt er zo nu en dan toch een venster geplaatst op de site van de 'Canons van de Friese Dorpen en Steden'. Deze verhalen zijn te vinden op [www.dorpscanon.nl](http://www.dorpscanon.nl) en het zijn er tot nu toe 14 stuks. Het laatst toegevoegde venster heet 'Matglas' en is interessant i.v.m. de komende afstoting van kerkgebouw De Bining!

Ook deze keer plaatst de commissie weer een verhaal in De Doarpsskille, het betreft Venster nummer 9 met de titel:

### Het Arm- en Werkhuis

Rond 1800 waren er vele armen in Oosternijkerk maar ook in de omringende dorpen. Deze armen werden onderhouden door de diaconie (kerkelijk) of de armvoogdij (uit de dorpskas). Soms werden ze uitbesteed bij particulieren waarvoor de armvoogdij een bepaald bedrag moest betalen, soms werden ze ondergebracht in huisjes van de diaconie of de armvoogdij. Dat bracht behoorlijke kosten met zich mee. In 1827 bijvoorbeeld is sprake van uitgaven 'weegens buitengewone subsidie' en in de winter van 1830-1831 is 'extra subsidie aan minvermogenden' gegeven.

Er komen ook nieuwe denkbeelden op die een hele andere richting van armenzorg voorstaan. Een goed voorbeeld zijn de Koloniën van Weldadigheid, in 1818 door Johannes van den Bosch opgericht in Frederiksoord en weldra uitgebouwd in Willemsoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. Het principe daarbij was dat de armen niet zomaar onderhouden moesten worden, maar zelf de kost moesten verdienen: ze werden aan het werk gezet.

Welke van de twee bovengenoemde redenen de doorslag heeft gegeven is niet meer te achterhalen maar in ieder geval besluit het grietenijbestuur van Oostdongeradeel dat er Arm- en Werkhuizen gebouwd moeten worden in Aalsum, Anjum, Ee, Engwierum, Paesens en Oosternijkerk.

In een advertentie in de LC van 5 juli 1831 wordt de aanbesteding van 'het maken en leveren van een NIEUW ARMENHUIS in den dorpe Nijkerk' bekend gemaakt. Helaas zijn bestek en tekening niet bewaard gebleven anders zou een oud verhaal kunnen worden gecontroleerd. Dat verhaal vertelt dat de bynten (zware balken die het dak dragen) afkomstig zouden zijn van de in diezelfde tijd afgebroken pastorieboerderij 'Het Oog'. Oude inkepingen in de bynten van het nog steeds bestaande armhuis-gebouw verwijzen hier echter wel naar.

Het armhuis werd gebouwd in de vorm van een stelpboerderij waarbij in het voorste stuk de keuken, de eetzaal en de woonruimte van de in hetzelfde gebouw wonende leiding was gesitueerd. De zolder was in twee ruimten verdeeld: een voor de vrouwen en een voor de mannen. Een echtpaar mocht dus niet bij elkaar slapen!

In de schuur was een dorsvloer en daar werd tevens vlas gebraakt, ook was er opslagruimte. In deze schuur werden de armen 's winters aan het werk gezet. In de zomer werden de bewoners verzameld in een 'keppel', mannen en vrouwen, maar ook kinderen die onder leiding van de armvader landwerk aannam bij de boeren in de omgeving. Daarmee werd flink verdiend, in het eerste jaar 1832 zelfs al f 543,-, een heel bedrag voor die tijd. Dat was ook nodig want het armhuis had in totaal f 3800,- gekost, voorgeschoten door de grietenij. De armvoogdij in Oosternijkerk had een stuk land en een huis verkocht (opbrengst f 827), terwijl een extra belasting in het dorp in 1832 f 1100,- opbracht en in 1833 nog eens f 1400,-.

De eerste armvader was Mintje Jans de Vries, in 1839 opgevolgd door Johannes Geerts Wiersma, in 1857 door Ype Jans Jousma, die tevens politieagent in het dorp was. De laatste armvader was Geert Gerrits de Zwart, 1873-1901. In de lange gang van het armhuis was ook een soort isoleercel, aan alle kanten dicht en met een ijzeren bodem gemaakt van driehoekige tralies met de scherpe punt naar boven. Wie ongehoorzaam was aan de armvader moest op blote voeten in dit hokje staan! Hoe de armen het verblijf in het armenhuis ervaren hebben, is niet bekend maar het is wel duidelijk dat het als een schande werd ervaren, voor sommigen zelfs een diepe vernedering als men tot het armhuis 'veroordeeld' werd! In 1832 waren er 26 armen in het armhuis en daarna steeds tussen de 20 en 30 personen. In 1869 woonden er 17 armen, maar in de tijd van de

landbouwcrisis (1880) waren dat er liefst 38! In de jaren 90 kwamen er weinig armen bij en in 1900 woonden er nog zes personen, voordat in 1901 het arnhuis in Oosternijkerk werd gesloten en gemeentelijk vervangen door het Buma Hûs in Anjum.

Bij de foto:

De huidige eigenaar Christiaan Miedema is bezig om het gebouw aan de Grienewei 2 te renoveren: de achtermuur is teruggebracht in de originele stijl. Volgend jaar zijn de kozijnen (links) aan de beurt van de later getimmerde kamers in het achtereind.



# Weromblik

---

It is alwer twa jier lyn dat we op 26 maaie 2018, de prachtige reüny hiene. We sjogge der mei waarme gevoelens op werom. Foar dizze gelegenheid hie Johan Dykstra it pakhûs wer de namme jûn fan alear. Foar ús miskien wol spesjaal omdat we hjir, doe't we noch op de Ald Tún wennen en heit en mem no noch, alle dagen op út seagen. Wat ha we in soad boarte yn dit pakhûs wat boppedat in rike histoarje hat. Besûnder fyn iksels dat de planken dy't oer de grûn lizze gewoan op de modder, der al sûnt de bou fan it pakhûs lizze. Al hûndert jier en noch neat ferrotte. Wûnderlik. Om de reüny noch wer even yn it geheugen te bringen dizze foto mei hulde foar Johan. Miskien binne der ek minsken dy't it net sjoen ha; It pakhûs fan Slagter en Zwart. It telefoannûmer fan omke Jaap en buorfrou Hetsje der noch op. Oantinkens út in moai ferline.  
*Tettie Stiemsma-Walda*





# DE EENZAME KONING

---

Lang, heel lang geleden was er eens een wijze koning. Hij was een echte koning, dat zag je zo. Groot, breed, sterk en hij bezag alles hooghartig op een afstand.

De koning werd door zijn volk gewaardeerd, al vreesde men hem wel. Hij was rechtvaardig, maar sloeg opstanden hardhandig neer als dat nodig was.

Zijn onderdanen noemden hem daarom respectvol 'de Beuk'

Op een nacht werd koning Fágus Sylvática, zoals hij officieel heette, in een droom verteld dat hij weldra zou sterven. Toen hij wakker werd wist hij dat het waar was.

De eenzame koning had geen kinderen en vertrouwde zijn dienaren niet. Koningen worden omgeven door baantjesjagers, hielenlikkers en jaknikkers.

Koning zijn is geen pretje, het is een eenzaam bestaan.

Wie moest hem opvolgen zodat zijn geliefde volk in voorspoed verder kon leven?

Met de dood op de hielen bedacht hij een plan. In zijn hofhouding vielen twee zelfstandige jonge mensen op. De ene was een gespierde jonge ridder en de ander de slimme dochter van de tuinman. "Ik wil kijken wie van jullie de meest geschikte is om mij op te volgen. Degene die de opdracht eerlijk, rechtvaardig en bekwaam uitvoert, zal de nieuwe majesteit van dit land worden," zo sprak de oude koning tot de twee."

Ieder van jullie brengt een kar vol groente en graan naar een arm dorp in het oosten van ons land. Zeg hen dat je het voedsel namens de koning brengt. Luister naar hun zorgen en wens hen volgend jaar een betere oogst toe. Het zijn eenvoudige, maar gulle mensen.

Neem van hen slechts één geschenk aan."

De volgende morgen gaf de jonge ridder de paarden de sporen en reed zelfverzekerd met de volle kar weg. Hij was ervan overtuigd dat hij met zijn goede afkomst de nieuwe koning zou worden. Binnen twee uur zou hij overvallen worden door struikrovers die in naam van de koning handelden. Hoe zou de jonge ridder handelen?

Zijn eerlijkheid, betrokkenheid en leiderschap werden op de proef gesteld.

De stoere ridder voelde zich vernederd door de dieven die zonder dat hij zich kon verzetten zijn kar hadden gestolen. Hij beseftte dat hij had gefaald en nooit koning zou worden. Hij besloot zich een paar dagen te verstoppen.

Toen hij terugkeerde op het paleis vroeg de koning: "Hoe is het vergaan jongeman?"

"O, koning ik had een voorspoedige reis, de dorpingen zijn u zeer dankbaar en als dak geven zij u deze speciale houten fluit cadeau. De koning keek de jonge ridder in de ogen en zweeg.

De volgende dag vertrok de dochter van de tuinman met een kar naar het andere dorp.

Ook zij werd al snel overvallen van struikrovers. Ze keerde spoorlags terug naar het paleis, vertelde wat er was gebeurd en vroeg de koning een nieuwe kar graan en groente voor de arme dorpingen en extra begeleiding om struikrovers op afstand te houden.

Toen was het de koning duidelijk wie de toekomstige vorst zou worden

De dochter van de tuinman was niet alleen eerlijk, maar zeer begaan met de noden van het volk. De volgende morgen werd ze gekroond.

"Lieve koningin, "zo sprak de koning toen ze alle plechtigheden alleen waren, "Morgen zal ik er niet meer zijn. Jij bent niet alleen eerlijk en rechtvaardig, ik weet ook dat je in wijsheid zult regeren. Je bent echter nog jong en ik zal je helpen.

Plant dit nootje op mijn graf en kom met ieder probleem naar de boom die hieruit zal groeien. Luister goed naar de wijze raad van de boom."

Die nacht stierf de koning en de jonge koningin plantte zorgvuldig het ruwe nootje op zijn graf.

De volgende dag stond er een boom, die al snel uitgroeide tot een grote, brede en sterke boom met dikke takken en wortels.

De eenzame boom torende hoog boven alles uit en bezag hooghartig alles op een afstand. Iedere dag begon de koningin met een gesprek met de boom.

De lange jaren van haar regeerperiode staan nog altijd bekend als de meest voorspoedige en vreedzame in de geschiedenis.

Het volk gaf de boom een naam: Beuk', naar de wijze koning die in het graf lag onder de grote boom.

*Een natuurverhaal van schrijfster Els Baars*



peuterspeelzaal  
**De Berneijster**

## Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

En toen ineens zaten we thuis. Wat waren het vreemde, stille weken!  
Het is lastig uit te leggen aan peuters wat er aan de hand is in de wereld, gelukkig hebben de ouders samen met de peuters er het beste van proberen te maken en zijn we toch goed de weken thuis doorgekomen.

Gelukkig mogen we nu weer los!

Alle peuters zijn weer lekker aan het spelen en er zijn alweer heel wat verjaardagen gevierd, ook was er een peuter grote broer geworden, dat moest natuurlijk ook gevierd worden!

Hieronder een aantal foto's van de afgelopen weken spelen en genieten van weer samen kunnen zijn op de Berneijster!





# Ropta Boys

---



Begin maart hadden we wel van het Corona virus gehoord maar waren we ons er nog niet van bewust van wat komen ging. Voor het voetbal veranderde dat op 12 maart toen de KNVB, op basis van maatregelen van de overheid, besloot alle voetbal, inclusief trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan. In eerste instantie tot 31 maart maar intussen weten we wel beter. Op 31 maart werd besloten dat de competitie definitief niet werd uitgespeeld wat inhield dat er geen kampioenen kwamen maar dat er ook niet gedegradeerd kon worden. 29 april mochten de jongere voetballers weer beginnen te trainen, de voetballers t/m 12 jaar konden vrij trainen, de jeugd t/m 18 jaar mochten weer oefeningen doen met de bekende 1,5 meter afstand. Wel met een aantal beperkende regels, waaronder thuis omkleden, geen ouder langs de lijn, maar ze konden in ieder geval weer los. Op 11 mei mochten de senioren hun kunsten ook weer vertonen en konden ook weer trainen. Ook weer met 1,5 afstand ertussen, dus geen partijspel. Vanaf 1 juni kon de jeugd t/m 18 jaar ook weer partijspel doen zonde 1,5 meter afstand. Zaterdag 20 juni is er voor de jeugd een afsluiting van het seizoen. Natuurlijk moeten we ons hier ook weer houden aan de regels. Dit betekent o.a. ook dat er geen ouders aanwezig mogen zijn.

De violen actie kon wel doorgaan maar wel in andere vorm. In samenwerking met kwekerij Keegstra uit Nes werden de violen op een aantal verkooppunten gebracht. Hier kon men naartoe gaan om de violen te kopen. Ondanks dat er wat minder violen verkocht werden was het toch een succes. Het darttoernooi en de kaartavonden konden geen doorgang vinden. Ook het inmiddels bekende ASD Copa Ropta toernooi die na het seizoen gehouden zou worden, vindt geen doorgang. De Poiesz heeft de "muntenactie" halverwege afgeblazen maar heeft iedere deelnemende club wel 1000 euro geschonken.

Geen voetbal dus maar dat wil niet zeggen dat er op bestuurlijk niveau niets gebeurde, via skype werd er vergaderd want de voorbereidingen voor komend seizoen moesten doorgaan en daar zijn we volop mee bezig. De teams moeten ingedeeld worden, trainers en leiders moeten



gezocht worden, komt er een 3<sup>e</sup> elftal of blijft het een 7tal. Wel is duidelijk dat Kees Kool komend seizoen trainer van het tweede elftal wordt. Kees trainde het 2<sup>e</sup> elftal ook al na de winterstop. Daarmee is de trainersstaf voor de senioren met David Elmendorp (trainer 1<sup>ste</sup> elftal) en Klaas de Boer (keeperstrainer) voor seizoen 2020-2021 rond. Het jeugdbestuur is weer op volledige sterkte. Johannes de Groot heeft na vele jaren het jeugdbestuur verlaten maar met de volgende bestuursleden: Rudi Torensma (voorzitter), Jan Wijnsma, Aukje Weidenaar, Jacob Torensma en Jimke Haaksma is het jeugdbestuur weer compleet.

Martha Boersma is sinds een jaar masseuse bij Ropta Boys en is een paar keer in de week, meestal ronde de trainingen van het 1<sup>e</sup> elftal aanwezig op het sportveld. Zij is er niet alleen voor de senioren maar ook voor de jeugd. Mochten (jeugd) leden fysieke problemen hebben en een behandeling van Martha willen neem dan contact met haar op. Informatie komt binnenkort op de site van Ropta Boys. Voor jeugdleden onder de 16 jaar geldt dat ze goedkeuring van de ouder(s) moeten hebben voor een behandeling. Het toestemmingsformulier is te downloaden op de site. Tot zover nieuws van VV Ropta Boys, geniet van de vakantie, Stay Safe en hopelijk tot begin september als de bal weer gaat rollen.

RS



*De begeleiders van de slotdag jeugd op 20-06-2020 nemen de 1,5 meter ook in acht.*

# Afscheid van De Bining 28-06-2020

---

## **9.30 Start Kindernevendienst**

“It Koetshûs”

## **10.30-11.30 Open Kerk**

“De Bining”

Voor iedereen die daar even wil zijn, wil luisteren, beelden wil zien of herinneringen wil ophalen.

Ook kun je door een fotograaf op de foto gezet worden op je vertrouwde plekje in de kerk.

## **13.30 Start 10Kerk**

“De Bining”

## **14.30-15.30 Open Kerk**

“De Bining”

## **16.00 Slotdienst “De Bining”**

Een korte dienst onder leiding van onze dominee waarin we afscheid nemen van de kerk. Aan het eind van de dienst wordt de deur op slot gedaan.

## **16.45 Startdienst “St. Ceciliakerk”**

Startdienst in de St. Ceciliakerk waarbij verschillende voorwerpen uit “De Bining” worden binnengedragen, waaronder de paaskaars.

Tijdens de beide diensten zullen opnames worden gemaakt, zodat gemeenteleden die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn, deze op een later moment terug kunnen zien. Ook zijn beide diensten te beluisteren via de kerktelefoon.



Beste relatie,

De jaarlijkse Avond4daagse gaat dit jaar toch door, in een speciale *Home Edition*. Samen met de Koninklijke Wandel Bond Nederland maakt ReumaNederland hier een extra bijzondere editie van. Tussen begin juni en eind augustus kun je met je (klein)kinderen meedoen met de speciale Avond4daagse – Home Edition. Je wandelt dan vanuit je huis 4 dagen een route die voor jou wordt gemaakt van 2½, 5 of 10 kilometer. Met als beloning natuurlijk de felbegeerde medaille!

### **Loop met je (klein)kinderen de Avond4daagse en steun ReumaNederland**

Dit jaar kunnen de kinderen lopen voor onderzoek naar jeugdreuma! Voor kinderen met jeugdreuma is meedoen aan de Avond4daagse immers niet vanzelfsprekend. Bewegen, zoals lopen, spelen of fietsen, kan moeilijk zijn. Hun gewrichten werken niet mee en de kinderen zijn gauw uitgeput.

Door bij inschrijving €1 extra over te maken, draag je bij aan onderzoek van ReumaNederland. Zodat kinderen met jeugdreuma snel het juiste medicijn krijgen. Je kunt er ook heel gemakkelijk een sponsorloop van maken de speciale Avond4daagse sponsorpagina.

Schrijf je in om samen met je (klein)kinderen de Avond4daagse Home Edition te lopen

### **Samenwerking**

Onlangs is ReumaNederland een samenwerking aangegaan met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Bewegen is voor de meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk. De samenwerking moet niet alleen meer mensen met reuma aan het wandelen brengen, maar moet ook zorgen voor meer bewustwording over reuma. Dit doen we o.a. met de actie tijdens de Avond4daagse voor basisschoolleerlingen.

Ik hoop dat je meedoet!

Met vriendelijke groet,  
Hilda, Marieke, Luc en Alien

Team Noord

**In 1 minuut ziet u wat ReumaNederland doet voor 2 miljoen mensen met reuma.**

Postbus 59091 | 1040 KB Amsterdam

**M:** 06-82328014 | **E:** [A.Dijkstra@reumanederland.nl](mailto:A.Dijkstra@reumanederland.nl) |

**W:** [www.reumanederland.nl](http://www.reumanederland.nl)



# DE SOPSLEEF

---



## Slaad út in potsje

Ast eltse dei mei in tromke mei bôle nei it kantoar giest is it ek wolris lekker om slaad mei nei it wurk te nimmen. Foaral yn de simmer.

Ik ha twa jier ferlyn ris in wurkshop “salad in a jar” han. Dizze workshop gie oer it meitsjen fan slaad yn in pot. (wekfles). Ienfaldich klear te meitsjen op de jûne fan te foaren, sûnder dat de slaad wiet wurdt. De keunst is om de slaad op te bouwen yn laachjes.

Dit is myn favoryt foar de simmer (goed foar 2 potten)

Nedich foar de húning- mosterd dressing:

In pear flinke leppels meagere franse kwark

1 flinke leppel Húning

2 teeleppels mosterd

In pear drippen wetter

Nedich foar de slaad:

1 stronk wytlof (sûnder it hert / pit)

1 appel yn blokjes

2 mandarijnen, yn partsjes en troch midden

lyts blikje mais as in stengel bleekselderij

1/2 avocado yn partsjes

1 heale kipfilet yn stikjes (sean yn in bouillonblokje en kâld ferwurkje)

1 handsje walnoten

De kipfilet moat fan te foaren sean wurde yn in bouillon blokje en goed kâld wêze. Foar de keukenprinsessen dy't wat makliker binne, kin der ek rikke kipfilet út de buurtsuper brûkt wurde.

Ferdiel oer beide potten:

De dressing op de boaiem. Dan de appel yn stikjes yn de dressing en dernei de mandarijn der boppe op. Troch de dressing en it soer fan de mandarijnen bliuwe de stikjes appel fris.

Dan yn laachjes de oare yngrediïnten derbij, te begjinnen mei de hurde soarten en eindigje mei de slaad.

Mais, kipfilet, advocado, wytlofsaad en it handsje walnuten.

It mais makket dizze salade wat swiet, mei bleekselderij wurdt de salade frisser.

De slaad op it wurk dan goed trochinoar husselje. Lekker ite!

Gewoan ris útprobearje. It is koronatiid, mar oars soenen de kollega's graach in foarkje mei prikke!



*Dieta*

# Zomer



Doolhof!



Sudoku!

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |   |   |   |   |
|   |   | 5 | 3 | 6 | 7 |   |
|   |   | 9 |   | 4 |   |   |
| 9 |   | 4 |   |   | 1 |   |
| 6 | 5 |   | 1 |   | 7 | 4 |
|   | 2 |   |   | 8 |   | 9 |
|   | 9 |   | 5 |   |   |   |
| 5 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |
|   |   |   | 4 | 1 | 2 |   |



[www.jufshanna.nl](http://www.jufshanna.nl)

# PAADWIZER



|                                    |  |                                |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Doarpsbelang                       | D. Holwerda  | 242212                         |
| Groencommissie                     | C. Miedema   | 571173                         |
| Doarps hûs De Terp                 | A. Beeksma   | 241486                         |
| Wrâldwizer                         |  | 241530                         |
| Protestantse Gemeente              | A. Bremer  | 241937                         |
| Koar Sjong de Heare                | T. Stiemsma-Walda  | 321688                         |
| Het Lokaal                         | Regina Meinsma   | 242208 of<br>f.meinsma@knid.nl |
| U.D.I.                             | S. Faber   | 06-22676016                    |
| Drumband U.D.I.                    | P. de Boer   | 241230                         |
| Bernejster                         | Afke Jongeling   | 241918                         |
| Biljertferiening De Terp           | L. Bergema   | 241704                         |
| S.S.S.                             | Aukje Weidenaar  | 720306                         |
| Iisferiening                       | H. Zijlstra  | 241313                         |
| Jeugd hok 't Terpke                | jhoosternijkerk@gmail.com  |                                |
| Doarpsklaverjassen                 | J. Bergmans  | 241754                         |
| Klaverjasclub<br>Nocht en Wille    | G. Cuperus   | 241686                         |
| Keatsferiening<br>De Trije Doarpen | Antje Allema<br>s.allema@knid.nl   | 242243                         |
| De Bûnte Flinters                  | Bettina Weidenaar  | 06-25595228                    |
| Ropta Boys                         | J.A. Wijma   | 241574                         |
| OCO                                | P. Hoogland  | 241284                         |
| Oars Aktyf                         | H. Dijkstra  | 242085                         |
| Dartclub Easternijtsjerk           | Siemen Weidenaar   | 06-18150569                    |
| De Laatste Eer                     | G. Post-de Boer  | 06-50855011 en<br>0519-241816  |
| Koersbalvereniging ON              | D. Weidenaar/W.Dijkstra  | 241546/241690                  |
| Burenhulpdienst                    | A. Kuiper-Wijtsma  | 241384                         |
| Wijkagent<br>Harry van der Laan    | <a href="mailto:harry.van.der.laan@politie.nl">harry.van.der.laan@politie.nl</a> | 0900-8844                      |

## Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle----- www.wrâldwizer-arlanta.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

# AGENDA

---



**In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud.**

## **Juni**

28 Afscheid van De Bining

## **Juli**

11 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

25 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

## **Augustus**

8 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

22 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

29 Puzzelrit met aansluitend Dorpsbarbecue

## **September**

1 Kopij inleveren Doarpsskille 194

5 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

9 Redactievergadering

19 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

26 Doarpsskille 194 verschijnt