



# De Doarpskille

Septimber 194 Nûmer 3/ 2020  
Fjirtichste jiergong

## Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma  
Grienewei 34  
Tel. 242048  
[baudycuperus@knid.nl](mailto:baudycuperus@knid.nl)

Dieta Holwerda  
(Administraasje)  
Langgrousterwei 12  
Tel. 242212  
[dieta@knid.nl](mailto:dieta@knid.nl)

Tineke Slager-Groenewoud  
(Lay-out)  
De Lyts Ein 2  
Tel. 242020  
[doarpskille@hotmail.com](mailto:doarpskille@hotmail.com)

Anneke Weidenaar-Bergema  
(Boargerlike Stân)  
Langgrousterwei 23  
Tel. 242148  
[annekebergema@hotmail.com](mailto:annekebergema@hotmail.com)

Geert van Wieren  
Lou Sanen 1  
Tel. 346683  
[gmvanwieren@hetnet.nl](mailto:gmvanwieren@hetnet.nl)

Bankrek. nr.  
NL32 RABO 03461.40.293

## **Yn dizze skille û.o.:**

- In nij redaksjelic!
- Alien de Beer nimt de Sopsleef oer
- Hoe is it no mei Patricia Koudenburg?
- In topografypuzzel
- De fêste rubryken

## **Fan de redaksje**

De tredde Doarpskille fan dit jier, nûmer 194.

Yn de nûmers 192 en 193 gie it yn "Fan de redaksje" al oer it firus en noch ha we der mei te krijen.

Wy hjir yn ús moaie doarpke binne der oant no ta goed foar wei kaam wat it firus oangiet.

Alles is oars, mar we sille troch de tiid moatte.

Sa is it bij De Terp, ek al bin der net de gebrûklike aktiviteiten in drokte fan belang no at de skoalle der yn sit en de St. Ceciliatsjerke stjit yn de stegers en sommige minsken ha de timmerman of skilder om de doar.

En sa ik mei dit stikje oan it skriuwen bin krij ik foto's ta stjoert fan it bosk bij it fuotbal fjild. No dêr ha se oant it wurk west!

It sil syn nut wol ha mar at it der moaier fan wurden is!!  
Sa hat elk syn dingen te dwaan en lokkich wiene der noch minsken die wat foar de Doarpsskille skriuwe woene.

De Doarpsskille is al mei al dochs wer in nijsgjirrich eksimplaar wurden, tige tank oan alle skriuwers dy't ús elke kear wer fan kopij foarsjuge!

Alien de Beer sil de kommende tiid de Sopsleef oernimme en foar de rubryk "Hoe is it no mei" is Patricia (Koudenburg) yn de pinne klommen en wy ha in nij redaksje lid die har sels oan jimme foarstelle sil.

Sjoch en lê sels mar wat der noch mear yn stiet.  
*BCS*



# Dûmny's tizen

---



## Gebed

Wanneer  
mijn leven een wending neemt  
die ik niet zou kiezen

God  
draag mij dan op de weg  
die ik gaan moet

wees  
het licht in het donker  
de steun in de rug  
mijn hoopvolle toekomst

# Even voorstellen...

---

Mijn naam is Maria Schweitzer en ik ben nieuw in de redactie van de Doarpsskille. Ik woon nog niet zo lang in Oosternijkerk maar dit lijkt mij een leuke manier om het dorp en zijn bewoners wat beter te leren kennen.

Helaas spreek ik (nog) geen Frysk maar gelukkig willen de meeste mensen hier wel even overstappen op het Nederlands. Maar ik beloof : ik gon mien best dwan!

Ik heb hiervoor in Kloosterburen (nét aan de andere kant van het Lauwersmeer in Groningen) gewoond.

Ook een erg leuk en gezellig dorp maar het oude huis en vooral de tuin werden ons daar uiteindelijk toch wat te bewerkelijk. 'Regeren is vooruitzien', dus wij gingen op zoek naar een nieuw en onderhoudsvriendelijker huis. En zo kwamen we dus hier in Oosternijkerk terecht...

Hoewel we tot nu toe erg druk zijn geweest met ons huis op De Dobbe, vinden we het hier heerlijk. Het mooie weidse landschap, de prachtige lichten, Dokkum en Moddergat 'om de hoek' en af en toe dat vleugje zilte zeelucht...

We houden erg van fietsen dus mijn man Paul en ik gaan er regelmatig op uit. Ons hondje Livia vindt dat geweldig: niks leuker dan achterop in het mandje!

Nu was het wel een gekke ervaring om midden in de Corona-crisis in een nieuwe omgeving te belanden. Je kent nog niemand en iedereen houdt letterlijk en figuurlijk wat afstand. Het verbaasde ons dan ook hoezeer de mensen in de buurt en het dorp hun best deden om ons ondanks dat welkom te heten. We werden op straat hartelijk begroet, we kregen kaarten en bloemen van buren, van de buurt- en de dorpsvereniging en ook de kerk liet zich niet onbetuigd. Nu hebben we al op heel veel plekken gewoond maar zó een hartelijk welkom hebben wij echt nog nooit meegemaakt! 'Merci' zouden we vroeger met de Fransen zeggen. Nu zeggen we "Dankewol"!

Voordat wij weer in Nederland neerstreken hebben we namelijk 12 jaar in Frankrijk gewoond en de redactie heeft mij daarom gevraagd of ik daar af en toe iets, in de Doarpskille, over wil vertellen.

Met liefde natuurlijk! Want Frankrijk is een heerlijk en prachtig mooi land en we hebben er dan ook met plezier gewoond. “Waarom dan toch weer terug naar Nederland?” vraag je je misschien af. Het antwoord is simpel: ik kreeg toch een beetje heimwee. Familie en vrienden zagen we nog wel regelmatig maar ik miste ‘gewoon’ het Hollandse waterlandschap, de mooie weidse luchten, de prachtige dorpjes, het weer (heerlijk die regen!) en het gezellige praatje over de heg. Want dat laatste is op de ‘campagne’ in Frankrijk toch wat lastig; de ‘buren’ wonen meestal niet naast de deur.

Ook lijkt het mij leuk om in de Doarpskille te gaan schrijven over wat de mensen, jong en oud, zoal bezighoudt. Bijvoorbeeld hun mooie tuin, een leuke hobby, bijzonder (vrijwilligers-)werk, interessante (huis-)dieren, dromen over de toekomst of herinneringen aan het verleden.

Dus weet u iemand die daar graag over wil vertellen?

Aarzel dan niet om mij te mailen: [maria.schweitzer@schweitz.net](mailto:maria.schweitzer@schweitz.net)  
of bel 06 44 12 11 60

Oant Sjen!



# Joie de vivre

---

## Het Dorpsfeest

Twaalf jaar hebben wij in Frankrijk gewoond

In Urval: een piepklein dorpje in de Dordogne uit de 12e eeuw. Zo genoemd naar het beekje dat door het dorp meandert richting zijn grote broer: de rivier de Dordogne. Lieflijk en schilderachtig, met huizen die allemaal eeuwen oud zijn.

Er staat een heel klein middeleeuws kerkje dat door de jaren heen steeds verder in de grond zakt zodat je het hoofd diep moet buigen om erin te kunnen en een idyllisch ommuurd pleintje waar de jaarlijkse dorpsfeesten worden gehouden. Een prachtige oude watermolen, een eeuwenoude broodoven waar vroeger het hele dorp gezellig zijn brood kwam bakken, een voormalig klooster en een piepklein cafeetje dat nu helaas een zieltogend bestaan leidt maken duidelijk dat het dorpje ooit een veel levendiger en grootser bestaan heeft gekend.

Toen wij eenmaal met onze verhuiswagen waren gearriveerd werd ons aangeraden ons allereerst in te schrijven op het gemeentehuis. Daar konden wij dan meteen kennismaken met de burgemeester. Een belangrijke, want invloedrijke figuur, in de kleine Franse dorpsgemeenschappen.

Onze burgemeester, Roland Kupcik, bleek een uiterst vriendelijke man en ook nog eens een eersteklas timmerman.

Helaas was hij liever een beetje lui dan moe, zoals overigens veel Franse mannen op het platteland, en hij liet het bestuur daarom graag over aan zijn vrouwelijke gemeentesecretaris, Veronique. Een vrouw met een tong zo scherp als een scheermes. Alle inwoners van Urval krompen gegarandeerd een tiental centimeters voor haar aangezicht. Onze burgemeester lachte bij zo'n gelegenheid wat schaapachtig en het hardnekkige gerucht deed dan ook de ronde dat de burgervader en Veronique iets meer deelden dan het gemeentelijke archief...

Het gemeentehuis zat in een wrak voormalig schoolgebouwtje uit 1830 waar sinds die tijd niet veel meer aan gedaan was. De verwarming en de verlichting konden niet tegelijkertijd aan (elektriciteit is een 'dingetje' in Frankrijk) dus het was er meestal óf donker óf steenkoud. (dat zal het humeur van Veronique ook geen goed hebben gedaan). We leerden al snel niet te vaak een beroep te doen op de Franse gemeentelijke instanties; een zoektocht van meerdere uren door alle paperassen en

archiefkasten was redelijk normaal en de uitkomst vaak onzeker. Fransen zijn werkelijk dól op hun 'administration'. Hoe meer, hoe beter lijkt het devies en álles, wordt bewaard! Niet alleen de Nederlanders klagen steen en been over de Franse bureaucratie ook de fransen zelf worden er horendol van!

Als nieuwe (en buitenlandse) inwoners van Urval werden wij hartelijk welkom geheten door Roland Kupcik, zelf een tweede generatie Hongaar. En het trof, zei hij, want volgende week zou het jaarlijkse dorpsfeest plaatsvinden! Een mooie gelegenheid om de andere dorpsbewoners te leren kennen!

Op de avond van het feest vertrokken we ruim op tijd richting kerkplein. Dat bleek een vergissing: kom in Frankrijk nooit op tijd want dan ben je altijd véél te vroeg. Na dik een half uur kwamen er wat andere gasten en pas twee uur na de afgesproken tijd liep het pleintje een beetje vol.

We werden door de andere dorpelingen nieuwsgierig bekeken maar iedereen hield toch een beetje afstand. Pas veel later hebben wij begrepen dat dit bij de Fransen geen gebrek aan belangstelling is en ook geen gebrek aan hartelijkheid maar een vorm van respect. Nederlanders zijn (vaak) veel enthousiaster, leggen makkelijker contact met nieuwkomers, maken er al snel een feestje van en willen zo laten zien dat we het goed bedoelen. Voor Fransen is het begrip 'discretie' heel belangrijk. Je stapt niet zomaar op iemand af om hem of haar eens te bevragen. Dat ervaren Fransen als ongepast en 'indiscreet' en dat is zo'n beetje een doodzonde. Het gekke is dat wij daardoor Fransen over het algemeen als kil en afstandelijk ervaren terwijl zij het als een vorm van beleefdheid bedoelen. Omgekeerd, vinden de Fransen ons daarom vaak te direct, en te luidruchtig. Spontaniteit versus formaliteit; een typisch geval van 'Rare jongens die Romeinen'!

Terug naar het feest...

Nadat het aperitief was uitgeserveerd (áltijd champagne!), de burgemeester de inwoners had toegesproken en iedereen plaats had genomen aan de lange eettafels, werden wij door de burgemeester voorgesteld aan de lokale graaf. Wie mocht denken dat de Franse Revolutie korte metten heeft gemaakt met alle rangen en standen in de Franse republiek heeft het behoorlijk mis. Fransen zijn dól op hun adel. Of wat daarvan over is.

Monsieur Le Comte De Commarque bleek een behoorlijk zelfingenomen type tot wie het kennelijk nog niet helemaal doorgedrongen was dat de tijd van horigen en lijfeigenen echt voorbij was. Zijn familie woont immers

al eeuwenlang op het prachtig mooie middeleeuwse kasteeltje net iets buiten het dorp.

Toen wij hem nietsvermoedend vertelde hoe leuk we het vonden dat wij allemaal reeën in onze tuin hadden gezien, bulderde hij een bevel richting een van de dorpsbewoners: Jean Pierre moest onverwijld zijn geweer gaan halen om dat 'ongedierte' af te schieten. Gelukkig wist ik de man te overtuigen dat wij 'Nederlanders' reeën juist erg leuk en bijzonder vinden. En dat we daarom zéker niet wilden dat ze, nota bene in onze eigen tuin, werden afgeschoten. Verbijsterd keek hij mij aan. 'Gekke buitenlanders' moet hij gedacht hebben.

Die jacht 'weet wat'...

Voor veel mannen is het een mooi alibi om de hele zondag met hun vrienden (géén vrouwen!) door te brengen in hun boshut. (voor anderen is het een prima dekmantel om juist die achtergebleven vrouwen een bezoekje te brengen...).

's Ochtends verzamelen met een eau de vie-tje. Liefst zelfgestookt. Alcoholpercentage: dodelijk! Dan een beetje jagen, om elf uur aan het aperitief (whisky ditmaal) en om twaalf uur aan tafel! En niet zomaar een belegde boterham natuurlijk, want dat vinden Fransen een ronduit meelijwekkende gewoonte van ons. Nee, voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht. Met de benodigde wijnen uiteraard en vanzelfsprekend koffie met digestives na. Daarna nog weer een beetje jagen....

U bent gewaarschuwd: op zondagmiddag kun je beter niet gaan wandelen! En eigenlijk ook beter niet jagen want het aantal jachtongevallen in Frankrijk is, ondanks het nog niet zo lang geleden ingevoerde jachtexamen en de fluoriserende oranje hesjes, schrikbarend hoog.

Veel 'Crimes Passionnel', beweert men. Het bejagen van andermans vrouw is immers ook een nationale traditie.

Maar goed, mijn reeën werden voorlopig met rust gelaten maar een week of twee na het dorpsfeest hing er wel een plastic zak met een enorm stuk bloederig everzwijnenvlees aan onze deur. Na films als de Godfather slaat je fantasie toch al gauw op hol bij zo'n presentje... Maar toen wij navraag deden bij onze buurman bleek het een normaal gebruik: wij kregen een deel van het dier, schoongemaakt en wel gelukkig, omdat het op ons land geschoten was.

Inmiddels was het dorpsfeest in 'volle' gang. Er was zelfs een bandje gearriveerd. Vier langharige hippe types, overduidelijk niet uit het dorp



maar 'uit de grote stad', speelden lamlendig wat tamme covers uit de jaren '50.

Voorzichtig werd er hier en daar gedanst. Nu is dansen in Frankrijk een serieuze aangelegenheid. Niks geen vrije expressie maar keurig in stijl en soms met een gezicht alsof het een gang naar de tandarts betreft. Vrouwen met vrouwen, kinderen met kinderen en af en toe een verdwaald echtpaar. De mannen dansen niet, die hokken meestal liever bij elkaar, rond de barbecue of aan de bar.

Mijn man, opgegroeid in de jaren '60 en met een hele andere opvatting over 'feesten' en dansen kon zich niet langer inhouden en vroeg de jongens van de band of ze ook meer 'rock' op het repertoire hadden. Hun gezichten klaarden op; dat lieten ze zich geen twee keer zeggen!

De bandleden en Paul hebben een geweldige avond gehad!

ik heb mij wekenlang niet meer in het dorp durven vertonen....

*Maria*

---



Vanwege Corona hebben we besloten voorlopig niet te klaverjassen op vrijdagavond. Hopelijk ziet het er na 1 januari beter uit, we wachten het af!

vr. gr. Jb,pk en pb

# By it sluten fan de tsjerkedoar

---

Zondag 28 juni werd in kerkgebouw De Bining de laatste kerkdienst gehouden. Daarmee kwam een einde aan 130 jaar kerkdiensten in De Bining.

Gedurende de hele 19<sup>e</sup> eeuw ontstonden er, uit onvrede met de richting die de toenmalige Nederlands Hervormde kerk was ingeslagen, op veel plaatsen Gereformeerde kerken. Zo ook in Oosternijkerk. In 1890 kwam hier een Gereformeerde Kerk. Na eerst in de school diensten te hebben gehouden, verrees datzelfde jaar aan de Langgrousterwei een eigen kerkgebouw. Het gebouw werd ruim zeventien meter lang en ruim acht meter breed. Om het kerkgebouw te bereiken moest men over een bruggetje, omdat er een sloot voor lag.

In die 130 jaar is het kerkgebouw verschillende keren verbouwd. Eén van de opmerkelijkste verbouwingen was in 1914. De kerk moest toen verlengd worden vanwege de aanschaf van een orgel. De ruimte daarvoor lag aan de voorkant. Men heeft toen de hele voorgevel inclusief de toren ruim vier meter naar de straatkant verschoven.

Wie denkt dat het kerkgebouw altijd de naam De Bining heeft gehad, komt bedrogen uit. Pas in 2005 kwam de naamgeving op de agenda. Daarvoor heeft het gebouw nooit een naam gehad; het heette gewoon de Gereformeerde Kerk. Het verschil tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Oosternijkerk was in die tijd niet meer uit te leggen. De beide gemeenten waren inmiddels al jaren Samen op Weg en een kerkfusie was heel dichtbij. Het Hervormde kerkgebouw had al een naam, de st. Ceciliakerk, nu moest er ook maar een naam voor het andere kerkgebouw komen. In 2006 werd daartoe besloten en De Bining als naam gekozen.

130 jaar lang heeft zich lief en leed afgespeeld in De Bining. Veel predikanten kwamen en gingen. Kosters werden opgevolgd. Eigenlijk bleven de organisten het langst verbonden aan het gebouw. Gemeenteleden bezochten zondag aan zondag de diensten. Zitplaatsen konden worden gehuurd. En eens per halfjaar ontstond er een hele 'volksverhuizing' omdat iedereen een andere plek kreeg toegewezen.

130 jaar levert veel verhalen op; onder andere bovenstaande. Om deze niet verloren te laten gaan heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosternijkerk in januari 2020 besloten tot het uitgeven van een herinneringsboekje. Een oproep werd gedaan om verhalen in te leveren. Daar is gehoor aan gegeven en zo ontstond een boekje met historische verslagen, anekdotes, herinneringen en foto's. Uiteindelijk werd het dikker dan gedacht (128.p). Het kreeg de naam 'By it sluten fan de tsjerkedoar'. Een toepasselijke titel, veel mooie gesprekken ontstaan immers op de drempel. Dat bleek ook nu. By it sluten fan de tsjerkedoar, op de drempel, kwamen de verhalen. Te mooi om vergeten te worden.

Inmiddels hebben gemeenteleden het boekje gratis ontvangen.

Andere belangstellenden kunnen het boekje voor 8 euro (plus eventuele portokosten) verkrijgen via de scriba, mail naar: (scriba-on@hotmail.com).



*ds. Geert van Wieren*



VERENIGING  
VOOR DORPSBELANGEN  
OOSTERNIJKERK

Het afgelopen jaar zijn er veel activiteiten afgeblazen. De aangekondigde autopuzzeltocht met de dorpsbarbecue, die we samen met het bestuur van het dorpshuis gepland hadden op 29 augustus jl. hebben we ook moeten afzeggen. Jammer, maar op dat moment wel de juiste beslissing denken wij. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Volgend jaar beter hopen we.

We zijn in augustus benaderd door het weekblad Actief met de vraag om een mooie reportage over ons dorp te maken. Klaas Jensma, Janneke Themmen en Renske de Weger hebben samen met een journaliste van Actief een wandeling door ons dorp gemaakt en onderwijl vertelt waar ons dorp sterk in is en wat de bijzondere kenmerken van ons dorp zijn. Het resultaat, een prachtig positief stuk over ons dorp, met als titel "Samen de schouders eronder in Oosternijkerk". Het artikel stond in weekblad Actief, welke op woensdag 26 augustus jl. huis-aan-huis verspreid is.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor het bezoek van de burgemeester. Burgemeester Johannes Kramer wil graag de gemeente Noardeast-Fryslan goed leren kennen. Dit jaar staat in het teken van deze kennismaking, met de cultuur, met de mensen en met de bedrijven. Daarvoor wil hij ook graag op bezoek langs de wijken en dorpen en spreken met de besturen van dorpsbelangen. Kramer heeft aangegeven graag wat mee terug te nemen vanuit de dorpen. Hij wil graag weten wat het meest bijzonder is aan ons dorp en waar wij graag in de komende periode aan willen werken of wat we opgepakt willen zien.

Binnenkort hebben we een overleg met de oudjaarscommissie. Deze commissie hebben we vorig jaar opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van het dorpshuis, van het jeugdhonk en dorpsbelang. Het doel is om gezamenlijk een mooi oudjaarsfeest te organiseren. Vorig jaar is dit geweldig goed geslaagd, maar het zal dit jaar niet op dezelfde manier gevierd kunnen worden.

Vanuit de gemeente is er een oproep geweest om na te denken over de mogelijke activiteiten voor jeugd om toch een mooi, maar vooral veilig, oud en nieuw te vieren. We gaan hier met elkaar over nadenken en dit vervolgens aan de gemeente terugkoppelen. Zodra we meer weten, zullen we u hierover informeren.

*Dieta Holwerda*

---

**Doe mee met kern met pit!**

**Heb jij een droom voor je buurt?**

Schrijf je in via [www.kernmetpit.nl](http://www.kernmetpit.nl)



## Speciale start schooljaar 2020 2021



Maandag 17 augustus zijn de kinderen van de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1 tot en met 5 langs de 'oude' onderbouw locatie van de Wrâldwizer gelopen. Zij mochten een rugzakje van het hek halen en gingen vervolgens lopend of op de fiets naar de tijdelijke huisvesting van de school in

buurthuis de Terp. De route van de ene naar de andere locatie met het rugzakje en de bijbehorende inhoud, stond symbool voor de verhuizing.

De kinderen van de peuterspeelzaal hebben ook een rugzakje uitgekozen en zijn naar hun oude lokaal gelopen.



We zitten nog niet met elkaar op één locatie, maar toch doen we de dingen daar waar kan samen. De opstart van het schooljaar hebben we samen gedaan en vanaf nu maken we met elkaar de Nijsflits. Ook de peuterspeelzaal schrijft net als alle groepen van de Wrâldwizer een stukje in de nieuwsbrief.



Het afscheid van de oude locatie is voor het team en de leerlingen definitief. We hopen dat dit binnenkort ook voor de peuterspeelzaal zo is en zij bij ons op de tijdelijke locatie aan kunnen sluiten!

Met weemoed kijken we terug op een mooie tijd in wat voorheen de Foeke Sjoerds Skoalle en de laatste jaren het schoolgebouw voor de Wrâldwizer was. We sluiten een deur, maar er gaat ook een prachtige deur voor ons open. Het buurthuis heeft in samenwerking met dorpsgenoten een mooie tijdelijke school gebouwd!

### **Tijdelijke huisvesting**

De tijdelijke huisvesting is mooi geworden. Er zijn drie lokalen in het dorpshuis gemaakt. Voor het dorpshuis zijn nog twee units geplaatst. Groep 1 en groep 2 zitten in een unit voor het gebouw en groep 3, groep 4 en groep 5 zitten in de lokalen in het gebouw. Alle lokalen en de units bevallen de leerkrachten en leerlingen goed. Het went snel!



De keuken, gymzaal, kleedkamer en keuken worden onder schooltijd gebruikt door school. Na schooltijd en in het weekend gebruikt het dorpshuis deze ruimtes. Een mooie samenwerking!

### **Oversteek provinciale weg**

Vorig schooljaar gingen groep 6 t/m 8 voor het eerst op de fiets over de provinciale weg. Dit schooljaar zijn groep 7 en groep 8 ervaren en is de oversteek alleen nieuw voor groep 6. Dit maakt dat de opstart nu heel anders verloopt. Groep 6 leert van de oudere leerlingen.

Er zijn veel ouders klaar-over bij de weg. En dat is geweldig! De leerlingen maken zelf de inschatting of zij kunnen oversteken. Indien de inschatting juist is kunnen zij oversteken, indien deze onjuist is, houdt de klaar-over hen tegen en schatten zij opnieuw in wanneer zij kunnen oversteken.

Met vriendelijke groet,

*Michelle van der Sluis*  
Directeur

## Oars Aktyf

---

Krekt as een hiel soad aktiviteiten is it ek foar Oars Aktyf nog net mogelijk om wat te organiseren.

It útstapke nei Lauwerseach bliuwt yn it fet sitten, de meiwurkers fan de fiskôfslach fyne it net ferstandig om no te kommen.

Mochten de Corona-maatregels allegear wat fersoepelje dan wolle wij graag wer los.

Jimme hearre dan wer fan ús,

*Groeten Grietje en Hilda.*



Sjongferiening

# Sjong de Heare!

## Theunis Faber gehuldigd

Theunis Faber uit Oosternijkerk werd dinsdagavond 15 september gehuldigd voor zijn 20 jarige staat van dienst als voorzitter van ons zangkoor 'Sjong de Heare'. Hij was tevens 52 jaar lid van het koor waar hij zich altijd voor heeft ingespannen. Zingen is zijn lust en leven tezamen met zijn vrouw Jannie vormen ze een zeer muzikaal duo. Het was de eerste bijeenkomst van het koor, precies een half jaar na de laatste repetitie. Omdat het bestuur de leden wilde laten meebeslissen over het vervolg van het seizoen.

Had de dirigent nog enige twijfel verwacht bij de veelal oudere zangleden, zijzelf waren unaniem van mening dat ze weer wilden zingen. De dirigent hield een betoog over Aerosolen, ventilatie en anderhalve meter. Zingen in vorige locatie is geen optie. Het lokaal in het dorpshuis beschikt over te

weinig kubieke meters en wordt momenteel gebruikt als tijdelijk onderkomen voor kinderen van basisschool de Wrâldwizer. Djoke Holwerda had al bij André Beeksma gevraagd naar andere mogelijkheden. Tot januari zal het koor zingen in de gymnastiekzaal van het Dorpshuis. In een kring, op anderhalve meter en eerst één uur per avond zonder pauze.

*Tettie Stiemsma*





## Stichting Dorpshuis 'de Terp'

### Nijs út De Terp

It is troch de wike in drokte fan belang yn it doarpshûs, sûnt de start fan it skoaljier hawwe in oantal groepen fan De Wrâldwizer harren yntrek naam yn it doarpshûs. Dit foldocht oant no ta fan beide kanten goed.

Moai dat skoalle en doarpshûs sa mei elkoar oplûke!

Ek yn it wykein witte de minsken De Terp wer te finen. Sûnt ein augustus bin de doarren iepen op sneon fan 17.00 oant 20.00 oere en kin er in drankje dronken wurde en wat iten wurde. Fansels wurde hjirbij de jildende regels fan it RIVM yn acht naam.

Foar it ôfheljen fan patat ensafuorthinne is de yngong oan de sydkant fan De Terp.

It bestjoer hat ek in wikseling trochmakke, Grietje Linthof hat ôfskied naam en wy bin bliid dat Mirjam Pel ús komt fersterken. Wolkom!

Ek binne wy fan doel om yn de hjerst in oantal aktiviteiten te organisearjen. Yn ferbân mei Corona is it needsaaklik dat eltsenien him fan te foaren opjaan moat op mailadres: [info@dorpshuisdeterp.nl](mailto:info@dorpshuisdeterp.nl)

### Set fêst yn jim aginda!

9 oktober      Bingo om jildprizen. *Leeftyd fanôf fuortset ûnderwiis.*

€ 5,- boekje fan 5 kaarten en in bakje kofje/tee.

30 oktober      Supriseparty skoolkids!

8 novimber      Fergetten fedetten opjaan by [andrebeeksmak@kpnmail.nl](mailto:andrebeeksmak@kpnmail.nl)

20 novimber    Bierpriuwerij Heineken. Yntree € 5,- mei lekkere hapkes

### Oant sjen yn De Terp!



Hans Nieuwenhuis

Anja Dijkma

Gerda Geerts

André Beeksma

Nei it stik "Een grijze komedie" fan Philip Walkate , oersetten troch Anja Steegstra

Technyk : Wim de Goede. Klean: Janna Jager Regy: Anja Steegstra.

Kaarten € 10,- allinnich te reserwearjen op [andrebeeksma@kpnmail.nl](mailto:andrebeeksma@kpnmail.nl) **FOL IS FOL**

*Fjouwer akteurs op leeftiid komme alle wiken by inoar om te praten oer it fak, oer de fergonklikheid fan sukses en it âlder wurden.*

*As ien fan harren beslút dat se leaver dea is om't se noait mear frege wurdt foar in rol, komme de oaren op in wol hiel kreative wize yn aksje.*

# Hoe is it no mei?

---

Mijn naam is Patricia van der Brug- Koudenburg en ben een dochter van Kees en Minke. Mijn vader is helaas in 2005 overleden, maar mijn moeder woont nog steeds in mijn ouderlijk huis op de Lyts Ein 32. Ook heb ik een jongere broer hij heet Mervin en woont in Leeuwarden. Na de middelbare school ben ik gaan studeren in Leeuwarden, wilde graag zuster worden.

Na meerdere stages in o.a. ziekenhuis, psychiatrie en gehandicaptenzorg wist ik precies wat ik wilde.

Daarom heb ik besloten me te gaan specialiseren in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Hiervoor heb ik een opleiding gevolgd in Ermelo, woonde daar toen in een personeelsflat die speciaal voor de verpleegkundigen in opleiding was.

Dit was een geweldige tijd, u begrijpt het vast... zelfstandig en zonder ouders in de buurt ;-)

Maar in mijn vrije dagen was ik gewoon thuis in Oosternijkerk.

Na mijn opleiding heb ik nog 1.5 jaar in Doorn gewerkt met mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Ook daar woonde ik in de zusterflat op het terrein van Bartimeus.

In 1995 besloot ik terug te keren naar Friesland en kreeg daar al snel een baan aangeboden als groepsbegeleider bij Talant. Ben toen weer bij mijn ouders gaan wonen.

In 1996 leerde ik op mijn werkplek in Beetsterzwaag mijn man Rinze kennen. Na een klein jaar zijn we gaan samenwonen in Beetsterzwaag.

En vanuit daar hebben we in 1998 een huis gekocht in Gorredijk, waar we nog steeds met veel plezier wonen.

We kregen 3 kinderen, waarvan de eerste een meisje Anouk. Zij is helaas een paar dagen na de geboorte overleden.

Vervolgens kregen we 2 jongens, genaamd Robin nu 16 jaar en Lars 15 jaar.

Soms vind ik het jammer dat ik niet zo dicht bij mijn moeder woon.

Kan niet even vlug langs voor een praatje of een snel bakje.

Maar gelukkig hebben we WhatsApp :-)

Na 25 jaar Talant ben ik voor een nieuwe uitdaging gegaan en ga per 1 november beginnen bij Trajectum waar ik ga werken met mensen met een licht verstandelijke beperking met een forensische en psychiatrische achtergrond. Heb er zin in!

Naast mijn werk is mijn gezin en familie belangrijk. Ook mag ik graag in mijn vrije uurtjes hardlopen of een boek lezen, mijn voorkeur gaat uit naar Nederlandse thrillers.

Voor zover ik nu terug kan lezen, heb ik wel aardig beschreven hoe het mij vergaan is afgelopen 48 jaar!

Groet Patricia



# Brassband UDI

In nij seizoen. En wat in seizoen. Nei sa'n 5 moanne net mei-inoar spile te hawwen, krigen wy einliks grien ljocht. Wy mochten wer los! Mar wol ûnder strang betingst. Nei it skriuwen fan in protokol koenen wy op tiisdei wer terjochte yn de Terp, mar op oardel meter ôfstân fan inoar fansels. It fielt wat nuver om safier by elkoar wei te sitten, mar wat binne wy bliid dat wy wer begjinne meie. Wat wie it hearlik om elkoar wer te sjen en mei inoar muzyk te meitsjen! It stof moest efkes flink út de ynstruminten blaast wurde, mar wy moesten fanôf it begjin goed oan de bak. In de foarige Skille koenen jo lêze dat Johan en UDI har gearwurking beëindigje sille. Op it stuit binne wy hiel drok op syk nei in nije dirigint. Wy ha al in oantal minsken sjoen en binne oant no ta hiel entûsjast. Fia facebook hâlde wy jo op de hichte.

Binne of kinne jo ien dy't it prachtich liket om te spyljen by ús gesellige band? As jo no bakken erfaring hawwe of noch nea in ynstrumint oanrekke ha, nim frijbljuwend kontakt op mei Sanne Faber. Wy soenen it hiel gesellich fine om ús moaie klub noch wat út te wreidzjen!

Wy binne sûnt de simmer wer los. Jo kinne ús ek wer om de wike fine by de âldpapierkontener fan 10 oant 11 oere.

*Rinskje*





# Gehalveerde iep

---

Dorpsgenoten,

Op de vroege ochtend van 26 augustus bij het ophalen van de rolgordijnen kregen we de schrik van ons leven, het uitzicht was alleen maar groen, bladeren en grote stammen hout van de iep lagen tegen ons huis aan.

De 100-jarige iep had zich gesplitst door de harde storm en de voorafgaande regen en was te zwaar geworden.

De schade aan het huis viel gelukkig mee, alleen het glas van het afdakje boven de deur was aan stukken.

We hopen dat de iep het overleefd volgens de deskundige moet dat lukken, nu maar hopen dat er voorlopig geen harde stormen komen.

Kees en Lobetje Swijgman.





Biljartclub

# *De Terp*

Ook wij als biljartclub werden in maart geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus en moesten plotseling onze competitie stoppen. Het toeval wilde dat op de laatste dag dat we nog wel mochten spelen Anne van der Heide zich al kampioen mocht noemen. Ondanks dat er nog enkele wedstrijden te spelen waren was hij niet meer in te halen.

In de januari hebben we nog een gezellig open Oosternijkerk 10 over rood toernooi gehouden waar Foppe Heeringa zijn titel van 2019 wist te prolongeren.

Ook hebben we in de winter nog de tweekamp met Nes afgewerkt en zijn we er helaas niet in geslaagd de wisselbeker weer terug te veroveren. Deze blijft dus nog een jaar in Nes.

En nu op naar het nieuwe seizoen. Gelukkig is biljarten een sport waarbij je gemakkelijk 1,50 meter afstand van elkaar en de scheidsrechter kunt houden. Mede daardoor mogen wij weer los. Wel zullen ook wij er om moeten denken dat we de maatregelen van het RIV respecteren. Hoe we dat precies gaan doen zullen we goed met elkaar af moeten spreken, maar gezien de omvang van de groep en de ruimte die we hebben moet dat goedkomen.

Dat we niet zo'n grote groep hebben, momenteel 12 leden, betekent niet dat er geen nieuwe leden meer bij kunnen. Natuurlijk is iedereen die zin heeft om mee te doen van harte welkom.

Wij beginnen weer op donderdag 1 oktober. Vanaf ca. 19:00 uur is er iemand van de groep aanwezig. Mocht je van tevoren nog wat informatie willen hebben dan kun je altijd contact opnemen met Klaas Brouwer 06-40183470.

Wie weet tot ziens.

*KB*





**Gymtijden voor 2020:**

Groep 1+2	13.00-13.45
Groep 3+4	14.30-15.15
Groep 5+6	15.15-16.00
Freerunning (gr. 7+8)	16.00-16.45

Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli

Vanaf september zijn we weer gestart met de gymnastieklessen. Voor de zomervakantie heeft meester Freerk afscheid genomen. Gelukkig hebben we 2 nieuwe juffen kunnen vinden, namelijk Hinke Regnerus – v/d Zwaag en Ingrid Talsma – v/d Werff. Zij verzorgen nu op woensdagmiddag de gymnastieklessen.

Helaas is Usha Uppal op donderdagavond gestopt met bellyfit.

Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk.

Een sportieve groet namens,  
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Voorzitter:	Jolanda Hoogterp	06-51547376
Secretaresse:	Annemarie de Vries	06-28950100
Penningmeester:	Anneke Swart	06-42131590
Bestuurslid:	Maaïke Brouwer	06-12903002

# Kaatsvereniging De Trije Doarpen



Een “bijzonder” kaats seizoen ligt achter ons. Eerst mochten we niet trainen/kaatsen, vanaf 1 juni mocht het wel en barste het in volle ornaat los. Helaas bleek er een positieve test in Oosternijkerk waardoor alles weer werd afgelast. Uiteindelijk is er nog wel getraind in augustus, maar zijn er geen wedstrijden meer gespeeld.

KNKB

Op de KNKB-wedstrijden werden verschillende prijzen binnengehaald. Pieter Siebe en Suzanna kaatsten dit jaar grotendeels in de A klas, bij de jongenscategorie waren niet veel A en B wedstrijden, maar die er was, werd ook Rutger geselecteerd in de A klas. Jan is inmiddels geselecteerd door jong Puur Passie wat mooie kansen voor hem biedt. Helaas kampte hij de laatste weken met wat blessureleed waardoor zijn talent niet altijd tot zijn recht kwam en hij bij sommige wedstrijden bijna uit elkaar viel. Ook Jelmer, Hester, Marije, Michelle, Eline, Hilde en Isabella (die ook nog een keer A klas meepakte) pakten regelmatig een prijsje mee. Helaas dit jaar geen afdelingswedstrijden behalve voor de jongenscategorie. Volgend jaar blijven alle categorieën nog een jaar bestaan, waardoor iedereen

nogmaals in dezelfde categorie kan blijven kaatsten. Dit houdt in dat het



jongenspartuur en Hester, Isabella en Suzanna als talentvol schoolmeisjespartuur volgend jaar weer mee kunnen kaatsen voor de prijzen.

### **Freule**

Op het moment van schrijven zitten we 5 dagen voor de Freulepartij, de Pc voor de jongenscategorie. Het partuur van Rutger, Jelmer en Jan gooien hoge ogen tot nu toe. Er werd al een tweede en derde prijs behaald en ze behoren dan ook tot de outsiders op 19 september. Laten we hopen dat we in de volgende dorpskrant kunnen vermelden dat er een goed resultaat werd behaald door deze talentvolle kaatsers.



### **Bestuurswissel**

Inmiddels hebben Harald en Anita het bestuur verlaten, Anja en Aljantine hebben zitting genomen waarmee de overige bestuursleden erg content mee zijn. We hopen dat we volgend jaar weer een normaal seizoen kunnen draaien met trainingen op hoog niveau en veel wedstrijden.

Tot volgend jaar!  
Bestuur Kf de Trije Doarpen

# 25 jier lyn yn de Doarpsskille

---



## VAKANTIE

Elk jaar plaatst de redactie van "De Doarpsskille" een oproep aan de lezers om hun vakantiebelevissen op papier te zetten. Gelukkig zijn er altijd mensen die daar gehoor aan geven zodat de lezers daarvan mee kunnen genieten. Ieder jaar gaan er weer veel mensen op pad. Ook uit ons dorp: naar Turkije, Canada, Frankrijk of dichterbij huis. Het reizen zit de mensen blijkbaar in het bloed want van jongs af aan is de mens bezig de wereld te ontdekken.

Wie heeft als kind b.v. nog nooit samen met vriendjes en vriendinnetjes een fantasievakantie beleefd onder de tot tent omgebouwde keuken- of kamertafel? En wie heeft er als kind niet van het linnenrek een tent gemaakt en daar 's zomers 's nachts in geslapen? Als ik naar het linnenrek kijk, dat nu in z'n tweede leven als pergola dienst doet, denk ik daar nog wel eens aan. Tussen haakjes: waarom waren die rekken altijd lichtblauw geverfd?

Zo'n 40 jaar geleden gingen wij nog niet met vakantie maar wel gingen we enkele jaren achtereens een dag naar Leeuwarden. Vrijdags was het daar altijd marktdag en met de kinderen voor en achter op de fiets reden onze ouders naar Leeuwarden. Onderweg zongen we dan want onze stemmen vibreerden zo mooi vanwege de straatklinkers waar toen over werd gehobbeld.

Op de markt mochten we voor een kwartje iets voor onszelf uitzoeken en kregen we een ijsje. Op de treden van de toegang tot het gerechtsgebouw aten

we ons meegebrachte brochje op. Na een vermoeiende vakantiedag (voor de ouders) keerden we tevreden terug naar huis.

Met mooi weer gingen we ook een dag naar Ameland en alweer op de fiets. Eerst naar Holwerd, daarna de hele pier aflopen (wat een pokkeneind), daarna op de boot. Dat was op zich al een hele belevenis. Op Ameland aangekomen, moesten we weer lopend naar het strand. Mem is daar een keer erg verbrand door de zon toen ze liggend in het zand in slaap viel. Ze was zo rood als een kreeft en heeft er best last van gehad. We aten daar onze meegebrachte boterhammen op met het zand dat tussen onze kiezen knarste.

Natuurlijk ging niet altijd alles goed tijdens dat soort reisjes. We kregen weleens een kwallenbeet of er was weer eens een kind zoek. En dan die keer dat het gezin naar het Eeltjemar ging om te picknicken. Daar aangekomen werden de fietsen en de picknickmand op het kleed in de wei gezet, er werd een roeiboot gehuurd en daarmee werd de mar bevaren. Een prachtige tocht, maar toen ze weer bij de picknickspullen kwamen, bleek dat een paard dat daar in de wei liep, op het kleed had gepoept. Toen mem dat zag (ze was nogal skytskjin) had ze meteen "har nocht" en de gekookte koude aardappelen, die ze daar zouden bakken, werden in het meer gekieperd en uit was de pret, naar huis! Dit zijn zomaar wat herinneringen aan kleinschalige vakanties. Misschien volgen er meer?

A.B.



## Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk

De Canoncommissie van Oosternijkerk is nog niet weer bijeengeweesd sinds het begin van de Corona-tijd. Nieuwe verhalen zijn er ook niet geplaatst dus het aantal van 14 verhalen blijft gelijk. Deze verhalen zijn te vinden op [www.dorpscanon.nl](http://www.dorpscanon.nl). Het laatst toegevoegde venster heet 'Matglas' en is tevens geplaatst in 'By it sluten fan de tsjerkedoar', het herinneringsboekje van De Bining.

Gelukkig zijn er nog wel verhalen beschikbaar en daarom plaatst de commissie ook deze keer weer een verhaal in De Doarpsskille, het betreft Venster nummer 10 met de titel:

### Ontstaan Christelijke School

Op 13 april 1865 stapte een aantal mannen naar de boerderij van Gerrit Sjolles Sinia aan de Ropsterwei. Van Sinia is bekend dat hij lid is van de in 1854 opgerichte 'Vrienden der Waarheid', een vereniging van gelijkgestemde orthodoxe gelovigen die vinden dat de sfeer in de Hervormde Kerk na 1816 steeds liberaler is geworden; zij willen de oude belijdenisgeschriften weer een plaats geven in de kerk. Als de mannen, ook (bijna) allemaal lid van de Waarheidsvrienden, de opkamer van de boerderij binnenkomen zit daar een voor hen onbekend persoon. Het is de heer Van Emmerik, rondreizend agent van de Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs (1860). Van Emmerik houdt een gloedvol pleidooi voor de oprichting van een eigen christelijke school nu de neutrale openbare school niet meer zorgt voor de juiste christelijke opvoeding. Er wordt lang en breed gediscussieerd en aan het einde van de bijeenkomst ligt er een document op tafel met de 'Statuten der vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nijkerk, Metslawier, Nijawier en Nes', getekend door G.S. Sinia, Y.D.

Stiemsma, A.A. Blom, P.M. van Eizenga en J.P. Jager. Het zijn de door de bijeenkomst benoemde bestuursleden van de nieuwe vereniging.

Nadat koninklijke goedkeuring van de vereniging is bekomen, moet de volgende stap genomen worden: het bouwen van een schoolgebouw. Daartoe is veel geld nodig maar van de f 2,50 per jaar contributie die de leden betalen, is dat onmogelijk en de financiering van de plannen raakt in het slop. De ommekeer komt in 1867 als er een bijeenkomst door het bestuur wordt georganiseerd in de schuur van Pieter M. van Eizenga. Spreker is ds. Ploos van Amstel uit Anjum. In Anjum is ook in 1865 een chr. Schoolvereniging opgericht, maar daar is onder de bezielende leiding van dominee Ploos van Amstel al in 1866 een schoolgebouw opgericht (in een verbouwde wagenschuur). Ploos van Amstel houdt een gloedvolle en emotionele rede over de noodzakelijkheid van een eigen christelijke school waarin de ouders het voor het zeggen hebben.

Nu durft het bestuur het aan om een intekenactie te houden langs de deuren van gelijkgestemden in het dorp waarbij het prachtige bedrag van f 5000,- wordt opgehaald, 3000 tegen 4% rente en de rest renteloos. Nu gaat het snel, er wordt land aangekocht, de aanbesteding vindt plaats en de aannemer begint met de werkzaamheden. Dan blijkt dat er toch nogal wat tegenstand in het dorp wordt ondervonden: wat de arbeiders overdag aan de muren metselen, wordt 's nachts door tegenstanders van 'de tweede school in het dorp' weer afgebroken!

Het bestuur strikte Abraham Meijer als eerste schoolhoofd. Hij kwam van Velsen, maar was ook hoofd geweest in Wânswert misschien dat Sinia hem daarvan kende. Meijer was trouwens na een jaar alweer weg; het was een rusteloze man die op vele plaatsen als eerste schoolhoofd van een christelijke school fungeerde. Hij nam op 30 januari 1868 zijn intrek in het gereedgekomen schoolhuis.

De opening van de school op 3 maart 1868 werd gehouden in de schuur van bestuurslid Anne Blom omdat de school nog niet klaar was, al namen er diezelfde dag een 800 mensen een kijkje in het vrijwel afgebouwde schoolgebouw dat uit één lokaal bestond. De 60 leerlingen die de nieuwe school bezochten, kwamen niet alleen uit Oosternijkerk, maar ook uit Wierum, Nes, Paesens, Lioessens, Metslawier en Niawier. Mede daardoor werd de school al gauw te klein, kwam er in 1890 een tweede onderwijzer en in 1898 een derde: de school werd toen door houten wanden in drieën gedeeld. Er gingen 155 of meer kinderen naar de school, volgens de verhalen zaten ze soms met z'n zevenen in één bank!



Daarom werd er in 1902 een nieuwe school gebouwd, deze keer uit drie lokalen bestaand. Er bezochten 202 kinderen dit nieuwe gebouw, een aantal dat in de volgende jaren langzaamaan achteruitging omdat er in de naburige dorpen ook christelijke scholen werden gebouwd. Ten slotte werd in 1950 het derde schoolgebouw neergezet, Foeke Sjoerds Skoalle genaamd, een gebouw dat binnenkort zal worden vervangen door een nieuw gebouw voor basisschoolkinderen van Oosternijkerk, Nes en Niawier.



*Bij de foto:*

*Links het schoolgebouw uit 1902, rechts de opvolger uit 1950, foto uit 1953.*





peuterspeelzaal  
**De Berneijster**

## Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

We zijn weer lekker gestart na de zomervakantie, vreemd is het wel want we zitten helemaal alleen in het oude schoolgebouw van De Wrâldwizer. De Wrâldwizer is inmiddels verhuisd naar de tijdelijke locatie in dorpshuis De Terp, voor ons was er nog niets bekend over een vervangende locatie dus wij blijven nog even op ons oude vertrouwde plekje. Stil is het wel....maar we hebben ook alle ruimte om bijvoorbeeld een extra lokaal te gebruiken om grote verftekeningen te maken, super leuk!



Het lijkt ook nog een prachtige nazomer te worden dus we blijven nog lekker buitenspelen, dit vinden de peuters ook helemaal niet erg!



### **Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejster”**

Peuterspeelzaal “de Bernejster” is gevestigd in basisschool De Wrâldwizer. De peuters hebben hun eigen lokaal en een afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half tot 4 jaar twee t/m vier ochtenden per week komen spelen. Ze maken kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn en spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere leeftijdsgenoten.

De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat. Hierbij is het niet meer haalbaar om vaste groepen te behouden. Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan.

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De Bernejster/SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam naast de deur.

In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de Bernejster”.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan contact op met een van de oudercommissieleden.

#### **Contactgegevens Juf Afke Jongeling**

0519-241918

06-13575848

#### **Opgeven peuters**

(online inschrijfformulier) [www.kinderopvangfriesland.nl](http://www.kinderopvangfriesland.nl)

**Tijden peuters** Maandag t/m donderdag 8.30uur – 12.00uur

**Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen op “de Bernejster”!**

## Ondernemers en gemeente lanceren GO-Loket in Noardeast-Fryslân



**Gemeente en Ondernemers  
gezamenlijk in actie voor ondernemers  
die advies willen, een nieuw idee  
hebben of even willen sparren.**

Een aantal ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben de handen ineengeslagen en samen met de gemeente en andere lokale partners het GO-loket gelanceerd. Een loket van Gemeente én Ondernemers waar mensen aan kunnen kloppen voor advies. Juist in deze onzekere tijden van Corona is het van groot belang dat ondernemers een laagdrempelig klankbord geboden wordt waar ze terecht kunnen met vragen over hun bedrijfsvoering of juist even willen sparren over een nieuw idee. Wie zich aanmeldt krijgt hulp van de gemeente, van een bank of accountant én van betrokken ondernemers.

Iedereen heeft er belang bij dat ondernemers in deze crisisperiode niet failliet gaan en dat de werkgelegenheid in stand blijft. Het idee is om een laagdrempelig loket te promoten waar alle ondernemers uit de gemeente Noardeast-Fryslân terecht kunnen, met ideeën maar ook om advies te vragen bij moeilijkheden.

Ondernemers kunnen zich melden bij de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeente, zij zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen inventariseren waar de behoefte van de ondernemer ligt en deze koppelen aan een geschikte partner. Dit kan een bank, accountant of een andere ondernemer uit de gemeente zijn met specialistische kennis m.b.t. de vraag. Alle deelnemers aan het GO-loket doen dit belangeloos en vanuit maatschappelijk oogpunt. Met de juiste adviezen, krijg je als ondernemer meer grip op de zaak, krijg je andere inzichten en kijk je verder dan de waan van de dag.

Het GO-loket is bereikbaar via het klantcontactcenter van de gemeente Noardeast-Fryslân, telefoonnummer (0519) 29 88 88. De bedrijvencontactfunctionarissen zijn Ingrid Vellinga, Gerda Zeinstra en Petra van der Veen.

Nadere informatie bij Team Communicatie  
tel. (0519) 29 87 52, e-mail: [info@noardeast-fryslan.nl](mailto:info@noardeast-fryslan.nl)

## **Energiecafé van Elkenien Grien weer geopend**

DOKKUM – Het energiecafé van de stichting Elkenien Grien opent na de zomerstop op woensdagmiddag 2 september aanstaande haar deuren weer. In het café dat op woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur geopend is, kunnen woningbezitters op afspraak terecht met vragen over energiebesparing.

### **Ook digitaal advies**

Door het coronavirus was het niet langer verantwoord om het werk vanuit het café voort te zetten. Ook de geplande bijeenkomst in het café gingen niet door. Het bleef wel mogelijk om digitaal advies te krijgen over bijvoorbeeld de duurzame verbouwing van een woning, het aanschaffen van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Deze mogelijkheid bleek in trek en de stichting blijft ook op deze wijze adviezen geven. Het kan gaan om telefonisch advies, te krijgen via: 0610456049 of via de website [www.elkeniengrien.nl](http://www.elkeniengrien.nl).

### **Ook op afspraak**

Vanaf september is het energiecafé elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur ook weer op afspraak open en kunnen woningbezitters die een afspraak gemaakt hebben binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: [info@elkeniengrien.nl](mailto:info@elkeniengrien.nl). Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

## Ouderen welkom bij Nationale Voorleeslunch Dokkum



Op 2 oktober wordt in de Waadwente in Dokkum de Nationale Voorleeslunch gehouden. Ouderen zijn hierbij van harte welkom.

Na een korte inleiding door Anne Goaitske Breteler (bekend van het boek De Traanjagers) en een vertegenwoordiger van de gemeente kijken de bezoekers op groot scherm naar Kees van Kooten die zijn Nationale Voorleeslunchverhaal voorleest bij omroep MAX op NPO 1. Daarna praten ze samen na over het verhaal. Onder het genot van soep en broodjes. De Voorleeslunch wordt gehouden in de Waadwente aan de Birdaarderstraatweg 68 in Dokkum. Van 12.00 tot 13.30 uur.

### Aanmelden nodig

De Voorleeslunch wordt georganiseerd door Bibliotheken Noord Fryslân in samenwerking met Sûnenz en de Waadwente. Zij hopen er samen met u een gezellige lunch van te maken. U komt toch ook? Wie van het verhaal en de lunch wil meegenieten, kan zich t/m 1 oktober aanmelden via [www.ontdekdebieb.nl](http://www.ontdekdebieb.nl), tel. 088-1656 123 of aan de balie in de bibliotheek.

### Thuis meebeleven

Mensen die niet naar de Waadwente kunnen komen, kunnen het verhaal ook thuis meebeleven. Dankzij Omroep MAX wordt het Voorleeslunchverhaal op Nationale Ouderendag uitgezonden rond lunchtijd op NPO1, meteen na het NOS Journaal van 12 uur. Zo kan iedereen, ook zij die aan huis gebonden zijn of in een zorginstelling verblijven, zich laten voorlezen door Kees van Kooten.

Ook andere bekende en onbekende Nederlanders lezen die dag het verhaal voor aan ouderen via de Zilverlijn, de belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. Zo wil de Leescoalitie ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ouderen worden voorgelezen, ook als ze hun huis moeilijk uit kunnen.

=====  
Noot van de redactie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sylvia Laarman, via [s.laarman@bnf.nl](mailto:s.laarman@bnf.nl) of via tel. 088-1656 123.

# DE SOPSLEEF

---



## Sels makke tomatensop

Ast eltse snein went bist om in grutte panne sop klear te meitsjen, dan is it resept fan dizze sels makke tomatensop miskien in idee om ris te besykjen.

Foar in grutte panne sop is nedich:

- \* sawat 1,5 kilo tomaten
- \* Provençaalse krûden, sâlt, piper
- \* kowebûljon fan treie bûljonblokjes as twa potsjes fond mei fleis
- \* gehaktbaltsjes
- \* fermiselje
- \* sopgriente

Snij de tomaten yn lytse stikjes (bygelyks yn achten) en ferdiel it oer in bakplaat mei bakpapier. Strooi oer de tomaten de Provençaalse krûden, salt en piper. Jit der ek foarsichtig wat olyfoalje oerhinne. Lit de tomaten yn 20 minuten gear wurde yn de oven op 200 graden.

Meitsje de bûljon waarm oant it hast sieren giet. Sko de tomaten fan de bakplaat ôf de panne yn. Pureer it gehiel mei de staafmixer. Pas op foar de spetters!

Doch de sopgriente, de gehaktbaltsjes en de fermiselje der by en sied noch sa'n 10 minuten mei.

Nim der in lekker stikje bôle by.

Lekker ite!



*Alien de Beer*

# PUZZEL

---

## Vul de juiste plaatsnamen in

Deze keer een puzzel die een beroep doet op je kennis van Nederland. Kun je uit genoeg plaatsnamen **PUTTEN** om deze puzzel te maken? Of wordt het code **ORANJE**? We **ZETTEN** hoog in op jullie topografie. Lukt het je niet alleen, vraag dan de **BUREN**. Doe je **BEST**, dan zal het **ECHT** wel lukken (als je er tenminste niet **HALFWEG** mee ophoudt).

1. De burgemeester wilde in Oosternijkerk een boom planten, maar liet het gat door zijn ..... (10 letters)
2. Terwijl Maria Schweizer op de Ropsterwei haar hond uitliet, zag ze in het weiland een ..... (10 letters)
3. Toen Benno Holwerda ontdekte dat de tank van zijn motor leeg was, zei hij: dan ..... wel naar huis. (5 letters)
4. Na de laatste noten van UDI bleef het secondenlang ..... voordat ze een staande ovatie kregen. (8 letters)
5. In de droge zomer was Tjeerd Doeke Wilman blij met de motregen. Hij baalde echter toen het begon te ..... (6 letters)
6. VV Anjum ..... te winnen, maar verloor uiteindelijk toch van Ropta Boys. (4 letters)
7. Holwerd heeft een hele spitse kerktoren, vergeleken daarmee heeft Oosternijkerk een ..... (11 letters)
8. In Oosternijkerk krijgen we steeds vaker Franse temperaturen. Nog even en we kunnen hier ook ..... aanleggen. (10 letters)

9. Theunis Faber zei: 'Ik hou van de zon, vandaar dat ik ..... ' (10 letters)
10. Roel Sikkema vond dat de luchtballon niet verder moest ....., want dan raakte hij de wieken van de molen. (5 letters)
11. Ik zie Piet de Boer vaker vissen aan ..... dan op het water. (3 + 5 letters)
12. Vanwege het coronavirus staan er in de kantine van Ropta Boys om elke tafel maximaal ..... stoelen. (10 letters)
13. In de supermarkt van ..... helpen ze je graag! (4 letters)
14. Links van mij woont Pieter Hoogland en rechts van mij Pieter Postma. Ik heb dus wel ..... (11 letters)
15. ds. Van Wieren zag zevententwintig gemeenteleden in de kerk. Volgende week zondag hoopt hij ..... (6 letters)
16. Piet Torensma voert vrijwel elke dag de ..... in zijn tuin. (6 letters)
17. O, wat voelde Evelien Seepma zich ziek, wat ..... (9 letters)
18. Kapster Geartsje verfde het haar van de klant blond, maar ze wist zeker ..... (9 letters)
19. Ook in Oosternijkerk staan er steeds minder ..... te koop. (6 letters)
20. Toen de onbekende gast de Terp binnenstapte dacht Peet Kuiper, die achter de bar stond: 'Tsjonge, dat is een ..... ' (10 letters)
21. Hartelijke ..... (5 letters)

*D.G. Noot*



# PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Groencommissie	C. Miedema	571173
Doarps hûs De Terp	A. Beeksma	241486
Wrâldwizer		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
Het Lokaal	Regina Meinsma	242208 of f.meinsma@knid.nl
U.D.I.	S. Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejster	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
S.S.S.	Aukje Weidenaar	720306
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdhonek 't Terpke	jhoosternijkerk@gmail.com	
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Antje Allema s.allema@knid.nl	242243
De Bûnte Flinters	Bettina Weidenaar	06-25595228
Ropta Boys	J.A. Wijma	241574
OCO	P. Hoogland	241284
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	G. Post-de Boer	06-50855011 en 0519-241816
Koersbalvereniging ON	D. Weidenaar/W.Dijkstra	241546/241690
Burenhulpdiens	A. Kuiper-Wijtsma	241384
Wijkagent Harry van der Laan	<a href="mailto:harry.van.der.laan@politie.nl">harry.van.der.laan@politie.nl</a>	0900-8844

## Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle----- www.wrâldwizer-arlanta.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

# AGENDA

---



**In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud.**

## **Oktober**

- 2 Nationale voorleeslunch in De Waadwente
- 3 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 9 Bingo
- 17 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 30 Supriseparty skoolkids
- 31 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

## **November**

- 08 Fergetten fedetten
- 14 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 20 Bierproeverij Heineken
- 28 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

## **December**

- 01 Kopij inleveren Doarpsskille 195
- 12 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 19 Doarpsskille 195 verschijnt