



De Doarpskille

Maart **196** Nûmer 1/2021
41e jiergong

Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma
Grienewei 34
Tel. 242048
baudycuperus@knid.nl

Maria Schweitzer
De Dobbe 13
Tel. 06-44121160
maria.schweitzer@schweitz.net

Tineke Slager–Groenewoud
(Lay-out)
De Lyts Ein 2
Tel. 242020
doarpskille@hotmail.com

Anneke Weidenaar-Bergema
(Boargerlike Stân)
Langgrousterwei 23
Tel. 242148
annekebergema@hotmail.com

Geert van Wieren
Lou Sanen 1
Tel. 346683
gmvanwieren@hetnet.nl

Bankrek. nr.
NL32 RABO 03461.40.293

Yn dizze skille:

- Wollige buren
- Nieuwbouw De Wrâldwizer
- IJspret
- Vernieuwing speeltuin
- Canon over de Pontenier
- Dorpshuis De Terp
- De Quizshow en nog veel meer....

Fan de redaksje

Het is stil in ons dorp. Onwerkelijk stil.
Met die woorden begon ik een jaar geleden het voorwoord 'Fan de redaksje'. De hoop was toen dat die stilte in het dorp niet lang zou duren. Inmiddels zijn we een jaar verder. Nog steeds is het stil in het dorp. In vergelijking met vorig jaar is er wel wat meer reuring, maar ook niet veel meer. Het jaar dat achter ons ligt (maart 2020 – maart 2021) heeft veel van ons gevraagd. Bedrijven gingen dicht en zijn nog steeds dicht. Andere gingen dicht, open, dicht en zijn nu weer open.

Weer andere zijn nooit gesloten geweest. Scholen zijn gelukkig weer begonnen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), maar daar blijft het elke dag spannend. Het verenigingsleven heeft, op een kleine oprisping in de zomer na, bijna overal stilgelegen. Ja, het is stil.

Nu het vaccineren op gang komt, lijkt het einde van 'de stilte' in zicht. Het zou mooi zijn. We kijken immers uit naar de drumband door het dorp, de toneelavond van De Bûnte Flinters, de klanken van UDI door de muren van De Terp, het geschreeuw op het voetbalveld en naar nog veel meer. Laten we volhouden en elkaar vasthouden.

Ondertussen zijn er verschillende edities van de Doarpsskille verschenen. Als redactie verwachtten we weinig kopij. Toch zijn de edities in het afgelopen jaar altijd goed gevuld geweest, waarbij één nummer in het teken stond van het coronavirus. Ook dit nummer heeft weer veel nieuws en wetenswaardigheden. We blikken met Dorpsbelang even terug op de online-dorpsspelavond waaraan 72 teams meededen. We lezen over tradities en gebruiken van een dorp in Frankrijk. Er is een puzzel en een mooi recept in De Sopsleef. We wensen jullie veel leesplezier met deze Doarpsskille.

Op de voorkant staat een foto van de sloop van de Foeke Sjoerdsskoalle. Uiteraard weet ik dat de school enige jaren terug de naam Wrâldwizer kreeg, maar voor velen van ons dorp bleef het Foeke Sjoerdsskoalle. Hoe zeer te begrijpen dat school eraf moest, is het toch een afscheid met weemoed. Bijna het hele dorp heeft op deze school leren lezen en schrijven. Een klein stukje historie van Oosternijkerk verdwijnt hiermee uit het zicht. Gelukkig houden we nog de herinneringen in foto's en verhalen.

Geert



Dûmny's tinzen



Joie de vivre

Winteravontuur



Afgelopen februari was het koud. Bar koud. Snijdende Noordooster en temperaturen van dik onder nul. Voor onze deur bij de Dobbe ontdekten de kleintjes, dik ingepakt en met vallen en opstaan, wat 'ijspret' was. Ach wat een genieten! Vooral vanuit ons behaaglijk warme huis.

Het riep herinneringen op aan ons leven in Frankrijk.

Want ook de winters daar konden ijsig koud zijn vooral als je, zoals wij, in een eeuwenoud huis woonde.

Zoals de meesten mensen die naar Frankrijk trekken, dachten wij in het begin ook dat het daar altijd zomer is. Niets is minder waar.

In het voorjaar kan het eindeloos regenen, de zomer kan zo lang op zich laten wachten dat iedereen chagrijnig wordt en de winter is soms ijsig, grijs en guur. De drie enorme open haarden in ons huis gaven wel erg veel sfeer maar slokten in hoog tempo de houtvoorraad op. Die haarden waren

vroeger dan ook helemaal niet bedoeld om te verwarmen (nou ja, een beetje) maar om de hammen te roken, brood te bakken en te koken.

Voorgaande bewoners hadden daarom (gelukkig!) een centrale verwarming aangelegd. Een enorm bakbeest dat aan een machinekamer van een groot schip deed denken en in een aparte ruimte van onze grote schuur stond. Twee keer per jaar perste een enorme tankwagen zich door ons kleine gehuchtje om de tanks te vullen met diesel. Want een slokop was het! Enfin, het was winter, het was koud en...het bleef koud!

In de schuur was het stil. Het gevaarte lag er doodsbij. Knoppen, snoertjes, peilstokken, alles liepen we na maar wat we ook probeerden, het gebruikelijke gebrul van de ketel bleef uit.

Wilden we niet bevriezen dan moesten we dus snel op zoek naar een 'mécanicien'; een installateur. Nu hebben wij inmiddels gemerkt dat installateurs in Nederland vrij zeldzaam zijn en over het algemeen weinig tijd hebben, maar in Frankrijk lijkt het wel een uitgestorven diersoort.

'Snel' is bovendien iets wat niet bij de Franse levensstijl hoort. Misschien, ooit, wellicht; dat zijn begrippen die ze kennen maar 'snel'? Vergeet het maar.

Dus al koukleumend rondgevraagd bij burens en kennissen of zij misschien iemand wisten die het bakbeest weer aan de praat kon krijgen? Ze kenden wel iemand, misschien, wellicht, ooit, want ook 'nee' komt niet voor in het Franse woordenboek. Gelukkig kun je in Frankrijk, in wanhopige gevallen altijd nog terecht bij de burgemeester. En warempel; hij had wel een 'copain', een vriend, een fantastische mécanicien. Betrouwbaar en zeer vakbekwaam.

Dolgelukkig belden we de man op. Tot onze grote verbazing, de fransen hebben namelijk last van telefoonangst, werd meteen opgenomen en een vriendelijke meneer Martineau beloofde de volgende ochtend te zullen komen. Zo snel? We konden ons geluk niet op!

En warempel; de volgende ochtend, we durfden eigenlijk nergens op te rekenen en waren inmiddels tot op het bot verkleumd, hoorden wij een oude deux chevaux met het geluid van een hijgende koffiemolen de berg op ploeteren. Met een haast en een voortvarendheid die vermoedelijk te maken hadden met het naderende lunchuur werd in razend tempo ons verwarmingsmonster gedomonteerd. Onze mécanicien bleek bovendien prachtig te kunnen zingen en de aria's die uit de schuur klonken overstemden onze groeiende ongerustheid over al die losse onderdelen die nog voor de lunch, weer in elkaar gezet moesten worden.

Klokslag 12 hield het zingen op, een opgewekte meneer Martineau verscheen aan onze deur en riep ten afscheid: "c'est fini! Het was klaar.

Verheugd maar ook wel wat verbaasd over dit snelle resultaat wenste wij hem dankbaar bon appétit!

En weg was hij!. Aria's zingend de berg af richting zijn warme hap.

Vol verwachting drukten wij ons koude lijf tegen de verwarming aan en warempel: de wonderen waren de wereld nog niet uit: de radiator voelde warm! Eindelijk!

Een uurtje later merkten we dat het toch nog steeds niet veel warmer was geworden in huis... We voelden aan de verwarming: koud!. De thermostaat in de gang maakte hele vreemde geluiden.

Ongerust liepen we naar de schuur. Rook! We renden naar het stookhok en daar rezen ons de haren te berge: metershoge vlammen sloegen uit de ketel. En boven op het stookhok was een hooizolder! In paniek belden we de brandweer. Gelukkig werkt er 1 ding in Frankrijk uitstekend en dat zijn de 'pompiers': de helden van de brandweer! Geen ongeluk zo groot of ze weten er raad mee.

Binnen enkele minuten stonden ze bij ons voor de deur en binnen een half uur was de brand geblust. De machinekamer was veranderd in een zinkend schip. De ketel definitief onbruikbaar. Onderdelen dreven in olie en modder, de stank van roet en rook was verderop in het dorp te ruiken en de pompiers verzekerden ons dat we geluk hadden gehad want het vuur had ook makkelijk over kunnen slaan naar ons huis.

Inmiddels waren ook enkele dorpelingen komen kijken en was de burgemeester op de hoogte gebracht. Hij kwam zelf even polshoogte nemen: 'Wat was er gebeurd?'

Nauwelijks bekomen van de schrik deden we hem verslag van de werkzaamheden van zijn 'vriend' Martineau. Hoe die al zingend onze verwarming om zeep had gebracht. Zingend? Martineau? De burgemeester keek ons vragend aan. En toen begon hij bulderend te lachen. In onverstaaanbaar en rap Frans riep hij ook wat tegen de brandweelieden. Ook daar bulderend gelach.

Verbijsterd vroegen we wat er in hemelsnaam zo grappig was aan onze situatie. "Z'n broer, zijn broer! Jullie hadden zijn broer! Toffe kerel en hij kan aardig zingen maar als mecanicien is het een complete NUL! Je had zijn broer moeten bellen!"

We hebben ons een paar weken lang warm moeten houden met het laatste elektrische radiatortje dat nog in de wijde omgeving te koop was maar hadden een belangrijke les geleerd: snelle service is in Frankrijk niet alleen heel ongebruikelijk maar ook levensgevaarlijk!

Maria Schweitzer

Paasspeurtocht Mei elkoar Warber

Voor alle kinderen van Oosternijkerk!

Door Oosternijkerk hangen op 2 april vanaf 10.00 uur papieren met letters. Jullie moeten alle letters gaan verzamelen door heel Oosternijkerk, de letters vormen dan een woord.

Je start bij het dorpshuis, vervolgens loop je over de Foeke Sjoerdsstrjitte naar de Buorren richting de Grienewei, een stukje Buorfinne, dan naar de Nijbourren, Lyts Ein, Buorren, Langgrousterwei en je eindigt op de Terp.

Dan moet je kijken of het woord klopt en kun je dit inleveren bij de paashaas welke vanaf 14.00 uur door Oosternijkerk gaat.

Bij elk goed antwoord krijg je wat lekkers
Veel succes en plezier!

Download het formulier op:

https://warber.weebly.com/uploads/4/6/5/6/46560197/paas_puzzel.pdf



Paas-speurtocht 'Warber'

Door Oosternijkerk hangen papieren met letters.

Hieronder kunnen de letters worden opgeschreven onder het juiste nummer, de letters vormen dan een woord.

Je start bij het dorpshuis, vervolgens loop je over de Foeke Sjoerdsstrjitte naar de Buorren richting de Grienewei, een stukje Buorfinne, dan naar de Nijbourren, Lyts Ein, Bourren, Langgrousterwei en je eindigt op de Terp.

Veel succes en plezier!

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



VERENIGING
VOOR DORPSBELANGEN
OOSTERNIJKERK

De jaarlijkse ledenvergadering in maart kunnen we voor het tweede jaar op een rij niet door laten gaan. We hebben vorig jaar een verslag in de Skille gezet. Dit jaar doen we het anders. Wij zullen u binnenkort met een nieuwsbrief informeren over het afgelopen jaar. Het jaarverslag, het financieel verslag en de lopende zaken zullen hierin worden beschreven.

Activiteiten

Heel voorzichtig beginnen we weer na te denken over activiteiten die mogelijk in de loop van dit jaar plaats kunnen vinden. Zo hebben we op 12 maart jl. de online Quizshow gehouden.

Het paaseiverven wordt nog altijd erg gewaardeerd door de kinderen van de basisschool. We gaan dit daarom binnenkort zoals andere jaren weer organiseren. De avondvierdaagse is een evenement in de buitenlucht dat we prima en veilig kunnen organiseren. We hebben de datum daarom alvast geprikt. Dit wordt van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 mei a.s.

Dorpsfeest 2022

We hebben het de laatste bestuursvergadering over het dorpsfeest gehad en besloten om de komende maanden alvast met de voorbereidingen te starten. Als eerste hebben we de datum vastgelegd bij de gemeente. Dit wordt 23-26 juni 2022. Binnenkort gaan we nadenken over een thema. Deze zullen we dan wellicht in de volgende Skille vermelden. We hopen allemaal dat we volgend jaar weer in ons “oude normaal” kunnen feestvieren. Maar dit zal in de loop van dit jaar wel duidelijk worden.

Naast de organisatie van activiteiten houden we ons momenteel o.a. bezig met de dorpsapp. Deze is in de testfase en kan binnenkort in gebruik worden genomen. We houden ons ook bezig met de nieuwbouw in ons dorp. We zijn daarom met de gemeente in gesprek over Lou Sanen fase 3. We willen graag dat de gemeente deze fase gaat ontwikkelen. Alle kavels in fase 2 zijn inmiddels voorzien van een optie of zijn verkocht.

Er is vraag naar kavels in onze gemeente en er is vraag naar woningen in ons dorp. We moeten daarom inzetten op nieuwbouw en op doorstroom van bestaande woningen.

In de media lezen we de laatste tijd regelmatig over het beleid van de gemeente van de afgelopen jaren. “Te voorzichtig geweest, te veel beleid op krimp gemaakt” en ga maar door. Wij hebben in onze gesprekken met de gemeente en met Thús Wonen steeds maar weer aangehaald dat er in Oosternijkerk geen sprake is van krimp. We zijn een jong levendig dorp, waar starters en jonge gezinnen zich graag vestigen. Met de komst van de nieuwe school en de kinderopvang die in de school komt denken wij, dat deze trend alleen maar doorzet.

Als je naar de hele gemeente kijkt, is er een groot tekort aan bouw kavels. In Oosternijkerk ligt fase 3 met bouw kavels klaar. Het wordt zaak dat hier op korte termijn een besluit over valt en dat hier niet jaren mee wordt gewacht. We willen actie!

Bestuur Dorpsbelang.

Oproep Speeltuin

De afgelopen twee jaar zijn wij als Dorpsbelang vanuit verschillende kanten uit ons dorp benaderd omtrent een tekort aan goede aantrekkelijke speelgelegenheden voor kinderen. Het plantsoen aan de Langgrousterwei heeft 2/3 speeltoestellen en is erg karig. De Lou Sanen is een jonge buurt en zou graag een paar speeltoestellen willen hebben. De speeltuin aan de Nijbuorren is klein. De ondergrond van de speeltuin aan de Buorfinne is drassig en hobbelig.

We kregen een aantal keer de vraag:” Ziet het Dorpsbelang mogelijkheden om hier iets mee te doen? “

Renske en Marcel zijn vanuit het bestuur aan de slag gegaan. Er is gesproken met een aantal betrokken ouders. Ze hebben geïnventariseerd wat we hebben en wat we graag wensen. De conclusie is dat we op alle 3 speeltuinen weinig speeltoestellen hebben en dat er weinig variatie is.

Het beleid van de gemeente is gericht op jaarlijks keuren en onderhouden van bestaande toestellen. Als een speeltoestel afgekeurd is wordt deze weggehaald en niet meer vervangen. Daarnaast wil de gemeente het aantal speeltuinen uitfaseren.

We moeten het heft in eigen handen nemen. Daarom is er een plan gemaakt voor herinrichting van de speeltuin aan de Buorfinne. We hebben gekozen voor de Buorfinne omdat het hier autoluw en veilig is en omdat dit de grootste speeltuin is.



We hebben professionals in geschakeld om een goed en gevarieerd plan voor een speeltuin te maken voor kinderen van 0-12 jaar, welke tevens toegankelijk is voor minder valide kinderen. In de speeltuin komen een picknickbank en parkbankjes, zodat het tevens een ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners kan worden.

We weten dat er veel draagvlak voor een goede speeltuin is, maar we willen dit ook erg graag op papier hebben om ons plan te ondersteunen.

Daarom de volgende oproep.

Willen jullie een mail sturen aan dorpsbelang@oosternijkerk.com en daarin aangeven wat waarom een goede speeltuin belangrijk is en wat jullie van de huidige situatie in de speeltuin vinden of aangeven wat een wens van jullie kinderen is.

We zouden ook graag een paar kinderen interviewen. Lijkt het jouw kind leuk om te vertellen wat er nu mis is met de speeltuin of wat hij of zij graag zou willen, dan horen wij dat graag en spreken we even af in de speeltuin.

Bestuur Dorpsbelang

SPEELTUIN DE BUORFINNE – OOSTERNIJKERK



RIJEN
 Hier kun je goed liggen de cines om te spelen!



BEKIMME TOESTELLEN
 Hier kun je goed liggen de cines om te spelen!



OPPER WIKESSE TOESTELLEN



RIJEN WIKESSES
 Hier kun je goed liggen de cines om te spelen!



1. Wildwaterpad



2. Zwerfkeien



3. Veerbank



4. Kabelbaan



5. Balanceerkoord

6. Balansbalk

7. Combinatietoestel



8. Multi schommel

9. Parkbank

10. Picknickbank
 1 rolstoel

11. Knikkerpotje

12. Hinkelbaan



BOERPLAY

Opschoonactie 2021

Traditiegetrouw worden er in het voorjaar vaak opruimacties georganiseerd door de gemeente. Door corona is het oproepen van groepen mensen om zwerfafval op te ruimen niet mogelijk en kunnen deze acties nu niet doorgaan. Maar het weggooien van afval in de natuur gaat in deze periode helaas wél door.

Nu zijn er in Oosternijkerk gelukkig vrijwilligers die geheel op eigen initiatief en structureel ervoor zorgen dat zwerfafval dáár komt waar het hoort, namelijk in de afvalbak. Wij vinden het geweldig dat ze dat doen en willen ze hierbij bedanken voor al het opruimwerk dat ze in en buiten ons dorp verrichten.

De gemeente moedigt dit individueel opruimwerk aan in deze coronatijd en stelt voor om dat eventueel met nog één iemand te doen (samen mag!) of met huisgenoten. De gemeente wil dan wel zorgen voor materiaal, zoals grijpers, hesjes, zakken etc. Ook willen ze bij veel vrijgekomen afval er wel voor zorgen dat dit eventueel wordt opgehaald.

Wil je ondersteuning? Dan kan je dat melden bij de gemeente via mailadres;

afval@noardeast-fryslan.nl.

Geef daarbij aan;

- Wie de contactpersoon is (naam en telefoonnummer).
- Van wanneer tot wanneer jullie de materialen willen lenen.
- Het afleveradres.
- Het verwachte aantal deelnemers.

Dorpsnaam Easternijtsjerk

Zoals u waarschijnlijk al via de media heeft meegekregen, is in de raadsvergadering van 10 september vorig jaar unaniem besloten om Friese plaatsnamen in te voeren in de gemeente Noardeast Fryslân.



Onlangs hebben wij hier hierover een brief van de gemeente ontvangen met het volgende voorstel.

Het voorstel om de naam Easternijtsjerk in te voeren in de gemeentelijke basisregistraties (BRP en BAG). Dit betekent dat de officiële naam van ons dorp Easternijtsjerk wordt, en dat deze naam in die hoedanigheid ook op onze plaatsnaamborden komt te staan.

Ook heeft de gemeente aangegeven dat wij als dorpsbelang vóór 1 mei a.s. op dit voorstel mogen reageren en onze voorkeur hierop mogen aangeven. Doen wij dit niet, dan stemmen wij ermee in dat er (alleen) **Easternijtsjerk** op het bord komt te staan.

Wij zijn er nog in beraad over deze kwestie en uiteraard staan wij ook open voor alle input uit het dorp.

Als het blijkt dat we met een andere voorkeur komen, dan zullen wij dat tijdig aan hen doorgeven. Als wij wel met een andere voorkeur komen dan zullen wij dat tijdig aan hen doorgeven.

Op basis van onze, en alle andere reacties van dorpsbelangen en wijkraden, komt de gemeente op hun beurt met een definitief voorstel van dorpsnamen naar de raad toe.

De bedoeling is om de nieuwe namen in 2022 te gaan gebruiken. Het vervangen van de plaatsnaamborden zal plaatsvinden tussen 2022-2027.

De Quizshow

Op vrijdag 12 maart was het dan zover, de onlinequizshow. Vanuit je woonkamer, de 'strijd' aangaan met de andere deelnemende dorpsgenoten. En dat waren er nogal wat. Meer dan 70 mede quizgenoten gingen voor de overwinning en de daarbij behorende zwaar verzilverde wisselbeker. Ook de borrelboxen waren in trek. Maar liefst 62 stuks werden daarvan besteld. Wat een respons! Daar doen we het voor.

Ruim voor aanvang van de quiz werden deze boxen erbij langs gebracht. Daar werd door velen al rekening mee gehouden, want bijna iedereen was thuis. En zo niet, dan werd het wel duidelijk gemaakt waar de tas met hapjes kon worden neergezet.



Met een live-uitzending via een laptop of computer werd de quiz gepresenteerd door Bouke Koning. (Dé Bouke, die we nog kennen van de Swingo Bingo, van het dorpsfeest 2019). De vragen die gesteld werden kon je beantwoorden via een speciale app, die je van tevoren kon downloaden.



Vlak voordat de quiz begon waren er nog wat onduidelijkheden omtrent het inloggen, maar uiteindelijk waren alle teams aangemeld en kon er met de eerste ronde vragen worden begonnen. En die vragen waren best wel pittig. Je moest als het ware even 'warmdraaien' maar daarna kreeg je de smaak te pakken en zat je helemaal in het spel. In zo'n 7 rondes kwamen allerlei vragen en spellen aan het bod. Rondes met vragen over sport, muziek, geschiedenis, geheugen/coördinatie (spel met de balletjes) en algemene kennis. Ook was er een

speciale ronde met tien algemene vragen over Oosternijkerk. Misschien waren de vragen niet zo heel gemakkelijk, maar in ieder geval een ronde waardoor de kennis van je eigen dorp weer helemaal werd opgefrist.

De ronde waar het dak er bij velen bijna afging, was de ronde van de drafpaarden. Je kon op voorhand een drafpaard uitkiezen, die een wedstrijd ging draven. En door dit 'eigen paard' toe te schreeuwen of in ieder geval heel veel geluid te produceren ging hij (of zij) harder draven en werd de kans om te winnen ook groter. Er werd heel wat afgeschreeuwd en gezongen, maar ook diverse muziekinstrumenten, keukengerei en andere gereedschappen werden hierbij gebruikt. Het gevolg hiervan was wel, dat de té fanatieke toejuichers de volgende ochtend zeer slecht bij stem waren.



De quiz was een super interactieve show, want er kon via de chatbox onderling gecommuniceerd worden en foto's met elkaar gedeeld worden. Ook werd je op de hoogte gehouden welke team aan kop gingen en hoe je er zelf voor stond. Zo had je echt het gevoel, dat je met heel het dorp de quiz aan het spelen was. Over verbinding gesproken.

Om goed tien uur was de borrelbox op, de laatste vraag gesteld en werd er bekend gemaakt welk team de meeste punten had gescoord. Het bleek het **team Boustra** te zijn, die op de Nijbuorren met een aantal familieleden en vrienden hadden meegespeeld.



De volgende dag hebben Melissa en Jeroen de glimmende wisselbeker in ontvangst genomen en ons beloofd om deze prijs te zijner tijd te verdedigen bij een volgende quizshow in Oosternijkerk. Want volgens ons is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Hier volgt nog een overzicht van de top 3;

1; Team Boustra (Melissa Dijkstra)	592	punten.
2; Team Quiz t nie (Hillie Douma)	577	punten.
3. Team De Terpjes (Simon Torensma)	534 punten.	

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Janneke Themmen.

Dorpsbelang Oosternijkerk.



Ja.. Wat moatte je dan noch skriuwe? De lêste kear wie it skriuwen fan it stikje al in wiere útdaging. Noch altyd sitte wy thús. Wy kinne en meie noch hieltyd net mei elkoar muzyk meitsje. In pear wike lyn seagen wy elkoar noch online mei in leuke bingo, gesellich! Wy misse elkoar en wy misse it mei elkoar muzyk meitsjen. Mar wy sille noch efkes trochsette moatte. Wy hoopje Easternytsjerk gau wer te ferbliidzjen mei muzyk. Wy hoopje oant gau!

Rinskje

Oosternijkerk in het licht

Dit keer géén donkere decembermaand in Oosternijkerk! Want bijna iedereen had gehoor gegeven aan het verzoek van Dorpsbelang om ons dorp extra in het licht te zetten en te versieren die maand.

Kosten noch moeite werden gespaard en Piet en Saakje de Boer konden de extra vraag naar kerstverlichting dan ook bijna niet aan. De groothandel moest door hen dan ook meerdere keren per week worden bezocht. En daardoor werd er door hen niet alleen vele kilometers gereden, maar ook vele kilometers aan lichtsnoer namens ze in de bestelbus mee terug naar Oosternijkerk.

En het resultaat van alle moeite hebben we met z'n allen kunnen bewonderen. Wat een licht in ons dorp door al die mooie versierde tuinen, huizen, garages, bomen, hekken en hier en daar soms de gehele straat. Het gaf je als het ware het gevoel van een dorpsfeest, maar dan in december.



En zoals we ook met het dorpsfeest een prijs beschikbaar stellen voor het mooiste geheel, zo ook was hier een prijs aan verbonden.

De **prijs** voor het mooiste versierde huis/tuin was voor de fam. T. Holwerda aan de Mûnewei en de prijs voor de mooiste buurt was voor de Lyts Ein.

De winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd, iedereen bedankt voor de inzet en dit jaar december maar weer met z'n allen in het (kerst)licht?



Janneke Themmen, Dorpsbelang Oosternijkerk

Wenskerstboom december 2020

Kort na de goede gaven van Sinterklaas werd er niet veel later, weer het een en ander uitgedeeld. Dit keer waren het doorzichtige kerstballen, die huis aan huis werden bezorgd aan alle inwoners van Oosternijkerk, en ook de leerlingen van de Wrâldwizer kregen elk een exemplaar.



Deze kerstbal (plastic bol) kon je openmaken en zelf vullen met een wens, een kerstgedichtje, een mooie foto of tekening, een ontroerend verhaaltje, een vriendelijk verzoek, of een hartenkreet. Ook kon je de buitenkant mooi beplakken met kerstversiersels en noem maar op. Daarna kon deze bal worden opgehangen in de grote kerstboom die bij de Hervormde Kerk stond, en alvast was opgetuigd met lichtjes.

Op school werd er druk geknutseld door de leerlingen en nagedacht wat voor wens er in de bal moest komen. Daarna gingen de leerlingen, al dan niet vergezeld met hun leerkracht, naar de Buorren om het resultaat op te hangen, zodat de kerstboom er steeds feestelijker begon uit te zien.

Maar ook de kinderen van het jeugdcafé waren creatief geweest. Samen met de leiding hadden ze kleurrijke kerstwensen gemaakt, en ook deze vonden een mooi plekje in de boom.

Ook onder de rest van Oosternijkerk ontbrak het niet aan enthousiasme. Naarmate de kerstdagen dichterbij kwamen, werd de boom voller en voller. Zo heeft de kerstboom een tijd lang sfeer aan ons dorp gegeven.



Door de lichtjes, maar vooral ook door alle gevulde kerstballen waarvan de inhoud (nog) onbekend was. Het gaf in deze verwarrende tijd, een onbesproken gevoel van verbinding met elkaar.

Na Kerstmis was het onstuimig weer en waaide er helaas een partij kerstbollen en versiering uit de boom. Om nog meer schade te voorkomen werd gelijk de rest er ook maar uitgehaald en verzameld, om het later die week allemaal te bekijken.

En wat een bijzondere gebeurtenis was dat! Aan twee bestuursleden van dorpsbelang was het de eer om al dat moois uit te pakken, te lezen, te bekijken en te bewonderen.



De wensen liepen heel erg uiteen. Er waren wensen voor zichzelf (graag een hond of een paard willen hebben) maar ook heel veel goede wensen voor een ander. Vele nieuwjaarswensen kwamen voorbij. Wensen dat zieke mensen (en beesten) weer beter zouden worden. Wensen dat oorlog zou worden verbannen en dat liefde de overhand zou krijgen. Wensen voor genoeg eten voor iedereen.

Maar er zaten ook gedichtjes in, al dan niet zelf gemaakt. Mooie tekeningen, versierseltjes. Foto's van geliefden die er niet meer zijn en die zó gemist worden.

De meest voorkomende wens was dat de corona zou snel mogelijk zou verdwijnen. Deze vurige wens kwam bij vooral de jeugd recht uit het hart. Vaak zeer kort opgeschreven met de daarbij passende woorden.

De inhoud van de kerstballen hebben wij bewaard en we hopen dit op een of andere manier nog eens publiekelijk te kunnen laten zien in Oosternijkerk. Zodra we elkaar weer in groten getale mogen treffen, zullen wij dat met veel plezier doen.

*Janneke Themmen.
Dorpsbelang Oosternijkerk*

Wollige buren

Mijn man Paul en ik wonen nog niet zo lang op De Dobbe in Oosternijkerk. In het begin was het allemaal een beetje wennen: een nieuw huis, een nieuwe buurt, een nieuw dorp en een nieuwe taal. De 'Corona', hielp ook niet echt. Toch, nu een jaar verder, hebben we al veel van onze buurtjes, klein en groot, leren kennen en voelen we ons helemaal thuis. We genieten van de prachtige omgeving, ons fijne huis en vooral van het geweldige uitzicht over het weitje aan de voorkant. Niet alleen kijken we uit op spectaculaire luchten en de mooie kerk maar ook op de monumentale oude boerderij. De schaapjes en de paarden die daar regelmatig in de wei staan, zorgen voor een leuke Netflix serie. Zo stonden daar vorig jaar TRUUS en SANNE. Twee schitterende Friezen. Dat vind ik persoonlijk de mooiste paarden die er zijn. En deze twee vonden dat overduidelijk zelf ook! Als verwende diva's keurden ze ons geen blik waardig. Je hoorden ze haast denken: "pfff, vermoeiend hoor, al die aandacht..." Volmaakt onverschillig gingen ze door met waar ze mee bezig waren: lekker grazen, beetje dagdromen of een beetje donderjagen. Ze hadden genoeg aan elkaar. Ze waren ons er niet minder om. We schrokken dan ook toen de boerderij opeens verkocht bleek en 'onze' Truus en Sanne uit beeld verdwenen. Gelukkig bleven de schapen wel staan maar daar is toch, (sorry schaapjes!), iets minder aan te beleven. Op een dag verschenen er tot onze verrassing toch weer paardjes in 'onze' wei! Ditmaal een hele andere combinatie: weer een prachtige Fries maar ook een allerschattigste en ondeugende kleine Shetland. De kleine Shetland volgt zijn grote idool overal met koddige kleine huppelpasjes. Af en toe krijgt hij het 'gekkertje' en dan steigert hij als een clowntje in het rond. Hij is bovendien heel nieuwsgierig dus



als wij ons melden aan het hek dan komt hij gezellig even buurten. Toen er afgelopen februari druk geschaatst werd in de sloot voor ons huis, kwam hij regelmatig naar al die drukte kijken. Eenmaal zag ik hem zelfs neus aan neus staan met een peuter die, ook nieuwsgierig geworden, op handen en voeten via de slootkant naar hem toe gekropen was. Jammer genoeg had ik toen geen fototoestel bij me... Tijdens die bittere kou was hij goed ingepakt in een fleurige rode fleecedeck met daaroverheen een dek met schots ruitje. Parmantig stapte hij rond in zijn hippe bodywarmer. Het leek wel op hij het zelf ook een zeer geslaagde outfit vond! De mooie zwarte Fries houdt haar kleine vriendje goed in de gaten. Moederlijk geeft ze hem af en toe een zacht duwtje in de goede richting en knabbelt hem liefkozend in de nek. Deze twee zijn overduidelijk dol op elkaar. Zelf een paardenliefhebber, wilde ik er wel wat meer over weten en daarom heb ik



de nieuwe bewoners van de boerderij gevraagd of ze er iets over wilden vertellen. Ik sprak Anita Zijlstra die samen met haar partner Tjeerd Cuperus en hun 7 kinderen, sinds vorig jaar hier wonen. Tjeerd komt oorspronkelijk van Niawier en Anita oorspronkelijk uit Dokkum hoewel zij hiervoor ook al lang in Oosternijkerk heeft gewoond. Ze hebben het reuze naar hun zin op hun nieuwe stek en hebben al ongelooflijk veel werk verzet “maar”, zo zei Anita lachend, “het is wel een 10-jaren project hoor. Als het er al geen 20 worden!”. Voor dochter Ilse (17) is op de boerderij een droom werkelijkheid geworden. Vanaf haar 6e jaar rijdt ze al paard maar nog nooit had ze een ‘eigen’ paard. Nu kon het dan eindelijk! Er was immers ruimte genoeg. Het is TARA geworden. Een mooie, vriendelijke en zachtaardige Fries van 14 jaar. En omdat paarden nu eenmaal doodongelukkig worden in hun eentje kreeg de familie OLLE, de kleine Shetland van 8 maanden, “er gratis bij”. Olle doet zijn naam eer aan: het is een echte ‘olijkerd’, een bijdehante grappenmaker maar, waarschuwt moeder Anita: “pas op hoor want hij wil ook wel eens bijten”. Zover ik weet doet een Shetland dat (bijna) altijd: ze zijn klein maar pittig en eigenwijs! Niet alleen de paarden zijn een gouden (en komische) combinatie, ook ‘Tara & Ilse’ lijkt liefde op het eerste gezicht.’ Als ik Ilse zie rijden, in de nieuw aangelegde paardenbak, dan straalt het wederzijdse vertrouwen er

vanaf; de vloeiende en harmonieuze beweging van een ruiter en haar paard die elkaar moeiteloos verstaan. Het lijkt er dus op dat niet alleen Ilse's droom is uitgekomen maar ook die van haar paard Tara! Ondertussen staan ook Mare, het jongere zusje van Ilse, en haar vriendinnetje Lisse, al te popelen om van Ilse hun eerste rijlessen te krijgen. En Olle....? Die vindt dat het nu wel lang genoeg NIET over hem is gegaan en eist zijn portie aandacht op door steeds ondeugend aan mijn jas te knagen... Terwijl Ilse en Tara mooi en rustig door de bak draven, praat ik met moeder Anita door over ons gemeenschappelijk



uitzicht: de mooie wei. De wei waar de lucht ons elke avond weer een prachtig schilderij voortovert. We hebben het over de (mogelijke) nieuwbouwplannen Hoe we hopen, als die huizen er al moeten komen,

dat er dan bijvoorbeeld ook een speelweide en/of een stuk niemandsland wordt gepland. Waar kinderen, ook dicht bij huis, kunnen genieten van de natuur en de seizoenen; slootjes om overheen te springen of waar je, in het voorjaar, op kikkerdril kunt vissen. Een plek waar je in de zomer lekker met je blote voeten in de modder kunt staan en heerlijk vies kunt worden; een landje om op avontuur te gaan met vriendjes of lekker alleen. Het zou jammer zijn als alles wordt volgebouwd zonder ruimte te laten, zonder horizon waarin we heerlijk weg kunnen dromen... We hopen dan ook nog heel lang van 'onze' paardjes te genieten!



Maria Schweitzer

Minibieb Oosternijkerk

Een leuk initiatief!

Welkom bij de allereerste minibieb in Oosternijkerk!

Op de Terp 2 vind je een openbare boekenkast. Hieruit mag je kosteloos en anoniem een boek ruilen of lenen, met inachtneming van de onderstaande spelregels:

- Ruil* of leen maximaal twee boeken per keer.
- Houd je aan de algemene richtlijnen rondom het coronavirus.
- Veroorzaak geen overlast voor burens en omgeving.

*Minibieb Oosternijkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging aan jouw boeken. Ruil dus alleen boeken waar je afstand van kunt doen.

Verder zijn bijna alle boeken welkom, behalve boeken die...

... vergeeld zijn door zonlicht of tabaksrook.

... scheurtjes, vlekken en/of bekraste pagina's bevatten.

... incompleet zijn.

...een bepaalde religie verheerlijken of wervend op dat gebied zijn, ongeacht de religie.

... als kookboek, reisgids of studieboek dienen.

Veel leesplezier!



Eerste paal van Kindcentrum de Wrâldwizer zit in de grond.

Op woensdag 10 maart was het officiële moment. De eerste paal voor het nieuwe kindcentrum de Wrâldwizer is de grond in gegaan! Graag had de school dit gedenkwaardige moment samen met de ouders, leerlingen en het team van de Wrâldwizer gevierd.

In verband met de Corona richtlijnen was er echter alleen een selecte groep van maximaal 5 personen toegestaan. Voor deze speciale gelegenheid zijn wethouder Jouke Douwe de Vries en voorzitter van College van Bestuur van Stichting Arlanta Heidi Rubingh uitgenodigd en zij hebben beide een woordje gedaan. Eveneens waren van aannemer Friso te Sneek de directeur realisatie Jan Post, projectleider Jan Overwijk en uitvoerder Sieb Bruining aanwezig. De school werd vertegenwoordigd door de directeur van de Wrâldwizer, Michelle van der Sluis.



De leerlingen van de Wrâldwizer hebben tekeningen en brieven gemaakt voor de toekomstige leerlingen. Op beide locaties van de Wrâldwizer, Niawier en Oosternijkerk, stond een tijdsCapsule. De leerlingen hebben de werkjes in de buizen gedaan. De capsules zijn dichtgemaakt en in de grond gedaan op de plaats waar het kindcentrum nu wordt gebouwd.



De leerlingen en het team hebben donderdag 11 maart een feestelijk momentje met de groep gehad. De bakfietsboys uit Dokkum zijn met vrolijke muziek en een versierde bakfiets langs beide locaties gefietst.

De leerlingen en de leerkrachten hebben wat lekkers gekregen.

Aannemer Friso heeft alle leerlingen nog een sleutelhanger gegeven met daaraan een duimstokje.



De komende maanden volgen de leerlingen, de ouders en het team de bouw van dichtbij. Ook kunnen de leerkrachten met hun groep de bouwplaats bezoeken. Aannemer Friso ziet de leerlingen graag komen, geven zij aan. Er valt veel voor de leerlingen te leren op de bouwplaats.

Het streven is dat het kindcentrum rond de Kerstvakantie klaar is.

We hopen dat tegen die tijd de ruimte er weer is om de school met een groots feest te openen!

Michelle van der Sluis





Stichting Dorpshuis 'de Terp'



Terwijl ik dit schrijf is het dorps huis nog steeds gesloten en alleen op zaterdag open voor het afhalen van patat en snacks. Eerlijk gezegd verwachten wij ook niet dat de activiteiten voor de zomer hervat zullen worden. Al met al zijn we straks anderhalf jaar dicht en we hopen dat dat geen grote gevolgen zal hebben voor het verenigingsleven van Oosternijkerk. Het dorps huis gaat het wel overleven, maar we houden er rekening mee dat deze periode mogelijk consequenties zal hebben voor sommige klanten.

Zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben is de unit van de peuterclub geplaatst en hebben we een extra opbergruimte aangevoerd uit Dokkum en hiermee is de tijdelijke huisvesting compleet. De nieuwbouw van de Wrâldwizer is begonnen en men verwacht dat de nieuwe school aan het eind van dit jaar klaar zal zijn, we zullen zien.

In het vorige nummer van de Skille heb ik jullie verteld over de voortgang van onze eigen bouwplannen. Na een ietwat moeizame procedure heeft Hûs en Hiem, op 18 maart, goedkeuring gegeven aan de laatste tekeningen. Al met al zal de bouw duurder uitvallen door de wijzigingen

die we moesten doorvoeren, maar we staan als bestuur unaniem achter het ontwerp. In deze Skille hebben we een impressie opgenomen zodat jullie kunnen zien hoe het nieuwe dorps huis er uit komt te zien. In het ontwerp wordt niet alleen de grote zaal geheel vernieuwd maar wordt het gehele aanzicht van het dorps huis gewijzigd. Hierdoor ontstaat, zoals Hûs en Hiem concludeert “een gebouw met grote waarde wat past in de omgeving”. Ik denk dat ze gelijk hebben en dat door de toevoeging van een plein voor het gebouw de “waarde” voor het dorp nog groter zal worden. Een grotere impressie in kleur gaan we binnenkort laten zien op internet.

Nu we weten wat we gaan bouwen zal alles in een stroomversnelling komen, de begroting moet worden gemaakt, het ontwerp moet worden uitgewerkt, het projectplan moet afgemaakt worden en de subsidieaanvragen moeten de deur uit. Het gaat een drukke tijd worden, maar we gaan er vanuit dat volgend jaar rond deze tijd we beginnen met de bouw van het dorps huis voor de toekomst van Oosternijkerk.

André Beeksma namens Bestuur Dorps huis De Terp



De Ijsferiening



Hier nog even een klein berichtje van de ijsvereniging.

Afgelopen jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Cor Dijkstra heeft de club verlaten, en Peter Pel was bereid om zijn plaats over te nemen. Peter moest meteen in actie, want het weekend van 13 februari kon zelfs de ijsbaan even open (al was het maar voor 3 dagen) je zag de kinderen genieten op de schaats, sommigen voor het eerst, ...anderen hadden de slag al aardig te pakken, (mede door het skeeleren). Een heerlijk zonnetje erbij, wat muziek langs de baan, prachtig..... wat was het weer een mooi gezicht, even die “corona” vergeten!

Helaas moesten we ook dit jaar weer constateren, dat er veel takken, e.d. op het ijs lagen. We weten dat het heel verleidelijk is, om van alles op het ijs te gooien, om te zien hoe sterk het al is, maar we hebben er veel werk van, om dit alles weer op te ruimen, en het ijs wordt er natuurlijk ook niet mooier van, op deze manier. Een volgende keer hier graag wat meer rekening mee houden, of misschien uw kinderen hierop wijzen.



Dan hopen we dat we een volgende keer weer op een prachtige ijsvloer kunnen schaatsen!

Vr. gr. Het bestuur
Theun Dijkstra
Willem Postmus
Hillie Zijlstra
Grietsje Dijkstra

Bas Dijkstra
Johan Dijkstra
Peter Pel



25 jier lyn yn de Doarpsskille



VACATURE SCHAAPSHERDER

De fam. Eelkema, Ald Each, is van plan een schaapskooi te bouwen. Dit is al enkele mensen ter ore gekomen, vandaar dat ze onderstaande sollicitatiebrief in de bus kreeg.
De gegadigde wordt verzocht contact op te nemen met de fam. Eelkema voor een sollicitatiegesprek.

.....

Beste meneer Eelke Minnema,

hierbij deel ik onderstaande u mede. dat onlangs in de Dokkum Courant verscheenen is een mededeling en aanvraag voor het bouwen van een schaapskooi? Nu dacht ik hee dat is een idee. Bij schapskooi hoort een schapehoeder en nu had ik zo gedacht aangezien u een hooggeplaatste baan hebt en uwe vrouw ook altijd warber is om uwe schaapjes te mogen hoeden. Dat lijkt me een verschrikkelijke intresante baan. Ik zie het al voor me hoor.
Dan ga ik met uwe schaapjes over velden en wegen
Door bos en heidevelden hier gelegen
Ja ik bescherm ze met mijn eigen lijf en leven.
En dan voor de nacht betrek ik dan uwen nieuwen onderkomen, de schapekooi Ald Each. Ik ben zo vrij geweest us even bij u rond te struinen en bij de gemeente de afd. gem. ontwikkeling en de tekening en de plannen daar kan ik me wel in vinden. Nu heb ik ook nog een vraag als u nou snel aandonderd dan kan ik me voor de kerst als de herder lag bij nachten in uwe schaapskooi spellen.

En dan lijkt ut me leuk als u Engel verkleed daar bij komt zingen want ik heb gehoord u zelf ook heel mooi zuifer kan zingen op uwen gospelgroepje. Dus hier bied ik me aan als schaapherder, maar als u nu denkt die oen hoof ik niet en u reageert niet positief op mijn sollicitatie, dan schrijf ik naar de gemeente en lever ik een bezwaarschrift in

Op dit nr. 2 verwacht ik reaktie's van U

9137-20

Oosternijkerk 21-12 '95

(opm. red.: Beide briefjes, in verschillend handschrift, maakten op de redaktie een authentieke indruk.)





Gymtijden op woensdag voor 2021:

Groep 1+2 13.00-13.45

Groep 3+4 14.30-15.15

Groep 5+6 15.15-16.00

Freerunning (gr. 7+8) 16.00-16.45

Afmelden voor de gym kan voor 1 januari en voor 1 juli.

Helaas kunnen we sinds afgelopen december niet meer gymlessen. Dat vinden wij ontzettend jammer. We hopen dat we binnenkort weer mogen starten. Hopelijk tot snel!



Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk.

Een sportieve groet namens het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Voorzitter:

Jolanda Hoogterp 06-51547376

Secretaresse:

Annemarie de Vries 06-28950100

Penningmeester:

Anneke Swart 06-42131590

Bestuurslid:

Maaïke Brouwer 06-12903002

Email: sss-oosternijkerk@live.nl

Training Reanimatie met een AED...

De training, gepland op 10 februari jongstleden ging niet door vanwege de landelijke corona maatregelen. Door die huidige situatie werden er enkele wijzigingen doorgevoerd t.a.v. reanimeren volgens de corona richtlijnen. Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificatie van de Nederlandse reanimatieraad en de Europese reanimatieraad geen geldigheidsdatum meer, op het certificaat vind je in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop de cursus is gevolgd.

Natuurlijk is het advies: volg zodra dit weer kan de cursus.

De avondklok heeft op dit moment geen invloed op het krijgen van een alarmering via HartslagNu.

De oproep is het geldige bewijs dat je buiten mag zijn voor reanimatie. Voor meer info zie de website van HartslagNu.nl

We hebben een nieuwe trainingsdatum vastgesteld op:

woensdag 21 april 19.00 uur in de Terp.

We hopen natuurlijk dat deze door kan gaan, want we blijven graag onze bekwaamheid op peil houden.

Wil jij in 2021 deelnemen aan de training Reanimatie met een AED...

dan kan je dat doorgeven aan:

Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl tel. 242066

Annie Bremer anniebremer@gmail.com tel. 241937



Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk

De Canoncommissie van Oosternijkerk is nog steeds niet bijeengeweesd sinds het begin van de Corona-tijd. Toch is er de afgelopen tijd wel een aantal vensters gepubliceerd zodat het aantal vensters nu 17 bedraagt. Toegevoegd zijn het afgelopen jaar:

- Het einde van de openbare school
- Brassband U.D.I.
- Froukje Annema

Deze verhalen zijn te vinden op www.dorpscanon.nl. Deze website is geheel vernieuwd en echt de moeite waard om eens te bezoeken!

Gelukkig zijn er wel (niet in De Doarpsskille geplaatste) verhalen beschikbaar en daarom plaatst de commissie (bestaande uit: Lobetje Swijman, Annie Bremer, Geart Cuperus en Reinder Tolsma) ook nu weer een verhaal in onze dorpskrant, het betreft Venster nummer 12 met de titel:

De Pontenier

Zoals in ieder dorp zijn er ook in Oosternijkerk bijnamen (geweest). Soms had dat te maken met een beroep, zoals bij Piet 'Bakker', of met een bepaalde eigenschap, zoals bij het zware stemgeluid van Fokke 'Bas'. Een wel heel bijzondere bijnaam had Gerben Doedes Rijpstra: De Pontenier.

Deze bijnaam had hij te danken aan zijn diensttijd bij het Korps Pontonniers in Dordrecht. Geboren in 1869 moest hij in 1888 meedoen aan de loting voor de Nationale Militie. Hij trok een hoog nummer, hoefde daarom niet in dienst, maar het avontuur heeft hem blijkbaar aangelokt want hij werd 'remplaçant' of 'nummerwisselaar': hij nam het nummer over van een jongen uit Sneek. Hij kreeg daar flink voor betaald want het was de ouders van de jongen wel wat waard dat die geen vijf jaar in dienst zou verdwijnen, bedragen van 400 tot 500 gulden waren heel normaal. Voor die tijd een heel bedrag, je kon er vaak wel een eigen huisje voor kopen.

Dat lukte de Pontenier niet want hij was, wat we tegenwoordig zouden noemen, een 'markant' persoon. Al in 1887, hij is dan 17 jaar, komt zijn moeder te overlijden en lijken Gerben en zijn vader Doede wat 'losgeslagen'. Ze vallen op het veld tijdens werkzaamheden voor boer Douwe Zwart een meisje lastig waarbij vader Doede het meisje tegen de grond gooit en Gerben dat nog eens dunnetjes overdoet door haar met haar gezicht in de modder te duwen en zijn knie op haar rug te zetten. Voor de rechtbank getuigen meerdere omstanders van het gebeurde en de rechter is slecht te spreken over deze 'opzettelijke en moedwillige mishandeling' en veroordeelt vader Doede tot 8 dagen gevangenisstraf en zoon Gerben tot 2 maanden! Ze moeten daarvoor naar Groningen.

Na zijn gevangenisstraf wordt het tijd voor zijn diensttijd bij de pontonniers en als hij na vijf jaar afzwaait, trouwt hij met Froukje Woudwijk. Ze wonen in het kleinste huisje van het dorp, 'De Flinter'.

Tot de geboorte van zijn dochter Neeltje in 1894 blijft het stil bij de Pontenier wat justitie betreft. Hij is, net als zijn vader, veedrijver en drijft het vee dat koopman Steensma bij de boeren heeft gekocht naar de veemarkten in Dokkum of Leeuwarden. Dat ging meest over de weg en soms met veepramen, na afloop 'werd menige herberg' bezocht.

In 1894, 1896, 1897 en 1905 komt hij weer in de boeken voor omdat hij iemand uitgescholden of mishandeld heeft of marechaussees voor 'smeerlappen en kwajongens' heeft uitgemaakt: een zware belediging in die tijd, die 7 dagen 'zitten' opleverde.

In deze tijd speelt ook het verhaal van de Joodse koopman. Die hield een boelgoed in de herberg van Jantje Steensma en vrijwel iedereen kocht een aantal sigaren, de Pontenier het meest, het verhaal gaat dat hij er wel 1000 kocht. Toen het echter op betalen aankwam, zei hij in onvervalst Fries: 'Bist' troch de doar der yn kaam, as't troch it rût der wer út wolst, dan seist it mar!' De koopman zag wel in dat hij het tegen de brute kracht van de Pontenier niet op kon nemen en verdween door de deur.

In de familie wordt nog altijd het verhaal verteld van het doosje speelkaarten. Gerben had dat 'verstopt' op het kabinet. Op een dag reikte hij naar die plek om het doosje te pakken maar vond daar niks. Hij vroeg schoonzus Trijntje naar de kaarten en die zei: 'Daar breng ik nu de aardappelen mee aan de kook,' wijzend naar het fornuis. Speelkaarten rieken voor haar te veel naar de kroeg en drank en daar moest zij niets van hebben.

Een ander sterk stuk van de Pontenier haalde zelfs de krant. Een boderijder uit Dokkum verloor op een keer in De Buorren van Oosternijkerk een kruik jenever dat kapotsloeg op de grond, de jenever verzamelde zich in een kuil. De Pontenier en een maat zagen het gebeuren, knielden neer en likten 'als poesjes' het kostbare vocht op!

In 1907 moet de Pontenier alweer verschijnen voor de rechtbank vanwege mishandeling en deze keer kijkt Justitie ook eens in het archief naar eerdere vergripen en daarom krijgt de Pontenier deze keer een zwaardere straf: twee maanden. Gerben ziet het zwerk drijven en als hij zich moet melden voor het uitzitten van zijn straf, stapt hij in de trein naar Duitsland. De marechaussees komen bij zijn broer Durk in Oosternijkerk maar zijn te laat: zelfs een telefoontje naar Nieuwe Schans helpt niet, de trein is al in Duitsland aangekomen. In Duitsland werkt Gerben als 'schweizer', als melkknecht. Als de commotie wat geluwd is, komt de Pontenier nog wel eens in Friesland terug, hij werkt een tijdje op de veemarkt in Leeuwarden. Hij slaapt daar in de paardenstallen en de was komt bij zijn broer en schoonzuster in Oosternijkerk terecht. Die behandelen deze was apart van de eigen was want ondanks het twee drie keer uitspoelen drijven soms de vlooien nog in het water! In 1940-41 is de Pontenier nog een keer terug geweest in Oosternijkerk. Hij wil graag bij zijn broer Durk in wonen, maar vooral zijn schoonzuster Tryn en de zonen Johannes en Doede steken daar een stokje voor. Die zien al aankomen dat de Pontenier en Durk geregeld in de herberg te vinden zullen zijn, dat zien zij niet zitten, nee als hij niet naar Duitsland terug wil, moet hij maar naar zijn dochter Neeltje in Haren gaan. Maar die zit ook niet op haar vader te wachten want zij hebben onderduikers in huis en vader is al 18 jaar achtereen in Duitsland geweest: is hij nog te vertrouwen?



Er is ook een reden aan te wijzen voor de poging van de Pontenier om terug te keren naar Friesland. Hij was bang dat hij terecht zou komen in een ziekenhuis of bejaardenhuis. Er gingen namelijk geruchten dat de nazi's mensen die niet meer van belang waren voor de Staat (ouden van dagen, ernstig zieken, zwakzinnigen enz.) een injectie kregen; dat wilde hij voorkómen.

Omdat hij niet welkom is, is hij toch maar weer naar Duitsland vertrokken en daarna is er niets meer van hem vernomen: is misschien toch gebeurd waar hij bang voor was?

Teplak

It is alwer even lyn, krapoan in jier tink, want it wie al yn korona-tiid (it heucht my noch dat wy mûlkapkes brûke moasten) dat ik foar it wurk mei trije froulju rjochting Drinte moast. Ik sis ‘moast’, mar it wie wier net ferfelend. Sels hie ik der wol even sin oan en de trije froulju ek, dat koest fuort wol fernimme by it ynstappen. Sy gienen wat ferspraat op de beide banken achter my yn de bus sitten en de mûlkapkes kamen foar. Net hielendal goed, want ik seach noch wat noazen, mar dêr koe ik my net drok om meitsje. It wienen trije freondinnen, miskien al wol mear as fyftich jier (fan de skoalbanken ôf leau ik) en sy soenen in middei nei in fjirde freondin dy’ t dan yn Drinte wenne, dat jim kin jim begripe, de sfear wie goed. Foardat wy rjochting Drinte koenen moasten wy earst noch mei in frou fan Burgum nei Frentsjer. Dat wie noch net de goede kant út en it duorre no fansels wat langer, mar it ferwachte kommentaar hjiroer bleaun út. It makke de froulju neat út. Bêst genôch. Sy fertelden dat sy elk jier nei de Drintse freondin gongen, oant no ta mei eigen auto, mar omdat sy no (yn alle gefallen ien fan de trije) rjocht hienen op ferfier mei in taksy, lieten sy harren diskear ride. No gelyk hienen se, soks is folle noflikker dan sels ride, kinst wat om dy hinne sjen en wat prate en as it goed is komst fansels teplak. Sa’t ik sei, as it goed is, want om earlik te wêzen hie ik wat problemen mei it navigaasjesysteem, ûnder it riden foel dy sa no en dan út. Ferfelend soks altyd. No kin ik Burgum en Frentsjer wol fine en Drinte kamen we ek noch wol yn, mar ja alle strjitten en doarpen sitte net yn myn holle en freegje fyn ik neat oan. Dus op hoop fan segen mar troch ride. Burgum gie goed en Frentsjer ek, wa wit foel it ta, mar wy wienen der noch net. Dat ik ha mar tsjin de froulju sein dat der problemen wiene yn ferbân mei de navigaasje. No dêr hoegde ik my net drok om te meitsjen, sy hienen it altyd noch fûn. Wol wie it faker as ien kear frjemd gien, want dizze freondin wenne net yn in doarp mar bûtenút yn de bosk en om by it hûs te kommen moasten se oer smelle paadsjes. Sels wienen sy regelmjittich ferkeard riden en moasten se soms efterút ride om wer op it goede

paad te kommen, foar harren gefoel rieden se bytiden mear efter-as foarút, mar sy sa't se seinen sy hienen it altyd fûn. Dus doe't ik sei dat de navigaasje it net goed die, waarden de froulju der net oars fan: "Kinst wol achterút ride as net?"

It die my tinken oan de kear dat ik mei in freondin nei Ikea yn Grins riden bin, al hiel wat jierren lyn. De freondin wie wolris faker west, foar my wie it de earste kear. Wêr't de winkel wie wist ik net, de freondin wist it ek net krekt, mar tegearre moast it wol goed komme, sa tochten wy. Der wie doe ek noch gjin mobyl as navigaasje, dus ... Sels hie ik doe noch gjin idee hoe de stêd Grins der krekt hinne lei en ik wit dan ek net mear te fertellen hoe wy doe riden bin, mar it foel net ta om de winkel te finen, dat wit ik noch wol. Wy bin op goed gelok de rûnwei opriden en ferwachten eins dat wy dan wol buorden foarby komme soenen wêr't Ikea op stie mei in pear pylken dy't ús kreas it paad wize soenen, mar dat foel ôf, gjin buorden mei pylken. Doe ynienen dan dochs In hiel grut boerd mei de namme fan de winkel, ja dêr wie it, mar spitigernôch wy sieten op in hiel ferkearde dyk, hoe kamen wy op de goede? Mar wer fierder en op de goede dyk besykje te kommen, gjin idee hoe dat krekt moast. Even letter seagen wy de winkel foar de twadde kear oan ús foarby kommen. Wer koenen wy der net komme en moasten wy trochride. Wy wisten, earlik sein, eins net wêr't wy mei dwaande wienen, want foardat wy der erch yn hienen riden wy Grins al hast wer út. Nee hê, dat kaam op de kop ferkeard. Dan mar by it folgjende stopljocht in U-bocht meitsje. Mei in reade kop en it swit ûnder de earms riden wy wer werom om it noch mar ris te besykjen. It begaan suver wat op in slap-stickfilm te lykjen. Even letter seagen wy Ikea foar de tredde kear foarby kommen, soest no net, mar diskear lei de winkel oan de dyk wêr't wy op riden. Sa tichteby ús doel hienen wy noch net west, de winkel lei deunby, it iennichste probleem wie dat wy no op de ferkearde ryd baan riden. Wy moasten nei de oare helte fan de dyk. Hjoed de dei soe it net mear kinne, want der leit no yn it midden fan dyselde dyk in busbaan, mar doe hiest der noch in middenberm, mei wat gers as sa dat wy ha mar even goed op de dyk foar en achter ús sjoen (kin it om it ferkear en bin der plysjes?) en bin doe as de soademiter en mei kloppend hert oer de middenberm sketten.

Gelokkich dat gie goed. Oare auto's hienen der gjin lest fan en ek kamen der gjin sirenes en swaailjochten op ús ôf. Hèhè, wat in ferromming, wy hienen it opret en ús winkeldei koe begjinne. Wy fertsjinnen fansels gjin medalje foar ús rare maneuvers, mar dat hindere ús neat, wy wienen teplak en om earlik te wêzen it bliuwt in leuk ferhaal.

Sa mâl as doe yn Grins gie it gelokkich yn Drinte net, dat soe wat wêze. Dan kin je better ophâlde as taksysjauffeur. Wy ha no fansels help derby, myn 'grutte freon' neam ik it altyd mar, en dy bringt dy (hast) altyd wol dêr wêr'st hinne wolst. Sa ek de trije freondinnen. Echt mâl is it net gien, it lêste stik gie oer ûnferhurde paden en doe moasten we dochs ien kear achterút ride, dat dan wol, mar doe wienen we der ek al hast. Dat hienen we wer opret. Hoe de middei fierder wie foar de froulju wit ik net, mar sy wienen yn alle gefallen teplak!

awb





Peuterspeelzaal
De Berneijster

Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

We hadden zo gehoopt dat we na de kerstvakantie konden beginnen in ons nieuwe onderkomen, maar helaas gooide corona alweer roet in het eten en kwamen de peuters pas op 9 februari voor het eerst spelen in de gezellig ingerichte unit.

Wat genieten de peuters enorm van hun nieuwe plek! Alsof het nooit anders geweest is! We spelen, knutselen, vieren verjaardagen en kunnen ook heerlijk naar buiten.

We werden ook nog verrast met een geweldig pak sneeuw waar we natuurlijk heerlijk in gespeeld hebben met z'n allen!





Het oude schoolgebouw is inmiddels al helemaal plat, het afbreken van de oude school en het opbouwen van de nieuwe school kan van dichtbij heel goed gevolgd worden door de peuters, het is dan ook een heel leuk uitje om zo nu en dan even samen een wandeling te maken langs dit mooie project!

We zijn momenteel bezig met het thema ziek en gezond. Met dit thema maken de peuters allemaal mooie knutsels, lezen we boekjes en natuurlijk is ons lokaal ook ingericht op dit thema.



Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejister”

Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in een tijdelijk onderkomen bij dorpshuis de Terp. De peuters hebben hun eigen unit en kunnen lekker buiten spelen op een speciaal ingericht speelplein bij het dorpshuis.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half tot 4 jaar twee t/m vier ochtenden per week komen spelen. Ze maken kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn en spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere leeftijdsgenoten.

De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat. Hierbij is het niet meer haalbaar om vaste groepen te behouden. Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan.

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De Bernejister/SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam naast de deur.

In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de Bernejister”. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan contact op met een van de oudercommissieleden.

Contactgegevens Juf Afke Jongeling

0519-241918

06-13575848

Opgeven peuters

(online inschrijfformulier)

www.kinderopvangfriesland.nl

Tijden peuters

Maandag t/m donderdag

8.30uur – 12.00uur

Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen op “de Bernejister”!

“Ferbynt en beweecht minsken”

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Nog steeds hebben wij met zijn allen te maken met Covid19 en de maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om in verbinding te blijven met elkaar vergt een grote uitdaging. Maar het lukt, zij het op andere manieren dan voorheen. Wat dat betreft zijn er mooie nieuwe initiatieven ontstaan waarmee onze regio laat zien dat mensen flexibel zijn en het hoofd niet snel laten hangen. Mensen hebben oog voor elkaar en dat is heel belangrijk.

Daar waar wij kunnen proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij die nieuwe initiatieven en zullen wij vanuit Het Bolwerk ook ondersteunen met onze eigen diensten en expertise op het gebied van jongerenwerk, mienskipswurk, vrijwillige inzet, ouderenwerk en mantelzorg.

Een voorbeeld hiervan is de extra aandacht die we hebben kunnen geven aan mantelzorgers door middel van het uitdelen van een lunchbox. Nieuwe activiteiten voor de mantelzorgers staan alweer in de steigers. Andere mooie voorbeelden zijn o.a. de opening van nieuwe buurtkamers in Holwerd, Dokkum en Walterswald (in samenwerking met Stjoer), een aantal leuke natuur workshops voor kinderen die een extra uitje verdienen, een splinternieuwe website voor Fawaka (jonge mantelzorgers) en het organiseren van een buitenbingo voor inwoners van Feanwalden. Ook zijn we eind december weer begonnen met de zeer gewaardeerde belrondes waarin een groep van 20 vrijwilligers mensen bellen die bijvoorbeeld eenzaamheid ervaren en graag een praatje willen maken. Het Platform Armoede heeft sinds kort een eigen website en facebookpagina, te vinden op Platform Voor Elkaar. Tenslotte zijn we sinds halverwege vorig jaar de 75+ inwoners van onze gemeenten actief aan het benaderen vanuit het project Senioren Voorlichting. Bedoeld om meer inzicht te krijgen wat deze doelgroep

belangrijk vindt en informatie te delen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Wij bieden tevens actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en wijken, met en voor de inwoners. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften van zowel de individuele inwoner als collectieve vragen vanuit het dorp.

U ziet het, wij zitten niet stil en dat is ook niet de bedoeling. Graag willen wij de komende tijd met u in contact blijven en het verschil maken als het gaat om uw welzijn.

Neem eens een kijkje op onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van alle actuele ontwikkelingen.

Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker),
Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk,

Algemene gegevens:

Bezoek/postadres:

Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum (graag bellen voor afspraak)

Telefoon: 0519 - 292223

Mail: info@het-bolwerk.eu

Website: www.het-bolwerk.eu

DE SOPSLEEF



Peaskecake

Noadich:

- 200 gram blom
- 200 gram bûter
- 200 gram sûker
- 4 aaien
- 3 ytl. kakaopoeder
- 50 gram wite bastertsûker
- sâlt
- 2 ytl. molke
- 2,5 dl. slachremme
- (1 pûdsje slachremmefersteviger)
- amandelaroma
- 30 gram skaafde amandels

Fetsje in cakefoarm fan twa mingel ynhâld mei bûter yn. Strui der wat blom yn en klopje it tefolle der wer út. Rear it it kakaopoeier mei de bastartsûker trochinoar. De oven foar ferwaarmje op 175 °C. In goede klute sêfte bûter mei likefolle sûker sêft en njemmiche reare: in bewyske sâlt der ek troch dwaan. Aaien der ien foar ien foar ien trochklopje. Twa ûns blom derboppe seevje en der troch skeppe. Ien tredde part fan it beslach yn 'e reesteande foarm jitte.

Yn in oare kûm de helte fan it oerbleaune beslach jitte en dêr it kakao-
goed en in snjitsje molke troch jitte. Oer bleaun giel beslach as lêste
yn 'e foarm jitte. Boppekant glêdstrike. Cakefoarm op in roaster yn 'e
midden fan 'e oven goudbrún en gear bakke. De cake yn 'e foarm
ôfkuolje litte en út 'e foarm nimme. De boppekant rjocht bysnije. Fan
'e sydkanten de brune koarstkes ôfsnije dat laachjes te sjen binne.
No de slachrjemme mei trije leppelfollen sûker, tsien drippen
mangelaroma (en slachrjemmefersteviger) stiif klopje. Cake oerders
trochsnije. Oer de ûnderste cakehelte derboppe op pleatse. Oer de
boppekant fan 'e cake ek wer in tredde part fan 'e slachrjemme
ferdiele en der ek wer skaafde mangels oerhinne struie. Fan 'e
oerbleaune slachrjemme trije 'nestkes' spuitsje. Elk fan dy nestkes
folje mei fiif sûkelade peaske-aikes.

Alien de Beer



PUZZEL STRJITTESIKER

Hieronder is een zogenaamde 'strjittesiker' afgebeeld. In deze puzzel zijn alle straatnamen van Oosternijkerk verstopt.

Weet jij welke horizontaal, verticaal en diagonaal staan?

Let op, de straatnamen worden zonder lidwoord vermeld; dus Terp in plaats van De Terp.

Succes ermee!



In de vorige Doarpsskille bestond de puzzel uit een mooie wandeltocht van de pier bij Holwerd naar Oosternijkerk. Aan deze wandeltocht deden 26 dorpsgenoten mee. Heb je ze alle 26 in de puzzel kunnen vinden? Hierbij in alfabetische volgorde de achternamen plus de plek waar ze in voorkomen.

Bandstra – lekke band straks meer
Bergema – liefhebber gemaakt
Blom – met de naam Blomsteech
Bremer – rode of gele brem ernaast
Boer - aardappelboerderij
Dam - uitgestrekte dam
Dellen – lavendel, lentebloemen
Dijk - op de dijk staan twee
Faber – sofa Bernard
Holwerda – Holwerd aan Zee
Jong – jong en prachtig kunstwerk
Krol – van de dijk rollen
Laan – prachtige bomenlaan
Linthof – stil in 't hofje
Meer – straks meer
Meinsma – Meinsmawei
Mook – dom ook, zei hij
Slager – iets lager ligt
Tilma – die ons stil maakten
Torensma – verschillende kerktorens markeren
Wagen – Wagenborg
Weger – de weg ernaartoe
Weidenaar – bloemenweide naar het bos
Westra – hemelsblauwe, stralende zon.
Wieren – Wier&Wad
Wilde – wilden sommigen
Wiersma – naar wier smaken

D.G. Noot

PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Groencommissie	C. Miedema	571173
Doarpshûs De Terp	A. Beekma	241486
Wrâldwizer		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
It Koetshûs	Regina Meinsma	242208 of f.meinsma@knid.nl
U.D.I.	S. Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejster	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
Gymfer. S.S.S.	Maaïke Brouwer	06-12903002
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdhonk 't Terpke	jhoosternijkerk@gmail.com	
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Antje Allema s.allema@knid.nl	242243
De Bûnte Flinters	Bettina Weidenaar	06-25595228
Ropta Boys	J.A. Wijma	241574
OCO	P. Hoogland	241284
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	W. Elzinga (1 ^e bode) G. Post-de Boer (2 ^e bode)	06-54610661 06-50855011 of 241816
Koersbalvereniging ON	D. Weidenaar/W.Dijkstra	241546/241690
Burenhulpdienst	A. Kuiper-Wijtsma	241384
Wijkagent Harry van der Laan	harry.van.der.laan@politie.nl	0900-8844

Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle----- www.wrâldwizer-arlanta.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

AGENDA



In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud.

Maart

27 Doarpsskille 196 verschijnt

April

2 Paasspeurtocht Mei elkoar Warber

21 Training reanimatie met AED

Mei

18-22 Avondvierdaagse

Juni

1 Inleveren kopij voor Doarpsskille 197

26 Doarpsskille 197 verschijnt