



De Doarpskille

Juny 197 Nûmer 2/2021
41e jiergong

Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma
Grienewei 34
Tel. 242048
baudycuperus@knid.nl

Maria Schweitzer
De Dobbe 13
Tel. 06-44121160
maria.schweitzer@schweitz.net

Tineke Slager–Groenewoud
(Lay-out)
De Lyts Ein 2
Tel. 242020
doarpskille@hotmail.com

Anneke Weidenaar-Bergema
(Boargerlike Stân)
Langgrousterwei 23
Tel. 242148
annekebergema@hotmail.com

Geert van Wieren
Lou Sanen 1
Tel. 346683
gmvanwieren@hetnet.nl

Bankrek. nr.
NL32 RABO 03461.40.293

Yn dizze skille:

- Joie de vivre: oer it hâlden fan hinnen..
- Keatsferiening De Trije Doarpen lit wer fan him hearre
- It tema fan it doarpsfeest wurd bekind makke!
- Ropta Boys sjocht foarút
- En wa kin de beam yn?

Fan de redaksje

Ik wit net hoe't it jim fergiet, mar ik bin optein, want sa lang om let, mei we útsjen nei in libben sûnder strange, beheinende maatregels. Al sil it wol efkes wennen wêze om wer op de âlde foet fierder te gean, sûnder 1,5 meter ôfstân, hooplik sûnder mûlkap en ferfelende testen....

De bern gean wer nei skoalle en wat is it fijn om al dy bernelûden wer te hearren at se by ús lâns fytse as rinne om nei skoalle te gean. De drumband giet wer troch de buorren, UDI skalt wer út it Doarpshûs en ik moat sizze dat it my dochs wol wat docht.

Sûnt in skoftsje hawwe wy in hûn en dat is in hiele aardichheid. Wobbe lit ús út en dan komme je ûnderweis fan alles foarby.

Sa rûnen we oer it brêgje by de feart en seagen Johan Dijkstra dwaande mei it opskeppen fan al it guod wat him sammele hie by de trochgong.

En dat is net allinnich grienguod mar ek in dea skiep wie ien fan de saken dy't omheech brocht waard.....

Johan hat it winterskoft yn'e hobby west en in fernuftich bousel makke wat er op ôfstân betsjinje kin. Soks is dochs geweldich!

De boel wurdt frijmakke sadat de boatsjes wer ûnder de brêge troch farre kin. Lit de simmer mar komme!

D'r binne yn ús doarp safolle minsken dy't harren belangeleas ynsette om ús doarp moaier te meitsjen en leefber te hâlden.

Dat makket it wenjen hjir ek sa fijn!

De redaksje winsket jim allegearre in fijne fekansje en in protte lêswille!

tsg



Dûmny's tinzen



maar ik ben gelukkig
ook al zie ik het niet
teveel ontevreden met alles
te weinig tevreden met niets

Stef Bos



Stel! U woont alleen, bent herstellende van een operatie of vindt het lastig om elke dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Wat kan Van Smaak dan voor u betekenen?

Direct aan tafel met Van Smaak

Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd, 365 dagen per jaar dus ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving kunt u gebruik maken van de warme uitbreng van maaltijden voor senioren die niet meer dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft u een dieet of wilt u liever een gemalen maaltijd? Geen probleem. Wij doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen. Ook tijdelijk dus!

Een vertrouwd gezicht

"Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen en verse spinazie. Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van Smaak voor de deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme maaltijd komt brengen kijk ik daar echt naar uit," vertelt mevrouw De Lange. "De tafel dekken en aan tafel gaan, is alles wat ik hoef te doen. De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We kennen elkaar inmiddels al een aantal jaren, want hij is de vaste maaltijdbezorger op deze route. Ik red me op deze manier prima en de maaltijdservice is niet duur."

Proeven is geloven

Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan een proefmaaltijd aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website of stuur een mail naar info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u bepaalt zelf of onze maaltijd zo lekker is als wij zeggen.

Gratis proeven? Vraag een proefmaaltijd aan op www.vansmaak.nl/proefmaaltijd of bel 088-5115400

Van Smaak
Eet smakelijk!

Joie de vivre

Poele poele poele....!

Bij ons thuis was het een 'beestenboel'. Tamme kauwen vlogen door het huis en nestelden zich tot ons groot vermaak het liefst op het hoofd van mijn moeder (die dat doodeng vond).

Konijnen, katten, ringslangen, een geit, een ransuil, hokken vol met ratten en muizen, woestijnratjes en cavia's; alles mocht en alles kon.

'*Een huis is om in te leven*' was het motto van mijn ouders en daar maakten wij dankbaar gebruik van.

Zelf vond ik de vogels en vooral de kippetjes het leukst. Die prachtig gekleurde krielkipjes scharrelden als wandelende boeketjes door de tuin. We hoefden ze maar te roepen of ze kwamen aangesneld; tuk op een stukje brood of wat er ook maar uit de keuken kwam. De schitterende haan was zo mak dat hij gezellig op mijn schouder ging zitten als ik mijn rondje door de tuin maakte.

Mijn liefde voor kippen is nooit overgegaan.

Eenmaal wonend in Frankrijk stond een kippenhok dan ook hoog op mijn verlanglijstje.

Een handige vriend, wat hout en wat gaas en voilà: het kippenhok was klaar.

Kippen waren ook geen probleem: elk voorjaar heeft elke Franse 'Welkoop' jonge legkippen in de aanbieding. We haalden dus een mooi toompje en van een lieve buurvrouw kregen wij een schitterende haan. Ik was dolgelukkig.

Diezelfde middag bleek dat onze hond Bosco, een puberende tweedekans-hond met een slechte jeugd en dito neigingen, ook gek op kippen was. Met een triomfantelijke blik kwam hij achterom gerend met een spartelend slachtoffer in zijn bek. Hij schudde even met zijn kop zodat de kip begreep dat het hem menens was en keek ons aan alsof hij zeggen wilde: "Er zijn er nog meer hoor! Maar dan moet je wel snel zijn!", en maakte zich uit de voeten.

Pauls reactie was verbluffend, snel en doeltreffend: hij trok een klomp uit, keilde hem richting Bosco en....

De boodschap was de boosdoener meteen en pijnlijk duidelijk: foute boel!
De zieltogende kip heeft vermoedelijk nog net de verbijsterde blik van zijn
aanvaller gezien maar kon het helaas niet meer navertellen.

Ook onze andere hond, Fons, een tikkie uitgekookter, bleek de kipjes een
aanwinst te vinden. Wekenlang vonden wij geen enkel ei...

De sluerik wist dat het onverstandig is de kip met de gouden eieren te
slachten en hij wachtte dus braaf totdat de dames kakelend van
tevredenheid uit hun leghok kwamen...

We hebben nog geprobeerd hem te ontmoedigen met enkele, met rode
peper, geïnjecteerde eieren (ideetje van de Franse buurman) waarna hij
ons tevreden bedankte voor de verbeterde receptuur.

Een verhoogde omheining bood uiteindelijk uitkomst.

De kippenren was nu wel hoog genoeg maar bleek voor anderen nog
steeds een makkelijk te nemen vesting. Meneer kiekendief pakte op
klaarlichte dag nummer 2, een civetkat nummer 3 en terwijl wij nog aan
het bijkomen waren van de schrik bleek dat ook de jongens van mevrouw
de Vos erg veel trek hadden in kipnuggets...

In slechts luttele weken waren wij dus weer kippenloos en behoorlijk
moedeloos.

Maar het werd weer voorjaar en het begon bij mij toch weer te kriebelen:
hoe gezellig zou het toch zijn om van die gezellige kleurige wroeters in de
tuin te hebben!



We besloten daarom onze pigeonier, een soort hoge stenen duiventoren die je vaak in de Dordogne in Frankrijk tegenkomt, om te bouwen tot versterkt kippenpaleis. Hufferproof ditmaal!



We kochten weer 5 kippen, kregen weer een haan en instrueerden de honden dat ze het dit keer niet in hun hoofd moesten halen...

Dat leek indruk te maken: Bosco liep nieuwsgierig maar op afstand om de nieuwe bewoners heen en je zag hem haast denken: "Er was iets mee??....er was iets mee....??" Een kort "Uhh" bleek afdoende om hem te herinneren aan een onverklaarbare maar pijnlijke ontmoeting met een vliegende klomp.

Maar ook ditmaal hadden we geen geluk.

Nummer 1 lag de volgende dag al dood in het hok en nummer 2 zag er ook bepaald niet kiplekker uit. Nu bleek een zeer besmettelijke ziekte te hebben toegeslagen.

Nummer 1 kreeg een mooi plekje onder een struik en nummer 2 ging in quarantaine in een afgesloten poezenmand.

Ik kocht medicijnen bij de dierenarts en hoopte er het beste van. Maar de lock-down beviel de zieke kip maar matig. Zij ging niet dood maar werd ook niet echt beter.

Bosco had inmiddels van zijn maatje Fons begrepen dat geduld een goede zaak is en had zijn tactiek gewijzigd: elke dag posteerde hij zich verlekkerend voor het deurtje van de kennel wat ook niet bepaald een rustgevende invloed op het kippetje had.

Ik keek het zo'n twee weken aan en besloot toen dat het welletjes was. Een kip die niet lekker kan scharrelen en doen, heeft geen fijn kippenleven dus ik ging er mee naar de dierenarts.

In de wachtkamer trof ik, niet ongewoon in Frankrijk, een gillend varken, een klein kalf, drie grote jachthonden, een poedel met morbide obesitas en een blazende kat en de bijbehorende bonte verzameling eigenaren.

Mijn kip, inmiddels gewend aan de starende blikken van Bosco, was in korte tijd erg ZEN geworden en bleef dus tot ieders verbazing onverstoort in haar mandje zitten.

De dierenarts was duidelijk: de kip zou niet meer beter worden. Het zou beter zijn om hem af te maken. Ik was inmiddels aan het dier gehecht geraakt dus vond dat toch verdrietig nieuws.

Toen de dierenarts de kip weer terug in het mandje wilde zetten, kennelijk in de veronderstelling dat ik thuis wel zelf de klus zou klaren, vroeg ik hem of hij de kip niet wilde laten inslapen?

“Uiteraard. Geen probleem. Wilde ik de kip begraven of laten cremen?” Ik mompelde dat dat laatste niet hoefde; we hadden een grote tuin.

Na het betalen van de gepeperde rekening ging ik met de inmiddels dooie maar ongetwijfeld ook duurste kip van de Dordogne, naar huis.

Hij kreeg, onder de teleurgestelde blikken van Bosco en Fons, een plechtige begrafenis naast nummer 1.

Een paar weken later, wij liepen met een grote groep mensen en honden te wandelen door de prachtige natuur van de Dordogne, raakte ik gezellig aan de praat met een mij nog onbekend Nederlands echtpaar dat al jaren in Frankrijk woonden.

Hun kinderen waren helemaal verfranst, vertelden zij. Een van hun zoons was zelfs getrouwd met een Française en was hier dierenarts geworden. Goh, zei ik, dan maakt hij hier waarschijnlijk wel wat mee. Want ze gaan hier zo anders om met hun dieren!

“Nou dat is zeker!”, beaamden zij.

“Zoals de mensen hier bijvoorbeeld met hun jachthonden omgaan! Die zitten een heel jaar te verhongeren in een hok maar in het jachtseizoen worden opeens kosten noch moeite gespaard om ze te laten presteren. Sterilisatie? Daar doen ze niet aan want dan jagen ze zogenaamd minder goed. Belachelijk idee! Dus die teefjes krijgen elk jaar 2 tot 3 keer een nest. En je wilt niet weten hoe dat gaat (...)!”

Ze was even beduusd van haar eigen verhaal maar toen leek haar iets heel erg grappigs te binnen te schieten: “maar hij maakt ook dolksomische dingen mee hoor!”. En met een ‘weet-je-nog-wel-gebaar, naar haar man vervolgde zij, inmiddels hinnikend van de lach: “Goh, Henk, weet je nog, hoe we gelachen hebben toen hij vertelde over die vrouw die haar kip wilde laten euthanaseren?!!”

MS



Vernieling dorpsbos

18 april jl. heeft Dorpsbelang Oosternijkerk een open brief gestuurd naar Staatsbosbeheer en de gemeente Noard East Fryslân over de miserabele staat van ons bos. De brief heeft in de media de nodige aandacht gehad.

Oosternijkerk 18 April 2021

Betreft: vernieling bos Oosternijkerk

Aan: Staatsbosbeheer en Gemeente Noardeast-Fryslan

Geachte heer of mevrouw,

Al tientallen jaren zetten bewoners van Oosternijkerk zich op vele vlakken belangeloos in om de leefbaarheid binnen ons dorp op orde te houden en ook naar een hoger niveau te tillen.

Gevolg hiervan is dat Oosternijkerk een bijzonder dynamisch en actief dorp is met een hechte gemeenschap. Voor het in stand houden van het bos was de groencommissie in het leven geroepen.

Echter door verschil van inzicht met Staatsbosbeheer (SBB) en het moeilijke communicatievermogen van SBB betreffende het bos, leverde dit veel frustraties op bij de vrijwilligers. Met pijn in het hart van alle betrokkenen is uiteindelijk de groen commissie, na een bestaan van meer dan tien jaar, opgeheven.

Dit resulteerde in een langzaam verslechterende conditie van ons bos. Het bos wordt door velen gebruikt voor de dagelijkse wandeling en voor diverse activiteiten en heeft dus een belangrijke functie binnen de leefbaarheid van Oosternijkerk. Door het ontbreken van onderhoud van zowel SBB als ook de groencommissie is het idee in 2018 ontstaan om, uiteraard met de actieve vrijwilligers, de paden binnen het bos weer te voorzien van een nieuwe laag asfaltgruis. Echter in 2018 stond ook onderhoud gepland in het bos, dus is door ons besloten om dit laatstgenoemde na het onderhoud uit te voeren.

Na een vertraging van 3 jaar is inmiddels het onderhoud uitgevoerd. Echter kan men hier beter spreken van vernielingen en serieus in overweging nemen om aangifte te doen. Het bos is binnen enkele weken omgetoverd naar een "plaats delict". Het is ronduit beschamend dat een organisatie zoals SBB blijkbaar een marionet is geworden van de biomassa industrie over de rug van de dorpsbewoners!

Het bos is vernield, niet meer fatsoenlijk toegankelijk en ronduit gevaarlijk voor spelende kinderen. Dit onderstreept de mening van velen dat SBB op geen enkele wijze oog heeft voor de leefbaarheid in de dorpen, om een bos, waar tientallen jaren vrijwilligers hun hart en ziel in gelegd hebben, binnen een aantal weken te vernielen!!

En gemeente Noardeast-Fryslan? Waar worden in dit proces de belangen van de inwoners van deze gemeente bewaakt? Het vernielen van de bossen is een zware aanslag op de leefbaarheid. Dit kan toch niet geaccepteerd worden? De jarenlange inzet van de vele vrijwilligers in Oosternijkerk en alle dorpen waar deze vernielingen hebben plaatsgevonden worden hiermee zwaar ondermijnd. Hoe kunnen wij als actief dorp de leefbaarheid op peil houden wanneer deze vernielingen legaal kunnen plaatsvinden??

Ook wij als Dorpsbelang Oosternijkerk zijn een groep vrijwilligers met een passie voor Oosternijkerk en de leefbaarheid hierin. Het siert u allen het fatsoen te hebben om inhoudelijk te reageren. Het afdoen met: deze vernielingen zijn groot onderhoud, zullen wij, dat zal u hopelijk begrijpen, niet accepteren.

Dorpsbelang Oosternijkerk.

Doel van de brief was om (uit)eindelijk in gesprek te komen met SBB. In het verleden heeft de groencommissie tezamen met Dorpsbelang getracht gesprekken te voeren met SBB. Deze gesprekken leidden tot niets, te meer omdat SSB dorpsbelangen en groencommissies niet als een volwaardige gesprekspartner zien.

Naar aanleiding van de brief was SBB bereid om op locatie het gesprek aan te gaan en de situatie te bekijken en te bespreken. Boswachter Gjerryt Hoekstra is 14 mei langs geweest en met een delegatie van Dorpsbelang is een rondgang gemaakt door het bos. Hierbij is, door de boswachter, uitgelegd dat de rigoureuze snoei nodig was in verband met de essentaksterfte (agressieve schimmel). Hierdoor is het noodzakelijk om alle essen uit het bos te snoeien. Dit is rigoureus machinaal uitgevoerd met de huidige situatie tot gevolg. Opmerkelijk detail is dat niet alle essen zijn verwijderd omdat de machine daar niet bij kon! De boswachter gaf toe dat de huidige staat van het bos niet de schoonheidsprijs verdient. SBB is tot 1 april bezig geweest om de situatie enigszins te verbeteren, echter doordat het broedseizoen is ingegaan zijn alle werkzaamheden opgeschort tot augustus. Medio augustus zal SBB verdergaan met opruimen van het hout en losse takken. Ook worden er voorbereidingen getroffen zodat in 2023 kan worden gestart met de nieuwe aanplant.

Het zal duidelijk zijn dat het nog jaren duurt voordat het bos weer enigszins hersteld zal zijn. Dorpsbelang heeft aangegeven bereid te zijn om ondersteuning te bieden bij het onderhoud van het bos in welke vorm dan ook; van gras maaien tot het overnemen van het bos. Echter bleek uit het gesprek dat SBB nog altijd een stugge organisatie is die veelal in onmogelijkheden denkt in plaats van mogelijkheden. Om deze reden hebben we de boswachter onze nieuwe brug laten zien en zijn we bij de nieuwbouwlocatie van de school geweest; "Dit krijg je als je in mogelijkheden denkt, SBB!!"

En hoe nu verder? Tot augustus gebeurt er niks in het bos, in de tussenliggende periode gaat Dorpsbelang in gesprek met SBB om in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor het onderhoud van het bos tevens de eventuele mogelijkheden te bekijken om het bos in het geheel over te nemen.

Wordt vervolgd!!

Financieel verslag 2020

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DORPSBELANG OVER

2020

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Beginsaldo Totaal	€ 13165,55	Rente en kosten	€ 170,62
Contributies, giften	€ 2694,50	Lidmaatschappen	€ 134,00
Basisvergoeding gemeente NEF	€ 1500,00	Sinterklaasfeest 2020	€ 206,55
subsidie 75 jr bevrijding	€ 675,00	Leden en ledenvergadering	€ 76,95
Bijdrage OCO Sinterklaas 2019	€ 346,04	App ontwikkelaar dorpsapp	€ 6757,25
Inkomsten oudjaarsfeest 2019	€ 6251,45	Diversen	€ 219,10
Subsidie Dorpsapp	€ 6500,00	Muziek en drum	€ 550,00
		Doarpsskille	€ 50,00
		Kalenders	€ 554,18
		Bestuur en vergaderkosten	€ 245,00
		Wenskerstboom, verlichting	€ 566,20
		Overige activiteiten	€ 197,76
		activiteiten mei elkoar warber	€ 370,00
		Dodenherdenking	€ 141,95
		Oudjaarsfeest 2019	€ 7554,00
		Rozenactie corona	€ 142,00
		Eindsaldo Totaal	€ 13196,98
Totaal	<u>€ 31132,54</u>	Totaal	<u>€ 31132,54</u>
Beginsaldo Kas	€ 590,00	Eindsaldo Kas	€ 152,55
Beginsaldo Bank	€ 2761,62	Eindsaldo Bank	€ 3729,32
Beginsaldo Spaarrek	<u>€ 9813,93</u>	Eindsaldo Spaar rek.	<u>€ 9315,11</u>
Beginsaldo Totaal	€ 13165,55	Eindsaldo Totaal	€ 13196,98
Inkomsten 2020	€ 17966,99	Uitgaven 2020	€ 17935,56
In het afgelopen jaar is het saldo vermeerderd met			€ 31,43

Overige activiteiten:

bijeenkomst warmtecamera, paaseivenen

Activiteiten

Voor de zomer hebben we geen activiteiten meer gepland. Er komen gelukkig steeds meer verruiming in de corona maatregelen. Dit betekent voor ons dat we weer wat activiteiten durven te plannen. Zo gaan we in september met de oudjaarscommissie in gesprek om te kijken of we dit jaar weer gezamenlijk een oudjaarsfeestje kunnen houden.

Met Halloween op **29 oktober** willen we dit jaar een **spokentocht** organiseren. Hiervoor zoeken we natuurlijk weer creatieve spoken. Jullie mogen je aanmelden bij één van de leden van het Dorpsbelang.

Dorpsfeest 2022

In de vorige Skille hebben we al aangekondigd dat we het dorpsfeest 2022 gepland hebben van 23 t/m 26 juni. De laatste bestuursvergadering hebben we eindelijk dan weer eens fysiek bij elkaar gezeten en dat was ook wel nodig. Om creatief te worden moet je bij elkaar zitten en het liefst met een hapje en een drankje. Dan pas komen de ideeën los. Het thema van het feest wordt



Hoe het dorpsfeest er volgend jaar uit komt te zien weten we nog niet helemaal. Of we weer zoals vanouds een feest kunnen organiseren of dat er nog beperkingen zullen zijn, zullen we in de loop van dit jaar wel ervaren. Wij gaan er eerst maar vanuit dat we weer kunnen feesten en gaan gewoon los met alle voorbereidingen.

Jeu de boulesbaan

Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van de jeu-de-boulesbaan. Dit vinden we als Dorpsbelang erg jammer.

De activiteiten zoals volleybal en koersbal zijn dit seizoen allemaal niet doorgegaan. Misschien dat deze verenigingen of een paar leden hiervan een aantal avonden met hun leden een jeu de boules avondje willen organiseren.



Maar ook buurtverenigingen zouden een gezellig avondje op de jeu-de-boulesbaan kunnen houden. Koffie en cake erbij Gezellig.

Kom op mensen, zoek elkaar weer op, nodig wat mensen uit en kom in actie. We moeten gebruik maken van de voorzieningen die we hebben.

Herinrichting Speeltuin aan de Buorfinne

Op onze oproep in de vorige Skille, om input voor de nieuwe speeltuin, hebben we een flink aantal reacties gekregen. Daarnaast zijn een aantal kinderen geïnterviewd en gevraagd om aan te geven wat zij van de huidige speeltuinen vinden en wat ze graag veranderd willen hebben. Heel fijn al die input, hartelijk dank daarvoor!

We hebben alle informatie verzameld en aan het projectplan, dat we hebben geschreven, toegevoegd. Ook hebben we een kostenbegroting opgesteld en een dekkingsplan gemaakt, waarin staat hoe wij deze speeltuin willen financieren.

Onze planning is als volgt: We willen het komende half jaar de subsidies aanvragen en in het voorjaar van volgend jaar beginnen met de uitvoering. De herinrichting van de speeltuin kunnen we realiseren door subsidies binnen te halen en door een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. Daarnaast willen we ook een aantal acties houden om geld in te zamelen.

Zo denken we aan een verkoopactie en om de kinderen erin te betrekken willen we ook een sponsorloop en een actie "heitje voor een karweitje" organiseren. Deze acties zullen we na de zomervakantie houden.

Tot zover eerst de nieuwsupdate!

Bestuur Dorpsbelang

Avondvierdaagse 18 t/m 21 mei 2021

Zoals er meer activiteiten na een jaar 'pauze' weer werden opgestart, zo ook de avondvierdaagse van Oosternijkerk. Al was het nog wel met wat aanpassingen hier en daar, toch kon er weer met elkaar gewandeld worden door de weidse contreien van Oosternijkerk.

De aanpassingen werden voorafgaand aan de vierdaagse uitgelegd middels een huis aan huis verspreide flyer, zodat iedereen wist waar en hoe het deze keer anders zou gaan.

Vanaf dinsdagavond vlogen de start- en routekaarten 'de Terp' uit en ging iedereen zeer goed gehumeurd ("we kunnen en mogen gezamenlijk weer wat doen!") op pad!

En dat was nog niet alles. Het bleek dat de drumband hun 'buitenoefening' ook op deze avond had gepland. En zo vlogen de muzikale vitaminen ook nog door het dorp.



Onderweg bij de controlepost stonden enkele leden van het Dorpsbelang (ook met goed humeur) klaar met wat lekkers. Deze keer deelden ze geen drinken uit, omdat hierdoor groepsvorming zou kunnen ontstaan. De deelnemers waren hiervan al op de hoogte, zodat

menigeen tijdens de tocht gebukt ging onder zijn of haar té zware tas of rugzak. Deze was namelijk helemaal gevuld met liters frisdrank of water. Dit gewicht zorgde deze keer dus voor een extra 'workout'.

Vrijdagavond werden de deelnemers wederom door de drumband verrast met een optreden en stonden familieleden klaar met een bloemetje of wat lekkers. De ingevulde startkaart kon daarna in de blauwe ton bij dorpshuis worden gedeponeerd. Een week later gleeed de welverdiende medaille dan eindelijk door de bus.



Fijn dat het op deze manier toch door kon gaan en dank aan alle wandelaars, UDI en tot volgend jaar.

*Janneke Themmen.
Dorpsbelang*



Bloemen bij ingangen Oosternijkerk

In 2015 zijn er tulpenbollen bij de ingangen van Oosternijkerk (Mûnewei/Grienuwei) geplant. Deze waren ons aangeboden door de gemeente in het kader van Dokkum Tulpenstad. Als dorp hebben we een paar jaar van deze tulpenpracht kunnen genieten. Maar door de (grond) werkzaamheden bij dit kruispunt/ingang van ons dorp, hebben de bollen uiteindelijk het onderspit moeten delven. Jammer, maar begrijpelijk.



Dat vonden ook Yme Meirink en Peter Themmen. Zij besloten om gezamenlijk hier wat aan te gaan doen. In overleg met Dorpsbelang hebben beide heren bovenstaande kruis-punten (én bij ingang Oosternijkerk via de Langgrousterwei) zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met

een wildbloemenmengsel.

Zoals iedereen wel weet was het een (te) koud en guur voorjaar. Niet heel erg gunstig voor de ontwikkeling van het zaaigoed. Maar hoe dan ook hopen we dat in de loop van deze zomer de invalswegen van Oosternijkerk er fleurig en kleurig bij liggen!



Dorpsbelang Oosternijkerk

Paaseieren verven

Dit jaar kon er gelukkig weer de traditionele wedstrijd paaseieren verven gehouden worden voor alle leerlingen van de Wrâldwizer.

Hun meegebrachte (hardgekookte!) ei konden ze op school verven, of thuis, als dat nodig was door de coronaperikelen.

Hoe dan ook, het eindresultaat was er beslist niet minder om. Integendeel. Wat zaten er weer prachtige exemplaren bij! De een nog mooier dan de andere. Dat betekende ook, dat de jury het erg moeilijk vond om per groep de mooiste aan te wijzen. Na een hele middag bekijken en verwonderen werd er uiteindelijk toch door hen bepaald wie als winnaar uit de bus kwam.



De prijswinnaars kregen een waardebon en hun paaseieren werden samen met die van de andere kinderen tentoongesteld in de etalage van Piet en Saakje de Boer.

Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en hier volgt de uitslag;

- Groep 1 Liam Braaksma
- Groep 2 Marco Holtewes
- Groep 3 Marije Meirink
- Groep 4 Amarenthe Hofstede
- Groep 5 Doeke Bart Wassenaar
- Groep 6 Bowiena Werrie
- Groep 7 Jose Holtewes
- Groep 8 Oane Pieter van Driesum



*Janneke Themmen.
Dorpsbelang*

Mei elkoar warber

Zou het een traditie worden?

Geen idee maar voor het 2de jaar gingen er 2 paashazen op Goede Vrijdag door ons dorp om de kinderen blij te maken met paaseitjes.

Maar er was meer te doen voor de kinderen.

Vanaf 10:00 uur konden er toch eieren worden gezocht waarbij een letter was geschreven en als je alle letters allemaal had verzameld kwam er het woord chocolade paaseieren.



We hadden het op 2 manieren gedaan. Door ons dorp was er een route uitgezet en als je goed keek vond je op plekken het ei met een letter. Dit kon je dan weer invullen op een papier.

Het was dan ook een hele happening in ons dorp die vrijdag morgen. Veel ouders met hun kinderen zagen we door ons dorp stuiteren en je kan je dan afvragen wie er nu meer plezier in hadden de kinderen of de ouders. Ook digitaal was het mogelijk om mee te doen aan deze paasspeurtocht. Om de 10 minuten verscheen er een letter op onze Facebookpagina en zo rond 13:00 uur waren alle letters verschenen en had je het woord bij elkaar verzameld.



Vanaf 14.00 uur waren de paashazen welke de kinderen helemaal door het dulle heen maakten. De paashazen waren zo populair dat er verschillende foto's moesten worden gemaakt met natuurlijk de paashazen. Maar waar het uiteindelijk om ging waren natuurlijk de paaseitjes en als

men het goede woord van de paaspuzzeltocht had geraden kregen ze daarbovenop nog een lolly en een spekje.

Rond 15:30 uur zat het er weer op en konden we terugkijken op een geslaagde dag.

Langs deze weg willen we het Dorpsbelang bedanken voor hun financiële bijdrage en alle mensen die mee hebben geholpen om dit mogelijk te maken op welke manier dan ook.

Groetjes,

Mei elkoar warber

De boom in...

Elke dag maak ik wel 'een rondje met de hond' door ons bosje. Het is niet groot maar het is toch fijn om daar even tussen de bomen te lopen en vogels en planten te zien getuigen van de seizoenen.

Tot afgelopen najaar. Ik liep nietsvermoedend het bos in en.... schrok me wezenloos!

Dwars door het bos liep een slinger van vernieling; sporen van een halve meter diep, overal afgebroken takken op een hoop gekwakt. Aangereden en in slordige haast omgezaagde bomen.

De troosteloze ravage stond in schril contrast met de keurige stapels hout aan de rand van het bos: klaar om afgevoerd te worden.

Ik was verbijsterd. Wat was hier gebeurd?

Nu ben ik niet iemand die snel op de barricades staat maar dit raakte me diep.

Dat er gekapt moet worden OK, maar zó??

Dus maar eens de boswachter gebeld. Geen gehoor.

Staatsbosbeheer hoofdkantoor gebeld. "We weten van niks". "U hoort van ons..."

Na een paar weken, toch nog eens bellen...

"Oosternijkerk zegt u? Waar is dat? O, in het noorden? Zijn daar ook bomen dan? Dan kunt u bellen met onze afdeling in Twijzel..."

"Dat heb ik al gedaan mevrouw; dat nummer werkt niet".

"Ik ga voor u informeren. U hoort van ons..."

Weken later nog maar eens bellen...

"Oosternijkerk zegt u? Waar ligt dat? Oh in het Noorden? Ja, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling in Twijzel..."



Nu ja, ik liet het er dus maar even bij.



Het werd winter.

De diepe voren liepen vol met water en het wandelpad leek wel een brug over een verdrietig moeraslandschap. Zelfs de sneeuw kon de gaten niet verhullen. De bomen die (nog) niet gekapt waren hadden hun steun verloren en bij een beetje wind viel er weer eentje om. Al of niet dwars over het pad...

Het werd voorjaar. Het speenkruid probeerde zich dapper een weg te banen uit de keiharde bandensporen en de vogels lieten ondanks de kaalslag toch maar weer van zich horen.

Tot begin maart....

Een nóg grotere puinhoop bleek aangericht.

Nu waren zelfs de vogels er stil van...!

De bermen langs het fietspad waren finaal kapotgereden, de slootkant was onbegaanbaar geworden, de voren in het bos kniediep en het fietspad lag zo vol kluiten bagger dat je, al zigzaggend, tot aan je knieën onder de modderspatten zat. Er lag een (bijna) omgevallen boom dwars over het

wandelpad gevaarlijk te wezen maar.....natuurlijk!... het hout was verdwenen!

Nou ja, welke dronken aardbei had dit gedaan?

De respectloosheid voor mens, bos en dier ging mij hier echt te ver. Ik besloot ditmaal, tegen beter weten in, een brief naar Staatsbosbeheer te schrijven.

Over het bewezen belang van dit soort bosjes. Voor de CO2 opslag en de biodiversiteit maar vooral voor de mensen en de natuur, het gezondheidsvoordeel van het dagelijkse blokje om en het plezier van kinderen die lekker in zo'n bosje kunnen spelen.

Over de vrijwilligers in het dorp die dit bosje tot genoeg van iedereen prima hadden

onderhouden. Te gevaarlijk zei u? In de auto stappen omdat we straks alleen nog maar van bomen kunnen genieten op de Veluwe, dát is pas gevaarlijk!

En bovenal: als er dan al gehakt moet worden waarom dan op zo'n ongelooflijk respectloze wijze?



Ik verwachtte (weer) geen antwoord maar twee dagen later werd ik tot mijn verbazing gebeld door een boswachter.

Hij wilde ter plaatse de zaak komen opnemen maar draaide alvast het mij bekende liedje af.

(Ik heb hiervoor een periode in de provincie Groningen gewoond en daar haalde Staatsbosbeheer precies dezelfde streken uit: Kappen, Slopen, Hout Verkopen!)

Dit 'liedje' komt in het kort op het volgende neer:

"We kunnen niet anders want 'de essentaksterfte' hè!";

"Het broedseizoen, u begrijpt het wel hè, het moet dus snel";

"Nee, we doen het zeker niet voor het geld want we verdienen niets aan het hout!"(ahum);

“Ja, we snappen dat de mensen het niet leuk vinden maar de mensen uit deze regio zijn zo eigenwijs en willen maar niet snappen dat het echt niet anders kan”;

“En ja het wordt nog erger want straks volgt een tweede ronde, en een derde en misschien nog wel een vierde”;

“Ja, dat kan best wel eens lang duren maar het is ook heel vervelend dat mensen denken dat het hùn bosje is hè want dat is niet zo”.

“Het is echt heel vervelend voor ons dat wij steeds al die dingen moeten uitleggen....”

“Respectloos, zei u? Nou, In het andere bosje in uw dorp doen de mensen ook heel eigenaardige dingen hoor! Daar maken ze van òns bos hùn tuin.”

De week erna trof ik de boswachter op de afgesproken plek in het bosje. Hij had al vast een inspectie-rondje gemaakt.

Een vriendelijke vent met de moeilijke opdracht de weerstand bij deze weerbarstige bevolking een beetje glad te strijken.

Dat lukte dus niet echt toen hij het gesprek opende met de zin:

“Ik heb het nog wel eens erger meegemaakt”!

“Pardon??...Nog Erger...??”

Omdat het kennelijk nog erger kán is dit dus OK??”

Ik was even met stomheid geslagen.

Maar de vriendelijke boswachter had vaker met dit bijtje gehakt en had dus op alles een opgewekt ‘antwoord’:

De baggerbende aan de slootkant?: “Het heeft niet veel zin om daar weer gras in te zaaien want over een paar maanden moeten we er weer overheen hè!”);

De slingerende kaalslag met diepe voren dwars door het bos? : “Tja, het moet in fasen hè” en “Daar kunnen we nu even niets aan doen vanwege het broedseizoen”;

De over het pad liggende boom (al de derde sinds de eerste kapsessie in het najaar)?: “Nu ja, er zullen er nog wel meer omvallen!”.

Ik: “Maar veiligheid was toch de reden dat u besloot dat er geen vrijwilligers meer in het bos mochten werken?”

Hij: “Maar toen die vrijwilligers in het bos werkten werd er ook wel eens bij ons geklaagd hoor!”

Ik: “Maar begrijpt u dat deze werkwijze respectloos overkomt? Even snel het hout eruit halen en voor de rest zoeken ze het hier maar uit?”

Hij: “Het gaat ons echt niet om het hout hoor maar we kunnen niet anders vanwege de essentaksterfte, het korte seizoen, geldtekort.....”.

Ik: “Als u zo met dit bosje in uw maag zit en het levert u zogenaamd niets op dan kunt u het toch gewoon teruggeven aan het dorp?”

Hij: (Geschrokken) “Oh nee, dat kan echt niet hoor!”

Ik: “Waarom niet?”

Hij: “ Uhhhhh....dat kost geld enzo”

Enfin, ik begreep dat dit gesprek uitsluitend bedoeld was om mij, voor zover dat nog kon, het bos in te sturen en zette dus maar een punt achter het gesprek.

De boswachter gaf mij nog een paar gelikte folders over hun aanpak van de essentaksterfte (“Om uit te delen in het dorp”) en verdween zo snel als nog fatsoenlijk was in zijn dure jeep van SBB.

Inmiddels heb ik begrepen dat ook in Metslawier (maar ook in andere dorpen) eenzelfde situatie speelt. Ook daar is de vrijwilligers verboden zich nog met het bos te bemoeien

opdat Staatsbosbeheer ongehinderd ‘hun’ productiebos kan rooien. Zogenaamd ook hier voor hun eigen veiligheid.

Ik heb mij laten vertellen dat de betrokkenheid bij hun bosje daar zo groot is dat zij stiekem (!) ’s avonds de paden vrijhouden en aanvegen....

Het moet niet gekker worden!

Gelukkig krijgt Staatsbosbeheer ook landelijk steeds meer kritiek op hun ‘beheer’.

Zo verschenen er recent diverse artikelen in de de landelijke kranten (en zelfs een artikel in de Leeuwarder Courant over de kaalslag in òns bosje), maar ook in een uitzending van Radar werd uitgebreid stilgestaan bij de kwalijke rol van SBB in het landschapsbeheer van Nederland.

Zo blijken zij verantwoordelijk voor de toenemende en snelle ontbossing in Nederland.



Een ontbossing die in vergelijking met andere landen in Europa, ongekende vormen aanneemt en haaks staat op de klimaatdoelen. Staatsbosbeheer heeft als enige partij in Nederland géén herplantingsplicht en heeft, niet alleen in Oosternijkerk en Metslawier, maar óveral in Nederland maling aan wat burgers ervan vinden.

In grote prestigieuze natuurgebieden worden met veel poeha miljoenen kostende bezoekers- en educatie-centra gebouwd (oh, wat zijn we goed bezig!) maar in de kleinere bosjes, waar minder mensen van zich kunnen laten horen, wordt 'geluidloos' en winstgevend 'productie' gedraaid.

Ik heb inmiddels begrepen dat ook Dorpsbelang en de gemeente zich hebben opgewonden over deze situatie en actie ondernemen. Ik wens ze een lange adem en veel sterkte!

Daarbij hoop ik op een lokale ontdekking van de zeldzame 'Korenwolf', een roedeltje wolven, regionale burgerlijke ongehoorzaamheid of een wonder!

En Staatsbosbeheer?

Die mogen van mij de boom in!

MS



Ontwikkelingen kindcentrum Wrâldwizer

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen. We zijn nu vooral bezig met de oriëntatie op meubels voor het Kindcentrum (KC). Voor het KC worden grotendeels nieuwe meubels aangeschaft. De school is in gesprek met drie interieurbedrijven. Zij geven ons in de komende periode een impressie van welke meubels en indelingen passend bij het onderwijsaanbod van de Wrâldwizer,



mogelijk zijn. Na de zomervakantie geven de bedrijven een presentatie aan de werkgroep interieur. In de werkgroep interieur zitten ouders, teamleden, expert van onderwijsbureau Meppel, de kwaliteitsondersteuner van de school en de directeur.

Begin komend schooljaar selecteert de werkgroep interieur in afstemming met de stuurgroep van de nieuwbouw, een bedrijf en wordt de bestellijst opgesteld.

Versoepeling Corona richtlijnen maakt schoolkamp en schoolreisje mogelijk!

Er kan en mag steeds meer. Er worden landelijk bijna wekelijks versoepelingen aangekondigd. Nadat de versoepelingen bekend zijn, wordt er binnen stichting Arlanta een doorvertaling voor de scholen gemaakt.

Op de school kijken we waar mogelijkheden liggen. De vraag die we ons stellen is "wat kan en mag wel". Door deze vraag leidend te laten zijn, kunnen we daar waar kansen liggen om activiteiten door te laten gaan deze oppakken. De laatste versoepelingen hebben het mogelijk gemaakt dat de schoolreisjes en het schoolkamp door kunnen gaan! Voor de kinderen en het team geweldig nieuws!

Hoogste punt nieuwbouw

Op 17 juni jl. is het hoogste punt van de bouw van Kindcentrum de
Wrâldwizer bereikt! Een gedenkwaardig moment!
Michelle van der Sluis



Brassband UDI

Tiden lang wist ik net goed wat ik skriuwe moast yn de Skille. Nei moannen wachtjes krigen wy ein maaie dan einliks goed nijs! Wy meie wer! Sûnt begjin juny binne wy wer oan it repetearjen.
Wat hearlik om wer mei-inoar muzyk te meitsjen.
Der binne no trije learlingen dy't al in skofft nei it jeugdkorps gienen, dy't no ek mei ús mei spylje. Jesse van der Laan en Renata Postma op kornet en Bente Brouwer op bariton. Sy bliuwe earst oant it skofft.
Wy hoopje dat jimme in soad wille ha sille by UDI!
Wy hoopje snel wer wat fan ús heare litte te kinnen yn it doarp.
Wy winskje jimme alfêst in prachtige simmerfakânsje.
Oant gau!
Rinskje



**Kookt u,
of koken wij
vandaag?**

- ✓ Specialist in diëten
- ✓ Gemalen en vloeibare maaltijden
- ✓ Bezorging aan huis
- ✓ Uw eigen maaltijd samenstellen
- ✓ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
- ✓ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

Van Smaak
Eet smakelijk!

WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400



Stichting Dorpshuis 'de Terp'

Er komt weer wat leven in de brouwerij! De blokfluitles en de gymlessen zijn weer begonnen en ook UDI oefent weer wekelijks in De Terp! Zodra het mogelijk is – zonder al te veel voorwaarden en beperkingen – zal ook op zaterdagmiddag de deur weer opengaan!

Verbouw/uitbreiding

Momenteel is het bestuur bezig om alle subsidiemogelijkheden te onderzoeken, zodat deze organisaties aangeschreven kunnen worden om de verbouw te kunnen bekostigen. De eerste aanvraag is inmiddels de deur uit. Een drietal leerlingen van het Dockinga College heeft een onderzoek gedaan naar de akoestiek van de huidige gymzaal en ze hebben aanbevelingen gedaan om deze in de nieuwbouw van de zaal te verbeteren. Aan het bestuur en enkele andere belangstellenden hebben ze een presentatie gegeven.

AED is verplaatst naar It Koetshûs

Omdat het hek om het dorps huis 's avonds op slot gaat, was de AED niet meer bereikbaar.

In overleg met Dorpsbelang is de AED verplaatst naar It Koetshûs.

De locatie is gewijzigd in het oproepsysteem: Foeke Sjoerdsstrjitte 2 Oosternijkerk. Meer info: <https://hartslagnu.nl>

Activiteiten

Na de vakantie staat de dorpsbarbecue op de agenda, de datum is nog niet vastgesteld, hou dus Facebook en de brievenbus in de gaten!

Het bestuur

25 jier lyn yn de Doarpsskille



Afscheid dokter Dekker

Donderdag 30 december '65
van 14.30–17.30 uur
in het dorpshuis „De Terp”
te Ooster-Nijkerk

SPREKUREN OOSTER-NIJKERK

m.i.v. 3 januari 1966

B. v. KALSBEEK,
arts, Ternaard
Tel. 05198-316

Spreekuur:
ma. en do. 8.30—9.00 u.
Visites: ma., wo., vrij.

Zuigelingenbureau:
1e do. der maand.
9.00—9.30 uur.

Gewijzigde spreekuren
te Ternaard van

B. v. Kalsbeek, arts.

Ochtendspreekuur:
di., wo., vrij., za. van
8—9 uur

Avondspreekuur:
ma. en do. van
6.30—7.00 uur.

B. D. DE VRIES,
arts, Ternaard
tel. 05198-218

Spreekuur:
di., en vrij., 8.30—9.00 u.
Visites: di., do., za.

Zuigelingenbureau:
3e vrij. der maand
9.00—9.30 uur

Gewijzigde spreekuren
te Ternaard van

B. D. de vries, arts

Ochtendspreekuur:
ma., wo., do., za.
van 8.00—9.00 uur.

Avondspreekuur:
di. en vrij.
van 6.30—7.00 uur

Visites telefonisch aanvragen te Ternaard

V O O R 9 UUR 'S MORGENS



peuterspeelzaal
De Berneijster

Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

Wat gaat het toch snel! Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie! Wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan? Natuurlijk zijn we zo nu en dan weer even wezen kijken bij het prachtige nieuwe kindcentrum, wat wordt het prachtig! Ons lokaal is ook al een beetje zichtbaar! Om de bouwplaats wat op te leuken hebben we, net als alle groepen van de basisschool, een mooi kleed mogen versieren, deze doeken zijn te bewonderen aan de hekken die om de bouwplaats staan, een prachtig gezicht!





We hebben ook bezoek gehad van boer Hans Anema uit Nes, hij kwam met zijn grote tractor naar de Bernejstee omdat we als thema 'verkeer' hadden, de kinderen die het leuk leek mochten zelfs even in de tractor zitten! Een hele belevenis!





Nu het mooie weer eindelijk is gekomen kunnen we ook weer volop genieten van het buitenspelen, de kinderen vermaken zich uitstekend op het plein bij ons tijdelijke onderkomen!

We maken er hopelijk nog een paar zonnige weken van met z'n allen!

Nog even een leuk bericht als afsluiter: de Bernejster heeft een paar weken geleden bezoek gehad van de GGD en is weer helemaal goedgekeurd! Het rapport is te vinden op de site van Stichting Kinderopvang Fryslân (www.skf.nl).

Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejster”

Peuterspeelzaal “de Bernejster” is gevestigd in een tijdelijk onderkomen bij dorpshuis de Terp. De peuters hebben hun eigen unit en kunnen lekker buiten spelen op een speciaal ingericht speelplein bij het dorpshuis.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half tot 4 jaar twee t/m vier ochtenden per week komen spelen. Ze maken kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn en spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere leeftijdsgenoten.

De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat. Hierbij is het niet meer haalbaar om vaste groepen te behouden. Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan.

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De Bernejster/SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam naast de deur. In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de Bernejster”. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan contact op met een van de oudercommissieleden.

Contactgegevens Juf Afke Jongeling

0519-241918 of 06-13575848

Opgeven peuters

(online inschrijfformulier) www.kinderopvangfriesland.nl

Tijden peuters

Maandag t/m donderdag: 8.30uur – 12.00uur

Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen op “de Bernejster”!

Kaatsvereniging De Trije Doarpen



Waarbij veel omliggende verenigingen de seizoenstart uitgesteld hebben naar 5/6 Juni, net zoals de KNKB, gingen wij gewoon los op 5 mei omdat de regels zeggen dat onderlinge wedstrijden in eigen dorp mogen. Helaas nog steeds zonder publiek, maar het terras mag wel open en vanaf 5 juni ook de kantine weer. Was het tot nu toe wedstrijden tot 27 jaar, ook dat is losgelaten en mogen de senioren ook weer.

Gelukkig hebben de meeste sponsors vorig jaar hun wedstrijden wel gewoon aangehouden en ook voor dit jaar hebben de meesten alweer toegezegd. Omdat wij als kaatsvereniging geen coronasubsidie aan konden vragen, dachten wij aan een flessenactie om toch wat inkomsten te verkrijgen. Dit hebben we geweten.... op zaterdag 24 april werd er in Metslawier, Niawier en Oosternijkerk massaal gehoor gegeven aan onze oproep. Met 26 jeugdleden en 11 ouders en bestuursleden werden ruim 2400 flessen opgehaald. Voor ons was dit als vereniging overweldigend, zakken vol, lege kratten bier, boodschappentassen en dozen met flessen stonden overal langs de route klaar en ook bij de voordeur werd nog menig fles gegeven. Wat zijn wij ontzettend dankbaar dat iedereen zo gul gaf, en ook zeker de Coöp uit Anjum waar we al deze flessen in konden leveren. Het eindbedrag was € **1.076,80**. Inmiddels zijn er al nieuwe ballen besteld voor de trainingen en wedstrijden.



Op dit moment geeft Aljantine training aan 3 leeftijdsgroepen vanaf 8 jaar op vrijdagmiddag en worden de kabouters (6/7-jarigen) getraind door Isabella en Suzanna. Ook de trainingen zijn dit jaar eerder begonnen omdat verder bijna alles stilligt.

Omdat de kledinglijn van de vereniging flink verouderd is, zijn we op zoek gegaan naar sponsors voor nieuwe afdelingsshirts. Die hebben we gevonden in Faber Installatietechniek Oosternijkerk (jongens en schooljongens) Synco Dredging Solutions uit Niawier (schoolmeisjes) en vleesbedrijf Weidenaar uit Dokkum (pupillenmeisjes) Deze 4 parturen zullen op de afdelingswedstrijden en het NK voor onze vereniging uitkomen dit kaatsjaar. We hebben nog nooit zoveel afdelingsparturen gehad als dit seizoen. Het jongenspartuur zal dit jaar weer verschijnen op de Freulepartij in Wommels. Wij zijn deze sponsors dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage. In de volgende dorpskrant zullen we de partuurfoto's met hun sponsor laten zien. We hopen dat het weer snel wat beter wordt, kaatsen is toch een zomersport, en hopen dat de Corona snel weg is zodat we ook weer publiek kunnen ontvangen. Dit jaar zullen er ook kaatswedstrijden (KNKB) op zondag worden gekeerd. Omliggende dorpen zijn hier een paar jaar geleden al mee begonnen en ook verderop in Friesland wordt veel op zondag gekeerd. Als bestuur zijn we van mening dat we mee moeten gaan met deze vooruitgang omdat er op zondag ook meer vrijwilligers beschikbaar zijn, met name bij de KNKB-wedstrijden waar meerdere vrijwilligers nodig zijn. We zullen de KNKB-wedstrijden aanpassen naar 11.00 uur i.p.v. 10.00 uur.

Mocht u eens mee willen kaatsen in een wedstrijd of gewoon komen kijken, wees dan van harte welkom op het Mearsfjild in Niawier. "Normaal gesproken" staat de koffie altijd klaar.

Bestuur de Trije Doarpen



Het is bijna het einde van een bewogen voetbalseizoen waarbij weinig werd gevoetbald tegen andere voetbalclubs. Een seizoen wat redelijk hoopvol begon, waarbij publiek bij het voetballen aanwezig mocht zijn al moest dat wel op de bekende 1.5 meter afstand. Eind september was het publiek niet meer welkom bij de wedstrijden en half oktober was het seizoen al voorbij. Zowel de competitie voor de senioren als voor de jeugd werd helemaal stilgelegd. De trainingen voor de jeugd konden wel doorgaan en onderling mochten er wel wedstrijden gevoetbald worden. Nu zijn we een dik half jaar verder en gelukkig voor alles en iedereen, en dus ook voor het voetbal, komt alles weer een beetje op gang. 5 juni is de jeugd weer begonnen met de regiocup. Dit is een kleine competitie opgezet door de KNVB waarbij de jeugd in de gehele maand juni een aantal wedstrijden kan voetballen tegen andere voetbalclubs. Voor de senioren lijkt het erop dat er geen wedstrijden meer komen in competitie verband.

Voor het hoofdbestuur en jeugdbestuur was het ook geen makkelijk seizoen aangezien er veel onzekerheden waren. De vergaderingen werden niet fysiek maar veel via Teams gehouden. Het jeugdbestuur had te maken met coronagevallen op school waardoor er direct geschakeld moest worden en trainingen geschrapt moesten worden. Ook de jaarvergadering die altijd in november wordt gehouden maar nu, na een aantal keren uitgesteld te zijn, in april ook via Teams gehouden werd. De crossloop en de nieuwjaarsreceptie gingen niet door. Acties zoals de aardappelactie en violactie moesten anders worden aangepakt maar verliepen gelukkig succesvol. Maar er kwamen ook nieuwe initiatieven zoals de online bingo waarbij de inmiddels bekende vos van tevoren veel reclame maakte. Een groot succes werd dit. Het "Koweskiten", een initiatief van de voetbalverenigingen Anjum, Holwerd, Oostergo, Ropta Boys en Ternaard mocht helaas niet doorgaan omdat dit als evenement werd gezien. Maar het is wel de bedoeling om dit alsnog door te laten gaan!

Op dit moment zijn we alweer bezig met nieuwe seizoenen. De indeling van de diverse teams moet vastgesteld worden en bij de KNVB opgegeven worden. Trainers en leiders voor de jeugd worden weer gevraagd om door

te gaan. Lukt dat niet dan moeten er nieuwe mensen gezocht worden. Het eerste elftal zal weer getraind worden door David Elmendorp. Klaas de Boer blijft ook als keeperstrainer in combinatie met Dokkum en Zwaagwesteinde. Arend Castelein wordt trainer bij het 2^e elftal. Arend volgt Kees Kool op die Ropta Boys gaat verlaten en naar VV Dokkum toegaat. De dames gaan samenwerken met Anjum omdat beide clubs te weinig speelsters hadden. De 35+ en 45+ spelen ook volgend seizoen op vrijdagavond hun wedstrijden.

Op 3 juli hebben we onze seizoen afsluiting en we gaan ervan uit dat in augustus iedereen weer los kan met publiek erbij!!

Mochten er nog liefhebbers zijn die op zaterdag een balletje willen trappen schroom niet, kom eens kijken of meld je aan. Zowel bij de senioren en (jongere) jeugd kunnen er wel een paar spelers bij. Info hierover staat op de site van Ropta Boys.

RS

**Afsluiting
Seizoen** 2020-2021
Senioren + JO17 & MO19
niet leden ook welkom!

Opgeven kan via:
- Geert 0612606094
betalen kan ook meteen via tikkie!

**3
JULI**

Aanvang: 14:00 uur BBQ : 17:00 uur
Deelname is 5 euro, inclusief bbq 17,50

Attractie nodig? HOOGLAND Attractieverhuur 0519-241284

KLEURPLAAT



DE SOPSLEEF



Hapkes foar in túnfeest as picknick

De simmer begint wer! Tiid foar in feestje as in picknick yn de sinne. Derom dizze kear lekkere hapkes om derfoar te brûken.



Geniet derfan!

***Hinneslaadsje**

- 200gr. gear hinnefleis*
- ½ mingelblik abrikozen*
- 2 stalen bleekselderij*
- 1 apel*
- sitroensop*
- 2 ytl. rjemme*
- ½ theeleppl kerrypoeder*

It gearre hinnefleis yn mooie blokjes snije. It blik abrikoazen leegje boppe in fergiet en útlekke litte. Dan de abrikoazen yn flintertinne stikjes snije. De bleekselderij kin yn smelle rinkjes snijt wurde. De apel skile, it klokhûs der ut helje, yn lytse blokjes snije en der wat sitroensap oer hinne sprinkelje.

In flutske rjemme losklopje mei in bytsje kerrypoeder en oer it slaadsje skeppe

***Folde tomaatsjes**

16 lytse tomaatsjes

sâlt

farske rjimmetsiis mei krûden (boursin)

3 ytl. medium sherry

piterseelje

De tomaatsjes waskje en de kroantsjes der ôfhelje. De plaskes derôf snije en mei in meske útholje. Fan binnen bestruie mei wat sâlt en omkeard dellizze te útdruppen. Wat sefte krûdentsiis losreare mei in snjit sherry en yn in slachrjemmespuit skeppe. Elk tomaatsje folspuitsje mei it guod . In tûfke piterseelje derop dwaan en serveerje op in mooie skaal, hearlik!

Alien

PUZZEL

In de vorige Doarpsskille bestond de puzzel uit een “strjittesiker”.
In deze puzzel waren alle straatnamen van Oosternijkerk verstoppt.
Hebben jullie ze allemaal kunnen vinden?

Oplossing Puzzel Strjittesiker

Horizontaal:

Doktersfiif
Griene Wei
Ald Each
Ropsterwei
Lou Sânen

Verticaal:

Ald Tún
Nijbuorren
Bartenswei
Foeke Sjoerdsstrjitte
Langgrousterwei
Terp
Bollingwier

Diagonaal

Berchúzen
Buorren
Lyts Ein
Oogh
Buorfinne
Mûnewei
Fiver
Dobbe



D.G. Noot

PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Doarpshûs De Terp	A. Beekma	241486
Wrâldwizer		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
It Koetshûs	Jacqueline Solle	06-12885604 of jackys@knid.nl
U.D.I.	Sanne Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejister	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
Gymfer. S.S.S.	Maaïke Brouwer	06-12903002
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdhonek 't Terpke	jhoosternijkerk@gmail.com	
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Anja Bandstra h.j.bandstra@knid.nl	241541
De Bûnte Flinters	Bettina Weidenaar	06-25595228
Ropta Boys	J.A. Wijma	241574
OCO	Hinke Elzinga	701967
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	W. Elzinga (1 ^e bode) G. Post-de Boer (2 ^e bode)	06-54610661 06-50855011 of 241816
Koersbalvereniging ON	W.Dijkstra	241690
Burenhulpdienst	A. Kuiper-Wijtsma	241384
Wijkagent Harry van der Laan	harry.van.der.laan@politie.nl	0900-8844

Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle----- www.wrâldwizer-arlanta.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

AGENDA



In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud.

Juli

- 3 Afsluiting seizoen Ropta Boys
- 10 Begin vakantie basisschool

Augustus

- ? Dorpsbarbecue
- 22 Einde vakantie basisschool

September

- 1 Inleveren kopij Doarpsskille 198
- 25 Doarpsskille 198 verschijnt

Oktober

- 29 Spokentocht