



De Doarpskille

Desimber **199** Nûmer 4/2021
41e jiergong

Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma
De Dobbe 7
Tel. 242048
baudycuperus@knid.nl

Maria Schweitzer
De Dobbe 13
Tel. 06-44121160
maria.schweitzer@schweitz.net

Tineke Slager–Groenewoud
(Lay-out)
De Lyts Ein 2
Tel. 242020
doarpskille@hotmail.com

Anneke Weidenaar-Bergema
(Boargerlike Stân)
Langrousterwei 23
Tel. 242148
annekebergema@hotmail.com

Geert van Wieren
Lou Sanen 1
Tel. 346683
gmvanwieren@hetnet.nl

Bankrek. nr.
NL32 RABO 03461.40.293

Yn dizze skille:

- De Dorpsapp wordt in gebruik genomen
- Kerstlicht in Oosternijkerk
- Matglas
- OCO gaat verder als.....
- Hoe is it no mei....Dirk Minnema?
- En noch folle mear.....

Fan de redaksje

De fjirde en lêste Skille fan it jier 2021.

In jier wêr't we efkes op it iis stean koenen,
dat beslúten is om Oosternijkerk fanôf 2022
Easternijtsjerk te neamen,

dat de earste peal slein is fan it nije " berne
sintrum" (basisskoalle)

It doarpsbosk fernield is troch SBB.

Mar ek dat ús doarp d'r in winkeltsje by
krigen hat; Anno 1832

en dat de keatsferiening mei it skoallefamkespartoer Nederlânsk kampioen wurden is.

Dit alles mei fallen en opstean troch it Coronafirus dat ek oan ús doarp net foarby gien is.

No rinne we nei it ein fan 2021 en moatte we ôfwachtsje wat it nije jier ús bringe sil.

At we it Doarpsfeest fiere meie sa at we dat went bin, is nog ôfwachtsjen mar dat de nije skoalle yn gebrûk nommen wurdt, is wol seker.

Mar no earst dizze Skille mar efkes lêze, der stean fêst en seker nijsgjirriche dingen yn.

De redaksje winsket de lêzers fan de Doarpsskille in goed en sûn 2022 ta.

BCS



Dûmny's tinzen



De Mus en de Duif

'Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?' vroeg een mus aan een duif?

'Minder dan niks', gaf die ten antwoord.

'Dan moet ik je toch een merkwaardig verhaal vertellen', zei de mus.

'Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig met stormgeweld, nee als in een droom zonder geluid of gewicht. Daar ik niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar bleven hangen.

Op de kop af

driemiljoenzevenhonderdeenveertigduizendnegenhonderdtweeenvijftig
waren het er.

Toen de

driemiljoenzevenhonderdeenveertigduizendnegenhonderddrieenvijftigste
vlok omlaag kwam – minder dan niks, zoals je zegt – brak de tak af'.

Daarop vloog de mus weg.

De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig denken bij zichzelf: 'Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkel mens om de vrede in de wereld te verwerklijken.





VERENIGING
VOOR DORPSBELANGEN
OOSTERNIJKERK

Oudjaarsfeest

In september zijn we samen met het bestuur van het dorpshuis en bestuur van het jeugdhonk bij elkaar gaan zitten om de voorbereidingen voor een oudjaarsfeest te starten. We hebben er met elkaar toch zo'n zin in om weer eens een feestje te kunnen vieren. Iedereen was vol goede moed. We hebben ons draaiboek erbij gepakt en de diverse actiepunten verdeeld.

Met de persconferentie i.v.m. de toename van de coronabesmettingen kwam alles weer op losse schroeven te staan. Op het moment van schrijven van deze kopij staat alles nog "on hold". Mocht het zo zijn dat we in welke vorm dan ook nog wat mogen organiseren dan pakken we het meteen op, maar we achtten de kans erg klein. Heel jammer voor ons allen en met name voor onze jeugd.

Bestuurswisseling

In het bestuur van het Dorpsbelang heeft inmiddels een bestuurswisseling plaats gevonden. Freerk Ids de Beer is afgetreden na ruim 12 jaar. Freerk heeft in deze jaren veel ideeën naar voren gebracht en heeft in veel projectgroepjes deelgenomen. Freerk nogmaals bedankt voor je inbreng! We hebben gelukkig inmiddels een nieuw bestuurslid gevonden. Sander Faber draait vanaf december mee. Sander van harte welkom in ons bestuur!

Speeltuin

We zijn ontzettend blij dat we de financiering van de speeltuin bijna helemaal rond hebben. Binnenkort kunnen we de opdracht gaan verstrekken aan de leverancier van de speeltoestellen. We hopen dat we in het voorjaar kunnen beginnen met de uitvoering van ons speeltuinplan. Begin volgend jaar worden er nog twee acties op touw gezet. Dit worden een lege flessenactie en een activiteit voor de basisschooljeugd. Zo kunnen zij zelf hun steentje bijdragen aan de nieuwe speeltuin. Over de exacte data zullen wij jullie nog informeren.

Dorpsfeest

De feestcommissie is inmiddels al een paar keer bijeengewees. De voorbereidingen zijn in gang. Veel inwoners zijn wat afwachtend en dat begrijpen we, maar als feestcommissie hebben we besloten om alle feestactiviteiten net als voorgaande jaren te organiseren. We weten immers niet hoe het komt. Aanpassen kan altijd nog, maar we gaan ervan uit dat er volgend jaar eind juni weer heel veel kan.

De feestcommissie is inmiddels compleet en wordt gevormd door: Klaas Jensma, Jelle Wagenaar, Freerk Ids de Beer, Theo Dorhout, Sander Faber, Hendrik Dam, Marcel Wijtsma, Renske de Weger, Janneke Themmen, Ineke Prins en Dieta Holwerda.

Lou Sanen Fase 3

De kavels aan de Dobbe, Lou Sanen fase 2 zijn op 1 na verkocht of in optie. We krijgen steeds meer vraag naar woningen en we weten van veel jongeren in het dorp dat ze op zoek zijn naar een huis. We hebben dit eind vorig jaar al aangegeven bij de gemeente in ons overleg over de woonvisie. We hebben in dit gesprek onze wens voor uitbreiding Lou Sanen fase 3 en daarmee aansluiting van de nieuwbouw op het dorp toegelicht. Wij weten uit behoeftepeilingen dat met name starters en senioren zoeken naar een woningen. Als senioren uit hun bestaande woningen gaan, dan brengt dit doorstroom op gang voor jongeren die een volgende stap op de woningmarkt willen zetten.

Tot onze verbazing is onze wens niet in de eerste prioritering van de gemeente meegenomen. Dit begrijpen we niet, want we hebben een aantal voordelen. De grond is al eigendom van de gemeente, het bestemmingsplan is al klaar en er is sprake van inbreiding. Wij vinden daarom dat de gemeente juist in deze tijd met veel vraag naar nieuwe woningen ons niet zomaar kan passeren.

Op 9 december zullen we daarom inspreken in de raadsvergadering, waarin het flexibel woonprogramma aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Een vervolgstap kan dan zijn om in gesprek te gaan met de wethouder. We hopen in de volgende Skille meer informatie te kunnen geven.

*Dorpsbelang Oosternijkerk
Dieta Holwerda*

Dorpsapp.....



Altijd op de hoogte van de dorpsactiviteiten en dorpsnieuws

Na twee jaar onderzoeken, subsidies aanvragen en ontwikkelen mogen wij als dorpsbelang de DORPSAPP OOSTERNIJKERK presenteren. Een platform waarop verenigingen en instanties uit het dorp hun activiteiten en nieuws kunnen presenteren. De wereld verandert en waar wij voorheen nog vaak voor een dorpsactiviteit een flyer door de brievenbus gooiden, hebben wij gedacht dat dit anders en efficiënter kon. Dit heeft geresulteerd in een unieke dorpsapp die te downloaden is voor iPhone in de App-store en voor Android in de Playstore onder de naam "Dorpsbelang Oosternijkerk" en te herkennen aan ons dorpswapen. Deze app heeft als doel om de inwoners van Oosternijkerk en het verenigingsleven samen te brengen en elkaar te enthousiasmeren.

Verenigingen kunnen zich presenteren door activiteiten en nieuws te publiceren in de app. Deze activiteiten zijn terug te vinden in een actuele agenda. De vereniging heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld drie dagen voor een activiteit de inwoners d.m.v. een pushbericht erop te attenderen dat er een bepaalde activiteit plaats gaat vinden.

Bij calamiteiten is er de mogelijkheid om d.m.v. een pushbericht heel snel alle inwoners te informeren. Bijvoorbeeld in het geval van een vermissing.

Verder is er de mogelijkheid om het dorp op te hoogte te houden van nieuws. Zo kan school nieuwsitems plaatsen m.b.t. de stand van zaken van de nieuwbouw en verhuizing. Maar ook items zoals de intocht van Sinterklaas worden onder de aandacht gebracht. De app is per direct voor iedereen te downloaden.



Om notificaties te ontvangen moet men eenmalig hiervoor goedkeuring geven (vinkjes aan- of uitzetten in het instellingenmenu). Ook bestaat er de mogelijkheid om verenigingen als favoriet aan te duiden (dit kan met het sterretje op de tab van de desbetreffende vereniging). Wanneer je dit doet krijg je alleen de notificaties van de verenigingen waar je interesse voor hebt.



Op donderdagavond 30 december gaan we eenmalig de app en de functie pushberichten gebruiken voor een zoektocht door het dorp naar leuke prijzen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen de app geïnstalleerd heeft en de berichtfunctie (notificaties) aan heeft staan en ook het Dorpsbelang als favoriet heeft aangemerkt (via sterretje op de pagina van het Dorpsbelang)

We hopen op een grote deelname en op een veelvuldig downloaden van de dorpsapp.

Mochten er verenigingen zijn die kosteloos willen aansluiten en uitleg willen, dan kan dit door contact op te nemen met Dieta Holwerda.

Freerk Ids de Beer



(KERST)LICHT IN OOSTERNIJKERK

Haal alle kerstverlichting maar weer van zolder!!

Want ook dit jaar weer gaan wij, in de donkere dagen voor kerst, door het dorp om het mooist verlichtte geheel op te sporen.

Dus ga aan de slag en leef je uit om je huis en/of tuin, of zelf de hele straat/buurt in het licht te zetten, en misschien win je er wel een prijs én een eervolle vermelding mee.

Er gaat een prijs naar het mooist versierde huis/tuin en een naar de mooist versierde straat.
(Opgave niet nodig).

Succes!

Dorpsbelang Oosternijkerk



KERSTBOOM INZAMELING 2022

Breng uw kerstboom
van 3 tot 6 januari
naar het
inzamelpunt

7 januari worden
de bomen opgehaald
door de gemeente.

De kerstbomen kunnen
ook naar de milieustraat
gebracht worden.
Of verkleind in de
GFT-container.

MEERDERE DAGEN

Door corona is
de inzameling dit
jaar verspreid
over 4 dagen.

ZELF BRENGEN
Door corona haalt
de jeugd dit jaar
geen kerstbomen
huis-aan-huis op.

KERSTBOMEN INZAMELPUNT



Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk

De werkzaamheden van de Canoncommissie Oosternijkerk staan momenteel op een laag pitje. Hoewel er vanuit de provinciale organisatie wel initiatieven zijn, o.a. eenzelfde soort organisatie van digitale dorpsarchieven en verschillende online workshops, wil het bij onze commissie nog niet vlotten door de bekende omstandigheden. Toch is er weer een canon-verhaal voor De Doarpsskille beschikbaar. Veel leesplezier.

Matglas

Dikke vrienden waren het, Anne Abrahams Blom en Durk Andries' Zwart. Allebei ook boer, Blom op een boerderij uit 1750 net buiten het dorp aan de Langgrousterwei en Zwart op de grote boerderij aan de Grytsjewei richting Lioessens. Allebei waren ze getrouwd met een rijke weduwe met een eigen boerderij en veel land waardoor ze een vooraanstaande positie in het dorp verwierven. Allebei waren ze actief in de staatskerk waarin ze jarenlang functies als ouderling of kerkvoogd bekleedden. Samen hadden ze geijverd voor het christelijk onderwijs in het dorp. Vanuit hun lidmaatschap van de Vereniging Vrienden der Waarheid hadden ze jarenlang ouders in het dorp en de omgeving 'bewerkt' om een eigen christelijke school op te richten. Dat was gelukt in 1868 waarna ze samen in het bestuur zaten: Durk Zwart was van 1873-1912 voorzitter en Anne Blom van 1865-1888 bestuurslid. Samen ook hadden ze zorgen over de toestand in de staatskerk, ze waren het langniet eens met de Modernisten die weinig of niets moesten hebben van de oude Gereformeerde Belijdenis. Als ze elkaar tegenkwamen bespraken ze vaak samen de voor hun idee verontrustende toestand van hun aloude kerk, de kerk waarin zij waren gedoopt en belijdenis hadden gedaan. Zwart ging het verst in zijn afwijzing van de gang van zaken en bezocht rechtzinnige dominees in

andere dorpen. Eerst moest hij daarvoor helemaal naar Gerkesklooster, dat betekende om 2 uur in de nacht vertrekken om op tijd voor de preek te zijn. Later kwamen er ook rechtzinnige dominees in de omgeving, bijvoorbeeld ds. J. Langhout in Anjum.

De beide vrienden bespraken ook het werk van Abraham Kuiper en zijn Vrije Universiteit te Amsterdam. Zouden de aan die universiteit afgestudeerde dominees wel toegang krijgen tot de staatskerk? Zwart verklaarde zich ronduit voor Kuiper, Blom hield nog een slag om de arm, was bang voor de gevolgen. Toen de breuk kwam, betekende dat voor Zwart 'Meedoen!' Voor Blom was het 'Meedoen, maar...' Hij vond geen vrijmoedigheid om de staatskerk te verlaten en die over te laten aan de vrijzinnigen. In deze zelfde tijd verliet Blom zijn boerderij en ging rentenieren in een burgerhuis in het dorp, ook aan de Langgrousterwei.

In 1890 waren er zoveel inwoners van het dorp die de staatskerk verlieten en meegingen met de Doleantie dat er een Gereformeerde Kerk ontstond en er een kerkgebouw moest komen. Er werd gezocht om een geschikt bouwterrein en dat werd gevonden direct naast de rentenierswoning van Blom waar nog een lapje grond beschikbaar was. Na enige tijd verrees daar een gereformeerd kerkgebouw en dat tot ergernis van Anne Blom. Hij sprak er zijn vriend op aan, maar die zei dat hij weliswaar met pijn in het hart afscheid nam van de staatskerk, maar dat er in de aloude Sint Cecilia niet meer de waarheid verkondigd werd en hij daarom wel gedwongen werd die kerk te verlaten.

De nieuwe kerk kwam er maar een dominee was niet gauw gevonden. Dat was geen probleem want Kuiper had net een serie preken uitgegeven die precies dat weergaven waar de dolerenden behoefte aan hadden. Durk Zwart kon lezen en bezat de vrijmoedigheid om in het openbaar voor te gaan in gebed en zo kwam het dat hij 's zondags op de preekstoel in de nieuwe kerk stond. Vanaf die plaats kon hij de deur en het raam van zijn vriend Anne Blom zien, immers kerk en woning stonden dicht bij elkaar. Blom kon daardoor ook Zwart op de preekstoel zien staan en dat gaf hem veel ergernis. Zijn beste vriend en hij gingen elk hun eigen weg, dat begreep hij, maar dat het elke zondag getoond werd vanaf de preekstoel voelde voor hem als een messteek in zijn rug. Hij sprak er Zwart op aan en vroeg of daar niets tegen te doen was. Dat kon en ze kwamen overeen dat er matglas geplaatst zou worden naast de deur van Blom en aan de noordkant van het kerkgebouw.

De vriendschap bleef, de deur en het matglas in het huis van Blom verdwenen, maar het matglas in het kerkgebouw was nog lange jaren te zien en is pas een paar jaar terug weggehaald.





It firus hat gjin fakânsje

En doe hiene we samar in wike fakânsje. Net nei útsjoen, neat boekt. Gjinn reisburo wie deroan te pas kaam. It iennige dêr't we in retoerke fan krigen wie de GGD-lokaasje yn Kollum. Posityf test: de iene dei ik, de oare dei Renze. Want je kinne tinke dat it firus ek fakânsje hat mar dat wie in misrekken. It wie al wol oardel jier ús doar foarbygien. We wiene wyls faksinearre en dan wurde je ek noch wat oermoedich. De regels waarden soepeler en we songen ek alwer mei it sjongkoar elke tiisdeitejûn. Dat hie efterôf net moatten. Wie ik oant dy ta wol in bytsje synysk oer de aerosolen yn in romte dêr't songen wurdt, ik bin it no net mear. It wie de grutte besmettingshurd dêr't it hiele koar op twa nei fan ûnderút gie. Net ien dy't dy bewuste repetysejûn heal wie; hoaste of oare fertocht meitsjende symptomen hie. Ferriederlik firus. Lykas de wiken derfoar hiene we wer moai songen. We wiene al in bytsje dwaande mei de Peaskedagen fan takom jier. Krysttiid like ús dochs noch wat te tichteby en te nuodlik. In kompilaasje fan de Mattéus Passion soenen we útfiere. 'Wir setzen uns mit tränen nieder,' songen we. It jilde de wyks dêrop ek foar in soad leden, faksinearre mar slim siik. Ik dy't sels eins gjin klachten hie besmette myn man, ús dochter dy't yn ferwachting is, in buorfrou en in freondinne en yndirekt noch mear. Alhoewol it dreech oan te toanen is fielt de skuld swierder as it hawwen fan dit ûnfoarsisbere firus.

Yn psalm 91 stiet, 'Dy't yn de skûle fan 'e Heechste wennet en feilich is yn it skaad fan 'e Machtichste dy mei tsjin de Heere sizze: Myn taflecht en stins, myn God, dêr't ik it op oankomme lit.

Hy rêdt dy ommers út it net fan 'e fûgelfanger, fan de deadlike peстыkte. Mei Syn flerken dekt er dy, ûnder syn wjukken fynsto beskûl. Syn trou is in skyld en pânser.'

Dit wie ús hâldfêst. En it is allegearre goed kaam. Mei de koarleden, dochter, buorfrou, freondinne. We sjonge tiisdeitejûnen net mear, it firus hat gjin fakânsje.

Tettie Stiemsma-Walda

Dizze kollum is earder pleatst yn de Geandewei

OCOO

Zaterdag 11 december was de onthulling van het spandoek met het nieuwe logo en de kerstgroet van de OCOO.

Ongeveer 3 jaar geleden werd het bestuur van de OCO benaderd door de ondernemingsvereniging van Metslawier, Niawier en Wetsens. De vereniging zou worden opgeheven en de vraag was of de leden zich bij de ondernemers club van Oosternijkerk konden aansluiten. Dat kon, alle leden van de 3 dorpen werden aangeschreven en een aantal hebben zich bij de OCO gevoegd. Inmiddels zijn er 15 ondernemingen uit Metslawier en Niawier aangesloten en dit aantal loopt nog steeds op. Daarom werd het tijd voor de volgende stap, want de ondernemers van onze club kwamen niet alleen meer uit Oosternijkerk maar ook uit de omstreken. Het werd tijd voor een aangepaste naam en een nieuw logo. Dit logo staat elk jaar op een spandoek met de kerstgroet van de ondernemers, bij de toegangswegen naar Oosternijkerk. En dit jaar voor het eerst ook bij Metslawier en aan de kant van de weg naar Niawier. Er zijn meerdere logo's ontworpen en uiteindelijk was het aan de leden om te kiezen uit de 2 beste logo's. Van de 57 leden is er door 38 een stem uitgebracht, 25 daarvan vonden het logo dat nu op het spandoek staat het mooist.

Het logo geeft de verbinding aan als een ketting die aaneengeschakeld is. De laatste O die aan OCOO is toegevoegd staat voor omstreken. Om de verbindende factor te benadrukken hebben we 3 verbindende gebouwen uit Metslawier, Niawier en Oosternijkerk in het ontwerp



gebruikt. Het logo en het spandoek zijn ontworpen door Erna Brouwer samen met Jurjen Zwerver van Northstickers.

Een heuglijk feit, vinden wij als bestuur en daarom hebben we een kleine bijeenkomst gehouden. Oud-voorzitter en medeoprichter van de OCO, Theunis Faber en oud-voorzitter en mede-initiatiefnemer tot de samenwerking, Gosse Veenma waren gevraagd om het spandoek met het nieuwe logo te onthullen. Zij hebben samen met voorzitter Hinke Elzinga een korte toespraak gehouden en daarna het spandoek onthult. Het bestuur van OCOO, leden van Dorpsbelang, vicevoorzitter van de ONOF, Bauke Schaafsma en enkele leden waren aanwezig. Pieter Hoogland van Hoogland Attractieverhuur heeft de aankleding verzorgd en JanCooks4You verzorgde de catering. We kijken, mede dankzij het mooie weer, terug op een geslaagde middag.

Hinke Elzinga, voorzitter



**Kookt u,
of koken wij
vandaag?**

- ✓ Specialist in diëten
- ✓ Gemalen en vloeibare maaltijden
- ✓ Bezorging aan huis
- ✓ Uw eigen maaltijd samenstellen
- ✓ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
- ✓ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

Van Smaak
Eet smakelijk!

WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

Mei elkoar warber

Sint Maarten 2021

Het was wel een dingetje.

Hoe zouden we Sint-Maarten dit jaar gaan doen. De voorbereidingen waren hetzelfde. Zakken snoep en chips halen en verdelen over kleine zakjes. Maar dan?

Drum & Lyrakorps Oosternijkerk gevraagd of ze onder voorbehoud een ronde door het dorp wilden gaan doen, Jeugdhonk Oosternijkerk gevraagd of we de accommodatie mochten gebruiken voor het uitdelen van het snoepgoed maar dan nog is het afwachten of Sint-Maarten op de traditionele manier kon plaats vinden.

Nu zijn we natuurlijk niet voor 1 gat te vangen hoor, we hebben altijd een plan B maar dat hoefden we dit keer niet te gebruiken.

Plan A ging dus in werking.

Aankondigingen op Facebook en het ouderportaal zorgden ervoor dat de kids op tijd wisten dat ze 19:00 bij het Dorpshuis de Terp moesten zijn en met Drum & Lyrakorps Oosternijkerk een ronde door het dorp gingen doen.

Natuurlijk was het weer pet maar dat mocht, gezien de opkomst, de pret niet drukken. Bijna 100 kinderen en het dubbel aantal ouder liepen mee met hun lampions wat natuurlijk een prachtig gezicht was in deze tijd van het jaar.

Na afloop waren er natuurlijk de zakjes snoep die afgehaald konden worden bij het Jeugdhonk Oosternijkerk en 19:00 zat Sint-Maarten 2021 er weer op.

Een succes dankzij het Jeugdhonk Oosternijkerk, Drum & Lyrakorps Oosternijkerk, het Dorpsbelang en natuurlijk alle bewoners in Oosternijkerk welke het mogelijk maakten dat we weer wat met elkaar hebben kunnen doen.

Wat we volgend jaar gaan doen is natuurlijk een verassing maar reken maar dat het weer leuk gaat worden.

En als laatste willen we jullie alvast fijne feestdagen wensen en een mooi 2022.

Groetjes,

Mei elkoar warber



Kerstverhaal lichtpuntjes

Marieke was wat langer op school gebleven om de juf te helpen de klas gezellig te maken voor het kerstfeest. Eerst hadden ze zilverkleurige slingers kriskras aan het plafond bevestigd. Daarna had juf de lichtjes in de kerstboom gehangen en zij mocht de rode- met zilverkleurige ballen een plaatsje geven. Tevreden hadden juf en zij ernaar gekeken. Ze had stilletjes een zucht geslaakt. Het was ook een prachtige boom. Een droomboom.

‘Nu moet je gauw gaan hoor, Marieke, mama weet niet waar je blijft. En vanavond moet je hier ook weer op tijd zijn. Maar heel fijn dat je me geholpen hebt’.

Marieke had geglunderd. Ze vond het heerlijk om de juf te helpen en zo’n mooie kerstboom versieren voor het kerstfeest met de klas was helemaal geen straf. Zeker nu niet, nu ze thuis...

Het is al bijna donker en de lantaarnpalen springen aan. Ze duikt nog eens wat dieper in haar sjaal en ze is blij dat ze haar wanten aan heeft. Bij een woonwijk gaat ze wat langzamer lopen om daar, waar de gordijnen niet gesloten zijn, naar binnen te gluren. Overall branden lichten, ook lichtjes van kerstbomen. Het ziet er gezellig uit. Wat is het toch jammer dat zij thuis geen kerstboom hebben.

Een paar weken geleden had ze het al aan mama gevraagd.

‘Wanneer halen we een boom, mama?’

‘Deze keer komt er geen boom, lieverd. Ik heb er geen genoeg geld voor.’

Net toen ze wilde gaan mopperen dat er tegenwoordig nergens meer geld voor was, zag ze hoe mama stiekem met de mouw van haar trui een traan wegveegde.

Ze had eens diep gezucht.

‘Dus er komt echt geen boom?’

‘Nee, helaas. Ik weet niet waar ik het van moet betalen nu papa...’

En voor ze haar zin af kon maken, gleed er een dikke traan over haar wang, gevolgd door nog één en nog veel meer. Mama kon ze niet meer tegenhouden met haar mouw.

Marieke had haar moeder een stevige knuffel gegeven.

‘Het geeft niet, echt niet. Misschien volgend jaar wel weer.’

Mama had haar een dankbaar lachje geschonken.

Heel diep in haar hart vindt ze het wel erg. Ze houdt zo enorm van kerstbomen met veel lichtjes. Het maakt haar blij. Elk jaar kijkt ze er naar uit. En dit jaar helemaal. Papa is weg en nu is er ook al geen boom met lichtjes. Dan denkt ze weer aan mama en hoe ze steeds weer haar best doet om voor haar te zorgen. Er is eten en kleding en al komt het van de Voedselbank en uit de Doorsluiswinkel, het is er altijd wel. Weer neemt ze zich voor om flink te zijn en niets aan mama te laten merken. Ze kijkt nog eens naar binnen hier en daar, maar de meeste gordijnen zijn nu gesloten. Dan bedenkt ze zich dat ze vanavond kerstfeest gaat vieren met de klas en de ouders en snel zet ze er de pas in.

Als ze die avond in haar mooiste jurk met haar moeder de klas in komt, houdt ze haar adem in. Juf heeft alle lichten uitgedaan. De waxinelichtjes in de geverfde jampotten branden, de zilverkleurige slingers aan het plafond glinsteren. Maar het allermooiste is de boom. In het donker branden de lichtjes nog mooier. De ballen draaien een beetje en weerspiegelen de lichtjes; het lijkt wel of het er twee keer zoveel zijn.

‘Dat was een fijne avond,’ zegt mama, als ze weer naar huis lopen.

‘Ja hè, en wat vond u van de kerstboom?’

‘Prachtig, Marieke. En hij was ook echt heel mooi versierd. Je hebt goed je best gedaan.’

Thuis pakt Marieke het tasje uit, dat alle kinderen hadden gekregen. Ze legt de inhoud bij elkaar: een mandarijntje en twee schuimkransjes, een boekje en een mooie kaart van de school. En daar ligt nog iets, helemaal onderin. Voorzichtig haalt ze het uit het tasje. Het is een roze kaarsje in een glazen potje en het ruikt lekker naar rozen. Er hangt een kaartje aan. Op de voorkant staat in juf’s sierlijke handschrift: ‘Voor Marieke’.

Ze slaat het kaartje open en daar staat een klein gedichtje, speciaal voor haar:

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn

‘Kijk eens mama, wat ik heb gekregen van de juf.’

Trots laat ze het kaarsje zien. Mama leest het kaartje en geeft het dan weer terug aan haar.

‘Marieke,’ zegt mama, ze klinkt een beetje ontroerd. ‘Dat is een prachtig gedichtje.’

Marieke knikt.

‘Weet je wel wat het betekent?’

Marieke haalt haar schouders op. Eigenlijk weet ze het niet zo goed.

‘Gaat het misschien over de lichtjes in de kerstboom?’

‘Een klein beetje wel. De lichtjes in de kerstboom op school waren erg mooi, het waren grote lampjes en je kon ze duidelijk zien branden’.

‘Onderweg naar huis heb ik overal naar lichtjes gezocht,’ zegt Marieke.

‘Maar je kunt het gedichtje ook op een andere manier lezen. Een lichtpuntje kan ook iets prettigs betekenen, zoals bijvoorbeeld de kaartjes die we zomaar kregen voor die voorstelling van vorige week of de fijne kerstfeestviering van vanavond. Maar ook dat Jezus naar de wereld kwam.’

Marieke knikt blij, ja dat begrijpt ze wel. Dat zijn best heel bijzondere lichtpuntjes.

‘Je kunt zelf ook een lichtpuntje zijn,’ gaat mama verder.

‘Hoe kan dat dan?’

‘Nou, door de juffrouw op school te helpen. Dat vond ze toch zo fijn?’

Marieke knikt.

‘Of toen je mij vanmiddag troostte. En toen je vanavond naast Karlijn ging zitten, die helemaal geen vriendinnetjes heeft.’

Marieke straalt. ‘Dus toen was ik een lichtpuntje?’

‘Ja, Marieke, jij bent een lichtpuntje. Mijn lichtpuntje.’

‘Maar u bent mijn lichtpuntje,’ roept Marieke uit. ‘U zorgt zo goed voor mij. U werkt hard en u bent er altijd voor mij.’

Mama glimlacht.

Weet je mama, deze lichtpuntjes zijn misschien wel veel mooier dan alle lichtjes in alle kerstbomen op de hele wereld.’

‘Ik weet het wel zeker,’ zegt mama. ‘Kom eens naast me staan, hier bij het raam.’

Ze schuift de gordijnen een beetje opzij. Als vanzelf kijken ze omhoog. Het is een heldere nacht en de lucht is vol sterren.

‘Dat zijn ook prachtige lichtpuntjes,’ zegt mama zacht. ‘En daar is de hemel, waar papa woont.’

Ze blijven een poosje naar boven staren, denkend aan hem, die ze zo missen.

Maar dan roept Marieke plots opgetogen: ‘Mama! Kijk daar... Daar is onze kerstboom!’

Mama richt haar blik weer naar beneden en dan ziet ze het meteen. In het parkje dat pal aan hun achtertuin grenst, rijst de oude statige dennenboom op, voor de gelegenheid versierd met wel duizend stralende lampjes. Schitterend speciaal voor hen.



Hoe is it no mei..... Dirk Minnema?

Of ik een stukje wilde schrijven voor "Hoe is it no mei.. " voor De Doarpskille...? Als 'Easter-nytsjerkster-om-útens' lees ik 'De Skille' wanneer deze 'bij myn mem op tafel leit'. En uiteraard schrijf ik dit stukje graag. Vanaf mijn geboortjaar 1982 tot 2001 heb ik in Easternijtsjerk gewoond en tot 2006 vertoefde ik hier nog vaak in de weekenden. Samen met myn heit en mem, Wessel en Japke, woonde ik met veel plezier op De Buorfinne 14.

Momenteel woon ik samen met mijn vrouw Sjoukje en drie kinderen Femke (Agatha), Tjisse (Wessel) en Janna (Japke) in Burgum. Aan de rand van het dorp, aan het einde van de doodlopende straat kijken we uit over de weilanden naar de Zomerweg.



Wat heb ik gedaan in de afgelopen jaren?

Na mijn eindexamen van het VWO in Dokkum ben ik Economie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Het eerste jaar heb ik gevolgd in Leeuwarden. Een prachtige eerste start. Vanaf het tweede jaar ben ik op kamers gaan wonen in Groningen. Met veel plezier heb ik, samen met twee studiegenoten van het jaar in Leeuwarden, vier jaar op de Abeelstraat gewoond. In de weekenden kwam ik altijd thuis in Easternijtsjerk.

Nadat ik mijn studie had afgerond, heb ik een lerarenopleiding economie en bedrijfseconomie gevolgd en afgerond en heb ik een jaar lesgegeven op een Havo en VWO in Leeuwarden. Na dit jaar ben ik in 2006 gaan werken bij Deloitte Accountants en Adviseurs in Groningen. Mijn vriendin en huidige vrouw Sjoukje werkte bij Ingenieursbureau Tauw in Assen waar ze ook op kamers woonde. Sjoukje en ik zijn toen gaan samenwonen in Oosterwolde. Na vier jaar wilden we graag weer 'terug' naar Noardeast-Fryslan of de Wâlden. In 2011 zijn we verhuisd naar Burgum waar Sjoukje een nieuwe baan had bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

In 2010 zijn we getrouwd. In het prachtige, historische kerkje op de hoogste terp van Nederland, in Hegebeintum. Sjoukje is daar geboren en getogen.

Wat voor werk doe ik?

Nadat ik bijna 10 jaar bij De Friesland Zorgverzekeraar heb gewerkt, werken Sjoukje en ik nu beide lekker dichtbij huis en -helaas- de afgelopen 1,5 jaar vrijwel altijd thuis. Sjoukje werkt bij de gemeente Tytsjerksteradiel in Burgum als beleidsadviseur Bodem en Afval. Ik werk sinds 2020 bij dezelfde gemeente en bij de gemeente Achtkarspelen in Buitenpost als controller voor de afdeling Bedrijfsvoering van beide gemeenten. Kortgezegd houd ik me bezig met het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen en beoordelen we welke risico's we lopen in projecten en processen en hoe we deze kunnen beheersen.

Wat doe ik mijn vrije tijd?

Toen ik in Easternijtsjerk woonde, zat ik vaak op de racefiets. Fietsen is nog steeds een grote hobby van me. Na de geboorte van onze kinderen is het wielrennen er niet zoveel meer van gekomen. De racefiets staat op de rollerbank op zolder....komende winter maar weer eens



proberen.... Als ik niet thuiswerk, ga ik op de fiets naar m'n werk. Dat deed ik in de tien jaar toen ik bij De Friesland in Leeuwarden werkte en nu van Burgum naar het gemeentehuis in Buitenpost (en Burgum zelf natuurlijk). Ook probeer ik zo nu en dan de mountainbike te pakken voor een tochtje door de bossen van Lauwersoog, Appelscha of hier in de omgeving. Hiernaast mag ik graag een rondje hardlopen en volg ik sinds kort trainingen borstcrawl-zwemmen.

Familie

Onze dochter Femke is 9, onze zoon Tjisse 7 en dochter Janna 4 en gaan dus alle drie naar de basisschool. Ze zijn lekker druk met buitenspelen en sporten. Zoals ik in Easternijtsjerk met de klasgenootjes speelde in de bossen achter de sportvelden en school, spelen ze hier ook in de 'bossen' en greppels: 'hutten' bouwen... Een aantal keren per week gaan we op stap naar de sportclubs: Femke zit op scouting en survival, Tjisse op judo en tennis en wil straks gaan voetballen. We wonen gelukkig vlak bij het sportpark, op loopafstand... Janna speelt fijn thuis en in de straat met vriendinnetjes en is gek met onze kat en 5 kippen.

Heit en mem (Wessel en Japke) kwamen altijd tweewekelijks een dag oppassen op Femke en Tjisse. Tot mijn heit in 2015 plotseling ernstig ziek werd en in 2016 overleed. Mem heeft haar huis op De Buorfinne verkocht en is ook in Burgum gaan wonen. Hier woont mem nu ruim 3,5 jaar. Mooi in het centrum: de hoek om en ze staat in de winkelstraat. Regelmatig past ze op de beppesizzers of zijn ze om de beurt een nachtje bij beppe 'út fan hûs' en dan mogen ze, net als ik toen in Easternijtsjerk, 'alinne nei de bakker om in bôle' en op 'sneonejûn in patatsje helje'. It binne de 'lytse' dingen...

Dat is het even een notendop...regelmatig zie en ik spreek ik 'Nytsjerksters' en hoor ik 'Nytsjerkster-nijs' van mem. Het is belangrijk om zo van elkaar op de hoogte te blijven in goede tijden en mindere tijden!

Oant sjen!

Groeten,
Dirk Minnema

25 jier lyn yn de Doarpsskille



JEUGDHONK “ ’T TERPKE “

Na de laatste klusjes te hebben gedaan kon dan eindelijk het jeugdhonk worden geopend, zodat de jeugd in de donkere dagen hun “stekkie” kunnen innemen. Zoals u wellicht zelf al heeft gezien, is het resultaat prachtig geworden.

De opening vond plaats op 1 november. Nadat voorzitter Bertus Dijkstra zijn toespraak had gehouden en enkele genodigden een woordje hadden gesproken, werd het jeugdhonk officieel geopend. Wethouder H. van der Veen werd bereid gevonden om dit “klusje” te klaren. Van der Veen knipte het lint door en daarna werd de naam

“ ’T Terpke “

onthuld door de bedenker

Jorrit Holwerda.

Jorrit werd hiervoor beloond met een cadeaubon en hij heeft hiervoor natuurlijk de eeuwige roem gekregen.

Direct daarna werden door de jeugd van de basisschool ballonnen opgelaten. Dit was een kleurrijk gezicht. De eerste berichten van de ballonnen zijn inmiddels binnengekomen. De uitslagen worden te zijner tijd bekend gemaakt.

’s Avonds was er open huis voor alle dorpsgenoten waar ook veel mensen op afkwamen.

De zaterdag na de opening was er de eerste disco voor de jeugd en die werd druk bezocht. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is er een knutselmiddag voor de jeugd van de basisschool. Binnenkort zal er een activiteitenprogramma bekend worden gemaakt. We proberen voor elk wat wils uit te vinden.

Als laatste willen we alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met de bouw, opening of wat dan ook, bedanken voor hun hulp en de nieuwe vrijwilligers, die helpen met het organiseren van activiteiten, veel plezier wensen met hun taak,

Roel Sikkema

Foto's

Sa no en dan komme se foar it ljocht, foto's dy't net op in skyfke as op de mobyl steane mar lekker âlderwetsk yn in album plakt binne as yn in doas lizze. In hearlik tiidferdriuw en hoe âlder de foto's binne hoe moaier it is. Je kin jesels der bytiden even hielendal yn ferlieze. Werom yn de tiid, doe't de bern lyts wiene as dosels. Dy foto's binne noch fan foar de tiid dat de digitale kamera der wie. Dizze binne makke troch sa'n tastel wêr't in roltsje yn moast en dy'st, ast it resultaat sjen woedest, nei de winkel bringe moastest om te ûntwikkeljen. It wie tige nijsgjirrich om se op te heljen en om te sjen oft se slagge wienen as net en wat der eins ek alwer opstie (it duorre tenminste by ús wolris in skofke foardat wy it roltsje nei de winkel brochten). Dat is no wol oars, tûzenen foto's steane der op myn mobile tillefoan, altyd by de hân. Maklik om sjen te litten ast besite hast, mar minder sjarmant, fyn ik tenminste. Foto's ha dochs wat mear. Dan hast echt wat yn hannen. Spitigernôch litte wy net sa faak in digitale foto ûntwikkelje. Stom fansels want der steane sokke moaie op de tillefoan. Bin yn alle gefallen bliid dat wy in 'gewoan' fototastel hiene doe't de bern lyts wiene, dan moat je wol ûntwikkele wol je resultaat sjen. Hast ek folle minder; as ik der oan tink hoefaak ús bernsbarn kykt wurde (myn tillefoan stiet fol 😊), dan tink ik, hoe kinst dêr in kar út meitsje? Want dat sil wol moatte wolst wat yn in album ha. En hoe giet soks? Krij de bern ien album jiers? Dat kin maklik fansels; tsjin de tiid dat se it hûs útgeane steane der sa'n tweintich albums yn 'e kast. Dan komme ús bern der bekaaid ôf, fan de âldsten ha ik ien album lizzen, mar mei de jongsten lis ik hopeleas achter. Der lizze noch mapkes fol mei foto's te wachtsjen om ynplakt te wurden. It is miskien wol tweintich jier lyn dat ik dêr foar it lêst mei oan de gong west bin. It sil al jierren, mar ja.... Soks begjint je op it lêst dwars te sitten, dat snap jim ek wol, mar hoe pakst it oan en wêr begjinst, want it is me noch al in operaasje. Begjin dit jier hie ik ynienen myn nocht der fan, der moast no mar ris wat barre. Utsykje dat guod en ynplakke. Ik naam my foar om it yn in bepaald tiidsbestek te dwaan en dat wurket goed. Sa bin ik no al in skofke dwaande mei dit kerwei. Best wol lestich bytiden, de mapkes mei foto's leine al wol op jier, dat hie ik dan jierren lyn al ris dien, mar der binne ek in nust losse foto's dy't ik yn ferskate doazen fûn ha, dy moatte der ek in bytsje goed yn 'e tiid tusken fansels. Miskien is dat wol it dreechste. Hoopfol draai ik sa'n foto earst om en as ik gelok ha stiet der wat op, hokker jier en wat der barde, mar dat is spitigernôch mear

útsûndering as regel, dus ja, dan sjoch ik mar nei de kopkes, hoe âld lykje se, en hokker klean ha se oan, dat kin ik dan ferlykje mei wat ik al wit. Wat ek lestich is, is it ferdielen fan de foto's, elk moat wat ha fansels en dat falt net altyd ta. Bybestelle kin en dat doch ik ek wol sa no en dan, mar net by alles, want dan duorret it noch langer foar it klear is en it hoecht ek net neffens my, fan ús bern binne yn it earste jier al mear foto's makke dan fan ús oait makke bin. Wy bin al bliid mei de pear foto's dy't wy ha, lit stean de bern. Wa fan ús jierren hat in foto fan him- as harsels, krekt berne en by mem op 'e búk? Wês earlik net ien. Op de earste foto dy't fan my makke is bin ik al in pear moanne âld en lis ik, laitsjend, by ús mem op de earm. Dy is my like dierber as wannear ik op har búk lein hie by de berte, miskien wol dierberder. Nee, ús bern ha neat te klaaien. Dan moat it ek noch wat lykje fansels, dus ik bin regelmjittich drok oan it knippen. Wy bin gjin hiele goede fotografen, as de bern mar goed op de foto kamen wie dat al moai genôch en faak wie it ek in momint, dus moast it fluch. No sjoch ik wol dat dat wol better kint hie. De bern steane faak yn it midden as heal yn it midden en op de rest fan de foto stiet dan in diel fan de keamer. Ik wit wer krekt hoe't wy it destiids hiene, de bank, de planten, de kleur fan de doarren ensfh. No ja, net boeiend dus kin de skjirre der yn. Der lizzze hiel wat doarren en dielen fan de bank yn myn doaze mei ôffal. No ja, sa kom ik stadichoan in hiel ein, it giet net hurd, mar ik ha dochs al in doas troch wraksele. No noch ien doas te gean en dan sil de deadline ek wol yn sicht komme tink ik, hinderet neat, dat moat ek, somtiden ha je in stôk achter de doar nédich. Tsja en dan moat ik mar ris sjen nei alle foto's dy't op de kompjouter as tillefoan steane. Dat griist my foarearst noch oan. Ik hoech my yn alle gefallen net te ferfelen, foto's genôch!

AWB



Aan: alle dorps- en wijkverenigingen in voormalig Dongeradeel

Geacht bestuurslid,

Hierbij delen wij u mee dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per ingang van 2022 te stoppen met de extra service van gras- en bladbakken in voormalig Dongeradeel.

Binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân werd alleen in voormalig Dongeradeel gebruik gemaakt van deze extra service. In de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. was dit niet het geval. Om alle inwoners dezelfde service te bieden moest de keuze worden gemaakt om of in de gehele gemeente Noardeast Fryslân grasbakken in te voeren of om te stoppen met deze service in voormalig Dongeradeel.

De grasbakken in voormalig Dongeradeel zijn destijds mede ingevoerd omdat in voormalig Dongeradeel (nog) gebruik werd gemaakt van een kleine 140 liter gft-container. Voor huishoudens met grotere tuinen was deze container in het zomerseizoen niet altijd toereikend. De afgelopen weken hebben alle huishoudens in Noardeast-Fryslân nieuwe 240 liter gft- en restafvalcontainers gekregen. Voor de huishoudens in voormalig Dongeradeel is de capaciteit van de gft-container hiermee bijna verdubbeld. Nu alle huishoudens beschikken over een 240 liter gft-container, is volgens het college de extra service van grasbakken niet meer nodig. Daarom stoppen we per 2022 met deze gras- en bladbakken. De betreffende locaties worden aan het einde van het seizoen opgeruimd.

Huishoudens kunnen, naast het gebruik van hun gft-container, voor het (gratis) wegbrengen van (grof) tuinafval terecht op onze milieustraten. Het kan gebeuren dat een huishoudens, ondanks de grotere gft-container, toch nog onvoldoende capaciteit heeft voor hun gft. In dat geval kunnen huishoudens bij de gemeente een extra gft-container aanvragen. De kosten voor een extra gft-container zijn €16,68 per jaar.

Wij maken bovenstaande bekend via de gemeentelijke pagina in de Nieuwe Dockumer Courant van 17 november a.s. en op de website van de gemeente. Mogelijk kunt u hier ook aandacht aan besteden in bijvoorbeeld uw dorpskrant of website.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dirk Albert Zijlstra
Romte





Op woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober hebben we een ouder/kind les georganiseerd. Deze middagen waren zeer geslaagd.

Ouders, maar ook grootouders hebben fanatiek meegedaan.

De kinderen kregen aan het einde van deze les een prachtig diploma en een heerlijke gezonde traktatie.

De tijden voor de donderdagmiddag zijn voorlopig aangepast.
Zie hieronder.

Kinderen zijn altijd welkom voor een proefles

Gymtijden voor 2021/2022:

Woensdagmiddag

Groep 1+2 13.00-13.45 uur

Donderdagmiddag

Groep 3+4 14.45-15.45 uur

Groep 5+6+7+8 15.45-16.45 uur

Check ook onze Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk.
Een sportieve groet namens het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Voorzitter:	Anneke Swart	06-42131590
Secretaresse:	Annemarie de Vries	06-28950100
Penningmeester:	Aukje Braaksma	06-13198765
Bestuurslid:	Maaïke Brouwer	06-12903002
Bestuurslid:	Paulien Jagersma	06-57553996

Email: sss-oosternijkerk@live.nl

Brassband UDI



Desimber, in moanne wêryn't UDI it oars altyd drok hat. Krystkonserten, Krystjûn en Earste Krystdei. Mar spitigernôch falt it konsert en de begelieding fan de tsjerketsjinst dit jier op 'e nij yn't wetter. Nei in pear moannen hearlik mei elkoar repetearje, moasten wy dochs wer it ynstrumint yn de koffer lizze. Der soe in prachtich konsert plakfine yn desimber, mar al gau waard dúdlik dat dat net trochgean koe. We ha noch besocht om op'e repetysjejûn opnames te meitsjen. Mar ein novimber koenen wy al net mear by elkoar komme om muzyk te meitsjen. Dat gjin Krystkonsert dit jier en ek gjin UDI yn't tsjerke mei Earste Krystdei. Wol binne wy der nei de Krystnachttsjinst bûten en wolle wy jimme wekker blaze op Earste Krystdei. Wy hoopje yn jannewaris wer gau mei elkoar te spyljen.

Sa as it no stiet wolle wy wol de oaljekoekes trochsette. Wy komme by jo del om de bestellingen op te nimmen en wy soargje dat jo op âldjiersdei de oaljekoeken oan de doar besoarge krije. Ek soargje wy der foar dat it mooglik is om kontaktleas te beteljen.

Sûnt in oantal wiken binne wy ek aktyf op de doarpsapp fan Easternijtsjerk, dêr kinne jo ek nijs en aktiviteiten fan UDI ferwachtsje, hâldt it yn de gaten!

Wy wolle jim hiel hartelik tankje foar al jimme stimmen mei RaboClubsupport. De aksjes hawwe ek lang stil lein, dat wy wienen hiel bliid dat wy sa'n moai bedrach ophelle ha mei jimme help! Geweldich!

Fanôf dit plak winsket Brassband UDI jimme prachtige, waarme Krystdagen en in muzikaal en sûn 2022!

Rinskje

Ontwikkelingen Kindcentrum de Wrâldwizer

Er is in de afgelopen weken veel gedaan! Voor de Kerstvakantie hebben alle groepen nog even de kans om de nieuwbouw te bezoeken.

Via de foto's geven we u een indruk hiervan!

In de grote ruimtes komen grote aluminium buizen aan het plafond.

Na de Kerstvakantie gaan de kinderen deze buizen beschilderen zodat het een kleurrijk geheel wordt! In de vierde week starten ze op de bouw met het storten van de vloeren.

Via de foto's geven we u graag een kijkje in het Kindcentrum!



Dakramen op het leerplein



Uitzicht vanaf het leerplein naar bos



Instructielokaal groep 8



Samenspeelplein & speellokaal

Overstap naar kindcentrum de Wrâldwizer van voorjaars- naar meivakantie verschoven

De nieuwbouw heeft enige vertraging opgelopen waardoor het niet mogelijk is om per voorjaarsvakantie te verhuizen. De verwachting is nu dat we aansluitend op de meivakantie overgaan.

We zijn weer getraind

Reanimatie en gebruik AED...

Op 15 september ging de eerder uitgestelde AED-training door. In de hal van de Terp werd ons geheugen weer opgefrist met lesmateriaal en oefening. Maar we deelden ook onze ervaringen met oproepen die er waren geweest.

Training blijft van belang, want ondanks de goede instructies van Dik Zijlstra van BHV-Friesland, zagen we allemaal dat er toch dingen misgaan. De vele tips voor verbetering namen we graag aan.

Alhoewel het allergrootste belang is dat je handelt.

Bel 112 en ze helpen je stap voor stap in het handelen. Met niets doen, red je geen leven.

Dit jaar waren er twee nieuwe deelnemers bij.
Fijn om te zien en van groot belang voor ons dorp.

We hebben een nieuwe trainingsdatum vastgesteld op:

woensdag 16 februari 2022
om 19.00 uur in de Terp.

Noteer deze datum alvast!

Wil jij in 2022 ook meedoen aan de training Reanimatie met een AED...

dan kan je dat doorgeven aan:

Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl tel. 242066

Annie Bremer anniebremer@gmail.com tel. 241937





Stichting Dorpshuis 'de Terp'

Als ik dit schrijf is Sinterklaas terug naar Spanje en loopt 2021 naar zijn einde.

Voor het dorpshuis weer een raar jaar. In het begin van het jaar zaten we in de lockdown en hadden we de avondklok en nu bijna een jaar later lijkt het weer hetzelfde. Nadat we een paar maanden mochten wennen aan het oude normaal ligt het verenigingsleven weer stil en zijn we alleen open voor de afhaal van patat en snacks. Slecht voor het dorpshuis en slecht voor het dorp, maar als we stilstaan bij al diegenen die ziek zijn geweest of dat nog zijn dan is het misschien even beter zo.

Financieel schiet het natuurlijk niet op en we beginnen langzamerhand in te teren op onze reserves.

Aan de andere kant is er het overdag, dankzij de school, nog een drukte van belang en draagt het dorpshuis nog steeds haar steentje bij aan de leefbaarheid in Oosternijkerk. De samenwerking met de Wrâldwizer gaat tot nog toe goed en inmiddels heeft ook de voor- en naschoolse opvang een plaatsje gevonden in de Finne. In eerste instantie was het de bedoeling dat de school in de kerstvakantie het dorpshuis weer zou verlaten maar dit zal, door vertragingen in de bouw van de school, pas ergens in het voorjaar plaats vinden.

In de vorige editie van de Skille hebben we jullie de nieuwbouwplannen laten zien en het is de bedoeling om in september 2022 te beginnen met de sloop en daarna de nieuwbouw van de grote zaal. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw zoals het maken van de benodigde berekeningen, het uitvoeren van onderzoeken en het uitzoeken van de materialen. Daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig met het aanvragen van diverse subsidies om de bouw mogelijk te maken. Op dit moment is meer dan de helft van het benodigde bedrag toegezegd en tussen nu en eind februari zullen we nog een aantal fondsen gaan aanschrijven. We verwachten dat ergens in april het totale bedrag zal zijn toegezegd, mooi op tijd om na de zomervakantie te kunnen beginnen.

In de begroting is ook een bedrag opgenomen als zelfwerkzaamheid wat in houdt dat wij een aantal dorpsgenoten gaan vragen om ons in de vrije tijd te komen helpen.

Graag zouden we een voorlichtingsavond beleggen maar dat is op dit moment niet mogelijk. Mochten jullie toch nog vragen hebben dan kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Bestuur dorpshuis de Terp.

André Beeksma, foarsitter
Tineke Slager, sekretaresse
Geke Braaksma, ponghâlder
Mark Boersma
Taede Anne Holwerda
Mirjam Pel
Livius Post

Oplossing Fonteinenzpuzzel Skille 198:

- 1 – Bolsward
- 2 – Sloten
- 3 – Stavoren
- 4 – Dokkum
- 5 – Sneek
- 6 – Workum
- 7 – IJlst
- 8 – Hindelopen
- 9 – Franeker
- 10 – Harlingen
- 11 – Leeuwarden

D. G. Noot



Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

De mooiste tijd van het jaar is weer aangekomen en ook op de Berneijster zijn we helemaal in de feeststemming! De goedheiligman is weer langs geweest, hierover straks meer.

Eerst even terugkijken op de afgelopen periode. We hebben een rondleiding gehad door het nieuwe schoolgebouw, wat wordt het mooi! Nog even wachten en we kunnen gaan genieten van onze nieuwe plek!



Daarnaast hebben we ook meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. De peuters hebben heerlijk met elkaar gegeten aan de gezellig gedekte tafels.



En toen eindelijk na weken van spanning kwam 3 december Sinterklaas op bezoek! De peuters mochten die dag extra op school komen om het grote feest samen met de juffen te vieren. We hebben genoten! Sinterklaas kwam aan in een busje met zijn beide pieten en we hebben samen in de grote zaal van het dorps huis zijn verjaardag gevierd met snoepgoed, drinken, lekker dansen en natuurlijk een cadeau van de Sint!



En nu gaan we richting de kerstvakantie, het jaar loopt weer ten einde. Alweer een vreemd jaar door corona maar de momenten samen met de peuters zijn niet minder gezellig, want samen maken we er op de Bernejster altijd een groot feest van! Wij wensen iedereen namens de Bernejster alvast hele mooie feestdagen en een heel fijn 2022!

DE SOPSLEEF



Krystkrânskes

Foar de krystdagen lekkere koekjes bakke. In lintsje der oan dwaan en dan kin se yn'e krystbeam hingje.

- 200 gram blom
- 150gram bûter
- 80 gram wite basterdsûker
- 3 gram sâlt
- 1 aai
- skaafde mangels (amandelen)
- kristalsûker



Blom , bûter en basterdsûker mei in bytsje sâlt troch elkoar arbeidzje en it in healoere yné koelkast lizze te opstivjen. It aai splitse; de djerre yn de kûm dwaan en it aaiwyt noch efkes oan de kant sette. De oven foarferwarmje op 150 graden. It daai útrolje ta in daailape fan likernôch 1/3 cm sintimeter tsjûk. Mei in rûn utstekfoarmke krânskes stekke. It binnenste rûntsje der mei in apelboar úthelje. De koekjes op in bakblik mei der ûnder bakpapier, lizze en mei loskloppe (net te skûmich), aaiwyt bestrike en der wat sûker en skaafde mangels oer struie en in bytsje fest.drukke.

Yn sa'n 20 minuten ljochtbrún en gear wurde litte.

Folle plesier mei bakken!

Alien de Beer

WOORDZOEKER 2: Dorpen

Hoe goed ken je ons dorp? Dat was de achterliggende gedachte bij de woordzoeker in één van de vorige puzzels. Toen moest je in een woordzoeker op zoek naar de straatnamen. In deze woordzoeker is de achterliggende gedachte: ken je de dorpen om ons heen? In onderstaande puzzel zijn 20 namen van dorpen rondom Oosternijkerk verstoppt (horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren). Eén dorp komt meerdere keren voor, maar telt slechts één keer.

De vraag bij deze puzzel: Welke twee dorpen worden **NIET** in de puzzel genoemd? Succes ermee!

H	R	Q	A	G	E	E	O	I	E	A	M	B	Q	I
A	L	E	X	Y	T	A	G	R	E	D	D	O	M	R
N	J	W	I	P	E	E	R	L	S	S	Y	W	B	D
T	E	N	G	W	I	E	R	U	M	W	U	P	X	C
U	N	M	M	P	S	V	S	N	E	S	E	A	P	W
M	S	E	A	U	F	U	D	B	A	Y	G	U	H	K
E	U	T	R	H	J	X	O	O	J	A	G	A	V	N
O	O	S	T	E	R	N	I	J	K	E	R	K	S	I
O	S	L	L	P	I	O	A	Q	E	K	F	D	V	R
S	J	A	V	A	D	W	C	P	J	J	U	A	B	V
T	Y	W	N	R	A	J	A	A	R	R	O	M	G	I
R	N	I	V	W	M	M	W	I	E	R	U	M	H	O
U	G	E	Z	W	E	T	S	E	N	S	S	C	D	N
M	R	R	S	N	E	S	S	E	O	I	L	Q	F	J
Y	O	O	O	S	T	M	A	H	O	R	N	R	S	N

PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Doarpshûs De Terp	A. Beeksma	241486
Wrâldwizer		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
It Koetshûs	Jacqueline Solle Jackysolle15@gmail.com	06-12885604
U.D.I.	Sanne Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejster	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
Gymfer. S.S.S.	Maaïke Brouwer	06-12903002
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdhonek 't Terpke	jhoosternijkerk@gmail.com	
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Anja Bandstra h.j.bandstra@knid.nl	241541
De Bûnte Flinters	Bettina Weidenaar	06-25595228
Ropta Boys	J.A. Wijma	241574
OCO	Hinke Elzinga	701967
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	W. Elzinga (1 ^e bode) watse@uitvaartzorgelzinga.nl G. Post-de Boer (2 ^e bode)	06-51640661 06-50855011 of 241816
Koersbalvereniging ON	W.Dijkstra	241690
Burenhulpdiensd	A. Kuiper-Wijtsma	241384
Wijkagent Harry van der Laan	harry.van.der.laan@politie.nl	0900-8844

Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com
 Skoalle----- www.wrâldwizer-arlanta.nl
 Ropta Boys-----www.roptaboys.nl
 Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

AGENDA



In verband met het Coronavirus zijn de aangekondigde activiteiten in deze Doarpsskille allemaal onder voorbehoud.

December

- 30 Zoektocht met de Dorpsapp
- 31 Oudjaarsavond

Januari

- 1 Nieuwjaarsdag

Februari

- 16 Trainingsavond Reanimatie en BHV

Maart

- 1 Inleveren kopij Doarpsskille 200
- 26 Doarpsskille 200 verschijnt