



De Doarpsskille

Septimber

202

Nûmer 3/2022

42e jiergong

Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma
De Dobbe 7
Tel. 242048
baudycuperus@knid.nl

Maria Hesp
De Dobbe 13
Tel. 06-44121160
mbhesp@gmail.com

Tineke Slager–Groenewoud
(Lay-out)
De Lyts Ein 2
Tel. 242020
doarpsskille@hotmail.com

Anneke Weidenaar-Bergema
(Boargerlike Stân)
Langgrousterwei 23
Tel. 242148
annekebergema@hotmail.com

Geert van Wieren
Lou Sanen 1
Tel. 346683
gmvanwieren@hetnet.nl

Bankrek. nr.
NL32 RABO 0346140293

Yn dizze skille:

- Nienke van Hichtum
- Paddestoelengekte in Frankrijk
- Budapast Rally 2022
- Kaatsvereniging De Trije Terpen
- Canon: Froukje Annema-Noordenbos
- en nog veel meer.....

Fan de redaksje

De zomervakantie zit erop. Oef, wat was het soms warm. Natuurlijk hoopten we op een mooie en zonnige zomer, maar misschien was het dit jaar een beetje 'te'. De warmte zorgde voor een lange droge periode waar veel bedrijven last van hadden. Dat is dan de keerzijde. Verder zal deze zomer ons blijven vanwege de hoge brandstofprijzen waarvan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de aanleiding is. Op dit moment is de diesel duurder dan de benzine, wat toch wel bijzonder is.

Uiteraard kunnen ook de vele vlaggen die op de kop hangen ons niet ontgaan. Veehouders, akkerbouwers, vissers staan voor een onzekere toekomst door wat er over hun hoofden wordt beslist. Hopelijk duurt voor hen deze onduidelijke tijd niet lang meer.

Ja, er gebeurt veel; niet alleen wereldwijd maar ook in ons dorp. De verbouwing van ons dorpshuis zal dit seizoen plaatsvinden. We zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat, al zal dat nog wel even duren. Bij Lou Sânen is de tweede fase van de nieuwbouw bijna afgerond. Kunnen we ons voorbereiden op de derde fase? En dan is er nog veel 'lief en leed' dat ons als dorpsgenoten heeft geraakt en samengebonden. Laten we dat laatste vooral vasthouden.

We hebben weer geprobeerd van deze Doarpsskille een mooie editie te maken. Uiteraard zijn we daarvoor ook afhankelijk van jullie inbreng. Gelukkig zijn er vaste schrijvers en rubrieken. Maar... we zijn blijvend op zoek naar nieuwe verhalen, foto's, gedichten verslagen enz. Heb je iets, laat het ons weten!

Voor nu: veel plezier met deze nieuwe uitgave van de Doarpsskille!

GvW

De Doarpsskille zoekt versterking in de redactie

Lijkt het jou leuk om 4x per jaar de Doarpsskille mee samen te stellen, ben je creatief, handig met de computer en zit je vol ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je bij 1 van de redactieleden of mail naar doarpsskille@hotmail.com



Dûmny's tinzen



Wankelt de rijke,
Dan wordt hij gesteund door een vriend;
wankelt de arme,
dan stuurt men hem van hot naar her.

Jezus Sirach*

*(Jezus Sirach is de schrijver van het apocriefe
Bijbelboek 'Wijsheid van Jezus Sirach'.
Appocrief wil zeggen dat het een niet door alle
kerken erkend Bijbelboek is.
Toch zegt dat niets over de waarheid van
bovenstaande 'wijsheid'.)



Bestuurswisseling

In het bestuur van het Dorpsbelang heeft inmiddels een bestuurswisseling plaats gevonden. Janneke Themmen heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen, maar heeft het dorpsfeest nog mee georganiseerd. Na het dorpsfeest is Janneke afgetreden. We zullen haar talent voor het schrijven van teksten, haar creatieve inslag en haar talent voor details en aankleding van de feesten wel gaan missen. Janneke ook langs deze weg nog eens van harte bedankt!

We hebben gelukkig inmiddels een nieuw bestuurslid gevonden. Annet de Vries gaat de plek van Janneke in ons bestuur invullen. Annet van harte welkom.

Het bestuur van het Dorpsbelang bestaat nu uit: Klaas Jensma, Jelle Wagenaar, Marcel Wijtsma, Sander Faber, Renske de Weger, Annet de Vries en Dieta Holwerda.

Speeltuin

Zoals we vorig jaar al in de Skille vermeld hebben is de financiering van de speeltuin bijna helemaal rond. Op de planning staat echter nog een activiteit voor de basisschooljeugd.

De te realiseren speeltuin wordt voor hen, dus hoe mooi is het dan dat zij de laatste euro's bij elkaar kunnen rennen. Want op vrijdagmiddag **23 september is de "vaute sponsorloop"** gehouden.



Via de school hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een sponsorformulier ontvangen. Zij konden vooraf de ouders, pakes en beppes, ooms en tantes, buren en-wie-dan-ook vragen te sponsoren. De loop was van 15.00-16.00 uur op de Doktersfiif. Dus een uur lang rondjes rennen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de nieuwe speeltuin.

De start van de uitvoering van de werkzaamheden in de speeltuin staat gepland voor begin oktober.

We zoeken nog wat handige heiten / memmen voor het verwijderen van de huidige speeltoestellen. Mocht je willen helpen dan graag een appje naar Marcel 0650491288 of Renske 0651387715

Oudjaarsfeest

Na twee jaar "corona" uitstel pakken we dan voor dit komende oudjaar het oudjaarsfeest weer op. Eind september is de eerste vergadering van de oudjaarscommissie, bestaande uit de jeugd, dorps huis en Dorpsbelang. De band Sjanz is al geboekt voor de middagmatinee, dus dat belooft weer een fijn feestje te worden.

Bezoek contactwethouder

Gemeente Noardeast-Fryslân gaat vanaf dit jaar een nieuwe werkwijze hanteren voor het contact met de dorpen en wijken.

1 x per 2 jaar ontvangen we een bezoekje van de contactwethouder, waarbij we alles wat er in het dorp speelt met elkaar bespreken.

1 x per 4 jaar is er een schouw in het dorp om wensen en knelpunten met betrekking tot de openbare ruimte in kaart te brengen.

Aant Jelle Soepboer is aangewezen als contactwethouder voor Oosternijkerk. Aant Jelle zal ons dorp als eerste bezoeken en komt op maandag 26 september a.s. voor een overleg met het Dorpsbelang.

Ook de plannen voor het dorps huis en de DOM zullen worden besproken.

Dorpsbelang Oosternijkerk

Dieta Holwerda

BIER * ESSEN * MUSIK

22 OKTOBER 2022

OKTOBERFEST

DE DIRNDL'S EN
LEDERHOSEN
MOGEN WEER UIT
DE KAST!



SPRINGKUSSEN
AANWEZIG VOOR
DE KIDS

**SJOARDA 2
OOSTERNIJKERK**

**TOEGANG = GRATIS
(VRIJWILLIGE BIJDRAGE)**

VANAF 16:00 UUR

**MET LIVE MUZIEK
VAN GAATZE BOSMA**



Nieuwe serie over tweeling in HEA!



De tweeling Mathijs en Stefan van Kammen spelen vanaf dinsdag 13 september de hoofdrol in de nieuwe serie van HEA!. De jongens zijn 12 jaar oud en doen alles samen. Vier weken lang is er elke dinsdag een nieuwe aflevering over de tweeling van Kammen te zien bij HEA!.

Mathijs en Stefan zijn 12 jaar oud en komen uit Oosternijkerk. Ze doen alles samen en vinden van alles uit. Daarnaast zitten ze ook in hetzelfde voetbalteam, de ene op goal en de ander in het veld. Het is een tweeling die graag buiten is en agrarisch werk doet. Ze gaan dit jaar beide over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Programmamaker Gerlof Kolk van HEA! was samen met cameraman Dirk Hofstede op pad en kwam de tweeling op hun skelters tegen, ze zagen al gauw dat de skelters wat anders als anders waren: "Foar de rubryk Goeiel! gean wy de hiele provinsje troch foar bysûndere ferhalen. Sa riden wy troch de Bildthoeke en kamen we de jonges tsjin yn Sint Jabik. Se foelen fuortendaliks op om't se op omboude skelters riden en sa sprutsen wy harren oan. It waard sa'n moai ferhaal dat ik doe fuortendaliks it gefoel hie: hjir moatte wy mear mei. En sa is de fjouwerdielige rige mei de twaling ûntstien."

In vier afleveringen leren we de tweeling van Kammen kennen. HEA! gaat vier weken met de jongens op pad. Ze sleutelen aan brommers, gaan naar de voetbaltraining, helpen op de boerderij en bij heit in het cateringbedrijf. De nieuwe serie over de tweeling is vanaf dinsdag 13 september, vier weken lang elke dinsdag te zien bij HEA!. HEA! is te zien van dinsdag t/m donderdag om 17:15 uur.

Mei elkoar Warber



Het was niet de planning maar toch begon het net voor de vakantie weer te kriebelen.

“Doen we ook wat voor de kids” was het op de app.

En ja hoor na wat heen en weer geappt waren we er uit: 31 augustus, een bingo en een zeepbaan.

78 kids melden hun aan en natuurlijk was er ook een grote groep ouders welke we konden verwelkomen.

Om 2 uur begon de bingo maar dan anders en ja hij was anders.

Niet alleen de bingo zelf maar de oortjes moesten goed open wilde men horen welk nummer er werd geroepen. Dat leverde eerst wel een beetje gemopper op van de kids maar toen iedereen stil was, ging het een stuk beter.



In de pauze was er voor iedereen ranja en een warm snackje wat er met smaak in ging en toen de laatste ronde bingo gedaan was, was het tijd voor de zeepbaan.

En wat hadden ze een lol en niet alleen de kids.

Ook een paar ouderen gingen een poging wagen, dat ging dan wel niet geheel vlekkeloos maar waren wel hilarische momenten.



Zo rond 4 uur werden de ijsjes uitgedeeld en kon een ieder tevreden naar huis gaan.

Nadat alles was opgeruimd konden we nog even de dag door nemen.

We waren bekaf maar konden met een tevreden gevoel terugkijken op deze middag.

En langs deze weg willen we iedereen bedanken die aanwezig was en een speciale dank aan Jeugdhonk It Terpke. Niet alleen voor het gebruik van de accommodatie maar ook voor hun sponsering. En nu we het over sponsering hebben ook dankzij een gulle ondernemer konden we dit organiseren.

Mei elkoar warber

Kaatsvereniging De Trije Doarpen



We kunnen terugkijken op een leuk seizoen. We hebben 7 ledenpartijen georganiseerd, dezen werden goed bezocht door jeugd en senioren. Er werd gezellig, sportief en fanatiek gekaatst. Op het laatste moment is er nog een nachtkaatspartij bijgekomen, deze werd in samenwerking georganiseerd met De Kaatsvereniging, Harald Wiersma en "De Freonen Fan Ut Hokje". Het was nog een hele uitdaging om deze partij te organiseren. De vele sponsors die we voor deze partij vonden maakten het mogelijk om alles voor elkaar te krijgen, zoals lichtmasten, koelwagen, aggregaat etc. De enorme opkomst van kaatsers en bezoekers maakte het een succes. De belangstelling was zeer groot zoals te zien aan de opgaven, 96 kaatsers stonden op het kaatsveld, meer konden er ook niet op. Daarom was er zelfs een opgave stop. Het was een zeer geslaagde avond, DJ Auke zorgde voor de muziek en de jeugd verzorgde de catering. Deze partij is zeker voor herhaling vatbaar veel mensen waren enthousiast.

De trainingen werden dit jaar ook goed bezocht. Na de kaatsclinic van Aljantine Holtewes bij de basisscholen van Oosternijkerk en Metslawier hebben we nieuwe kaatstalenten mogen verwelkomen op onze trainingen en wedstrijden. De allerkleinsten kregen dit jaar weer training van Isabella Sijtsma en Suzanna Allema. De kids van 8 t/m 13 jaar kregen training van Aljantine Holtewes (en bij afwezigheid; van Jan Bandstra en Jelmer Torensma) en de jeugd vanaf 14 jaar kreeg training van Jelmer Torensma.

Alle trainers zijn zelf behoorlijk actief met kaatsen bezig en weten dit goed over te brengen op onze leden. We zijn er dan ook erg mee ingenomen dat we de trainingen op deze manier in konden vullen.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, enorm bedankt.

Onze leden waren dit seizoen ook behoorlijk vertegenwoordigd op de federatiewedstrijden. Sommigen voor het eerst, we zijn daar enorm trots op want ze leren veel van deze wedstrijden. Door jong en oud werd er op sportieve wijze gestreden om de hoogste eer.

Kaatsen is een sport die ons met elkaar verbindt. Het zorgt voor gezellige avonden/middagen, heerlijk buiten met een bakje koffie, een praatje en natuurlijk de sportieve strijd om de kransen.

Voor onze vereniging zijn ook weer veel prijzen gewonnen op KNKB-niveau, individueel bij de welpen, pupillen, schooljeugd, meisjes/jongens, junioren en zelfs bij de 50+ maar ook in afdelingsverband.

Er werd in bijna iedere categorie door onze vereniging een NK gekaatst. Het jongenspartuur bestaand uit Pieter-Siebe Cuperus, Jan Bandstra en Jelmer Torensma wisten op het NK in Kimsward een 3^e prijs te behalen, nogmaals van harte. Dit partuur was ook te zien op de Freule in Wommels.

De eerste 2 omlopen wisten ze daar keurig te winnen maar helaas verloren zij in de 3^e omloop, helaas hier net geen prijs voor hen.



Op de Ald Meiers Partij in Hitzum (de freule voor meisjes) werd door Isabella Sijtsma, Suzanna Allema en Hester Torensma de 3e prijs behaald. Een hele beste prestatie omdat het alle drie 'eerstejaars' meisjes zijn, nogmaals van harte. En wat zijn we ook trots dat we dit jaar een lid van onze eigen vereniging mochten bewonderen op de PC. Rutger Torensma kaatste een prima seizoen en hierdoor kaatste hij zich met zijn maten Jurrit Osinga en Harold de Boer met genoeg punten direct naar de PC in Franeker. Helaas verloren ze de 1^e omloop, maar deze ervaring pakt niemand hen meer af. Klasse gedaan.

Ook een woord van dank aan onze sponsors, want zonder jullie kunnen wij geen partijen organiseren. We noemen met trots onze sponsors:

De Alde Stjelp, Oosternijkerk

Hoesman, Niawier

Frequent beveiligingen, Metslawier

Vleesbedrijf Weidenaar, Dokkum

Kwekerij Keegstra, Nes

Multitech, Oosternijkerk

A.C. Mol assurantien, Niawier

Piet en Saakje de Boer, Oosternijkerk

Grytmanshoeve, Niawier

Nutma, Metslawier

Jeugdthunk it Hokje, Niawier

Autobedrijf Peet en Wiebe Kuiper, Oosternijkerk

Moai mei Blommen, Oosternijkerk

Ook zijn we er enorm trots op hoe we ons in heel Friesland kunnen laten zien in onze prachtige nieuwe afdelings- en KNKB-shirts.

Weidenaar, Synco Dredging BV, Faber Installatietechniek en Veenma Dokkum, enorm bedankt voor het sponsoren van onze shirts.

Het komt erop neer dat er dit jaar nieuwe kaatsertjes bij zijn gekomen op trainingen en ledenpartijen. Dat kaatsers die zich vorig jaar nog niet zelfstandig konden redden in de wedstrijden, nu zo vooruit zijn gegaan, dat ze zich prima redden op de wedstrijd. Dat we er qua kleding keurig bijlopen, dat we een PC-kaatser in onze vereniging hebben en dat we prijzen hebben gewonnen in de hele regio en provincie. Dat onze KNKB-kaatsers gedreven zijn om de jeugdleden te trainen. Dat we leren dat verliezen er ook bij hoort. Dat er voor elk niveau een wedstrijd is, dat het niet uitmaakt of je wint of verliest zolang je maar heel veel plezier aan het kaatsen beleeft.

Voor volgend jaar zouden we ook weer veel activiteiten en wedstrijden willen organiseren voor onze leden, maar we hopen dat het bestuur dan wel voltallig zal zijn.

Dus wie zich in wil zetten voor onze vereniging in welke vorm dan ook, schroom niet om te vragen wat dit precies inhoudt en wat er mogelijk is.

Volgend jaar gaan Antje Allema en Neeltje Cuperus het bestuur verlaten en blijven Gert Jan Sijtsma en Anja Bandstra over. Samen kunnen wij uiteraard geen vereniging draaiende houden, dus we hopen en vertrouwen erop dat we dit samen op kunnen lossen.

Voor vragen op- of aanmerkingen kunnen jullie altijd bij ons terecht.

Een sportieve groet namens het bestuur,

Anja Bandstra, Antje Allema, Gert Jan Sijtsma en Neeltje Cuperus



Nieuws van de OCOO

Op het moment van schrijven duurt het nog een paar dagen dat ons jaarlijks najaar uitje op de planning staat voor onze leden. Ieder jaar organiseert de OCOO naast de ledenvergadering in het begin van het jaar, een uitje voor haar leden en dat is altijd zo na de zomervakantie. Dit jaar hoeven we niet ver weg, we gaan naar Dokkum voor een stadswandeling onder leiding van een

gids en daarna naar de Schreiershoek voor een BBQ.

Sinds een aantal maanden is het mogelijk om in Oosternijkerk en Metslawier de **Dockumer cadeaubon** te kopen en te besteden. We vinden het fijn dat we met deze bon mogen samenwerken met de ondernemersvereniging van Dokkum. Deze bon is verkrijgbaar bij Anno 1832 in Oosternijkerk en bij Café Veldzicht in Metslawier. Het is natuurlijk een superleuk cadeau om te geven als dank voor de inzet van bestuursleden of vrijwilligers van de verschillende clubs en verenigingen in onze regio. Of als cadeau voor personeelsleden die een jubileum te vieren hebben. Hoe leuk is het om dan een bon te geven die ook bij onze eigen winkels in de regio weer besteed kan worden. De bon is er in € 5,- 10,- en 20 euro en kan ook in Dokkum worden besteed. Andersom kunnen Dokkumers ook de bon verzilveren in Oosternijkerk, Metslawier en Niawier.

We hebben het afgelopen jaar vele ondernemers benaderd om lid te worden. We zijn dan ook blij om te melden dat we inmiddels ruim 60 leden hebben. Ook agrarische ondernemers zijn welkom bij de club. Wilt u graag lid worden neem dan contact op met ons info@ocoo.nl of bel 0620741629

Het bestuur van de OCOO bestaat uit:

Rudi Groenwold

Foekje Meindersma (secretaris)

Anton Nutma

Yme Meirink (penningmeester)

Hinke Elzinga (voorzitter)

Paddestoelengekte.....

Verhalen uit Frankrijk door Maria Hesp

Een lange warme zomer, een paar fikse regenbuien en dan zo'n 10 dagen wachten....

Et voilà: een typisch Frans spektakel is het resultaat.

Toen ik dit voor de eerste keer meemaakte snapte ik er helemaal niks van. In het bos waar ik elke dag met mijn honden wandelde, stonden opeens allemaal kleine autootjes geparkeerd. (Fransen op het platteland rijden bij voorkeur in kleine lichte auto's: daarmee kun je namelijk makkelijker de bospaden op).

Maar het gekke was: waar ik ook keek: geen mens te bekennen!

Het was buiten het jachtseizoen, dus dat kon de reden niet zijn. Ook de zwermen houtduiven waren nog niet gesignaleerd. Daar jagen de Fransen ook graag op (om ze op te eten uiteraard). Dus dat was het ook niet.

Dit ging zo de hele week door: veel kleine autootjes maar geen mens te zien. Raadselachtig!

Ik ging te rade bij mijn lieve Franse buurvrouw die op al mijn culturele vragen of integratieproblemen meestal een passend antwoord had.

Ook dit keer stelde ze me niet teleur: "Les Cêpes!!" riep ze lachend. "Pardon?", Ik keek haar niet begrijpend aan. "Les champignons Madame!", vervolgde ze, alsof ze het tegen een kind met een fikse leerachterstand had. "A manger!", voegde ze er ten overvloede aan toe waarbij ze het overal begrepen gebaar voor 'lekker eten' maakte.

Eetbare paddestoelen! Ik had het kunnen weten want Fransen en 'lekker eten' is een combinatie waarvoor ze 'en masse' uit hun luie stoel komen.

Maar waar zijn al die mensen dan? vroeg ik verbaasd. "Ik heb een hele week geen kip gezien in dat bos!".

"Aha! Maar dat spreekt vanzelf madame!", vervolgde ze: "de vindplaatsen zijn 'Trés-Secret, geheim! Dus men zorgt dat men niet gezien wordt".

Een soort verstopperje voor volwassenen dus!

Hoewel je in Frankrijk zo'n beetje overal 'vrij' kunt wandelen en hekken erg zeldzaam zijn, is het bos altijd wel van 'iemand'. En die eigenaar wil

wel graag zijn eigen 'vruchten' kunnen plukken: wild, hout en....paddestoelen. Aangezien paddestoelen zich heel wat makkelijk laten 'stropen' dan een boomstam of een everzwijn wordt de locatie van een goede paddestoelen-plek (sommige soorten zijn erg honkvast!) van generatie op generatie geheimgehouden. En de stoutmoedige onder de 'wandelaars', worden gewaarschuwd met borden waarop in koeienletters staat: **"LA CUEILLETE DE CHAMPIGNONS INTERDITE!"** Oftewel: "Blijf met je poten van mijn paddestoelen af!"



Gedoe over paddestoelen ligt, soms al generaties lang, aan de basis van burenruzies.

"Natuurlijk", knipoogt mijn buurvrouw, "maakt dat het des te leuker om juist wèl de paddestoelen bij de burens te zoeken...!"

Ze vertelde me ook nog hoe je een eetbare cêpe herkent en waar je ze zoal kunt vinden.

Eekhoortjesbrood (de Nederlandse naam voor cêpes) is familie van de boleten. Een soort die heel veel eetbare paddestoelen telt maar helaas ook een paar giftige exemplaren zoals bijvoorbeeld, de naam zegt het al, de heksenboleet.

Wel blijven opletten dus!

Dat weten de fransen als geen ander, dus die hebben daar een hele goede oplossing voor gevonden: in elke apotheek (Pharmacie) in elk frans gehucht werkt een gediplomeerde apotheker/paddestoelen kenner. Je kunt dus 'gewoon' met je plastic zak vol paddestoelen langsgaan om eetbaar van oneetbaar of giftig te laten onderscheiden.

Een niet overbodige service want jaarlijks overlijden toch nog een flink aantal mensen in Frankrijk aan een paddestoelen-vergiftiging. Meestal een akelige dood.

Ik heb dat zelf ook een paar keer gedaan en niet zelden kwamen álle apothekers zich er tegen aan bemoeien om vervolgens achteloos te informeren waar ik die lekkere cantharellen toch gevonden had.... Hahaha, daar trapte ik dus niet meer in!

Het vervelende met paddestoelen is dat ze zich niet 'aan de regels' houden: ze hebben vaak toch net weer een iets andere kleur dan in het

boekje, of een ander vorm en jongere en oudere exemplaren kunnen behoorlijk verschillen.... En ook heel vervelend: sommige heerlijke en eetbare soorten, zoals onze witte champignon bijvoorbeeld, lijkt beangstigend veel op zijn dodelijke neefje: de witte knolamaniet....En om het allemaal nog erger te maken: eenmaal opgegeten bestaat er in bepaalde gevallen geen tegengif!

Maar vol goede moed en gewapend met de adviezen van mijn buurvrouw en een handboekje "paddestoelen zoeken voor beginners" ging ik de volgende ochtend vroeg ook mijn geluk eens beproeven. Het bos stond weer vol met auto's, weer geen mens te zien maar waar ik ook zocht: ik kon geen paddestoel (meer) vinden!

Enfin, een boswandeling was voor mij en mijn honden, ook zonder paddestoelen, een feestje dus ik borg mijn uitrusting in mijn rugzak en vervolgde vrolijk mijn weg.

Eenmaal dieper in het bos zag ik plotseling toch echt iets bewegen....Een rug, een jas...een hoofd....het schoot snel achter een boom....

Deze man wilde duidelijk niet dat ik hem bezig zag op 'zijn' paddestoelen-plek! Terwijl ik zijn richting opwandelde bleef hij roerloos staan, kennelijk in de hoop dat ik hem niet gezien had. Helaas voor hem had ik hem niet alleen gezien maar ook herkend! Het was de vader van een Franse vriendin van mij. Een vermaarde (en beruchte!) paddestoelenzoeker. Volgens zijn dochter was hij hele dagen in het bos en plukte hij makkelijk een leuke bijverdienste bij elkaar.

Ik besloot open kaart te spelen en riep dus maar enthousiast: "Bonjour monsieur Bossi!! Die boom is helaas voor u niet dik genoeg; ik had u al gezien!"

Aarzelend en een tikkie betraptd kwam hij tevoorschijn en lichtte een beetje beteuterd zijn hoed. Ik vroeg hem of hij al veel 'gevonden' had en met een nog grotere aarzeling liet hij mij zijn 'buit' zien: onder een dekentje van kastanje bladeren lag een keur aan verschillende eetbare paddestoelen.



Het water liep mij in de mond! Ik vertelde hem dat ik zelf niks had kunnen vinden en hij keek mij meewarig aan.

Kon hij mij niet een paar adviezen geven? vroeg ik hem. Hij keek mij geschrokken aan. Alsof ik hem zojuist de pincode van zijn bankpas had proberen te ontfutselen.

Ik gooide het over een andere boeg en na wat koetjes en kalfjes moet hij de conclusie getrokken hebben dat hij van mij geen concurrentie te vrezen had want hij werd zowaar wat mededeelzamer over zijn grote passie: Les champignons!

“Eerst en vooral”, vertelde hij, “moet je één worden met het bos. Sta stil, wordt een boom, luister naar het woud....”.

Ik moet hem niet-begrijpend aangekeken hebben want hij begon te lachen en legde uit: “Niet letterlijk natuurlijk! Maar je tempo en je ogen moeten zich aan kunnen passen aan het bos. Het is donkerder in het bos. De paddestoelen zitten vaak onder de bladeren. Als je niet de tijd neemt om ze te ontdekken, kijk en loop je er letterlijk overheen”.

Dit verklaarde mijn recente vruchteloze pogingen; ze waren er wel maar ik had ze gewoon niet gezien! Het bleek later een van de meest waardevolle van zijn adviezen.

Hij legde uit waarom je geen plastic zak moest gebruiken maar een mandje gevuld met bladeren (de paddestoelen kunnen dan ‘ademen’ en blijven langer vers); waarom je een paddestoel met een scherp mes (liefst een echt sikkelvormig paddestoelenmes) moet afsnijden en vooral niet moet ‘plukken’ (dan beschadig je het mycelium niet en heb je met een beetje geluk ook volgend jaar weer lekkere paddestoelen) en waarom je een paddestoel nooit moet wassen maar met een zacht borsteltje schoon moet maken (de paddestoel zuigt water op waardoor de smaak veel minder wordt).

We wandelden samen verder en hij vertelde boeiend over allerlei bosachtige-zaken.

Maar paddestoelen? Die vonden we zogenaamd niet meer....

Ik snapte wel dat hij mij zijn plekje niet wilde verklappen en ik vertelde hem daarom maar niet dat zijn dochter Agnes, een stuk minder orthodox in dat opzicht, dat een tijdje terug al had gedaan: “bij de grote kastanje, pal naast het parkeerterrein”....

Jaar na jaar vond ik daar manden vol van de lekkerste boleten!

Mijn buurvrouw had gelijk: het was leuk(er) om ze te stropen bij de burens...
Sorry monsieur Bossi!



Bericht van de Canoncommissie Oosternijkerk

Het verhaal dat de Canoncommissie deze keer levert voor De Doarpsskille is geschreven door Annie Bremer. Het betreft de schrijfster Froukje Noordenbos die in haar jeugd op Berghuizen woonde. Ze vergat haar geboorteplaats nooit, enkele gedichten getuigen daarvan. U ziet meteen dat sommige vensters ook in het Fries geschreven kunnen worden.

Wie nog een mooi onderwerp weet voor onze Dorpscanon wordt verzocht dat door te geven op r.tolsma01@knid.nl. Veel leesplezier.

Froukje Annema – Noordenbos

By it reekommen fan de doarpsfernijing hat Doarpsbelang it inisjatyf naam ta in tinkstien op de Boate Hoeke' foar Froukje Annema-Noordenbos. Mei hijrop de hoopfolle tekst 'En dochs wurdt it wer maitiid'. It is ûntwurpen en foar in part makke troch de Nijsjerkster keunstner Pieter Heijnen en ûntbleate op 9 july 1999.



Myn widze die stie op 'e
klaai boppe Dokkum;
de wrâld wie dêr tichtplakt
mei krantepapier,
it wie dêr sa kâld en it
waait as de sykte;
teminsten dat seit men,
mar dêr 's neat fan wier.

Froukje Noordenbos
waard 9 maaie 1941 berne
op in pleats op
Berchhuzen ûnder
Easternijsjerk. De pleats

mei de grêft en de nageltsjebeam. Nei de Mulo yn Dokkum folge Froukje Noordenbos in oplieding ta beukerliedster, in berop dat se ek in tal jierren útoefene hat yn Ternaard.

Doe't Froukje tweintich jier wie, kamen har heit en mem by in ûngemak om it libben en moast se har âlden, mar ek har âlderlik hûs misse. Se troude mei Marten Annema en se krigen trije soannen. Se wennen tweintich jier yn Drachten. Yn 1988 ferhuzen se nei De Rottefalle. Op 20 july 1998 is se rêst en te hûf brocht yn har wenplak De Rottefalle. Se waard 57 jier.

Froukje begûn har skriuwen troch in oprop yn de Ljouwerter Krante foar fakânsjeferhalen. Dizze proazakriich hat hja in oantal kearen wûn.

Marten en Froukje makken tegearre in reis nei Denemarken dêr't se it paad bjuster rekken. Nei lang omdangeljen fûnen se lykwols in sliepplak, mar iten hiene se net by har. Dop-apenuten moasten dy deis foar it jûnsmiel soargje. Dy doppen op it dekbêd wiene de oanlieding foar har earste ferhaal. Letter stjoerde se in ferhaaltsje nei wikeblêd Margriet, dat ek publisearre waard. En wurke se mei oan de Fryske Libelle.

De boeken en toanielstikken fan Froukje wiene tagonklik, byldzjend en werkenber skreaun. Froukje wie bot ynteressearre yn minsken en observearre sekuer. Har styl fan skriuwen wie noflik, libben en mei komyske aksinten. Har geheim wie dat se mei har ûnderwerpen hiel ticht by de minsken stie. Se woe it aldendeiske libben bringe mei in krûmke humor. It skriuwen wurke ek terapeutysk, har gefoelens koe se yn har romans ûnder wurden bringe. Har deiboeken brûkte se om har wer yn te libjen yn de hûd fan in famke fan njoggentjin. Troch har djipminsklike boeken is se fan grutte en bliuwende betsjutting foar har lêzers.

Yn de santiger jierren begûn se mei it publisearjen fan koarte ferhalen. Se fernaam doe dat se har it bêste uterje koe yn har memmetaal, it Frysk. Se wie in alsidich skriuwster dy't mei súkses ferskate sjenres beoefene, ûnder mear toanielwurk, kabarettteksten, berneboeken, dichtwurk en romans. Har earste roman, "Twasprong", kaam yn 1988 op 'e merke, se skriuwt dêryn oer in jonge frou út de Dongeradielen. Yn 1990 waard it koarte ferhaal "Dyn kânsen binne goed" bekroand mei de Gysbert Japikspriis. Yn dit ferhaal skriuwt Froukje foar it earst oer har sykte, boarstkanker. Yn "Sûnder garânsje" en "Heit" komt dit ûnderwerp werom. Har lêste grutte wurk wie it jûnfolgjende toanielstik "Treast mei sûker en molke" dat yn jannewaris 1998 yn Nijegea foar it earst opfierd waard.

Froukje wurke foar Frysk en Frij en de Friesland Post en siet yn de redaksje fan de Fryske Bernekrante. Hja skreau acht toanielstikken yn it Frysk, dy't allegear oerset binne yn it Nederlânsk. "It Perron" waard sels oerset yn it Dútsk as "Der Bahnsteig" en is opfierd yn Bonn. Grut sukses hie hja mei har lêzings foar de NCVB en de Plattelandsvrouwen en somtiden foar de

Vereniging van Huisvrouwen. Sokke optredens barden yn hiel Fryslân en inkeldris dêrbûten. Hja skreau ek ferskes, û.o. foar Joop Veenstra. Se diene mei oan it AVRO Songfestival mei Gerrit den Braber en wûnen dêr mei it nûmer "Jobbegea tredde slûs". Ek it liet "Ûs doarp" is skreaun troch Froukje.

Lang is 't ferlyn dat ik myn doarpke farwol sei,
mar al dy jierren fergeat ik it net.
Want wêr't ik ek bin, wêr't ik reizgje of doarmje,
myn berteplak dat nim ik mei yn myn hert.

MAANDAG 28 APRIL 1986 NIEUWE DOCI



Bij de foto: STAAND v.l.n.r. de leden die 30 jaar lid zijn, de dames: B. v.d. Ploeg-Jacobs, J. Blom-Boersma, T. Dijkstra-Nauta, G. Postmus-Kooistra, J. Bualda-de Vries, P. Weidenaar-Postma, Y. Kooistra-Nutma, G. Weidenaar-Hibma, M. Wiersma-Faber, P. Tilkema-Triemstra. ZITTEND v.l.n.r. de dames die 25 jaar lid zijn: T. de Boer-Kooistra, A. Post-Meinsma, D. de Vries-Wiersma, Tj. de Vries-Dijkstra, S. Kingma-Postmus, R. v.d. Vliet-Haagsma.

Mevr. Anema voor jubilerende NCVB-Oosternijkerk over:

"Tussen afwaskwast en typemachine"

De laatste vergadering van het seizoen van de NCVB te Oosternijkerk stond in het teken van haar 30 jarig bestaan. Door de presidente mevr. S. Kingma-Postmus werden alle leden en de afgevaardigden van de Herv. en de Geref. vrouwenvereniging hartelijk welkom geheten.

Na een kort openingswoord en samenzang uit het feestprogramma overhandigde de presidente een boeket bloemen aan mevr. A. Jousma uit dank voor haar verslaggeving in de NDC.

Vervolgens werden 16 leden van de bond gehuldigd. De jubilerende dames droegen, evenals het bestuur, een fraaie corsage gemaakt door mevr. J. Faber. Tien dames waren al lid vanaf de oprichting en zes dames vierden hun 25 jarig lidmaatschap. Ze werden toegesproken door bestuurslid mevr. L. Hansma. Tien leden kregen naast haar felicitaties een verzilverd bord met de inscriptie: NCVB 30 jaar. Een kandelaar met kaars voorzien van inscriptie: NCVB 25 jaar, ging naar de overige zes leden.

dat is wat lastig met thermophane glazen. Maar toch, aldus schrijfster, kan ik niet-meer zonder; het vervelt nooit, je kunt je uitleven in je fantasie. Zo zie ik me later zelf al lopen met aan de ene arm m'n man en aan de andere arm m'n typemachine, op weg naar het bejaardenhuis.

Mevr. Annema eindigde met een goede raad: Schrijf alles op wat je beleeft, dat is een goede manier om je af te reageren en het is voordeliger dan smijten met het serviesgoed!

Na een welverdiend applaus werd mevr. Annema hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan de feestavond. Besloten werd met het lied: "Dank, dankt nu allen God".



Biljartclub

De Terp

HELAAS ONTBRAK IN DOARPSSKILLE 201 HET VERSLAG VAN SEIZOEN 2021-2022, WIJ WILLEN HET U NIET ONTHOUDEN.

Door de Corona perikelen werden we dit seizoen een paar keer verrast, dat we niet mochten biljarten. Toch is het gelukt om een halve competitie Libre en Bandstoten te spelen

3 spelers in de libre klasse zijn met dezelfde punten geëindigd

Door de hoogste gemiddelden is de stand als volgt:

1. Thomas Schroor
2. Kees Hofman
3. Jan Bergmans

Kortste partij is voor Jan Bergmans in 10 beurten.

Hoogste serie is voor Thomas Schroor met 33 caramboles.

Tevens is er een halve competitie Bandstoten gespeeld met de volgende stand:

1. Klaas Brouwer
2. Fokke van der Weij

Zoals ieder seizoen wordt er een open kampioenschap van Oosternijkerk, 10 over Rood georganiseerd, ditmaal zaterdag 19 maart j.l.

Er hadden zich 12 deelnemers aangemeld, waaronder spelers uit Nes, Paesens-Moddergat en 3 spelers uit Scharnegoutum

Er werd gespeeld in 3 poules van 4 spelers, waardoor iedere speler minimaal 3 wedstrijden kon spelen, na een lange middag spelen zijn de winnaars:

Winnaarsronde:

1. Thomas Schroor
2. Foppe Heeringa
3. Yme Boersma

Verliezersronde:

1. Peet Kuiper
2. Durk Bergema sr.
3. Fokke van der Weij

De eerste donderdag in oktober beginnen we weer aan de competitie en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

25 jier lyn yn de Doarpsskille



Lou Sânen

Op 5 augustus 1867 litte Sjouke Th. Holwerda, Hartman D. Hartmans en Lieuwe W. Heerma it gemeentebestjoer witte dat hja, as takomstige buorlju "geene bedenkingen of bezwaren (hebben) tegen de oprigting der rog- en pelmolen, hiervoren bedoeld..." Wat dizze mannen oangiet, kin Wilhelmus Groenmans syn mûne mar bouwe op it stik lân B 97 (sjoch it kaartsje). Dat giet lykwols net troch, de bouplannen ferdwine yn de ûnderste la en pas fiif jier letter wurdt in Nijtsjerkster mûne boud, efkes fierderop, it Mûnehûs is dêr noch tsjûge fan.

No, 130 jier letter, like boppesteande skiednis him hast te herheljen. Bouplannen wiene der al jierren, boud waard der mar net. Gearkomste nei gearkomste waard belein, swierrichheid nei swierrichheid waard út 'e wei romme, oeren fan oerlis, prate, ûnderhannelje, drige, taksearje, alles nochris wer oersjen. Doarpsbelang, yn de persoan fan Piter Hoogland, hold oan as storein en einliks is it safier: der kin boud wurde!!! Frijwol op itselde plak as wêr't 130 jier lyn in mûne pland wie, kinne no 19 huzen boud wurde.

Fansels moat sa 'n plan, sa 'n strjitte ek in namme ha. No, dêr hoege de measte Nijtsjerksters net sa lang oer nei te tinken want sa 'n namme is der al: Lou Sânen. De beide stikken lân foar de Mûnewei oer wurde al mear as 150 jier lang de Lou' Sânen neamd. De namme is ek oergien op de sleat tusken de beide lannen want as de bern sizze "Wy geane te reedriden op Lou' Sânen", dan wit elke mem hokker sleat bedoeld wurdt.

Wêr komt sa 'n namme no wei?

Yn de namme fan dizze twa stikken lân is Lou Piters Heeringa te her-kennen. Lou wie Nessemer fan berte (1788), troude yn 1810 mei Ytsje Jakobs Sinia en moat al rillegau nei Nijtsjerk gien wêze. Yn alle gefallen wennet hy yn 1818 op de pleats wêr't no Jaap Torensma wennet. Dat wie in oare pleats as hjoeddedei, dy is fan sawat 1870. Op it kaartsje fan 1832 is dúdlik te sjen dat de pleats doe oarsom stie, de foarein rjochting toer.

Lou Heeringa wie in ryk man, hie in protte lân yn besit wêrûnder de twa stikken dy't noch altiten syn namme drage: Lou' Sânen. Dizze beide stikken lân binne sân pûnsmjit grut en sa ûnstie de namme: de twa stikken lân fan sân pûnsmjit yn eigendom by Lou (Piters Heeringa). Op krekt deselde wize is de namme Doktersfiif ûntstien: it stik lân fan fiif pûnsmjit yn gebrûk by dokter.

Yn de tritiger jierren fan de foarige ieu wenne Lou op Bollingwier op de pleats dy't stien hat wêr't Jan Hoekstra no in nije wente hat. De pleats yn de buorren en ek de

Lou' Sânen waarden ferhierd, earst oan Tseard Sybenga, letter oan Sjouke Thomas Holwerda, niis al neamd. Nei de dea fan Lou Piters Heeringa yn 1849 giene de Lou' Sânen oer nei soan Jakob Lous Heeringa en yn 1904 nei in bernsbarn fan Jakob, de by de âldere Nijtsjerksters noch wol bekende Bearn Idses Heeringa, ek wol mei de namme "De Boer" oansprutsen. Bearn Heeringa wenne wer op de pleats yn Nijtsjerk, syn heit meast yn Hantumhuzen.

Nei Anne Ages de Jong kaam Jaap Torensma op dizze pleats en hy hat dus in stik fan de nei ien fan syn foargongers neamde Lou' Sânen ôfstien om dêr huzen op te bouwen. Nijsgjirrich is noch dat âldere Nijtsjerksters de Lou' Sânen ek noch kinne as it feestterrein. Doe't er noch gjin sportterrein yn it doarp wie, waard it earste stik efter de pleats, doe bewenne troch Anne Ages, altiten brûkt as feest- en sportfjild.

O ja, de nije strjitte sil de namme Louw' Sânen drage, dus mei in Hollâns-ke w oan de ein. Dat komt om't yn offisjele stikken Louw Pieters Heeringa skreaun waard, by berte en houlik en sa. Foar de gemeente is dat Louw de histoaryske foarm en dêrom hat men foar de Louw' Sânen keazen: in Hollânske en in Fryske namme oaninoar plakt. Spitich, in alhiel Fryske namme like my hjir better op syn plak.

Hooplik komt it nochris safier dat er mear strjitten yn dit nije plan makke wurde sil. Dan binne dêr noch wol in pear geskikte nammen foar te betinken. Ek echte, âlde, besteande nammen. Sa waarden de beide stikken lân efter De Lyts Ein fanâlds "De Kegen" neamd. Mei kegen wurdt lân oantsjut dat bûten de seedyk leit, mar net alle dagen oerspield wurdt. It kin ek it earste bedike lân wêze. Yn beide gefallen is it nij, oangroeid en troch de see (as troch de rivier de Peazens!) opsmiten lân. Dêrby moat betocht wurde dat De Lyts Ein de eardere seedyk wie.

Yn it stik lân it tichtste by de tsjerke wie eartiids in dobbe, yn âlde stikken "de dobbe in de keeg" neamd. Ek dat is in tapaslke namme.

Reinder Tolsma



Budapest Rally 2022

Team Ghostbusters



Wij (Richard, Edwin en Jurjen) hebben in de zomervakantie vanaf 16 juli t/m 22 juli de Budapest rally gereden. De rally werd georganiseerd door RallyRiders.



Op 16 juli 7:00 moesten we verzamelen bij de parkeerplaats van airport Lelystad, het was gelijk al 1 groot feest. Er waren ruim 100 auto die versierd waren in de thema back in time. Ook onze Volvo als Ecto 1 (Ghostbusters) was niet te missen. Elke ochtend kregen wij een boekje waar de route en de challenges in stond. De eerste dag hebben wij 2 jongens leren kennen uit Bergen op Zoom (team gebroeders B) waar we de hele reis zijn mee opgetrokken en elkaar dus ook konden helpen als we pech hadden.

Vanuit Lelystad begon de Boedapestrally echt, we reden die week langs Nancy (Frankrijk), Zous (Zwitserland), Longarone (Italië), Vinetie (Italië), Prozor (Kroatië), Siofok (Hongarije) en tot slot Budapest (Hongarije).

Tijdens deze ritten moesten we elke dag 5 challenges uitvoeren bijvoorbeeld, ontvoer een mascotte, spring in een rivier of fontein (bommetje van de dag) vraag iemand ten huwelijk, ga met een Hongaars meisje onder de douche, maak een foto bij een aangegeven gebouw, dit alles moest vastgelegd worden op foto of video.

Door deze challenges kon je punten verdienen. Na dat wij zo veel mogelijk challenges hadden uitgevoerd reden we naar de camping om het door de jury te laten beoordelen.



Ook was er elke avond een feest te vieren in de gezamenlijke partytent met DJ.

's Morgens moesten we er weer vroeg uit om de volgende 350 km te rijden en de nieuwe challenges in ontvangst te nemen.

Na 7 dagen, koude nachten, 2500 km en 35 challenges stonden wij als Ghostbusters in de top 3 en mochten we meedoen aan het finale spel. Ik (Jurjen) moest geblinddoekt zo snel mogelijk een parcours rijden terwijl Edwin en Richard mij moesten navigeren.

Later op de avond in de partytent werd de eindstand bekendgemaakt met een mooie 2de plaats voor ons!
Volgend jaar in augustus 2023 gaan we de reis voortzetten in Schotland.
De Schotlandrally.

Jurjen Zwerver
Richard Zwerver
Edwin Zwerver



Brassband UDI

Nei de simmer binne wy úteinsetten mei de (jierlikse) koekeaksje. Troch korona koe de aksje de lêste jierren net plakfine, mar dit jier wienen wy der wer. Wy wolle jim tige tankje foar it keapjen fan de koeken. Dit helpt ús feriening fierder! Wy hoopje dat se wer smakke hawwe.

No gean wy op nei de Nederlânske Brassband Kampioenskippen. Dit jier foar it earst ûnder lieding fan ús dirigint Marco Middelberg. Op it momint fan skriuwen stiet der in moai stúdzjewykein foar de doar. Op it momint fan lêzen binne wy alwer thús fan in nei alle gedachten produktif wykein op it Amelân. Neist in soad repeteasje is der ek romte foar geselligens!

It lêste wykein fan oktober reizgje wy mei inoar nei Utert foar de NBK. Hjir meie wy it stik 'Argos' spylje yn Tivoli. Wy ha der no al sin oan! Op freed 14 oktober sille wy meidwaan oan in Try Out yn Surhústerfean. Efkes in foarpriuwe foar it optreden yn Utert. Yn de kommende Skille lêze jo mear oer ús NBK aventoer. Wolle jo dêr net op wachtsje? Hâld dan ús Facebookpagina yn de gaten

Rinskje



Nienke van Hichtum

Door Lobetje Schilp, geboren op 27 januari 1943 te Wormerveer, midden in de oorlog

Toen mijn moeder moest bevallen ging zij samen met haar vader vanuit Krommenie naar het ziekenhuis in Wormerveer op de fiets met houten banden, daar aangekomen kwam ik 20 minuten later ter wereld.

Ik groeide op in Krommenie en was al jong geïnteresseerd in boeken, op weg naar de lagere school die aan het andere eind van het dorp lag zeker 30 minuten lopen vier keer per dag, overblijven op school bestond toen nog niet je ging naar huis om te eten en daarna weer naar school.

Op naar huis of naar school kwam ik langs onze plaatselijke boekwinkel 'Knijnenberg', in de Zuiderhoofdstraat, de eigenaar kende mij ondertussen heel goed.

Voor Sinterklaas of mijn verjaardag ging ik langs met mijn verlanglijstje.

Van mijn vader had ik het boek Afke's Tiental gelezen, geschreven door Nienke van Hichtum en dat vertelde ik hem, zo kwam hij met het boek Jelle van Sipke-Froukjes en later met het boek Schimmels voor de Koets en als laatste boek Drie van de oude plaats.

Zo kreeg ik al jong inzicht in het leven op het platteland in Friesland.

Nooit kunnen bedenken dat ik ooit in de buurt van het geboortedorp van mijn favoriete schrijfster zou komen wonen.

De liefde voor Friesland is altijd gebleven, tot de dag van vandaag, wonen wij hier met veel plezier alweer vijftien jaar. Maar terugkomen op Nienke van Hichtum (Fries Nynke van Hichtum) die geboren is onder de naam Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer.



Pseudoniem:

Nienke of Nynke van Hichtum, geboren op 13 februari 1860 in Nes.

Jeugdijaren: Sjoukje Bokma de Boer was de vijfde en jongste dochter van Albertus de Boer en Dieuwke Jans Klaasz. Bokma de Boer was een vrijzinnig predikant in een streng Nederlands-hervormde geloofsgemeenschap waar de bevolking, bestaande uit boeren en vissers, niet veel moest hebben van de koers van hun geestelijk leider.

Van haar vader erfde Sjoukje haar talent om verhalen te vertellen en te schrijven.

Na de lagere school was ze van 1875 tot 1879 intern op de kostschool van dominee Scheltema in Dokkum.

Scheltema stimuleerde Sjoukje te gaan schrijven.



In 1885 verloofde Sjoukje zich met Pieter Jelle Troelstra, die in Groningen rechten studeerde.

Ze trouwde in 1888 en kregen twee kinderen Dieuwke en Jelle.

Troelstra werkte mee aan de oprichting van een Fries Literair tijdschrift, For Hûs en Hiem waar aan ook Sjoukje meewerkte.

Ze verzorgde onder andere de kinderrubriek, als pseudoniem gebruikte ze de naam Nienke van Hichtum. Nienke was vermoedelijk afgeleid van een vrouw die vroeger aan Sjoukje verhalen had verteld, Nynke fan Syds, een kennis van haar ouders.

Waarschijnlijk is 'van Hichtum' afgeleid van het gelijknamige dorpje ten noorden van

Bolsward.

Troelstra wilde zelf een belangrijk Fries dichter worden en werd hierin gesteund door Sjoukje.

Al snel werd Troelstra gegrepen door de politiek en sloot zich aan bij de Socialistische Beweging, ook Sjoukje was door de tijdgeest gegrepen en omarmde de principes van de beweging.

De boeken van Nienke van Hichtum spelen in het uiterste noordoosten van de provincie op de kaart even linksboven Dokkum.

Friesland kent immers ook regio's waarvan de 'kleistreek' en het woudengebied' onderling misschien wel de meeste verschillen vertonen. Zij beschrijft duidelijk het leven op de klei, met akkerbouw (aardappelen, vlas etc.)

Pieter Troelstra Getalenteerd, ook als dichter, een imposant retorisch talent, en een warme vader als hij en Sjoukje eenmaal kinderen hebben. Hij heeft ook een andere kant als ruziemaker met een vlijmscherpe tong. Onderhevig aan sterk wisselende stemmingen.

Sjoukje die na twee bevallingen verzwakt was, kreeg haar handen vol aan de opvoeding en huishouden.

Zij zag met lede ogen dat haar opgebouwde zelfstandigheid en eigen creativiteit afbrokkelde. In 1897 werd Pieter Jelles Troelstra lid van de tweede kamer voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel.

Sjoukje bleef schrijven

In 1900 ging Troelstra vanwege de Hogerhuis-affaire een maand de gevangenis in. In die tijd schreef Sjoukje Afkes' Tiental over een familie van straatarme landarbeiders.

Afke's Tiental is een literair werk, maar blijkt uiterst dicht bij de werkelijkheid liggen. Ze moet de verhalen van haar dienstbode Hiltje Feenstra zorgvuldig hebben vastgelegd. Het is het Feenstra gezin dat tot in de details model heeft gestaan voor Afke's Tiental, het zou haar wereldberoemd maken.

Scheiding:

Hoe twee mensen hun liefderijke huwelijk langzaam omtoveren in een gevangenis.

De tomeloze Troelstra is voortdurend van huis, als hij doodvermoeid thuiskomt dan vindt hij een ziekelijke vrouw, ook hij zelf gaat gebukt onder een buitengewoon breekbaar gestel.

Zakt de ene levensgezel niet door de bodem van de gemoedsrust, dan ligt de andere met koorts en ingezonken zenuwen te bed. Kuuroordbezoeken zijn aan de orde van de dag.

Als Troelstra tenslotte verliefd wordt op een ander is het huwelijk gedaan. Met hun scheiding in 1907 keerde Troelstra resoluut hun negentien jaar oude huwelijk de rug toe, over en uit, moet hij gedacht hebben.

Dit heeft Sjoukje Bokma de Boer verbitterd, zij leed zwaar onder de scheiding, maar met hulp van haar zoon Jelle wist zij de crisis te overwinnen.

Zij schreef in 1932 Jelle van Sipke-Froukjes, een schets uit het Friese dorpsleven, ze was toen al in de zeventig.

En nog bleek haar schrijverschap niet uitgeput in 1936 verscheen "Schimmels voor de koets" gebaseerd op het levensverhaal van een man die ze in haar geboortedorp Nes als arme arbeidersjongen had gekend, een jaar later in 1937 kwam "Drie van de oude plaats", een dramatische geschiedenis over vervalend plattelandsleven tijdens veeziektes en misoogsten, wederom gebaseerd op een levensverhaal.



Van Hichtum had het in 1917 toegestuurd gekregen van een vrouw die vond dat haar moeder zoveel op de 'mem' in Afke's Tiental leek. Deze boeken heb ik als kind stuk gelezen en ik heb ze nog steeds in mijn bezit. Buiten deze besproken boeken heeft ze nog veel meer geschreven. Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer was intussen opgenomen in een Haarlems verzorgingshuis, waar ze op 9 januari 1939 overleed. Hoewel ze niet deelnam aan de vrouwenstrijd of op een andere manier op de barricade stond, bleef ze het socialisme trouw.

Lobetje Swijgman- Schilp



Stichting Dorpshuis 'de Terp'

Nieuws uit het dorpshuis

Zaterdag 20 augustus jl. was het dorpshuis weer open op de laatste zaterdag van de bouwvakvakantie en stond volgens een goede traditie de dorpsbarbecue op het programma.

De voorbereidingen voor de verbouw en uitbreiding van het dorpshuis zijn in volle gang, binnenkort starten de sloopwerkzaamheden van de gymzaal.

Op 31 augustus jl. is door gedeputeerde Klaas Fokkinga de plaquette uitgereikt, die verbonden is aan het toekennen van de Leader-subsidie. De plaquette krijgt een plekje aan de buitenmuur.



Activiteiten

Dorpshuis De Terp is tijdens de bouwwerkzaamheden volledig geopend en ook het organiseren van bijeenkomsten, feestjes en vergaderingen kunnen gewoon doorgang vinden. Vraag naar de mogelijkheden op bestuur@dorpshuisdeterp.nl

Agenda:

7 oktober: Dorpskaarten (19.45 uur)
28 oktober: Bingo voor jong en oud (info volgt)
4 november: Dorpskaarten (19.45 uur)
25 november Sjoelen voor jong en oud (info volgt)
2 december: Dorpskaarten (19.45 uur)
30 december: Maatjassen (19.30 uur)
Info volgt via de Facebookpagina en de Dorpsapp.

Bezoek wethouder Aant Jelle Soepboer

Op 26 september a.s. zal wethouder Aant Jelle Soepboer het dorpshuis bezoeken, waar een gezamenlijk overleg met Dorpsbelang, DOM2.0 en Dorpshuisbestuur zal plaatsvinden.

HERHAALDE OPROEP

Ondanks een flinke lijst met vrijwilligers, is het de laatste tijd op bepaalde momenten lastig om de bezetting rond te krijgen. Het zijn veelal dezelfde vrijwilligers die zich opwerpen om een dienst te draaien. We kunnen dus nog wel wat actieve vrijwilligers gebruiken die bijvoorbeeld een bardienst willen draaien op zaterdagmiddag.

Daarom doen wij nogmaals een oproep aan eenieder die zich een paar uur per maand wil inzetten, meld je dan op het mailadres bestuur@dorpshuisdeterp.nl

Bestuur Dorpshuis de Terp.

André Beeksma, voorzitter
Tineke Slager, secretaresse
Geke Braaksma, penningmeester
Mark Boersma
Taede Anne Holwerda
Mirjam Pel
Livius Post

Nieuws van peuterspeelzaal 'de Lytse Wrâld'

Na ons vorige bericht hebben de peuters niet stil gezeten.

Wist u dat...

- ...onze peuters op de eerste rij stonden om de versierde wagens van Niawier te bekijken?
- ...de peuters als echte fotomodellen hebben geposeerd voor de schoolfotograaf?
- ...de mooiste zomerse creaties van klei kunnen zijn gemaakt op onze peuterspeelzaal?
- ...we een rondje door Oosternijkerk hebben gewandeld om de prachtige feestversiering te bekijken?
- ...Lisanne uit groep 5 ons heeft voorgelezen uit het boek 'Rupsje Nooitgenoeg'?



Net voor de zomervakantie, op donderdag 14 juli, was het tijd om samen op schoolreisje te gaan. We gingen naar kinderboerderij 'Anna Zijlstra Hoeve' in Dokkum. De kinderen hebben daar volop gespeeld en ook de dieren waren erg interessant. Eenmaal terug op school, stonden er heerlijke pannenkoeken klaar én een lekker ijsje. Wat een topdag!





Na de zomervakantie is er alweer volop gespeeld door de peuters. Met het warme weer hebben we lekker buiten gespeeld. Natuurlijk lezen de juffen ons iedere dag voor uit een mooi prentenboek. En vanaf nu komen er soms twee kinderen uit groep 8 aan ons voorlezen.

Met de komst van het nieuwe gebouw was de vrijdagmorgen erbij gekomen. Gezien de vele aanmeldingen wordt die ochtend per 1 oktober uitgebreid en staan er vanaf dan 2 leidsters voor de groep.

| | Leidsters | |
|-----------|-----------|---------|
| Maandag | Afke | Froukje |
| Dinsdag | Afke | Froukje |
| Woensdag | Afke | Jeffina |
| Donderdag | Afke | Jeffina |
| Vrijdag | Froukje | Jeffina |

Contactgegevens 'de Lytse Wrâld' 06-13575848

Opgave peuters www.kinderopvangfriesland.nl

(online inschrijfformulier)

Tijden Brengen: 8.15 – 8.30 uur

Ophalen: 12.15 uur

Nieuwsgierig? Kom gerust een kijkje nemen op 'de Lytse Wrâld'!

Oars Aktyf

Tongersdei 6 oktober binne wij fan doel om it útstapke nei Lauwerseach te meitsjen.

Earder wiene we dit ek al fan plan maar corona makke dit net mooglik.

We hoopje dat it dizze kear wol troch gean kin.

We komme om 9.30 oere bij elkoar bij doarpshûs “De Terp” en gean mei eigen auto’s dy kant op.

Bij de fiskâfslach krije we in bakje koffie mei wat lekkers en dan is d’r in rûnlieding , mei û.o in film en we kinne ek garnalen pelle.

Wij sizze d’r bij dat binnen de fiskâfslach gjin lift is en dat we wol mei in trep nei boven moatte. (dit is in feilige trep)

Nei de besite oan de fiskerij is it wol hast iterstiid en gean we nei restaurant “Schierzicht” om even lekker mei elkoar te iten. Om wat yn de sfeer te bliuwen sil dit kibbeling as in skoltsje wurde, mar at jo net fan fisk hâlde is d’r ek wol wat oars te



krijen. It wurdt in kompleet senioarenmenu, dus jimme komme sêd wer thús at it goed is.

De priis foar dit útstapke is 20 euro p.p.

Opjaan kin bij Hilda (242085) foar 1 oktober o.s.

Wij hawwe d’r sin oan en we hoopje jimme ek.

P.S: dizze útnoeging is foar alle “âlderen” yn Nytsjerk.

Wij soenen it moai fine at d’r ek wat nije dielnimmers bijkomme.

Groeten Grietje en Hilda

PUZZEL DORPSFEEST

Het dorpsfeest ligt alweer een tijdje achter ons. De Doarpsskille kwam in hetzelfde weekend uit, waardoor er niet kon worden teruggeblikt. Het vermoeden was echter dat iedereen weer zijn/haar beste beentje voor zou zetten en... volgens mij is dat helemaal gelukt.

- De optocht was prachtig met als enige smet het regenachtige weer op vrijdagochtend.
- De feestcommissie had een mooi en afwisselend programma bedacht.
- Op het weer kun je geen invloed hebben, maar was prima (op vrijdagochtend na dan).

Kortom het was een gezellig feest met een goede sfeer.

Ook dit jaar hadden de buurten hun best gedaan om de versiering in overeenstemming te brengen met het thema 'Helden'. Het leverde mooie en uiteenlopende creaties op.

Hieronder 10 foto's uit de buurtversieringen. Weet op jij welk adres deze versiering was aangebracht?

Succes!

D. G. Noot

Oplossing puzzel 201 'Paardensprong Helden':

1. Spiderman
2. Superman
3. Batman
4. Wolverine
5. Wonder Woman

1.



2.



3.



4.



5.





6.



7.



8.



9.

10.



DE SOPSLEEF



Hjerst!

It is wer de tiid fan lekkere apels! Derom in recept foar in waarm appelhapke; apel- bôle

Foar dizze hearlike bôle is nedich:

- * ûngefear 200 gram droege apeltsjes
- * 8 stikken âlde bôle, wyt of brùn
- * 50 gram sûker
- * 40 gram bûter
- * 2 dl. molke
- * kaniel

De droege apeltsjes in nacht weakje en de oare deis tweintich minuten op seft fjoer sûntsjes prottelje litte, sadat se goet gear wurde, Helje de koarsten fan de bôle of en weakje de stikjes bôle yn'e waarme molke. Lis dy mei hjir en der in klûntsje bûter yn in fjoerfest skaaltsje. Doch om de beurt in laachje appeltjes en in laachje bôle. Tusken de laachjes, sûker en kaniel, struie. De boppeste laach moat út bôle bestean. Ungefear in heal oere yn 'e oven op 200°C. Kin eventueel ek mei appelsmots makke wurde. Lekker ite!

Alien de Beer

PAADWIZER



| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Doarpsbelang | D. Holwerda | 242212 |
| Doarpsûs De Terp | A. Beekma (contactpersoon) *Alleen tijdens openingsuren | 241744 241486* |
| Wrâldwizer | | 241530 |
| Protestantse Gemeente | Sj. Faber | 06-22464931 |
| Koar Sjong de Heare | T. Stiemsma-Walda | 321688 |
| It Koetshûs | Jacqueline Solle Jackysolle15@gmail.com | 06-12885604 |
| U.D.I. | Sanne Faber | 06-22676016 |
| Drumband U.D.I. | P. de Boer | 241230 |
| De Lytse Wrâld | Afke Jongeling | 241918 |
| Biljertferiening De Terp | L. Bergema | 241704 |
| Gymfer. S.S.S. | Maaïke Brouwer | 06-12903002 |
| Iisferiening | H. Zijlstra | 241313 |
| Jeugdhonk 't Terpke | jhoosternijkerk@gmail.com | |
| Doarpsklaverjassen | J. Bergmans | 241754 |
| Klaverjasclub Nocht en Wille | G. Cuperus | 241686 |
| Keatsferiening De Trije Doarpen | Anja Bandstra h.j.bandstra@knid.nl | 241541 |
| De Bûnte Flinters | Bettina Weidenaar | 06-25595228 |
| Ropta Boys | J.A. Wijma | 241574 |
| OCO | Hinke Elzinga | 701967 |
| Oars Aktyf | H. Dijkstra | 242085 |
| Dartclub Easternijtsjerk | Siemen Weidenaar | 06-18150569 |
| De Laatste Eer | W. Elzinga (1 ^e bode) watse@uitvaartzorgelzinga.nl G. Post-de Boer (2 ^e bode) | 06-51640661 06-50855011 of 241816 |
| Koersbalvereniging ON | W.Dijkstra | 241690 |
| Burenhulpdienst | A. Kuiper-Wijtsma | 241384 |
| Wijkagent Harry van der Laan | <u>harry.van.der.laan@politie.nl</u> | 0900-8844 |

Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com
 Skoalle----- www.wraldwizer-arlanta.nl
 Ropta Boys-----www.roptaboys.nl
 Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

AGENDA



September

- 24 Doarpsskille 202 verskijnt
- 26 Bezoek wethouder A.J. Soepboer

Oktober

- 6 Biljarten start weer
- 6 Oars Aktyf
- 7 Dorpskaarten
- 22 Oktoberfest
- 28 Bingo voor jong en oud

November

- 4 Dorpskaarten
- 25 Sjoelen voor jong en oud

December

- 1 Inleveren kopij Doarpsskille 203
- 2 Dorpskaarten
- 16 Doarpsskille 203 verskijnt
- 30 Maatjassen
- 31 Oudjaarsfeest