



# De Doarpsskille

Juny **189** Nûmer 2/ 2019  
Njoggenentritichtste Jiergong

## Redaksje:

Baudy Cuperus-Sijtsma  
Grienerwei 34  
Tel. 242048  
[baudycuperus@knid.nl](mailto:baudycuperus@knid.nl)

Dieta Holwerda  
(Administraasje)  
Langgrousterwei 12  
Tel. 242212  
[dieta@knid.nl](mailto:dieta@knid.nl)

Tineke Slager–Groenewoud  
(Lay-out)  
De Lyts Ein 2  
Tel. 242020  
[doarpsskille@hotmail.com](mailto:doarpsskille@hotmail.com)

Anneke Weidenaar-Bergema  
(Boargerlike Stân)  
Langgrousterwei 23  
Tel. 242148  
[annekebergema@hotmail.com](mailto:annekebergema@hotmail.com)

Geert van Wieren  
Lou Sanen 1  
Tel. 346683  
[gmvanwieren@hetnet.nl](mailto:gmvanwieren@hetnet.nl)

Bankrek. nr.  
NL32 RABO 03461.40.293

## **Yn dizze skille û.o.:**

- Power to the Pieper
- Jieroersjoch Ropta Boys
- Keatsferiening De Trije Doarpen
- Foeke Sjoerds yn de Canon
- Nijsgjirrige ferhalen oer in beam en in jiskepantsje

## **Fan de redaksje**

Ha jimme it efkes oan tiid om yn dizze Doarpsskille te lêzen of ha jim it nog drok mei de tariedings fan ús doarpsfeest? Yn de feestgids dy we yn de bus krigen ha stjit in nijsgjirrich programma, foar elts is dêr wol wat te dwaen of om hinne te gean.

En wy bin net de iennigsten dy't doarpsfeest ha, rûnom ús hinne binne d'r doarpen dy't feest ha. Mar genoch dêr oer, yn dizze Doarpsskille kin jim ûnder oaren lêze oer Foeke Sjoerds, de keatsferiening, ferskate ferslagjes fan û.o.it peasaafervjen, keningsdei en oer de jûns4daagse, ha jim ek mei dien?

Ek ha wij een nije skriuwster foar de Sopsleef, Aaltsje Meirink sil har bêst dwaan om resepten foar in lekker miel te skriuwen en jim moatte se fansels ek in kear meitsje!

Wy wienen al in skoftsje op syk nei in manspersoan foar yn ús redaksje en fansels is dat ek slagge en wol yn de persoan fan Geert van Wieren, jim wol bekend, dus tenei net allinnich een stichtlik praatsje mar miskjien wol in nije rubryk fan syn hân.

En no winskje wy jim in moai doarpsfeest en dernei in noflike fekansje ta.

BCS



## Wat stimt Easternijtsjerk?

---

Hjirby de útslach fan de Europeeske Ferkiezings yn Easternijtsjerk. Der wiene 710 stimgerjochtichden, 215 kiezers ha in stim útbrocht. Dat diene se op:

CDA	47
Christen Unie-SGP	36
VVD	35
Partij vd Arbeid	32
Forum v Democratie	21
Groenlinks	9
SP	7
Partij vd Dieren	6
50Plus	5
PVV	4
Net jildich	1

Der wiene 5 partijen dy't gjin inkelde stim yn Nijtsjerk krigen

# Dûmny's tinzen

---



## NIETS

Ik schrijf een stukje over niets. Dat kan. Je kunt schitterende volzinnen schrijven die nergens over gaan. Je kunt ook liedjes schrijven (en zingen) die nergens over gaan. Zo hoorde ik laatst een liedje van Acda & De Munnik met de treffende titel 'Dit lied gaat over niets'. En inderdaad, het gaat ook over niets.

Je hebt ook boeken die over niets gaan. Soms hele dikke boeken. Bladzijde na bladzijde na bladzijde. Woorden, woorden en nog eens woorden. Je worstelt je er doorheen en aan het einde denk je: het ging over niets. Niets is blijven hangen. Ja, dat je eigenlijk je tijd nuttiger had kunnen besteden.

TV. Meer dan 30 zenders, maar nergens gaat het ergens over. Ja, er wordt veel gepraat over 'koetjes, voetbal en de lotto'. Maar... word ik daar beter van? Wat is de meerwaarde van een programma als Temptation Island? Of RTL Boulevard die meldt dat zanger B wel heel erg close is met de vrouw van voetballer H? Best leuk om naar burenruzies te kijken in 'De rijdende rechter', maar uiteindelijk gaat het over... niets.

Niets. Natuurlijk is het helemaal niet erg dat je leven over niets gaat. Waarom altijd zoeken naar zin? Naar betekenis? Daar wordt je alleen maar moe van. Heel moe. Loesje zei het lang geleden al 'Niets hoeft, paarden wel'. Dus pluk de dag. Drink bier met schuim. Rook je sigaret (nu het nog kan). Geniet van niets. Denk niet te veel na. Leef erop los. Als er na de dood niets is, hoeft het voor die tijd ook niet. Waarom mij druk maken over iets, als niets veel gemakkelijker is.

Maar goed, mocht het nu toch een keer gebeuren dat niets niet meer bevredigt, wat dan? Waar vind je iets? Tip, bij de God van de Bijbel. Dat is natuurlijk wel weer heel erg iets, maar dan heb je wel wat!

# Ytsje Groenwold- Dijkstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

---

Ytsje Groenwold- Dijkstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1975 tot 1979 was mevrouw voorzitter van het koor 'Sjong de Heare'. Mevrouw Groenwold is echter al sinds 1956 lid van dit koor. Daarnaast heeft mevrouw de corsages en vestjes voor het koor gemaakt. Van 1984 tot 2015 heeft decoranda diverse vrijwilligersfuncties vervuld binnen de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. Zo heeft zij onder andere de functie van wijkouderling vervuld, was zij ouderling-scriba en verzorgde zij huiscatechese. Sinds 2003 is mevrouw Groenwold vrijwilliger bij Stichting Het Lichtpunt te Kollumerzwaag. Mevrouw Groenwold is vrijwilliger op de afdeling textiel. Het Lichtpunt zamelt goederen in vanuit heel Nederland. De opbrengst komt ten goede aan de opvangboerderij.





## Stichting Dorpshuis 'de Terp'

### Zomersluiting

De vakantieperiode staat weer voor de deur en dat betekent dat het Dorpshuis gesloten is van zondag 21 juli tot en met vrijdag 16 augustus.

### Barbecue

Op zaterdag 17 augustus is iedereen vanaf 17.00 uur welkom bij de jaarlijkse barbecue, dit jaar met muzikale omlijsting van Rûm Sop.

Begin juli kunt u hiervoor de uitnodiging in de brievenbus verwachten.



### Vrijwilligers gezocht

Het is misschien bekend dat het dorpshuis nog wel wat vrijwilligers kan gebruiken voor hand- en spandiensten of voor een bardienst.

Vele handen maken licht werk en daarom ontvangt u tegelijkertijd met de uitnodiging voor de barbecue ook een oproep om u op te geven als vrijwilliger, wij halen deze formulieren graag ingevuld weer bij u op.



Aan het eind van het jaar heeft De Terp nog een feestdag voor u in petto!

Dorpshuis De Terp bestaat namelijk **60** jaar en dit kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het programma zal in het najaar aan u gepresenteerd worden. U kunt alvast de datum van 23 november 2019 in uw agenda noteren!

Wij wensen iedereen een fijne zomer en we zien u graag 17 augustus bij de barbecue!

*André Beeksma (voorzitter)*

*Mark Boersma*

*Geke Braaksma (penningmeester)*

*Teade Anne Holwerda*

*Peet Kuiper*

*Grietsje Linthof*

*Tineke Slager (secretaresse)*

**[dorpshuisdeterp@hotmail.com](mailto:dorpshuisdeterp@hotmail.com)**

*Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto's en meer zijn wij ook te volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op de hoogte is met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk ook gewoon doorgaan met het verspreiden van huis aan huis berichten.*



# Mei elkoar warber

---

Goede vrijdag hadden we paasei zoeken georganiseerd met maar liefst 90 deelnemers.

Het was een zonovergoten morgen toen we bij het Jeugdhonk kwamen en alle kinderen hadden er zin in.

Nadat de groepen waren verdeeld kon het feest beginnen. Eerst werden er allemaal spelletjes gedaan en daarna was het zoeken geblazen.

Het gouden ei moest worden gezocht en bij beide groepen waren er 2.



Zo heerlijk om te zien hoe er werd gezocht en zo trots toen het gouden ei werd gevonden.

Na afloop was er voor iedereen een mandje met paaseitjes en kon een ieder weer voldaan naar huis.

Langs deze weg willen we onze helpende handen bedanken voor hun inzet want zonder hen was het zeker niet zo'n groot succes geworden.

Het Jeugdthonk voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en het Dorpsbelang voor hun financiële ondersteuning.

Ons volgende evenement zal 11 november zijn.

Dan organiseren we de optocht voor Sint Maarten.

*Groetjes Sietske, Marianne, Jantina en Jeanette*

De prijswinnaars.







VERENIGING  
VOOR DORPSBELANGEN  
OOSTERNIJKERK

## Reportaazje oer Easternijtsjerk op Omrop Fryslân Radio

Wy fersykje eltsenien om op snein 1 septimber tusken 11.00 en 13.00 oere ôf te stimmen op Omrop Fryslân Radio.

Dizze snein wurdt de lêste fan de 10 simmeredysjes fan *'Buro de Vries op it doarpsplein'* útstjoerd út ús doarp wei. It wurdt in live programma mei gasten út Easternijtsjerk om tafel en mei in tal reportaazjes oer minsken, skiednis en nijs út ús doarp.

Wy binne als doarpsbelang frege om oan de ynfolling mei te wurkjen en hawwe ek help nedich út it doarp. Wy dogge dêrom graag in berop op jimme en sil hjir ynkoarten in pear minsken foar freegje.

De presentator komt nei in sintraal plak yn ús doarp. Hjirfoar ha wy it doarpshûs betocht. By moai waar sitte wy bûten fansels. It is hiel aardich as jimme eefkes om it hoekje sjogge, mar om de hiele reportaazje te folgjen kinne jo it bêste nei de radio lústerje.



Doarpsbelang

# Paaseieren verven 2019

---

Ook dit jaar werd er weer voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool in Oosternijkerk de wedstrijd paaseieren verven georganiseerd. En omdat de 'Foeke Sjoerdsskoalle' en de 'By de Boarne' nu als 'Wrâldwizer' één school zijn, mochten natuurlijk ook de leerlingen uit Niawier hieraan mee doen.

Voor de juryleden hield dat **woensdagmiddag 17 april** in, dat er nog méér eierdoosjes gevuld waren met pronkstukjes! En probeer dan maar slechts één winnaar per groep uit te mogen zoeken.

Bijna een onmogelijke taak, maar gelukkig lukte het ook deze keer weer om acht winnaars aan te wijzen. In groep 8 was er zelfs naast het mooiste ei ook een 'aaicatcher' die steeds de aandacht van de jury trok.



Ook deze leerling mocht net als de andere winnaars een waardebon bij Piet en Saakje de Boer ophalen en deze daar besteden. Ook was dat de plek waar alle paaseieren tot en met de paasdagen in de etalage lagen te pronken.

Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en hier volgt nogmaals de uitslag;

- Groep 1; Sietske Tilma  
Groep 2; Lieke de Jong  
Groep 3; Lisanne Kootstra  
Groep 4; Yfke Hannema  
Groep 5; Noa Bosgraaf  
Groep 6; Michelle Sijtsma,  
Niawier  
Groep 7; Iwan Brouwer  
Groep 8; Isa Groenwold  
**Aaicatcher;**  
Groep 8; Richtje Bandstra



Janneke Themmen.  
Dorpsbelang.

# Koningsdag 2019

---

Omdat het in 2016 een groot succes was heeft dorpsbelang ook dit jaar weer “Heel Oosternijkerk Bakt” georganiseerd. Helaas viel de deelname nu wat tegen maar de taarten en cupcakes die er waren smaakten voortreffelijk. In totaal werden er 11 baksels naar het Dorpshuis gebracht. Een deskundige jury die bestond uit Bote van Dellen, Erna Brouwer, Jan van der Meer en Dorpsbelang heeft besloten dat de winnende taart de oranjekeok van Anja Weidenaar was.

In de categorie “basisschooljeugd” ging de prijs naar Rieneke van der Heide met haar Koningsdag verrassingstaart. Een geweldige prestatie! De beide winnaressen ontvingen een prachtig schort als prijs. Na afloop konden alle belangstellenden de taarten proeven.



's Middags werd er weer traditiegetrouw een autopuzzeltocht gereden. Ook dit jaar was er weer een grote opkomst van zo'n 56 auto's! Het was weer een prachtige tocht! We reden deze keer langs o.a. Nes, Wierum, Holwerd, Blije, het Bildt, Hijum en Hantum. De eerste prijs is gegaan naar het team van Piet Torensma.



*Controlepost, waar Klaas Jensma en Freerk de Beer de koffie klaar hebben*

*Aukje Sikkema*

# In ynstjoerd stik



Beste hondenbezitters,  
Hierbij een vriendelijk verzoek om hondenpoep op te ruimen. In het dorp en met name in de berm bij het dorpshuis en langs de vaart spelen kinderen!



# Avondvierdaagse 2019

---

Van dinsdagavond 21 mei t/m vrijdagavond 24 mei j.l. werd de jaarlijkse, traditionele, avondvierdaagse weer gehouden in Oosternijkerk.



Ondanks de kou en bewolking op de startavond bleef het droog en kwamen er een heleboel mensen naar de Terp om zich in te laten schrijven voor de 5 of 10 kilometer lange tocht.

Toch was het aantal deelnemers beduidend minder dan vorig jaar, mede doordat de basisschoolleerlingen in

dezelfde week kamp én schoolreisje hadden.

Maar dat mocht de pret niet drukken! Jong en oud liepen langs de alom bekende routes en om de bloedsuikerspiegel weer wat op peil te brengen kreeg men bij de controlepost weer wat lekkers van de leden van het Dorpsbelang.

De zon kreeg in de loop van de week steeds meer de overhand en het werd het uiteindelijk toch nog prachtig wandelweer.

Op de vrijdagavond kwamen er nog vele lopers bij, die bij nader inzien ook nog van dit alles wilden genieten. (Hiermee kwam de teller op zo'n 135 lopers te staan).



Ook werd er weer genoten van de drumband die de deelnemers bij de finish stond op te wachten samen met diverse familieleden. Met bloemen en andere lekkernijen ging de tocht nog een klein stukje door naar de Terp. Daar kon men zijn of haar dik verdiende medaille ophalen en kon het weekend beginnen!

Wandelaars en UDI bedankt en graag tot volgend jaar!

Janneke Themmen  
Dorpsbelang





# DOM2.0

---

*De DOM2.0 (dorpsontwikkelingsmaatschappij) houdt zich bezig om de kwaliteit van het dorp (leefomgeving) te bewaren en te ontwikkelen/versterken.*

Sinds de start van DOM2.0 zijn de commissieleden een aantal keren bij elkaar geweest. Fokke Meinsma is bereid gevonden om zitting te nemen in DOM2.0.

Projecten die ingediend zijn bij DOM2.0. zijn o.a. de ontwikkeling van het dorpsplein voor Dorpshuis De Terp. Ook wordt onderzocht of er nieuwe wandelpaden kunnen worden aangelegd om een langere ronde door het dorp te kunnen lopen.

De projecten zijn nog in een onderzoeksfase en zullen niet op korte termijn gerealiseerd zijn. Het kost tijd om de ideeën uit te werken omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn, met verschillende belangen. De DOM commissie kan hiervoor hulp en ondersteuning inroepen en zal daar ook gebruik van maken.

Op 25 juni a.s. is Oosternijkerk gastheer voor de DOMUS, hierin hebben Ferwert, Kollum, Gerkesklooster en Oosternijkerk zitting. Wij kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.

Voor het indienen van projecten en ideeën, groot of klein, kunt u terecht bij één van onderstaande leden.

De DOM2.0 Oosternijkerk bestaat uit:

*Freerk de Beer*

*Klaas Jensma*

*Fokke Meinsma*

*Tineke Slager, secretaresse*

*Jan Age Wijma, voorzitter*



# Brassband UDI

Wy rinne alwer nei 'e ein fan it seizoen. Sa oan 'e ein is it altyd moai om efkes werom te sjen nei alles wat wy dit jier dien hawwe. Nei in waarme simmer binne wy begûn mei de koeke-aksje. Dêrnei moasten wy oan'e slach foar de Nederlânske Brassband Kampioenskippen yn Utert yn oktober. Hjir ha wy hearlik spile en binne we mei in tefreden gefoel nei hûs gien. Doe stiene de krystdagen en âld en nij alwer foar de doar. Jûns by it tsjerke spylje, moarns seis oere troch it doarp, tsjerketsjinst begeliede en de oaljekoekenaksje. Dit jier wie der mar ien nije tafoeging, in nijjerskonsert. Wy binne mei-inoar muzikaal 2019 yngien.

Yn febrewaris wie it wer tiid foar it jierlikse federaasjefestival, dat dit jier barde yn de nije Dobbe yn Eanjum. It wie in moaie dei en wy mochten dit jier sels de koraalpriis mei nei Easternytsjerk nimme. Yn april ha wy noch in kofjekonsert fersoarge yn Mitselwier. Mei Pinkster hawwe wy de tsjinst yn de Bining begelied. Rûn dy tiid ha jo ek wer in UDIst oan de doar troffen, it wie tiid foar de slúfke aksje. Muzyk meitsje is hiel moai, mar spitigernôch ek djoer. Wy wolle jo tige tankje foar jo stipe! Mei it doarpsfeest komme wy wer yn aksje. Wy sille op tongersdei en sneon in muzikale bydrage jaan oan it feest. Snein te moarn sille wy, yn gearwurking mei in sjongeres, it doarpsfeest ûnder de tsjerketsjinst ôfslute. Dan is it tiid foar fakânsje. Mar yn de lêste wike fan augustus (26 o/m 28) komme wy wer del mei hearlike koeken.

Noch in lytse âldpapier meidieling. It wie altyd sa dat der om'e wike fan 10 oere oant healwei 12 guon oanwêzich wiene om jo te helpen mei it papier. Sjoen dat der safolle papier troch de wike brocht wurdt, ha wy besluten om de tiden oan te passen. No sil om'e wike fan 10 oant 11 oere ien as twa oanwêzich wêze.

Wy winskje jimme in noflikke fakânsje en in hiel moai en gesellich doarpsfeest!

Rinskje

# 25 jier lyn yn de Doarpsskille

---



Inkelde berjochten fan it doarpsbelang:

## PM-KANAAL 5

Op dinsdag 10 mei werd er een programma vanuit ons dorp verzorgd door Geert van Tuinen, via de LONOF. Sjerk Faber mocht de spits afbijten in dit programma. Hij wist op een enthousiaste manier een tipje van de sluier op te lichten, wat betreft de organisatie van een expobeurs.

De heer Gunnar Daan zorgde daarna voor enige uitleg in de wereld van de architectuur. Met negen medewerkers laat de heer Daan zien waar een klein dorp grote aspiraties kan hebben.

Het is bekend dat Yde van Kammen met zijn tentenverhuurbedrijf een grote reputatie heeft opgebouwd, maar in dit programma konden we beluisteren, dat ook de staatsloterijshow en vele megasterren gebruik maken van zijn diensten.

Geurt Wolsink mocht als laatste de luisteraars iets vertellen over de wereld der reptielen. Slangen zijn een grote passie van hem en met grote overtuiging weet hij hierover te vertellen.

Al met al een geslaagd stukje Oosternijkerk-promotie. Een cassettebandje van dit programma is te bevragen bij het D.B.

## BOUWKAVELS

Veel mensen zullen reeds in de regionale kranten gelezen hebben, dat de commissie Ruimtelijke Ordening ingestemd heeft met het voorstel om bij de Mûnwei een

nieuw uitbreidingsplan te ontwikkelen. Het grote struikelblok vormen echter de kosten voor het bouwrijp maken van de kavels. Op 6 juli wordt er opnieuw een commissievergadering gehouden. Hopelijk krijgen we dan meer duidelijkheid wat betreft een nieuwe aanpak van grondprijscalculaties. Ook is er een informeel contact geweest met de provincie over deze situatie. Zoals het zich nu laat aanzien, hoeven we van die zijde geen problemen te verwachten.

#### AVONDVIERDAAGSE

Gelukkig is er weer sprake van een stijgende deelname aan de avondvierdaagse. We mochten maar liefst 17 senioren en 58 junioren inschrijven. Waarbij we willen vermelden dat er mensen waren die de avondvierdaagse voor de 11<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup> en zelfs voor de 16<sup>e</sup> maal liepen. De laatste avond heeft altijd een extra feestelijk tintje, want binnengehaald worden met muzikale fanfare is natuurlijk prachtig. Ook de allerjongste deelnemers lieten zich niet onbetuigd. De laatste avond liepen er 18 kleuters mee. Na afloop kreeg iedere deelnemer een medaille. Jammer voor Neeltje de Boer, dat ze vroegtijdig moest uitvallen met een enkelblessure. Kortom, volgend jaar hopen we natuurlijk weer een avondvierdaagse te organiseren, met een nog grotere deelname



De Canoncommissie Oosternijkerk raakt behoorlijk op stoom! Nadat eind 2018 de commissie met vijf personen compleet werd verklaard en een voorlopige lijst van onderwerpen werd opgesteld, gingen de leden aan de slag om de onderwerpen uit te werken tot korte informatieve teksten. Er werd de hoop uitgesproken om elke maand een nieuw verhaal op de website [www.dorpscanon.nl](http://www.dorpscanon.nl) te plaatsen.

Dat is tot nu toe gelukt en daarom staan de volgende verhalen intussen 'on-line':

1. Het wapen en de vlag van Oosternijkerk
2. Het ontstaan van Oosternijkerk, het verhaal van Dodo en Siburg
3. De klok in de toren
4. Foeke Sjoerds
5. Mijmeringen van een overjarige es
6. De hervormde pastorie
7. De gereformeerde pastorie
8. Walvisvaarders en hun thuisfront

In voorbereiding zijn:

9. Het Arm- en Weeshuis
10. Ontstaan christelijke school
11. De verdwenen molen

Kijk ook eens op de website van de dorpscanons en lees een verhaal over de geschiedenis van ons dorp. Nog mooier zou het zijn als er uit het dorp nog onderwerpen zouden worden voorgedragen, immers:

Vóór het dorp Dóór het dorp!

Om u een indruk te geven van de inhoud van zo'n venster geven we hierbij het vierde venster van onze canon weer: Foeke Sjoerds, 1713-1770.

Annie Bremer, Lobetje Swijgman, Geart Cuperus, Gerrit Elzinga, Reinder Tolsma.

# Foeke Sjoerds

---

Oosternijkerk bezit een Foeke Sjoerdsstrjitte en (bezat) een Foeke Sjoerds Skoalle. Wie was deze beroemde dorpsgenoot eigenlijk?

Foeke werd op 2 juni 1713 geboren in Ee als zoon van schoenmaker Sjoerd Foeckes en Aaltje Hanses. Ze woonden aan de Omgong te Ee, bijna bij het pad naar de ingang van het hervormde kerkgebouw.

Foeke ging naar de school van meester Jan Goslings en er wordt van hem verteld dat hij erg leergierig was, zo zou hij het hele rekenboek van Bartjens al op 10-jarige leeftijd hebben doorgewerkt. Helaas moest hij na een jaar of vijf van school af omdat zijn vader in 1718 was gestorven: Foeke moest bijdragen aan het inkomen van het vaderloze gezin. Zijn moeder was een winkeltje in textiel begonnen, ze werd daarom vaak 'Aaltsje Bûnt' genoemd, Foeke ging in de leer bij de dorps schoenmaker. Al zijn vrije tijd besteedde hij echter aan het lezen van vooral theologische boeken die hij van zijn voormalige meester leende en ook van dominee Eiso Bergsma die wel wat in hem zagen. Het ging hem blijkbaar goed af en al gauw gaf hij catechisatielessen aan dorpsgenoten.

Er is een prachtige anekdote bewaard gebleven die verhaalt hoe hij schoolmeester werd. Op een dag kwam een arbeider bij schoenmaker Foeke Sjoerds, hij was intussen in 1734 getrouwd met smidsdochter Antje Aukes, die hem vroeg om een goed woordje voor hem te doen bij de grietman. Hij wilde namelijk schoolmeester worden, in Liessens was een vacature. De arbeider vertelde dat hij kon lezen en schrijven en heel goed zingen. Dat wist Foeke wel want de man zong boven alles en iedereen uit in de kerk. Foeke toog naar de grietman op Holdinga State in Anjum, maar die was niet van plan om die arbeider aan een schoolmeestersbaantje te helpen. Hij zei: 'Waarom word jijzelf geen



schoolmeester in Lioessens, ik heb gehoord van je studiezijn?’ Foeke had bezwaren, het baantje leverde maar f 70,- per jaar op en ‘Ik kan niet zingen’. Dat vond de grietman geen bezwaar en als er een beter plekje vrij kwam, zou hij aan Foeke denken. Zo werd Foeke Sjoerds in 1738 schoolmeester in Lioessens, maar hij moest de schoenmakerij er wel bij aanhouden anders was zijn inkomen te klein voor het gezin dat in Lioessens werd uitgebreid met de dochters Jitske en Trijntje.

In 1742 overleed meester Harmanni in Oosternijkerk en de grietman hield woord: Foeke werd schoolmeester in Oosternijkerk met een jaarsalaris van f 116,-; hij was meteen schoenmaker af. Maar hij kreeg er wel allerlei baantjes bij: koster, voorzanger, notulist voor de diakenen, kloklouder terwijl hij ook de klok moest onderhouden: allemaal voor datzelfde bedrag.

Hij had nog een paar (weinig) betaalde baantjes als dorpsrechter, instrumentschrijver en ontvanger van de belasting op de imposten. Zelfs huurde hij nog land om wat vee op te houden en begon hij in 1756 een kostschool voor lezen, schrijven, rekenen, godgeleerdheid, kaartkunde, boekhouden enz.

Tot zover lijkt dit alles op een ‘gewoon’ schoolmeestersleven uit die tijd, maar dan begint Foeke met het schrijven van boeken. Zijn eerste boek heeft een hele lange titel maar wordt meestal ‘Kort Vertoog’ genoemd en verhaalt de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Daarna volgen drie delen over de geschiedenis van het Oude Testament, deze vier boeken tellen samen maar liefst 3363 bladzijden!

De recensies op zijn boeken zijn heel goed. Een recensent schrijft zelfs: ‘t Is werkelijk jammer dat een man van zoo veel bekwaamheid en uitgebreide wetenschap als onze geagte schrijver is (...) nog dagelijks in het akelige schoolstof moet wroeten.’ Inderdaad, bij dit alles was hij ook nog gewoon schoolmeester! De kerkenraad was hem welgezind want in het schoolmeestershuis laten zij op zolder een studiekamertje timmeren zodat Foeke niet in de woonkamer hoeft te zitten waar echtgenoot Antje en zijn vier kinderen, intussen waren Sjoerd en Aukje in Oosternijkerk geboren, ook leefruimte nodig hadden.

Vanaf 1759 verschijnt er bijna elkaar jaar wel een boek van Foeke: vier delen ‘Algemene Beschrijving van Oud- en Nieuw Friesland’ en vijf ‘Jaarboeken’, het laatste deel loopt tot 1447 en is door zijn dood onvoltooid gebleven.

In enkele boeken schrijft Foeke dat hij te weinig tijd heeft om zelf onderzoek te doen naar bepaalde toestanden in Friesland. Hij probeert wel om een andere functie te verkrijgen die hem meer tijd tot studeren

zou laten: hij solliciteert naar een baan als commies, als convooimeester, ja hij heeft een diepe wens om dominee te worden, maar gebrek aan een academische opleiding verhindert dat. Pas op het laatst van zijn leven zien ook de Staten van Friesland in dat ze in Foeke Sjoerds een goed historieschrijver zouden hebben.

Die baan zou prima door Foeke ingevuld kunnen worden en de f 600,- per jaar die eraan verbonden was, zou het gezin in één klap op de sociale ladder hebben doen stijgen. Helaas is het te laat, want vlak voordat de benoeming ingaat, komt Foeke in december 1770 te overlijden, 57 jaar oud.

Het achterblijvende gezin gaat een moeilijke tijd tegemoet, zoon Sjoerd Foekes treedt in zijn vaders voetsporen en wordt schoolmeester in Jelsum en later in Harlingen. Zijn nageslacht zal als familienaam Foekens kiezen.

In 1913, 200 jaar na zijn geboorte, wordt Foeke Sjoerds in het dorp geëerd met een gedenksteen op zijn graf en in 1950 krijgt het gebouw voor christelijk onderwijs in het dorp de naam Foeke Sjoerds Skoalle. Helaas is in 2018 die prachtige naam veranderd in Wrâldwizer. Ten slotte wordt in 1974, toen de straten in het dorp namen kregen, de straat waar Foeke Sjoerds ooit op de hoek had gewoond nog 'Foeke Sjoerdsstrijtte' genoemd. Zo eerde het dorp haar helaas te vroeg gestorven beroemde inwoner.





# Us jiskepantsje

---

By it opromjen fan in kast sjoch ik ynienen ús koperen jiskepantsje wer lizzen. It is wat suterich wurden om't dat pantsje de wyklikse poetsbeurten fan eartiids yn gjin jierren hân hat. Us mem hie fan gewoante om alle wiken dat jiskepantsje op te poetsen en glimme te litten.



Sa âld as ik bin, heucht it my dat dat jiskepantsje op 'e tafel stie te blinken. It is makke fan giel koper en eins oars neat as it útein fan in huls fan in kanonskûgel: by it sjitten mei kanonnen waard de kûgel troch it krûd fuortsketten en de lege huls bleau oer. Us heit wie der nei de oarloch mei thúskaam. Hy wie mei Jacob Ypes Heeringa mei de frachtwein nei Arnhem ta west om apels op te heljen út de Betuwe wei. Op it plak dêr't se dy apels lade moasten lei it besiedde mei dy grutte hulzen.

Sa'n huls wie hast in meter lang en Wiltsje Rozendal hat it útein der foar ús heit ôfseage, de rest fan de huls, ek hielendal giel koper, hat altyd by ús yn de boazem (it reekkanaal fan de skoarstien) sitten: dat paste presys.

Op sa'n manier bleau ús jiskepantsje oer, it is oars neat as de boaiem fan de huls. Der sit ek noch in buiske yn datst der útdraaie kinst en dêr't de ûntstekking yn sitten hat: wat ha ik dat buiske der faak útdraaid! It buiske waard troch de smokers brûkt om de jiske fan de sigaret te tikjen en om de sigaret út te dwaan as dy opsmookt wie.

Ik ha ús jiskepantsje wer glêd poetst en dat ha'k dien yn de draaibank dêr't ik 'm mei hege snelheid draaie litten ha. Wat koperpoets derop en ik hoechde de doek der mar tsjinoan te hâlden. Dat wie in stik makliker as wat ús mem die troch der tidenlang op om te wriuwen! Yn gedachten sjoch ik har soks noch dwaan.

No't ús jiskepantsje wer yn 'e keamer stiet, fielt it dochs wer fertroud. Ik mei der graach nei sjen no't dat pantsje dêr wer stiet te blinken.



Geart

# Mijmeringen van een overjarige Essenboom op de Lytsein

---

*door Gjerryt Elzinga.*

Pal voor het huis van voorheen Theunis en Hendrikje aan de Lytsein sta ik al meer dan honderd jaar en aanschouw het wel en wee in de straat door de jaren heen. Mijn kruin is kaal door de essentakziekte. Het is een schimmel die overal in de lucht zit. Wanneer jullie denken dat ik me overgeef aan die schimmel dan zitten jullie er naast, ik ben een doorzetter, dat heb ik geleerd van 'greate Gjet'.

'Greate Gjet', (Gjetsje Jousma) was een geëmancipeerde vrouw die haar eigen kost verdiende met naaien. Ze was zogezegd coupeuse in het dorp, daar verdiende zij de kost mee. Ze ging regelmatig op vakantie.

In haar jonge jaren was ze dienstmeisje bij dominee Ubbink. Sinds zijn vertrek in februari 1913 snelde zij 's

avonds regelmatig om half elf met haar brieven naar de brievenbus. Voor wie ...? Wel, deze waren voor dominee Ubbink. Vanaf 1904 tot 1913 was hij in Nijkerk predikant, daaropvolgend in Monnickendam en vanaf 1932 te Zevenhoven. Daarna wonend in Den Haag. Via de brieven hield zij het contact gaande, zoals later ook met haar zuster in Haren die weduwe was. Week in week uit, jaar in jaar uit, schreef zij haar brieven. Tot haar honderdste! Na haar honderdjarig jubileum nam ze afscheid van ons. Ik heb de rouwstoet voorbij zien trekken en had het nakijken.



De crisisjaren in de jaren dertig. Theunis en Hendrikje moesten de dubbeltjes twee keer omkeren voor ze uitgegeven konden worden. Ze waren arm maar een en al ambitie. Zij teelden het vroege consumptie-ras 'Eersteling'. Zij waren erbij toen de poterteelt van aardappelen rondom ons dorp van de grond kwam en toen omstreeks 1938 het verbouwen van aardappelen in 'bedden' op 'ruggenteelt' overging.

Ik stond met mijn wortels in de 'jarresleat', ja ik had eten genoeg. Ik tuurde met mijn bladeren tijdens het eten bij hen op tafel, ze aten brood zonder beleg. Niemand had er weet van wat het betekende kleine gardenier te zijn. Hard werken en lange dagen maken, hopen op een dubbeltje tussen de centen.

De zoon, de jonge Theunis, liep 's morgens vroeg met een kruitwagen vol mest de Lytsein af, ter hoogte van garage Tilkema's lag een plank over het slootje. Daar reed hij overheen om de mest op de 'ruskjinne' (mesthoop) te deponeren. Onderweg had hij tijd voor een praatje met de voorbijgangers, maar vooral voor zijn verloofde 'Jantsje' had hij alle tijd.

In het voorjaar kwamen er talloze spreeuwen aangevlogen. Ze streken neer op mijn takken en op de populier van de burens, Ljuwe en Gatske. De takken bogen door, kwam dat nou door hun gewicht, hun gekwetter, of door mijn slappe lach?

Niet iedereen was blij met de komst van de spreeuwen zoals Jan en Jantsje Koezema. Zij riepen Ljuwe op het matje. Hij moest de takken die over de erfgrans heen hingen opruimen want het hele dak zat onder de vogelpoep. En de regenbak voelt zich prettiger zonder al die vogelpoep. De oorlog kwam, de populier werd brandhout ... De Koezema's haalden opgelucht adem. En de spreeuwen? Wel, die verhuisden allemaal naar mij.

In het voorjaar maaide Ljuwe met de seis in een zwierige slag het gras op de Boerfinne. Het gras bracht hij in korven naar huis voor de koeien. Na het maaien duikelden de spreeuwen haast over elkaar heen om wormpjes en slakjes voor hun jongen te zoeken. Volop eten...! Het was een paradijs voor alle vogels.

Ljuwe en Gatske kregen onverwacht Duitsers op bezoek, een huiszoeking op de Lytsein. Eén soldaat postte bij de staldeur en de anderen vielen de woning binnen op zoek naar een radio en een onderduiker. Het spek van het clandestien geslachte varken dat in de kelder in de pekkel lag is door de Duitsers vast gezien, maar niet meegenomen. Gatske moest praten als brugman en had op alle vragen van de Duitsers een passend antwoord. Radio noch onderduiker zijn gevonden ... de soldaten zijn afgedropen.

Remren Bosgra moest het de volgende dag wel ontgelden. Waarschijnlijk verklikt, het clandestien geslachte varken is zonder blikken of blozen meegenomen. De toegesnelde dominee G. van Andel zag nog kans een van de soldaten op de weg voor het huis aan te spreken op hun gedrag. 'Het niet begeren van je naaste vrouw, os of ezel of wat ook maar van je naaste is (en daar behoort ook een zwijn toe...!), daar moeten deze Lutheranen toch bekend mee zijn', moet de dominee gedacht hebben.

Mijn takken konden zo iets gemeens niet bevatten, mijn stam rilde van woede en de takken trilden mee.

Op 1 maart 1949 stak er een veertig uur durende storm op, ik werd hevig door elkaar geschud en was blij dat ik geen bladeren had. Plots draaide de stormwind om twaalf uur in één klap van west naar noordwest. Het dak van de schuur van Theunis en Hendrikje werd er afgeblazen. Dakpannen en stenen vlogen bij Liuwe en Gatske door de ramen. Eén steen kwam pardoes in een pan met 'soepenbrij' terecht (karnemelkspap). Een regenwolk van 'soepenbrijdruppels' werd door de kamer geblazen. Tegelijkertijd scheurden de schuurdeuren uit hun sponning en waaiden de kippen 'de keech' over, die belandden aan de overkant in de sloot.

De Faber's herbouwden het dak: het dakriet werd vervangen door dakleer en er kwamen nieuwe dakplaten op. Het werd voorjaar en ik mocht het drukke gekwetter van de spreeuwen weer aanhoren op het prille groen van de takken. De spreeuwen echter konden onder de dakplaten en het dakleer geen nesten maken. Stuk voor stuk vertrokken ze naar het onbestemde.

Er waren mensen op zoek naar het land van belofte: Australië, Amerika en vooral Canada, emigranten van na de oorlog.

In maart 1955 ging ook Maaike van der Kooi, stiefdochter van Ljuwe en Gatske haar verloofde achterna naar Nova Scotia, hun land van belofte. Het nest bij Ljuwe en Gatske was een goed nest, om dat op te geven leek mij geen goed idee.

Op een dag zag ik ze koffers inpakken, een gestage regen viel naar beneden en ik liet mijn takken hangen. De druppels vielen als tranen naar beneden, mijn tranen, Gatske haar tranen ... Wolken schoven voorbij. Het regende maar door, het slootje raakte vol water. Emigreren betekende in die tijd afscheid nemen van je familie.

De bus naar Rotterdam kwam voorrijden. De voordeur ging open en Maaïke stapte het huis uit, haar koffers werden de bus in gedragen. Maaïke stapte in de bus ... het was voorgoed voorbij ...

De eenzame bus rijdt mij voorbij door het dorp. Ik klapper met mijn takken en niemand die het merkt, stilte omsluit me.

Jaren later zie ik Freek en Maaïke met hun kinderen terugkomen tijdens een vakantietrip. En nog vele jaren later: tweeëntwintig achterkleinkinderen in de familie.

Plotseling komen uit het niets een aantal spreeuwen aanvliegen. Ze dalen op mijn broze takken neer en kwetteren en zingen. Ik luister naar hun lied van weleer, voorbijgangers kijken bij me op en ik glimlach.



*Oosternijkerk, februari 2019*



peuterspeelzaal  
**De Berneijster**

## Nieuws van Peuterspeelzaal " De Berneijster" uit Oosternijkerk.

De peuters konden in maart kennismaken met een echte politieagent, deze kwam eigenlijk op de basisschool vertellen over zijn werk maar een kijkje nemen in de politiewagen leek de peuters toch ook wel heel interessant en dat mocht!



Toen de politieman weer weg was gingen de peuters naar een hele grote vrachtwagen van chauffeursvereniging Friesland.

Er werd ons geleerd hoe we veilig kunnen oversteken en dat je niet te dicht achter een grote vrachtwagen moet gaan staan omdat de chauffeur je dan niet kan zien.

Het was een hele leerzame dag!



Nu is het voorjaar alweer aangebroken en zijn de peuters traditiegetrouw op (kraam)bezoek geweest bij boer Wiebe Westra, er waren weer heel veel lammetjes geboren. De kinderen konden spelen, schapen en lammetjes aaien en er was ook een pony waar de kinderen op mochten zitten. Een groot succes!



De laatste weken van het schooljaar hopen we op nog gezellige weken met mooi (buitenspel)weer!



## **Extra informatie Peuterspeelzaal “de Bernejster”**

Peuterspeelzaal “de Bernejster” is gevestigd in basisschool de Foeke Sjoerds Skoalle. De peuters hebben hun eigen lokaal en een afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch alvast een stukje van de sfeer van de basisschool kunnen proeven.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 en een half tot 4 jaar twee t/m vier ochtenden per week komen spelen. Ze maken kennis met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn en spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere leeftijdsgenoten. De peuters kwamen voorheen in een jongste en oudste groep. Sinds de overname door de SKF kunnen ouders zelf kiezen welke dagdelen hun peuter naar school gaat. Hierbij is het niet meer haalbaar om vaste groepen te behouden.

Elke week krijgen de kinderen een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, alle peuters krijgen dan hetzelfde boek mee naar huis en er worden allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan.

Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De Bernejster/SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam naast de deur.

In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor “de Bernejster”.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar neem dan contact op met een van de oudercommissieleden.

### **Contactgegevens Juf Afke Jongeling**

0519-241918

06-13575848

### **Opgeven peuters**

(online inschrijfformulier)

[www.kinderopvangfriesland.nl](http://www.kinderopvangfriesland.nl)

### **Tijden peuters**

Maandag t/m donderdag 8.30uur – 12.00uur

### **Nieuwsgierig?**

**Kom gerust eens een kijkje nemen op “De Bernejster”!**

# Dorpsfeest Oosternijkerk 20-23 juni 2019

Oosternijkerk.....  
daar zit muziek in!



Sjoch foar it programma op [www.oosternijkerk.com](http://www.oosternijkerk.com)

# Ropta Boys

---



Omdat het voor uw dorpskrant alweer een poos geleden is dat er een stukje over Ropta Boys in heeft gestaan, volgt er nu een beknopt jaaroverzicht over het seizoen 2018-2019.

We zijn dit seizoen begonnen met een heuse kick-off Day. Voorheen werd een seizoen altijd afgesloten met een toernooi of zoiets maar vanaf dit seizoen dus met een kick-off Day. Tijdens deze dag kan iedereen kennis maken met de club en zijn nieuwe team leden, spelletjes, toernooi en gezellig samen zijn.

In de zomerstop zijn de nieuwe dug-outs geplaatst waar al die succesvolle acties door bijna alle clubleden voor zijn gehouden. Bijgaande foto is van de feestelijke opening op 29 december. Op die datum hebben de jongste spelers van Ropta Boys de nieuwe dug-outs letterlijk opengesloten.



In week 48 is de jaarlijkse aardappelactie weer gehouden. Ook dit jaar weer een groot succes welke ook eind 2019 weer gehouden zal worden. Op de laatste zaterdag van het jaar werd tijdens snertweer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden. Dit jaar weer een groot succes, vanwege diverse zaaltoernooien was de deelname iets minder.

Op 5 januari 2019 was het alweer tijd voor de jaarlijkse (er zijn veel terugkerende tradities bij Ropta Boys) crossloop met aansluitend de nieuwjaarsborrel. Winnaar dit jaar was Gerwin Haaksma, wat erg knap is voor een speler van de JO-17, hij versloeg dus vele gedoodverfde favorieten waaronder zijn eigen broer Jimke.

In januari maakte het bestuur bekend dat aan het einde van het seizoen trainer Yko de Boer stopt als hoofdtrainer. Voor hem in de plek komt de voor onze regio onbekende David Elmendorp in de plek.

In februari werd rond het trainingsveld nieuwe, energiezuinige, ledverlichting aangebracht. Ook hiervoor zijn net als bij de dug-outs, veel acties gehouden en zijn nog steeds acties op stapel.

In maart werd voor de tweede keer een viooltjesactie gehouden. In alle 4 de dorpen werden mooie viooltjes van kwekerij Keegstra verkocht. Deze actie was weer een groot succes, zal zeker worden herhaald en leverde weer fleurige tuinen en dorpen op. Ook in maart was de Poiesz actie. Boodschappen doen bij Poiesz en de munten inleveren leverde Ropta Boys uiteindelijk een dikke cheque op van ruim €1100 euro. Veel dank aan allen die hier aan me hebben gedaan!

Op 13 april werd het jaarlijkse darttoernooi weer georganiseerd. Ondanks een geringe opkomst was het weer een gezellig toernooi welke dit jaar door Arjen Visser werd gewonnen.

Vrijdag 3 mei was het tijd voor de vrijwilligersavond. Een club als Ropta Boys kan niet bestaan zonder de inbreng van vele vrijwilligers. Veel van deze mensen doen iets binnen de vereniging zonder er iets voor terug te verwachten. Tijdens deze avond kon onder het genot van een hapje en drankje het afgelopen seizoen besproken worden en vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Het was een gezellige avond en het bestuur wil nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Tijdens de winterperiode was er voor de liefhebbers een klaverjas-competitie. Na de laatste ronde bleek dat Gert van der Meulen de overall winnaar was. De gebroeders Torensma werden tweede en derde. Gefeliciteerd!



Als afsluiting van alle acties en feestjes etc. die georganiseerd waren t.b.v. de nieuwe LED verlichting rondom het kunstveld, was er vrijdagavond 17 mei een ouder-kind toernooi. De opkomst was geweldig en de reacties van zowel ouders als kinderen waren positief.

Er werd meteen gevraagd om hier een vervolg aan te geven, wat er zeker ook gaat komen!





Ter afsluiting van dit seizoen willen we als bestuur nog vermelden dat we erg trots zijn op het eerste elftal met de handhaving in de derde klasse KNVB. Het was een moeilijk seizoen met ups en downs maar het debuutjaar in deze klasse krijgt volgend seizoen een vervolg met een nieuwe trainer en hopelijk weer veel publiek langs de lijn.

Tevens is er nog 1 kampioensteam te benoemen, namelijk de 45+. Dit team van oudgedienden wist wederom kampioen te worden in een poule met BCV, Drogeham en Burgum. Namens het bestuur gefeliciteerd!



# Kaatsvereniging De Trije Doarpen

---



Het nieuwe kaatsseizoen is weer begonnen. De eerste trainingen zijn alweer geweest en de Score kaatsters kaatsen al sinds begin maart hun trainingen buiten. Het eerste weekend van mei beginnen de Knkb wedstrijden en in de week daarna de federatie Dongeradeel. Voor onze jeugdleden genoeg wedstrijden om te kaatsen. Voor de senioren zullen er dit jaar iets minder partijen in Niawier zijn. De wedstrijdlijst was moeilijk samen te stellen omdat er rekening moet worden gehouden met vele factoren. Het voetbal -en korfbalseizoen duren tot ver in juni, er zijn dorpsfeesten en federatiewedstrijden waar rekening mee gehouden moet worden.

Op de ledenvergadering werd er afscheid genomen van Tine Torensma, zij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten waarvan de laatste jaren als penningmeester.



Tevens werd er afscheid genomen van Lolke Bergema en Yme Braaksma, beide rond de 30 jaar actief geweest als bestuurslid in diverse functies. Alle 3 kregen een bloemetje, wat lekkers en een glazen standaard met inscriptie en natuurlijk een groot applaus.



Heikel punt was wel dat er weinig nieuwe bestuursleden te vinden zijn. Gelukkig bood Gert Jan Sijsma zijn kwaliteiten aan als bestuurder, eventueel samen in een duofunctie met zijn vrouw Regina Sijsma. Wij zijn als bestuur zeer content met deze aanvulling. Natuurlijk zouden we het erg prettig vinden als er nog meer mensen ons bestuur willen komen versterken. Het is voor de zittende bestuursleden een zware taak geworden om alles een beetje draaiende te houden. Maar we zien het nieuwe seizoen vol goede moed tegemoed. Mede omdat ook een aantal ouders heeft aangeboden om ons op de wedstrijddagen te komen helpen. Tevens zullen we dit jaar gaan werken met een lijst waarbij ouders worden ingezet tijdens de wedstrijden. Als je kind op een sport gaat, wordt er als ouder ook wat van je verwacht. Samen kunnen we veel en zo wordt het voor iedereen vast en zeker een mooi seizoen!! Kijk voor de trainingdagen/tijden op [www.kfdetrijeoarpen.nl](http://www.kfdetrijeoarpen.nl) of houd onze facebookpagina in de gaten voor informatie. De wedstrijdlijst staat inmiddels online. Na het dorpsfeest wordt er nog een straatkaatswedstrijd voor de Donge gehouden. De datum zal in overleg gaan met de sponsor. Op dinsdag -en donderdagavond wordt voor de kinderen van 8 jaar en ouder de training verzorgd door Boele Terpstra, voor de jongsten 5/6/7 jaar is er op donderdagavond training van Aljantine Holtewes. Lijkt het uw kind leuk om eens te komen proberen, kom dan vrijblijvend langs op de trainingsavonden, is uw kind nog geen 6 jaar, maar wordt dat wel dit jaar, ook dan mogen ze gerust al komen te trainen. De trainingen kosten 10 euro per seizoen, voor de jongsten is het gratis.

*Bestuur Kf de Trije Doarpen*



# Wedstrijdlijst

---



**Za 15 juni ROPTABOYSpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00**

Sponsor: RoptaBoys

**20-23 juni Dorpsfeest Oosternijkerk**

**Woe 26 juni Federatie Schooljeugd/14-16 jaar aanvang 18.00**

**Vrij 28 juni Jeugdpartij aanvang 18.00**

Sponsors: Autobedrijf van der Meulen Niawier/ R.J.L. Bouw  
Niawier/Loonbedrijf Turkstra Niawier

**Vrij 5 juli Senioren en Jeugd partij**

Sponsor: Schildersbedrijf Nutma Metslawier

**Za 6 juli Federatie Senioren aanvang 13.00**

**Za 20 juli Jeugdhonkpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00**

Sponsor Jeugdhonk Niawier

**Za 27 juli Slotpartij Straatkaatsen Oosternijkerk aanvang 13.00**

Sponsor: Jeugdhonk Oosternijkerk

**Za 10 aug KNKB Schooljongens aanvang 10.00**

Sponsors: Hoesman catering Niawier/Vleesbedrijf Weidenaar Dokkum

Wedstrijden op vrijdag graag opgeven voor woensdagavond 20.00 uur.

Wedstrijden op zaterdag graag opgeven voor donderdagavond 20.00 uur.

Opgeven bij Antje Allema via 0519-242243

[sietseallema@knid.nl](mailto:sietseallema@knid.nl) of via Facebook

# Energiecafé

---

DOKKUM – Het energiecafé van Elkenien Grien dat sinds 12 april jongleden gevestigd is in de Prins-Fabriek in Dokkum heeft voortaan vaste openingstijden.



Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. Bij officiële feestdagen en tijdens de maanden juli en augustus is het café gesloten.

Vanaf september gelden de reguliere openingstijden weer

ElkenienGrien heeft inmiddels een adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO<sub>2</sub>-neutraal wonen te beantwoorden. Deze energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is een prachtige ruimte gevonden waar iedereen terecht kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de openingstijden een afspraak te maken.

De stichting Elkenien Grien gaat voor een volledig duurzaam en energie-neutraal Dongeradeel. De stichting wil actief aanzetten tot zoveel mogelijk energie in de vorm van gedragsverandering en woningaanpassingen (isoleren). De stichting is onafhankelijk. Voor haar werk steunt zij voor het overgrote deel op vrijwilligers. Inkomsten bestaan vooral uit een subsidie van de Provinsje Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), een startsubsidie van de toenmalige gemeente Dongeradeel. Kijk voor meer informatie en aanmelding voor de nieuwsbrief op de website

[www.elkeniengrien.nl](http://www.elkeniengrien.nl)

# DE SOPSLEEF

---



## ***Power to the pieper!***

Wat ite we hjoed?? Jirpels (of ierappels, of hoe't jim it ek mar neame). Want, sjoch mar om jim hinne at jim krekt bûten it doarp binne. Genôch prachtige fjilden mei jirpels!

D'r binne minsken dy fine de jirpel mar saai ... no, écht net! D'r binne wol sa'n 5000 (!) ferskillende jirpelsrassen oer de wrâld. D'r is genôch fariaasje!

De earste kear 2 maklike, mar hearlike resepten. De earste nije jirpels binne d'r wer. D'r binne Malta's of Opperdoezer Ronde. Mar de alderlekkerste binne de nije Borgers! Fan de Fryske klaai! It resept:

- Stap op it fytske en helje in pûdsje Borgers by de boer.
- Skile hoeft net by dizze jirpels. Goed waskje en de rare plakjes d'r ôf snije.
- Set de jirpels mei in laagje wetter op it fjoer.
- At de jirpels in pear minuten siede, in kear ôfjitte en mei nij wetter opsette.
- De jirpels no yn 15-20 minuten gear siede.
- Klontsje boerebûter of wat sju d'r by en lekker ite!

Wisten jo dat ... wy yn Fryslân it hawwe oer Borgers, mar dat se yn de rest fan it lân dizze selde jirpels Eigenheimers neame??

En in 2<sup>e</sup> resept mei jirpels: 'vastkokers' út de oven!

Foar dit resept brûke je 'vastkokers', sa as Gourmandines, Annabelle, Roseval.

We ha nedich:

- 1 kilo 'vastkokers'
- In skeut oliifoalje
- In pear teantsjes knyflok (knoflook)
- (farske) krûden: tijm en/of rozemarijn
- Piper en sâlt

It resept:

- De oven foarferwaarmje op 200 graden (hete lucht)
- De jirpels waskje en eventuele plakjes d'r ôf snije.
- De jirpels yn partsjes snije (ûngefear like grut)
- Partsjes ôfspiele mei kâld wetter en dêrnei ôfdrûgje yn in teedoek.
- De partsjes yn in grutte ovenskaal minge mei oliifoalje, piper út de mûne, tijm en/of rozemarijn en de knyflok.
- Alles mei de hân in bytsje troch elkoar minge.
- In stikje aluminiumfolie d'r oer en dan kin de skaal yn de oven.
- De jirpels sa no en dan omskeppe. Nei 75-90 minuten binne se gear en klear (efkes checke troch d'r mei in foarke yn te prikken).
- Foar it optsjinjen noch wat grof seesâlt d'r oer en 'oanfalle'.

Tips ... dit gerjocht kin rom foar iterstiid klearmakke wurde.

En, dit is ek in lekker bygerjocht foar by de BBQ!

Oare kear in oar resept ... mei de pieper yn de haadroll!

*Aaltsje*



# PAADWIZER



Doarpsbelang	D. Holwerda	242212
Groencommissie	C. Miedema	571173
Doarpshûs De Terp	D. Wolsink	241486
Wrâldwizer		241530
Protestantse Gemeente	A. Bremer	241937
Koar Sjong de Heare	T. Stiemsma-Walda	321688
Het Lokaal	Klaas en Tatjana Jensma	242204 of 0637457434
U.D.I.	S. Faber	06-22676016
Drumband U.D.I.	P. de Boer	241230
Bernejister	Afke Jongeling	241918
Biljertferiening De Terp	L. Bergema	241704
S.S.S.	Aukje Weidenaar	720306
Iisferiening	H. Zijlstra	241313
Jeugdshonk 't Terpke	jhoosternijkerk@gmail.com	
Doarpsklaverjassen	J. Bergmans	241754
Klaverjasclub Nocht en Wille	G. Cuperus	241686
Keatsferiening De Trije Doarpen	Antje Allema s.allema@knid.nl	242243
De Bûnte Flinters	N. Wagenaar-Iedema	241777
Ropta Boys	T. Linthof	241706
OCO	P. Hoogland	241284
Oars Aktyf	H. Dijkstra	242085
Dartclub Easternijtsjerk	Siemen Weidenaar	06-18150569
De Laatste Eer	G. Post-de Boer	241199
Koersbalvereniging ON	A. Wolsink	241613
Burenhulpdienst	A. Kuiper-Wijtsma	241384
Wijkagent Harry van der Laan	<a href="mailto:harry.van.der.laan@politie.nl">harry.van.der.laan@politie.nl</a>	0900-8844

## Ynternet:

Nijtsjerk-----www.oosternijkerk.com

Skoalle----- www.wraldwizer-arlanta.nl

Ropta Boys-----www.roptaboys.nl

Protestantse Gemeente Oosternijkerk-----ww.pg-oosternijkerk.nl

Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1)

# AGENDA

---



## Juni

- 14 Doarpsskille 189 verschijnt
- 22 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 20-23 Dorpsfeest

## Juli

- 6 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 20 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

## Augustus

- 3 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 17 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 17 Barbecue bij De Terp m.m.v. Rûm Sop
- 31 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein

## September

- 1 Buro de Vries op it doarpsplein - Omrop Fryslan
- 1 Kopij inleveren Doarpsskille
- 7 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 21 Oud papier naar de container aan De Lyts Ein
- 28 Doarpsskille 190 verschijnt